

Voorzegging en vervulling...en nu?

Bundel 034

HET OVERWINNAARSLIED.

1

Wie overwint, zal van de Boom eens eten,
die in het Paradijs Zijn vruchten geeft;
die zal van zond' en rouwe niet meer weten,
zo hij de goede strijd gestreden heeft.

Na 't moedig streven
zal God hem geven
het eeuwig leven
in hemelvreugd!

3

Wie overwint, zal van het manna eten,
de spijs des hemels, die verborgen is;
ontvangt een nieuwe naam, nog niet geweten,
op witte steen, een diep' geheimenis.

Die 't mann' mag eten,
die mag slechts weten,
hoe hij zal heten
in d'eeuwigheid!

7

Wie overwint, zal in het rijk des Heren,
als Christus zit met God in Zijne troon,
als koning-priester eeuwig mee regeren
met de verhoogde Gods- en Mensenzoon.

Dat aller oren
nu mogen horen,
wat lang te voren
de Geest eens sprak!

Voorzegging en vervulling...en nu?

Welkom

Ook op deze tweede Open Bijbel Avond (OBA) willen wij u van harte welkom heten. We willen ons op deze avond weer verdiepen in de voorzeggingen in de Bijbel. Op de 1^{ste} avond zeiden wij dat de weg van vervulling altijd via de Heere Jezus Christus loopt.

Deze opmerking, dat alles loopt via de vervulling van Jezus, komt natuurlijk uit de mond van de Heere Jezus zelf. Wij kennen allemaal de geschiedenis van de Emmaüsgangers, toen de Heer was opgestaan uit de dood en de Heer zich bij de Emmaüsgangers aansloot. Ook bij deze Emmaüsgangers was de hoop op de natuurlijke verlossing van Israël. In Lucas 24: 21 lezen wij hun verlangen:

'En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn.'

En daarop sprak de Heere Jezus hun toe, maar natuurlijk ook de gehele wereld en in het bijzonder de huidige kerken. Lucas 24: 25-27:

'En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben!

Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?

En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.'

De Heere Jezus leert ons dat wij Zijn weg, dus ook onze weg, kunnen vinden in Gods woord.

Ja, in de Bijbel staan in het Oude Testament ongeveer 735 keer en in het Nieuwe Testament zelfs ongeveer 300 keer voorzeggingen genoemd over de terugkomst van de Heere Jezus. Het zijn dan ook de meest belangrijke voorzeggingen in de Bijbel, en zeker omdat het onze toekomst betreft.

Voorzegging en vervulling...en nu?

Even terug naar de Emmaüsgangers, want na het horen hoe de Heere Jezus hun de Schriften uitlegde, die betrekking op Hem hadden, werd hun hart brandende. Hun ogen gingen open bij het zegenen en het breken van het brood, zij herkenden de Heere Jezus.

Daarom willen wij op deze 2^{de} OBA ons bepalen bij het Manna en het Brood.

Manna

Allereerst gaan we het Manna onderzoeken. Misschien vraagt u zich af: "waarom Manna?"

Laten wij lezen over de uittocht van de Israëlieten uit het slavenland Egypte naar het beloofde land. Er staat in Exodus 16 dat het volk op de vijftiende dag van de tweede maand al begon te klagen (morde) dat men honger en dorst had: **'Och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des HEEREN, toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten!'**

Men had geen vertrouwen in Mozes en dus indirect ook geen vertrouwen in God.

Maar de Heere hoorde hun geklaag en zeide tegen Mozes: **'Zie, Ik zal voor ulieden brood uit den hemel regenen; en het volk zal uitgaan, en verzamelen elke dagmaat op haar dag; opdat Ik het verzoeke, of het in Mijn wet ga, of niet.'**

En zo staat er geschreven in Exodus 16: 14-16:

'Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet, over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm, op de aarde.

Toen het de kinderen Israëls zagen, zo zeiden zij, de een tot den ander: Het is Man, want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is het brood, hetwelk de HEERE ulieden te eten gegeven heeft.

Dit is het woord, dat de HEERE geboden heeft: Verzamelt daarvan een ieder naar dat hij eten mag, een gomer voor een hoofd, naar het getal van uw zielen; ieder zal nemen voor degenen, die in zijn tent zijn.'

Voorzegging en vervulling...en nu?

Wat ook bijzonder was, is dat het volk voor elke dag een gomer Manna per hoofd moest verzamelen, maar op de zesde dag moest het volk voor twee dagen verzamelen, twee gomer. Op de zevende dag mocht men niets verzamelen.

God leert hun door deze wijze van verzamelen naar de zevende dag toe te leven. In het slavenland Egypte was elke dag hetzelfde, ze waren niet anders gewend. Dat zien wij in onze tijd in veel landen ook weer terugkomen, ook in ons land.

Het is de eerste keer dat de sabbatdag wordt genoemd in de Bijbel.

Het was een groot wonder dat zes dagen het Manna uit de hemel kwam maar op de zevende dag niet. Het belang en karakter van de sabbatdag werd gaandeweg ingescherpt.

Een gomer is een maat van voldoende, van genoeg. Een christen weet zich afhankelijk van de Heere Jezus te zijn. Hiervan is een gomer het beeld. Het is voldoende, genoeg, wat de Heere Jezus ons geeft.

Zo is het veertig jaar lang gegaan, totdat zij kwamen in het beloofde land Kanaän.

Een vraag: Waarom een gomer per dag?

Nog een vraag: Waarom stopte het neerdalen van het Manna uit de hemel toen het volk het beloofde land binnen kwam?

Wij gaan terug naar Exodus 16: 32-34, waar wij een bijzondere opdracht van God aan Mozes mogen lezen:

'Voorts zeide Mozes: Dit is het woord, hetwelk de HEERE bevolen heeft: Vul een gomer daarvan tot bewaring voor uw geslachten, opdat zij zien het brood, dat Ik ulieden heb te eten gegeven in deze woestijn, toen Ik u uit Egypteland uitleidde.

Ook zeide Mozes tot Aäron: Neem een kruik, en doe een gomer vol Man daarin; en zet die voor het aangezicht des HEEREN, tot bewaring voor uw geslachten.

Gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had, also zette ze Aäron voor de getuigenis tot bewaring.'

Zoals wij lezen, werd de kruik met Manna (gomer) bewaard voor het aangezicht des HEEREN, en zoals wij weten werd die later in de Ark des Verbond gedaan, die stond in het Heilige der Heiligen. De gomer met manna werd onzichtbaar voor de Israëlieten,

Voorzegging en vervulling...en nu?

het manna was verborgen. Hoewel het aan de Israëlieten tot een gedachtenis was gegeven, konden zij het niet zien.

De vraag: Waarom werd het voor de Israëlieten een verborgen Manna? Denk hierbij aan de Emmaüsgangers!

Antwoord: Wij gaan lezen wat de Heere Jezus zegt over dit Manna in Johannes 6. Het is het hoofdstuk over de wonderbare spijziging met de vijf gerstebroden en de twee visjes. Toen iedereen verzadigd was, verzamelde zij 12 korven vol met brood. Die grote schare zag dit wonder en riep: **'Deze is waarlijk de Profeet, Die in de wereld komen zou.'**

En de Heere Jezus doorzag hun, dat zij Hem met geweld tot Koning wilde maken. Jezus ontweek hen en ging alleen de berg op. Maar enige dagen later vonden zij de Heere Jezus en Hij zeide tot de schare volgens Johannes 6: 27-36:

'Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?'

Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tot Hem: Wat teken doet Gij dan, opdat wij het mogen zien, en U geloven? Wat werkt Gij? Onze vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn; gelijk geschreven is: Hij gaf hun het brood uit den hemel te eten.

Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel. Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood. En Jezus zeide tot hen:

Voorzegging en vervulling...en nu?

Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet.'

Het Manna is het beeld van Gods Woord, dus ook al de profetieën, de voorzeggingen van de komst van de Heere Jezus Christus. Maar het volk begreep het niet, want alles wat in de profetieën tot hen gesproken werd, vatte zij in het vleselijke en in het natuurlijke op. Het verwachtte een natuurlijke koning en een natuurlijk koninkrijk hier op de aarde, net als de zeer gelovige Emmaüsgangers.

In Openbaring 2: 17 staat een geweldige en mooie toekomstige verwijzing naar het Manna:

'Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.'

Op deze Openbaring 2: 17 komen wij straks terug.

Het Brood

Allereerst de tekst uit Johannes 6: 35 die wij hierboven gelezen hebben:

'En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.'

Ja, wij zullen ons vanwege deze uitnodiging van de Heere Jezus afvragen: hoe moeten wij nu tot de Heere Jezus komen indien Hij is opgevaren ten Hemel, zittende aan de rechterhand van de Vader?

De Heer wijst ons de weg, namelijk bij de laatste Avondmaalviering met Zijn twaalf Apostelen. De Heer verlangde er naar om deze te vieren met zijn apostelen, Lucas 22: 15-21:

Voorzegging en vervulling...en nu?

'En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde;

Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods.

En als Hij een drinkbeker genomen had, en gedankt had, zeide Hij: Neemt dezen, en deelt hem onder ulieden.

Want Ik zeg u, dat Ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het Koninkrijk Gods zal gekomen zijn.

En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.

Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.'

Wat op deze laatste avond gevierd werd, was niet voor eenmaal. Nee, het is een instelling geworden: op elke eerste dag van de week moet dit gevierd worden.

Apostel Paulus leert ons deze Heilig Avondmaalviering in 1 Korinthiërs 11: 23–26:

'Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in den nacht, in welken Hij verraden werd, het brood nam;

En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.

Voorzegging en vervulling...en nu?

Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis.

Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.'

Maar de Heere Jezus zegt bij die laatste Avondmaalviering met Zijn twaalf apostelen nog wat opmerkelijks, namelijk:

'Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods.'

Ja, hier verwijst de Heer naar wat volgens Openbaring 19: 9 staat te komen, namelijk het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Het Lam is natuurlijk de Heere Jezus, onze Bruidegom, waarvan wij, de gemeente, de Bruid zijn: Éfeze 5: 22-32, 2 Korinthiërs 11: 2 en daarbij natuurlijk alle gasten volgens Lucas 13: 29. Opb. 19: 9 luidt:

'En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.'

Nu gaan wij weer terug naar wat in Openbaring 2: 17 staat: **'Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.'**

In deze Openbaring staat: "Die overwint, Ik (Jezus) zal hem..." (en natuurlijk ook haar, want in het Grieks staat voor hem: autöi, wat betekent: hij/zij/het).

Wij lezen over overwinnen, **'die overwint'**. Er zal dus gestreden moeten worden, want er zal geen overwinning zijn zonder strijd. De prijs is groot, namelijk het ontvangen van het verborgen Manna, de Heere Jezus Christus. Maar ook zullen de overwinnaars een witte keursteen ontvangen met een nieuwe naam erop, welke niemand kent dan degene die hem ontvangt. Ja, Christus geeft aan zijn overwinnaars een witte keursteen. Wit is het beeld van reinheid, en die reinheid kunnen wij alleen maar ontvangen door de Heer zelf. En ook dat heeft de Heer aan Zijn kerk geschonken, en wel door het ambt

Voorzegging en vervulling...en nu?

der verzoening. Wij lezen in Johannes 20: 23: **'Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden.'**

Na het ontvangen van de Heilige Geest ontvingen de apostelen de volmacht van de Heere Jezus om in Zijn naam de zonden te vergeven.

Apostel Paulus leert het ons in 2 Korinthiërs: 18-21:

'En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.

Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.

Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.

Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.'

Slotwoord.

Bij de aanvang van de beide Open Bijbelavonden hebben wij gezegd dat de weg van vervulling altijd loopt via de Heere Jezus Christus. Wij hopen en bidden dat velen deze weg zullen blijven bewandelen of nog gaan bewandelen. Want het Lam, de Levensboom, het Manna en het Brood, als de geestelijke beelden van de Heere Jezus Christus, brengen ons naar dat heerlijke uitzicht, namelijk om als Bruid of als gasten het avondmaal van de bruiloft des Lams te mogen vieren.

Wij danken u voor uw aandacht.

Herder F.A.J.M. Thesselaar, 's -Gravenhage 12 maart 2020