

Voorzegging en vervulling...en nu?

Welkom

Welkom allemaal op deze Open Bijbel Avonden (OBA). Wij willen op deze 2 Open Bijbelavonden de profetische voorzeggingen uit het Oude Testament leggen naast hun vervullingen in het Nieuwe Testament. De weg van vervulling loopt altijd via de Heere Jezus Christus. Wij zullen ervaren dat de Bijbel nog vele profetische voorzeggingen in zich herbergt, die nog tot vervulling zullen komen, heel mooie, vreugdevolle voorzeggingen.

De grote vraag die wij op deze avonden willen beantwoorden is:

Wat wil de Heer ons laten zien in deze voorzeggingen in het Oude Testament en vervullingen in het Nieuwe Testament en in de Toekomst?

Om tot het antwoord op deze vraag te komen willen wij enkele voorzeggingen met u bespreken die ons een inzicht verschaffen in de weg die de Heer ons hierin toont. Het Oude Testament is voor ons **een spiegel in de tijd**. Wij lezen daarin de verkondiging en profetieën van de oude profeten aangaande de Heere Jezus. Zijn komst, lijden en sterven, opstanding en wederkomst worden voorzegd.

In het NT zien wij de geschiedenissen van de Heere Jezus en vervolgens Zijn discipelen. De vervulling van een aantal oudtestamentische voorzeggingen en de beloften aangaande de nabije toekomst van de Heere Jezus en Zijn discipelen. Wij bespreken daartoe enkele geestelijke beelden.

We willen beginnen met het bespreken met een bekend geestelijk beeld uit het Oude- en Nieuwe Testament: **Het Lam**.

Het Lam

Het Lam, de voorzeggingen

Al heel vroeg in het Oude Testament komen wij het Lam tegen als brandoffer. Zo offerde (H)abel in Genesis 4: 4 van de eerstgeborenen zijner schapen, een lam aan de HEERE God. De HEERE God zag het offer van Habel aan, zo staat er geschreven. Het offer was de HEERE God welbehagelijk.

Een van de bekendste geschiedenissen aangaande het offeren van een Lam vinden wij terug in Genesis 22. De HEERE God vraagt in die geschiedenis aan Abraham om zijn zoon Izak te offeren aan de HEERE God. In Genesis 22: 2 lezen wij: **'En Hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige, dien gij liefhebt, Izak, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer, op een van de bergen, dien Ik u zeggen zal.'** Een bijna bovenmenselijke en eigenlijk onmenselijke opdracht. Maar Abraham voldoet aan de opdracht van de Heer en gaat

Voorzegging en vervulling...en nu?

op weg naar het gebergte waar hij zijn zoon Izak moet offeren. Op het laatste moment grijpt de HEERE God echter in en schenkt een ram ten offeren.

Op de weg naar de offerplaats geeft Abraham echter op de vraag van zijn zoon wat zij zullen offeren, een belangrijke en profetische getuigenis af aangaande het offerdier. Abraham zegt in Genesis 22: 8 **'God zal Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon!'** Het is een profetisch vergezicht dat Abraham ons schenkt. Het ziet namelijk al op het offer dat de Heere Jezus zal brengen op één van de bergen van het gebergte Moria en wel op de kruisheuvel Golgotha.

Het Lam als profetisch offerdier komt daarna veelvuldig terug in het Oude Testament. Het belangrijkste voorzeggend offerlam is natuurlijk het Paaslam, dat de Israëlieten dienden te nuttigen in de avond voordat zij uit Egypte zouden wegtrekken. Het bloed van dit Lam beschermde de Israëlieten en met name hun eerstgeborenen voor kwaad van de verderfengel en gaf hun kracht op de reis naar het beloofde land. Het zag op hun verlossing uit het slavenbestaan onder het juk van de heidense Egyptenaren. Het offerlam had dus een tweevoudig doel: bescherming en verlossing.

Jesaja 53: 7 maakt ons nog maar eens duidelijk, dat het Lam ziet op de Heere Jezus en Zijn verlossingswerk. Wij lezen namelijk in Jesaja 53: 7 **'Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.'**

Het Lam, de vervulling

De vervulling wordt al snel in het Nieuwe Testament duidelijk als de Heere Jezus bij Johannes de dooper komt om Zich te laten dopen. Deze laatste oudtestamentische profeet verkondigt bij het zien van de Heer in Johannes 1: 29 **'Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!'** Het wegnemen van de zonde der wereld heeft de Heere Jezus vervuld aan het kruis op Golgotha in Zijn lijden en sterven. Zijn geweldige machtswoorden: **'Het is volbracht'** kan slechts ons stamelend dankwoord over de lippen brengen.

Ook de discipelen van Jezus verkondigden na de opstanding en hemelvaart van de Heer en de uitstorting van de Heilige Geest de Heere Jezus als het Lam Gods. Het mooiste voorbeeld is de geschiedenis van de Kamerling uit Ethiopië die een boekrol met het tekstgedeelte uit Jesaja 53: 7 gekocht had in Jeruzalem en de tekst niet begreep. De evangelist Filippus legde hem uit dat het Lam duidde op de Heere Jezus

Voorzegging en vervulling...en nu?

Christus. Ook Petrus herhaalt deze vervulling nog maar eens in 1 Petrus 1: 19 **'Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam.'**

Vraag: Maar zijn de profetische woorden uit het Oude Testament geheel en al vervuld ?

Het Lam, en nu?

Het antwoord op deze vraag is: Zeker niet! De Heere Jezus is niet alleen gestorven maar ook opgestaan uit de dood en dit is ons tot hoop en verwachting. Er is een toekomst. Deze toekomst kan ons slechts ontrold worden door het Lam dat voor ons geslacht is. In Openbaring 5 lezen wij over een boek/boekrol die gesloten is en waarin onze toekomst opgetekend staat. Niemand kan deze boekrol openen en de geweldige toekomst verkondigen dan de Heere Jezus Zelf. De Heere Jezus wordt in Openbaring 5: 7 genoemd: **'een Lam staande als geslacht'**, ziende op het offer dat Hij gebracht heeft op Golgotha. Wij lezen dan ook in Openbaring 5: 9 **'En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;'** De Heer geeft ons een geweldige toekomst door Zijn offer en opstanding. Want in de geopende boekrol mogen wij lezen van onze heerlijke toekomst, een eeuwig leven in heerlijkheid. Hier zullen wij ons op voorbereiden, daarom is de oproep: Bereidt u, want de Heer komt!

Een andere profetische verkondiging uit het Oude Testament en haar nieuwtestamentische vervulling is de **Boom des levens**.

Boom des levens.

De Boom des levens, de voorzeggingen

Van de Boom des levens wordt weinig vermeld in het Oude Testament, maar wat vermeld wordt heeft een grote zeggingskracht voor ons. Al in het begin van de schepping wordt de Boom des levens vermeld. Wij lezen in Genesis 2: 9 **'En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht, en goed tot spijs; en den boom des levens in het midden van den hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads.'** Maar wat was nu de functie van de Boom des levens die midden in de hof van Eden, het Paradijs stond? Het antwoord vinden wij opgetekend in Genesis 3: 22 bij de wegzending uit het Paradijs van Adam en Eva. Wij lezen in dat tekstgedeelte: **'Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den**

Voorzegging en vervulling...en nu?

boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid.' De Boom des levens was door de HEERE God gegeven om eeuwig te leven, door van deze Boom te eten.

De Boom des levens in het Paradijs staat niet op zichzelf. Deze Boom verwijst naar een toekomstig heil dat ons te wachten staat: het eeuwige leven in heerlijkheid. De overige aanwijzingen in het Oude Testament vinden wij terug in het boek van de Spreukendichter. Het moge duidelijk zijn dat de Heilige Geest in voorzeggingen Zich niet slechts beperkt tot de profetische boeken, maar al de boeken uit de Heilige Schrift, de Bijbel, gebruikt, zo ook hier.

De Spreukendichter verwijst bij de aanhaling van de Boom des levens steeds naar het eeuwige leven in heerlijkheid. Zo dicht hij in Spreuken 3: 13, 18 **'Welgelukzalig is de mens, die wijsheid vindt, en de mens, die verstandigheid voortbrengt!'** (vers 13) en **'Zij is een boom des levens dengenen, die ze aangrijpen, en elkeen, die ze vast houdt, wordt gelukkig.'** (vers. 18) De wijsheid en het verstand dat uit God is, is voor de mens een Boom des levens. Het geeft de gelovige gelukzaligheid, zijnde het eeuwig leven in heerlijkheid.

In Spreuken 11: 30 ontdekken wij een ander aspect van de Boom des levens. Wij lezen: **'De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens;'** Hier doorkruisen wij onze structuur van voorzegging en vervulling, maar gaan direct naar de vervulling vanuit het Nieuwe Testament. Het brengt ons tot de volgende vraag:

Vraag: Hoe ontvangen wij rechtvaardigheid? En hoe ontvangen wij de vrucht van deze rechtvaardigheid, het eeuwige leven?

Het antwoord vinden wij terug in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen en wel Romeinen 1: 17 **'Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde (het Evangelie van Christus) geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.'** Wij ontvangen de rechtvaardigheid door het geloof in Jezus Christus; de gekruisigde en opgestane Heer.

Het laatste aspect in het Oude Testament over de Boom des levens dat wij willen vermelden vinden wij terug in Spreuken 13: 12 **'De uitgestelde hoop krenkt het hart; maar de begeerte, die komt, is een boom des levens.'** Deze spreuk geeft aan, hoe moeilijk het is om de hoop levend te houden in een belofte, en met name in de belofte van een eeuwig leven, zeker als de vervulling van deze belofte uitblijft. Wij komen daarmee tot het volgende onderdeel:

De Boom des levens, de vervulling.

De Boom des levens uit het Oude Testament verwijst wederom naar de Heere Jezus, maar wel naar een heel specifiek onderdeel van Zijn werk. De Boom des levens

Voorzegging en vervulling...en nu?

verwijst naar de Heere Jezus als Schenker van eeuwig leven. De Heere Jezus getuigt van Zichzelf als de Boom des levens in Johannes 15: 1, 5 **'Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman.'** en **'Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.'** Jezus Christus is de Wijnstok, de gelovige een rank, De Wijnstok is de Boom des Levens. In en door de Heere Jezus mogen wij een eeuwig leven in heerlijkheid ontvangen.

Teruggrijpend naar Romeinen 1: 17 lezen wij in Johannes 11: 25, 26 de woorden van vervulling uit de mond van de Heere Jezus zelf: **'Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Geloof gij dat?'** Een indringende vraag die de Heere Jezus aan Martha, maar ook aan u en aan mij, stelt: 'Geloof gij dat?'

Persoonlijke vraag: die u slechts in en aan uzelf dient te antwoorden: Geloof u dat u eeuwig mag leven in een verheerlijkte staat door het geloof in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer?

De Boom des levens..... en nu?

De profetische voorzeggingen over de Boom des levens zijn nog niet tot volledige vervulling gekomen. Dat geeft het Tekstgedeelte uit Spreuken 13: 12 reeds aan: **'De uitgestelde hoop krenkt het hart; maar de begeerte, die komt, is een boom des levens.'** In de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden waarschuwt de Heere Jezus ons voor het verflauwen van de hoop en verwachting op de wederkomst van de Heere Jezus, onze Bruidegom, en met Hem het eeuwige leven in heerlijkheid. Hij schetst ons een beeld van verflauwing van de wachtende en verwachtende gelovigen.

Wij lezen Mattheüs 25: 5 **'Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap.'** De Heere Jezus eindigt deze gelijkenis met de woorden: **'Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.'** Want dat de Heer wederkomt is zeker, alleen de dag en het uur van Zijn wederkomst is in het Goddelijk raadsbesluit vastgelegd, waarvan wij onwetend zijn (Handelingen 1: 7).

Wanneer de Heere Jezus dan wederkomt in heerlijkheid, dan zullen Zijn discipelen, de gelovigen, die van Christus zijn naar 1 Korinthe 15: 23, deze heerlijkheid en een eeuwig leven beërven. De eerste belofte daarvan vinden wij in Openbaring 2: 7 **'Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het**

Voorzegging en vervulling...en nu?

paradijs Gods is.' Het is de eerste overwinnaarsbelofte: toegang tot de Boom des Levens, toegang tot het eeuwige leven.

Uiteindelijk komen de twee voorzeggingen van het Lam (de Verlosser en Zaligmaker) en de Boom des levens (de Schenker van eeuwig leven in heerlijkheid) bijeen in de vervulling van het rijk van vrede en gerechtigheid. Wij lezen in Openbaring 22: 1-2 **'En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.'**

Het derde en laatste profetische verkondiging die wij aan deze avond willen behandelen is: **Het Getuigenis van Elia en van Johannes de dooper**

Het Getuigenis van Elia en van Johannes de dooper

Het Getuigenis van Elia en van Johannes de dooper – voorzeggingen

Zowel Elia als Johannes de dooper kregen van de HEERE God de opdracht om Israël op te roepen tot bekering tot de Wet die de HEERE God eenmaal aan Mozes gegeven had op de berg Sinaï, zoals beschreven in Exodus 19 en 20 en Deuteronomium 4, 5 en 6. De Heer gaf hun daartoe krachtige wapenen in handen. In Elia zien wij het gebed als grootste wapen. In Jakobus 5: 17 lezen wij van het wapen van gebed: **'Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed, dat het niet zou regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden.**

Als hij het volk Israël wil tonen Wie de Enige en Ware God is op de berg Karmel, bidt Elia wederom en de Heer antwoordt met vuur uit de hemel en verteert het gehele brandoffer met het altaar erbij. **'Antwoord mij, HEERE, antwoord mij; opdat dit volk erkenne, dat Gij, o HEERE, die God zijt, en dat Gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des HEEREN, en verteerde dat brandoffer, en dat hout, en die stenen, en dat stof, ja, lekte dat water op, hetwelk in de groeve was.'** (1 Koningen 18: 37-38) Het is het teken voor de Israëlieten om zich te bekeren tot de Ware en Enige God, de HEERE God.

Ook de laatste oudtestamentische profeet Johannes de dooper riep Israël op tot bekering. Hij had een ander krachtig wapen ontvangen van de Heer: Het Woord. Johannes de dooper riep Israël in scherpe bewoording op tot bekering. Zo lezen wij in Lucas 3: 7-8a **'Hij zeide dan tot de scharen, die uitkwamen, om van hem gedoopt te worden: Gij adderengebroidsels, wie heeft u aangewezen te**

Voorzegging en vervulling...en nu?

vlieden van den toekomenden toorn? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig; Van Johannes de doper profeteerde Jesaja al in Jesaja 40: 3 **'Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God!'** Hij zou komen om de komst van de Heere Jezus voor te bereiden.

Gebed en prediking waren de wapenen van Elia en Johannes de doper. De HEERE God verbond zich aan het gebed en de prediking van beiden.

Nu vinden wij van beiden een bijzondere profetische voorzegging terug in de Bijbel. In het boek van de profeet Maleachi wordt naar beiden verwezen. In Maleachi 3: 1-2a vinden wij een wonderlijke profetie over de komst van Johannes de doper: **'Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen. Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt?'**

Ook over Elia vinden wij een wonderlijke profetie van gelijke strekking en wel in Maleachi 4: 5-6 **'Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal. En hij zal het hart der vaders tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaders; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.'** Waar verwijzen deze beide profetieën naar en met name naar welk moment?

Het Getuigenis van Elia en van Johannes de doper – de vervulling en nu?

De vervulling van de profetische voorzeggingen uit het Oude Testament aangaande beide profeten en hun getuigenis vallen voor groot deel samen met de toekomst die de Heer ons openbaart.

De komst van Johannes de doper als voorloper, wegbereider van de Heere Jezus Christus is vervuld in zijn prediking bij de Jordaan voor het volk Israël, zoals geprofeteerd in Jesaja 40: 3 en vervuld naar o.a. Lucas 3: 7-8a.

Vraag: En ... nu. Is de vervulling daarmee volledig? NEE!

Maleachi 3: 1-2a ziet ook op een geheel ander moment in de tijd. Het ziet op de tijd vlak voor de wederkomst van de Heere Jezus in heerlijkheid, zoals Hij aan Zijn discipelen heeft beloofd middels Zijn engelen in Handelingen 1: 11 **'Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.'**

Voorzegging en vervulling...en nu?

Ook Maleachi 4: 5-6 en met name vers 5 duidt op deze tijd: **'Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.'** Als in dit tekstgedeelte gesproken wordt over die vreselijke dag, dan mogen wij dat vertalen met "ontzagwekkende dag". Het klinkt minder beangstigend maar het is en blijft een ernstige en serieuze dag.

Komen deze beide profeten dan terug naar de wereld? Nee, want de één is gestorven en de ander opgenomen ten hemel. Maar hun getuigenis, de oproep tot bekering en voorbereiding op de wederkomst van de Heer, zal vlak voor de wederkomst van de Heer gehoord worden. Wij vinden dit getuigenis terug in Openbaring 11: 3-7. Wij lezen in vers 3 **'En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.'** Het is het getuigenis van Woord en Geest, van apostelen en profeten naar Efeze 2: 20.

Over hun getuigenis vlak voor de wederkomst van de Heer lezen wij in Openbaring 11: 5-6 **'En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet also gedood worden. Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen'.**

Wij zien wederom de krachtige wapenen van Elia en Johannes de doper. Het vuur dat uit de mond van de twee getuigen uitgaat is de scherpte van het woord der verkondiging, gelijk als bij Johannes de doper. Het sluiten van de hemel voor regen ziet op de het wapen van Elia, maar dan in geestelijke zin. De leiding en besturing van de Heilige Geest stopt, op hun gebed!

Hun getuigenis is ons getuigenis. Dit getuigenis brengen wij aan deze avond en de volgende.

Bekeert u en bereidt u, de Heer komt! Maran-atha. Amen.

Ik dank u voor uw luisterend oor.

herder J.R. Misset, Amsterdam 21 februari 2020