

# Jongeren bazuin

Maran-atha, Jezus komt!



## Keuzes maken!

**Kun jij goed keuzes maken?**  
Ons hele leven bestaat uit keuzes maken, of je nou jong bent of wat ouder.

Bijna elke dag sta je wel voor een keuze, b.v. wat voor een opleiding ga ik kiezen en hoe veel tijd moet ik hierin steken? Is het de juiste beslissing die ik neem om met mijn vrienden mee te gaan naar een plek waar je eigenlijk niet hoort te zijn? Als je wat ouder bent dan komen er ook veel keuzes bij, dan denk je aan de manier hoe je leeft, hoe we soms praten en doe ik mijn werk wel goed, of straal ik wel dat licht uit en doe ik mijn best wel om de Heer te leren kennen? Gedraag ik me wel als een ware christen?

Geloven in God is niet moeilijk, maar er naar leven soms wel, want wat is de wil van onze Heer, wat wil Hij dat wij doen en waarvoor kiezen wij? Vaak denken wij dat we het zelf wel kunnen, zoals sommigen wel eens zeggen: "Ik bepaal zelf wel wat ik doe, het is toch mijn leven." Vind jij dit

een slim antwoord, als jij iemand goede raad wil geven dat hij/zij dat beter niet kan doen.

Het is ook vaak dat het IK-beeld naar voren komt. Wij hebben ook een eigen wil gekregen van God, maar betekent dat dan ook niet dat God alle eer toebehoort te komen omdat Hij ons juist die vrijheid gegeven heeft? Als wij Hem dienen en tot Hem blijven bidden, dan zal Hij ons alles geven wat wij nodig hebben. Lees maar eens Lukas 11 de verzen 9 en 10.

Paulus schrijft dat hij ernaar jaagt om volmaakt te zijn, maar wat bedoelt hij hiermee? Dat hij alles goed wil doen, perfect wil zijn? Dit komt ons ook wel bekend voor, willen wij ook niet alles goed doen om ver te komen, carrière te maken en dergelijke? Maar wat ik eigenlijk bedoel is om het bij de Heer goed te doen en niet alleen in dit aardse leven; natuurlijk moet je je best doen op school en op je werk, dat is ook wat de Heer van ons verlangt, zo straal je ook uit dat je een christen bent. En als je er soms niet uit komt,

## Inhoud van deze Jongerenbazuin

Keuzes maken	pag. 1
Doen in Juda	pag. 2
Een spreuk	pag. 2
Een onbekende?	pag. 2
Horen, zien en zwijgen	pag. 3
Uitgeverij de kandelaar	pag. 3
Een offer aan God	pag. 4
Jij ook	pag. 6
Foto's Jongerenweekend 2011	pag. 7
Verslag Jongerenweekend 2011	pag. 7
Het doel van ons leven	pag. 8
Vrienden van Congo voor €1 per maand	pag. 8

Herfstnummer met nadruk op Maran-atha!

# 2011

De Jongerenbazuin is een uitgave van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland (stam Juda): [www.hazkn1.nl](http://www.hazkn1.nl)

Dit blad komt 4 keer per jaar uit, in een oplage van 250 stuks, verspreid over de leden van de Hersteld Apostolische Zendingkerk en belangstellenden. Wilt u dit blad opgestuurd krijgen? Mail dan met [redactie@jongerenbazuin.nl](mailto:redactie@jongerenbazuin.nl). Ga naar [www.jongerenbazuin.nl](http://www.jongerenbazuin.nl) om dit blad digitaal te bekijken.

Doen in Juda	oktober	november	december	december
<p>Hiernaast een geheugensteuntje: wat is er dit jaar te doen in de stam Juda?</p> <p>bid en vraag het dan aan de Heer en zeker zal Hij jou antwoord geven. Misschien niet direct zoals wij het willen, maar op Zijn tijd. Het belangrijkste is toch dat wij mogen uitzien en verlangen naar de wederkomst van onze Heer als Koning voor eeuwig en altijd.</p>	<p>08 Maran-athadag in Utrecht</p>	<p>20 Jongereindag in de gemeente Amersfoort</p>	<p>13 Adventszangdienst in de gemeente Utrecht m.m.v. het Judakoor</p>	<p>14 Adventszangdienst in de gemeente Arnhem</p>

Dus weet waar je voor kiest, God heeft al voor jou gekozen en heeft ons een belofte gedaan en Hij komt Zijn beloftes na.

Zr.A.Doppenberg

### Spreuk 1 de verzen 8 en 9

Mijn zoon, hoor de tucht uws vaders, en verlaat de leer uwer moeder niet; want zij zullen voor uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn, en ketenen aan uwen hals.

### Betekenis:

Mijn kinderen luister naar je vader, en bewaar wat je geleerd hebt van je moeder; want het zal je versieren en als een sierlijke ketting om je nek zijn. Bewaar dus de leer van de Heer en van je ouders.

Br. E. Doppenberg



## Een onbekende?

Er is een uitspraak: Naarmate je meer weet groeit het besef hoe weinig je eigenlijk weet. Een waarheid als een koe. Je moet dus veel weten om te ervaren dat je kennis mist.

Een valkuiltje is natuurlijk dat je denkt dat je veel weet, terwijl dat niet zo is. Probeer eens het volgende testje en neem er de tijd voor: Schrijf alle mogelijke huishoudelijke toepassingen van kruipolie op.

### Klaar?

Stel dat je 20 toepassingen hebt gevonden, zoals vastzittende bouten en moeren loskrijgen, piepende hengsels smeren en een slot behandelen.

Is dat een goed resultaat? Vast wel, je hebt immers alles opgeschreven wat je weet.

Maar je kunt ook duiven van je oprit verjagen, lippenstift van textiel verwijderen en krassen in linoleum verbergen.

Er is veel wat je niet weet. Er zijn namelijk meer dan 2000 toepassingen van kruipolie.

Is dat erg? Voor kruipolie niet natuurlijk. Maar op andere terreinen?

Iemand die vindt dat hij ontzettend goed en veilig aan het verkeer deelneemt, heeft geen idee wat hij allemaal over het hoofd ziet. Je eigen prestaties meet je af aan je eigen kennis. En dat kan best tegenvallen.

Maar het wordt nog erger.

Op terreinen waar we weinig ervaring hebben is het probleem groter. Als we ergens weinig kennis en ervaring mee hebben, tasten we eigenlijk als blinden om ons heen. Als je de eerste keer alleen op vakantie naar het buitenland gaat, besef je dat je je goed moet voorbereiden. Je voelt op je klompen aan dat het anders wel eens behoorlijk fout kan aflopen. En als je ouder wordt: Hoe vaak koop je een huis? Een foute beslissing heeft jarenlange consequenties.

Zo is het ook verstandig om een lange verlofperiode te nemen voor je

trouwt. En waar dient die periode voor? Inderdaad, met elkaar kennis en ervaring opbouwen zodat jullie de stap met zekerheid kunnen maken.

De moraal.

In profetieën roept de Heer ons op ons te veranderen. Hoe doen we dat en waar moeten we naar toe veranderen? Dat lijkt op een beroep op onze kennis. Als we immers de kennis en ervaring hebben, weten we waar we naar toe moeten. Het gaat dus om kennis van de Heer.

Kennen wij de Heer? Kunnen wij die vraag zelf beantwoorden?

De Heer heeft ons echter wel iets gegeven om Hem te leren kennen: Zijn Woord. Dat moeten we dus dagelijks tot ons nemen. Daarbij moeten we bidden om verlichting en uitbreiding van onze kennis door de Heilige Geest. En er met elkaar over praten. Laten we dan ook lezen en bidden, bidden in het vertrouwen dat Hij ons zal helpen.

Br. M.J.J. Keijsper.

## Horen, zien en zwijgen

Wij zijn allemaal hartstikke druk in ons jonge leven, met school, werk, thuis, vrienden en familie. Dan verlang je soms misschien naar wat rust, wat stilte en misschien ook wel wat begrip.

Waar vind je dan een veilige plek om over de dingen die gebeuren in ons leven, na te kunnen denken? Dat zijn misschien van die dingen die ons door het hoofd spoken. In ieder geval mogen wij dat allemaal vinden in Zijn huis natuurlijk, maar eigenlijk is Hij overal te vinden, thuis, op school of op je werk.

Er staat toch immers geschreven in Matthëüs 7 vers 7: "Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden."

Het enige wat wij jongeren, maar natuurlijk ook de volwassenen, moeten doen is, Hem ons gehele hart geven. Verlangende te zijn naar Zijn liefde, Zijn hulp en Zijn bijstand. Als wij dit doen.....dan laat Hij zich ook vinden, Hij wil bij, met en in ons zijn.

Ik hoorde onlangs eens van een jongeling: "ik zie Hem niet, ik hoor Hem niet, ik krijg ook nooit antwoord." Als

jong mens lijkt het in deze tijd misschien ook wel verschrikkelijk moeilijk om Hem te volgen. Wij worden immers blootgesteld aan vele verleidingen van deze wereld. Wij zijn vaak lid van meerdere verenigingen, gaan lekker dansen, krijgen verkering, om nog maar niet te spreken over allerlei social media. Hoe vertel ik nu aan die ander, mijn vriend of vriendin, dat ik geloof, dat ik op zondag naar Zijn huis wil gaan? Ze zien mij aankomen, ze verklaren je toch voor gek? Toch durf ik te zeggen dat het allemaal goed komt, als wij maar op Hem leren vertrouwen.



Willen wij Hem echt zien, horen en willen wij ook echt antwoord krijgen? "Ik zie Hem niet", als wij toch om ons heen kijken, dan mogen wij toch Zijn almacht zien in Zijn schepping? "Ik hoor Hem niet", luisteren wij dan wel goed genoeg? Als wij luisteren naar de stem van ons hart, dan horen wij Hem toch,

Hij is verlangend om bij- en bovenal in ons hart te zijn, maar.....dan moeten wij Hem die kans wel geven. Soms mogen wij zelfs in de eredienst Zijn Stem horen middels het Woord der profetie. "Ik krijg ook nooit antwoord", stellen wij Hem dan wel die vragen die ons zo na aan het hart liggen? Ga vooral tot Hem met je vragen: "Heer, help mij toch, leer mij toch op U vertrouwen, kom mijn zwak geloof tegemoet". Als wij dit met een oprecht hart van Hem vragen, dan zal Hij ons ook helpen en bovenal willen zegenen met de keur Zijner zegeningen.

In Hebreëën 11 vers 1 staat toch immers: "Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet." Zo mogen wij dus geloven, hopen op Hem, ook al denken wij Hem niet te kunnen zien of horen. Hij zal ons nooit loslaten, Hij wil een ieder behouden. Hij heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Stel je vertrouwen dus op Hem en je zult merken dat Hij je dan rust geeft. Door de stormen van ons jonge leven wil Hij ons geleiden, maar dan moeten wij leren "horen, zien en zwijgen".

herder R. Blumink

## Een offer aan God

We kennen allemaal wel het woord "offeren". In het woordenboek wordt de betekenis van dit woord onder andere omschreven als: iets geven aan God.

Men geeft dus iets aan God. Zoals je wel zult weten, staat in de Bijbel deze handeling zeer vaak beschreven. Dat begint al meteen in hoofdstuk 4 van het eerste boek in de Bijbel, het boek Genesis. In dit hoofdstuk lezen we de geschiedenis van Kaïn en Abel. Beide offerden aan God. Kaïn offerde een deel van de oogst die het land had opgebracht en Abel offerde de eerste lammetjes die er in de kudde geboren werden. Datgene wat dan geofferd wordt noemen we "het offer". Men kon een offer aan God geven uit dankbaarheid, zoals Kaïn en Abel deden. Ze wilden God bedanken voor de goede oogst. Maar men kan ook aan God iets geven wanneer men boete wilde doen. Wanneer men iets gedaan had wat door God verboden was dan kon men door een offer de schuld aflossen. Zo voorkwam men dan, dat men zelf gestraft werd. Er zijn zeer veel voorbeelden daarvan in de Bijbel te vinden. Ze worden bijvoorbeeld brandoffer of zondoffer genoemd. Het brengen van dit soort offers vond in het oude Israël dagelijks plaats. Op het grote Tempelplein stond een heel groot brandofferaltaar en daar werden de geslachte dieren (er vloeide bloed) opgelegd die verbrand werden. En zo werd dit offer, door de opstijgende rook, als het ware tot God gezonden. Offers brengen gebeurde elke dag, omdat elke dag wel iemand iets gedaan had tegen Gods wil. Die persoon had dan gezondigd.



In de Bijbel wordt ook gesproken van "Het grote offer". Dit is het offer dat Jezus Christus gaf aan het kruishout op Golgotha. Jezus gaf Zijn eigen leven aan God de Vader in de hemel. Had Hij dan gezondigd? Neen juist niet.... Maar daarom kon Hij dan ook het per-

fecte offer zijn voor alle mensen op aarde. Jezus Christus is geofferd voor de zonden van alle mensen. Door Zijn onverdiende dood heeft Hij dus de schuld aan God betaald die de mensen hadden moeten betalen. De mensen zondigen tegen God door dingen te doen die we niet mogen doen (stelen, liegen, ruzie maken, enz.). Elke dag doen we wel iets wat tegen de wil van God is. Daarom moeten wij ook elke dag bidden tot God en Hem om vergeving vragen en Hem vragen of Hij ons wil helpen om te leven zoals Hij wil dat we doen. Eigenlijk zouden we dan ook



elke dag aan Hem een offer moeten brengen. Zodat wij onze schuld aflossen. Maar omdat Jezus Christus, Hij die volkomen onschuldig is, Zijn leven heeft gegeven (voor onze zonden) hoeven wij onze schuld niet meer in te lossen. We mogen dan wijzen op Jezus Christus, Die voor onze zonden de schuld heeft betaald. Dit betekent natuurlijk niet dat we nu maar ongehinderd door kunnen gaan met zondigen. Het is niet zo dat we maar kunnen stelen, liegen en bedriegen en op het moment dat we bij God verantwoording moeten afleggen, we naar Jezus kunnen gaan wijzen en tot God zeggen: Ja, maar mijn schuld is al betaald. Jezus is toch voor mijn zonden gestorven. Neen, zo makkelijk gaat dat niet. We moeten wel laten zien dat we spijt hebben en voortaan zullen proberen om niet meer te zondigen. En hoewel God alles al weet zullen we toch elke keer weer dat aan God moeten opbiechten. In de morgendienst in onze kerk kunnen we onze zonden- en schuld belijden aan God. Dat is dan het goede moment om in gedachten stil te staan bij de gebeurtenissen in de afgelopen week, waarin we toch wel tegen de wil van God hebben gehandeld. Op dat moment in de morgen-

dienst kunnen we onze zonden belijden (=bekennen, toegeven) en om vergeving vragen. En wanneer we dat dan echt menen en daarbij dan ook beloven dat we zullen proberen om niet meer te zondigen, dan kunnen we van onze schuld vrijgesproken worden. Ze worden ons dan kwijtgescholden (vergeven). Jezus is immers gestorven voor ons aan het kruis.

Verwant aan het woord "offeren" is "opofferen". Vaak wordt het woord "opofferen" gebruikt, wanneer je iets weggeeft of wanneer je iets doet, om een ander een plezier te doen. Soms vind je het zelf fijn om dat te doen maar soms ook niet. Bijvoorbeeld: een leraar op school vraagt aan de klas, wie van de leerlingen op bezoek gaat bij een klasgenoot die ziek thuis ligt. Om het huiswerk te brengen of om hem of haar te helpen bij het huiswerk. Wanneer dit betekent dat je dit in je vrije tijd moet doen dan vind je dat meestal niet leuk. En dan kan je zeggen: Nee dat doe ik niet. Maar dat is dan niet netjes tegenover die zieke leerling, omdat hij of zij op deze manier gaat achterlopen bij de klas wanneer niemand er naar toe gaat. Wanneer je dat in je gedachten meeneemt, dan is de kans zeer groot, dat je denkt: Nou, ik ga wel naar hem of haar toe. Ik offer mezelf wel op. Trouwens, als goed christen is het ook niet gepast om je zieke medeklasgenoot te laten liggen en hem of haar niet te bezoeken. De Heer heeft ons immers juist geleerd om de zieke medemens te bezoeken. Je naaste lief te hebben als jezelf? Jij gaat dus naar je klasgenoot. Jij offert wat van jouw tijd op om die medeleerling te helpen (en je vindt het niet erg om dat te doen).



Een ander voorbeeld is om op je vrije dag (bijvoorbeeld de zaterdag) tijd op te offeren om naar je opa en/of oma te gaan. Het liefst zou je de stad in gaan met je vrienden, dat doe je immers altijd toch al. Maar je weet ergens wel, dat opa en oma het zo fijn zouden vinden wanneer hun kleinkind eens onver-

bezoek zou komen. En daarom offer je er wat tijd voor op. Je zegt tegen je vrienden: "Dit keer ga ik even niet mee naar de stad, maar volgende week ben ik weer van de partij". Dan heb je ditmaal wat tijd opgeofferd om naar je grootouders te gaan.

Zo is het nu ook eens mogelijk om wat van jouw tijd op te offeren voor onze Heer. Eindelijk kunnen wij eens iets terug doen voor onze Heer, Hij Die ooit Zijn leven gaf voor ons en daarmee een zeer groot offer bracht, dat niet te evenaren is. Hij offerde zichzelf op. En nu is het mogelijk om een klein offer terug te geven. Namelijk op zaterdag 8 oktober a.s. wordt er door onze kerk een zgn. Maran-athadag gehouden. Een dag waarin we met z'n allen, groot en klein, jong en oud, stil blijven staan bij het verlangen dat er bij ons leeft (moet leven). Welk verlangen zul je je afvragen. Nu, dat is het verlangen naar de wederkomst van Christus. Hij heeft immers beloofd, dat Hij op aarde zal wederkeren om Zijn gemeente te halen. Veel jongeren denken eigenlijk nooit aan die dag. Ze zijn nog veel te graag hier in deze wereld. Plezier maken met vrienden en vriendinnen. Hier is niets op tegen, natuur-

lijk mag je lol hebben in het leven. Maar wanneer de Heer komt en ons meeneemt naar de hemel dan is dat nog vele malen leuker en fijner dan om hier op aarde te blijven. Daar in de hemel is geen pijn en verdriet, alleen maar geluk en blijdschap. De Heer verwacht echter wel van ons dat we met een groot verlangen uitzien naar Zijn komst. Want ook jij zou het niet leuk vinden wanneer je naar iemand toe-



gaat, die niet eens blij is dat je komt. Op deze dag, zaterdag 8 oktober a.s. houden we met z'n allen deze themadag betreffende het verlangen naar de Heer. (Maran-atha is een aramees woord en betekent namelijk "de Heer komt" of "kom Heer"). We moeten namelijk dat verlangen in ons hart weer aanwakkeren, groter maken. Dat verlangen moet bij ons allemaal leven. Want het duurt namelijk niet lang meer

tot het moment dat de Heer wederkomt. Dit weten we, omdat in de Bijbel staat omschreven wat er in de wereld gaande is op het moment van Jezus' komst. Deze gebeurtenissen die omschreven zijn noemen we "de tekenen van de tijd". En wanneer we de gebeurtenissen in de wereld zien (oorlogen, aardbevingen, de strijd om geld en macht, enz) dan zien we dat al deze dingen zullen geschieden bij de wederkomst, Jezus zal dus spoedig wederkomen. Het is voor ons allen dus zeer noodzakelijk dat we stil staan bij de wederkomst van Christus en ons daarop voorbereiden. Daarom is het ook zo nodig op deze zaterdag aanwezig te zijn. Het is niet een dag enkel voor de ouderen, de volwassenen. Neen, juist ook voor de jeugd is het belangrijk daar bij te zijn. Laten we met z'n allen komen en een beetje tijd opofferen voor onze Heer. Eén keertje sport overslaan, één keertje niet gaan shoppen, maar bezig zijn met de dingen van onze Heer. Meld je aan, samen met je ouders, bij één van de dienaren door middel van het aanmeldingsformulier. Tot ziens, op zaterdag 8 oktober.

evangelist A. Pesch.





## Jij ook

Een leuke vriendin vertelde me ergens in de jaren '80 wat ze het beste U2-nummer vond. Ik was graag bereid dat te horen en op voorhand met haar mee te gaan in haar voorkeuren.



Ze zette 'Under a blood red sky' op, een (toen nog) LP met gedeelten uit live optredens in de USA en Duitsland. Bij elkaar ruim een half uur muziek. Het laatste nummer bleek haar favoriet te zijn. Het heette '40' en werd meegezongen door het hele publiek. Ik vond het meteen mooi en kreeg een beetje kippenvel, zoals waarschijnlijk ook velen die meededen. U2 heeft het nummer vaak als laatste gespeeld en honderdduizenden moeten het in de loop van de tijd meegezongen hebben. Ik was en ben nog steeds niet zo 'van de teksten' bij muziek, dus wat de inhoud ervan was, ontging me. Ik heb lang gedacht dat 40 de leeftijd was die bezongen werd. Midlife zal ik maar zeggen, tijd 'to sing a new song'.

### Een nieuw lied

Pas jaren later werd het me duidelijk dat we hier te maken hadden met een Bijbeltekst, namelijk het begin van Psalm 40, waarmee ook de titel verklaard werd. Niets midlife, nieuw leven! 'I waited patiently for the Lord/He inclined and heard my cry/He brought me up out of the pit/Out of the miry clay', horen we Bono zingen. In het Nederlands: 'Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht en hij boog zich naar mij toe, hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil

van het graf, uit de modder, uit het slijk.' We begrijpen dat de psalmist het hier heeft over een tijd dat hij van God los was en in het slijk van de zonde verzeild was geraakt. Maar dat de Heer hem had gered. We horen het vervolg in het volgende couplet: 'He set my feet upon a rock/And made my footsteps firm/Many will see/Many will see and hear.' De Nederlandse psalm heeft hier: 'Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de HEER.' Onze rots is Jezus Christus en Zijn Woord is een licht op ons pad, de vaste grond van de dingen waarop we hopen, of zoals Hbr.11:1 zegt: 'de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.' Doordat we geloven en vast houden aan wat ons overgegeven is in de Bijbel, geven we een getuigenis aan de wereld, we verkondigen in woord en daad dat er nieuw leven is, dat er een toekomst van eeuwig leven is weggelegd voor allen die vasthouden aan die Rots. Daar mag je rustig over zingen en na een tijd van zonde en liederlijkheid komt dan uit de keel een nieuw lied waarbij men wordt opgeroepen mee te zingen.

### Verkondiging



Ook de profeet Jesaja heeft ervan geprofeteerd. We lezen in Jes.42 over de Knecht van de Heer die gevangenen uit de kerker (van de zonde en de dood) leidt en daarna (vs.10-12): 'Zingt de HERE een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde, gij die de zee bevaart

en haar volheid; gij kustlanden en hun bewoners. Laten de woestijn en haar steden de stem verheffen, de dorpen waar Kedar woont; laten de rotsbewoners jubelen, laten zij van de top der bergen juichen. Laten zij de HERE eer geven en zijn lof in de kustlanden vermelden.' Tenten van Kedar zijn zwart en beeld van de zonde. De kustlanden betreffen al die landen die aan de volkeren zee liggen, waarvan de bewoners worden opgeroepen die zee vol mensen te benaderen met dat nieuwe lied van het evangelie, de blijde boodschap



dat Gods Zoon de toorn over de zonde heeft tenietgedaan aan een kruis, waardoor uitzicht gekomen is op eeuwig geluk. Door deze verkondiging zullen velen de ogen geopend worden en gaan vertrouwen op God. We hebben het dus hier over evangelisatie. En stel je voor: U2 heeft als het ware honderdduizenden jongeren deze oproep uit doen spreken. Misschien niet bewust, zoals ook ik de tekst niet herkende. Maar laten we wel zijn, dat is toch verkondiging in optima forma.

### Intermezzo

Het is niet mijn bedoeling een lans te breken voor welke muziek dan ook. Alles in het menselijk bestaan kan door de zonde bezoedeld worden. Dat geldt voor muziek evenzeer. Er zijn christenen die pop(ulaire)muziek te vuur en te zwaard bestrijden. Een goed artikel waar men op argumenten ingaat, vind je op internet ([www.cvfilm.nl/article.php?article\\_id=23](http://www.cvfilm.nl/article.php?article_id=23)). De populaire muziek van vroeger eeuwen heet nu klassiek. Hier geldt hetzelfde voor. Gods wederstrever maakt gebruik van alles

dat voorhanden is. We moeten wijs omgaan met al wat ons omringt. De apostel Paulus zegt: 'Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen' (1Kor.6:12 NBG). Zodra iets macht over ons krijgt, is het dus verkeerd. We zullen onze christelijke vrijheid blijvend moeten bekampen.

Slot  
Terug naar '40'. Het lied heeft een re-

frein dat eindigt met een zin die niet uit Psalm 40 komt: 'I will sing, sing a new song/ I will sing, sing a new song/ How long to sing this song.' We vinden de tekst in Psalm 6: 'En U, HEERE, hoe lang nog?' Bono zegt ergens in een interview over de tekst van '40': 'Ik vond het vreemd dat het verwoorden van zulke vragen zoveel troost kon brengen, ook voor mij.' Wij vinden het niet vreemd. Het is het uitspreken van het heimwee dat de mens, die geschapen is om met God om te gaan, door de zondeval in zich heeft gekregen. We

missen het allerbelangrijkste waardoor we elke dag, hoe gelukkig we ook mogen zijn op bepaalde tijden, beseffen dat er een betere wereld komt, een vernieuwde hemel en aarde, waar we werkelijk weer als in het paradijs kunnen wandelen met God, zonder bang te hoeven zijn voor straf, voor oordeel. De tijd dat Christus gekomen is. Hoe lang nog, Heer? Voel jij dat ook?

Arthur Berkhof



## Verslag Jongerenweekend 2011

**Het is vrijdagavond rond 20:00 en bijna iedereen is gearriveerd.**

De kamers zijn al meteen ingedeeld en de sfeer zit er al goed in: een paar jongeren zitten lekker tv te kijken en een paar staan er aan de voetbaltafel. Er is ook een kelder met een zaaltje: de muziek gaat aan en er worden frisdrank en chips neergezet. Het is erg gezellig en de tijd vliegt dan ook om. Om 24:00 sluiten wij de vrijdag gezamenlijk af met gebed.

Zaterdagochtend ontbijten met z'n allen. Na het ontbijt begon de eerste discussie. Dit keer ging het over de relatie met God en: "hoe vertel ik mijn vrienden e.a. mijn geloof". "Het waren fijne discussies" zeiden een paar jon-

geren. Hierna gingen wij levend risk spelen: dit is een bordspel maar wij waren zo creatief om er ook actieve spellen bij te verzinnen, zoals: haasje over, ballon prikken, tapijt trekken etc.. Er waren 3 groepen van 6. De leiders deden ook mee. Er werd enorm gelachen en velen waren goed fanatiek. Er was ook een joker in het spel die het ons extra moeilijk maakte en de stopwatchjes ook. Na het spel was er nog een korte discussie, en daarna werden er pizza's en patat gehaald. Na het eten was het een vrije avond. Het spel triviant werd ook nog door bijna iedereen gespeeld.

Zondagochtend iedereen maakt zich klaar voor de morgendienst in Arnhem. Het was een duidelijke preek en het

ging dan o.a. over vertrouwen hebben in onze Heer. Na de dienst gingen wij terug naar de Wildwal, en alle auto's werden volgestopt met al onze spullen. De middagdienst werd in Wageningen gehouden. Hier werd er verteld over o.a. de liefde en ons aanstaande paar (Shirley en Robert) werd ook nog vermeld. Na de dienst werd er nog wat nagekletst en er werden zelfs telefoonnummers uitgewisseld. Het was een zeer geslaagd weekend en wij allen verheugen ons dan ook weer op het volgende jongerenweekend in 2012.

Groeten namens de jongeren en de jongerenleiders van Juda  
Annabelle Doppenberg

## Gedicht

Het doel van ons leven

**Het doel van ons leven op aarde,  
van dit korte en broze bestaan,  
dat is van onschatbare waarde,  
wanneer wij het maar mogen verstaan.**

**God gaf uit Zijn hand ons het leven,  
opdat het aan Hem toegewijd,  
ons vreugd' en voldoening zou geven,  
opdat het niet doelloos verglijdt.**

**Het doel van ons leven op aarde,  
de zin van ons aardse bestaan?  
Een Boek van onschatbare waarde,  
de Bijbel, leert ons dit verstaan.**

**Het spreekt ons van 't licht en het leven,  
dat reddend in Christus verscheen.  
Wat ons hier op aard mag begeven,  
bij Hem vindt je redding alleen.**

**Hoe mooi is ons leven op aarde,  
als 't doel naar omhoog is gericht,  
Als dat Boek van onschatbare waarde,  
ons levenspad helder verlicht.**

**Want al wat de wereld kan geven,  
valt spoedig voor altijd in 't niet.  
Verlang jij een doel in je leven?  
Aanvaard dan wat Christus jou biedt.**



### Vrienden van Congo voor € 1 per maand

Een van de manieren om geld in te zamelen voor de door ons ondersteunde projecten in Congo is "Vriend" worden van "Congo". Dit gebeurt door ons te machtigen maandelijks een klein bedrag (€ 1, meer mag natuurlijk ook) van de bankrekening te mogen afschrijven.

In veel van onze gemeenten wordt er wekelijks ingezameld voor onze broeders en zusters in Congo. Om daarnaast ook "Vriend" te worden, is gemakkelijk, maar eigenlijk een beetje overbodig.

De projecten, die door ons ondersteund worden, zijn openbaar. De school is niet alleen voor mensen, die lid zijn van onze kerk, maar voor iedereen, ongeacht geloof. Om die reden kan dan ook iedereen "Vriend" worden van Congo, ongeacht zijn of haar geloof.

Ik wil jullie oproepen allemaal 2 mensen buiten onze kring te vertellen over de projecten, die we ondersteunen en hen vragen om "Vriend" te worden. Er zijn folders beschikbaar, waarin één en ander wordt toegelicht. Verder zijn er ansichtkaarten, die ingevuld en opgestuurd kunnen worden.

Macht je meer willen weten: neem dan contact met ons op!

Dit kan via:

De website: [www.handenin1voorcongo.nl](http://www.handenin1voorcongo.nl)  
email: [handenin1voorcongo@gmail.com](mailto:handenin1voorcongo@gmail.com)  
facebook: [Handen in één voor Congo](https://www.facebook.com/Handenin1voorCongo)

Mirella Leewes en Hester Misset



## Colofon

### Redactie:

herder R. Blumink  
Jeroen v.d. Pavert  
Emile Doppenberg  
Annabelle Doppenberg  
Maurice Thesselaar

### Contact

[www.jongerenbazuin.nl](http://www.jongerenbazuin.nl)  
[redactie@jongerenbazuin.nl](mailto:redactie@jongerenbazuin.nl)

### Uitgever

Smic  
[www.smic.nl](http://www.smic.nl)

## Volgende keer in de Jongerenbazuin:

-Bespreking over artikel "Je lichaam is geen speelgoed"

-Verslag van de Maran-athadag

-Verslag van de Jongerendag in Amersfoort

-Een artikel van jou? Mail het ons voor 25 november!