

Jongeren bazuin



Heb jij de X factor?

Tijdens de redactievergadering vertelde Emile Doppenberg dat er in de gemeente Amersfoort 8 jongeren hun catechisatie hebben afgerond.

Een hele prestatie, maar tegelijkertijd besef ik ook dat ze nu voor een hele grote beslissing staan om de geloofsbelijdenis af te leggen aan onze Here Jezus, het Hoofd der Kerk. Met die gedachte sloeg ik een brug naar de vraag: 'Heb jij de X factor?' De laatste jaren volgt op televisie de ene talentenshow de andere op. Het begon met 'Idols', toen kwam 'The X factor' en tegenwoordig is het 'The voice of Holland'. Ieder seizoen komen er massa's deelnemers op af met als doel om uiteindelijk de winnaar te worden en daarmee een gouden toekomst tegemoet te mogen zien. Bij de start van een seizoen beslist een jury over het lot van de vele deelnemers met de vraag of deze voldoende talent hebben om door te mogen gaan naar een volgende ronde. Later volgen de, veel-

al genadeloze, beslissingen van het publiek. De overeenkomst van ieder programma is dat er steeds meer deelnemers afvallen die veelal teleurgesteld in de vergetelheid raken. Uiteindelijk blijft er maar 1 winnaar over. Onze 5e geloofsbelijdenis is dat de Here Jezus spoedig zal wederkomen en dat Zijn komst voorafgegaan zal worden door de opstanding uit de doden en de verheerlijking van de levend overblijvenden die daartoe waardig bevonden zullen worden. In de ogen van onze Heer zijn we allemaal talenten en hoeft er niemand af te vallen. Onze gouden toekomst is al voorbereid en er is geen jury en al helemaal geen publiek dat ons weg stemt waarmee we in de vergetelheid raken. De Heer heeft al voor ons gestemd en het is aan jou om er bij te willen zijn! Kortom, we mogen onszelf al winnaars noemen en daarvoor hoeven we maar één ding te doen, Hem volgen. Hiermee is de vraag positief beantwoord: jij hebt de X factor!
Jeroen van de Pavert

Inhoud van deze Jongerenbazuin

Heb jij de X factor?	pag. 1
Doen in Juda	pag. 2
Vier Pasen!!!	pag. 2
Waarom vrouwen, tijdens de erediensten, een hoofdbedekking dienen te dragen	pag. 3
Zie, een kruis(je), wat moet en kun je er mee?	pag. 4
Als je durft!	pag. 6
Jongerendag	pag. 6
Woordzoeker Pasen	pag. 7
Handen in één voor Congo	pag. 8
Op die heuvel daarginds	pag. 8

Lentenummer met nadruk op Pasen!

2012

De Jongerenbazuin is een uitgave van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland: www.hazkn1.nl

Dit blad komt 4 keer per jaar uit, in een oplage van 250 stuks, verspreid over de leden van de Hersteld Apostolische Zendingkerk en belangstellenden. Wilt u dit blad opgestuurd krijgen? Mail dan met redactie@jongerenbazuin.nl. Ga naar www.jongerenbazuin.nl om dit blad digitaal te bekijken.

Doen in Juda

Hiernaast een geheugensteuntje: wat is er dit jaar te doen in de stam Juda?

april

22
Oudere jongerendag in de gemeente Wageningen (van 21 t/m 30 jaar)

juni

2
Ontmoetingsdag in Utrecht

juni

22-24
Jongerenweekend in de gemeente Amsterdam

september

8
Bazaar in de gemeente Wageningen

VIER PASEN!!!

Als wij als christenen werkelijk gaan beseffen wat Hij voor ons heeft gedaan, 2000 jaar terug aan het kruis van Golgotha, hoe groot is dan onze dank en in welke grote genade en liefde van Hem leven wij vandaag de dag?

Het gaat hier om (ons) leven en (onze) dood! Door de zonde die was begaan in het paradijs door Adam, is er een scheiding tussen ons als mensen en God ontstaan. God en zonde kunnen niet samen gaan.

Door het hele Oude Testament zie je dat er een dierlijk offer gebracht moest worden voor verzoening van de zonden, die de mensen deden. Een dier kan natuurlijk nooit de zonde dragen voor ons als mens. Het was een beeld van wat er later op Golgotha zou gebeuren. Een mens die als een lam zou sterven voor onze zonden, zodat wij weer konden leven in Zijn nabijheid en in Zijn genade!

Dat wat nergens in de geschiedenisboeken staat vermeld! Toch is dit het belangrijkste wat er is gebeurd in de geschiedenis. De dood van de Zoon van God. Hij was het reine Lam, dat onze zonden de dood in nam en de dood kon het niet vasthouden. God hield zoveel van ons, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gestuurd om voor ons de

dood in te gaan.

Hij koos voor jou en mij, om de nederige weg van verlatenheid en pijn te ondergaan. In de eerste plaats om de mens met God de Vader te verzoenen, zodat dat de mensheid weer een relatie met God de Vader kon hebben, samen met God leven. Verlaten door



de Vader! Hij (Jezus) was altijd één met Zijn hemelse Vader, maar omdat Hij onze zonden op zich nam, kon Hij niet meer één zijn met de Vader! Dat was het ergste wat Hem overkwam, maar juist voor jou en mij als zondig mens ging hij die weg. Voor hen, die zich nu misschien eenzaam voelen! Hij hing juist voor ons, eenzaam tussen de moordenaars, om voor ons als offer voor onze zonden te sterven. Aan het kruis was Hij beladen met onze zonden, die van jou en die van mij. Wij

zelf kunnen de relatie met God niet herstellen door werken of andere dingen. Wij zijn als mens in zonde geboren, een ieder heeft gezondigd! Laat ons in onze binnenkamer gaan en laten wij met een nederig hart bidden tot God. Erkennen dat wij zondaren zijn en vergeving vragen voor onze zonden. Hij zal onze zonden bij het kruis leggen, waar Zijn Zoon voor ons stierf en daarna de dood overwon. Heb jij al één keer werkelijk Pasen gevierd? Vier dan vandaag werkelijk Pasen, ook al is het misschien vandaag (als je dit leest) totaal geen Pasen, dat maakt niet uit! Vier dat je relatie met God de Vader, door Zijn zoon Jezus Christus, weer hersteld is door Zijn opstanding met Pasen! Als je al een christen bent, besef dan nogmaals hoe groot de liefde voor je was, dat Hij juist die nederige weg ging voor ons allen! Maar ook vandaag is die liefde van God nog zo oneindig groot. Juist vandaag is de liefde van Golgotha zo groot!!

Hoe kunnen wij Hem dan op de juiste manier danken? Alle woorden bij elkaar zijn niet genoeg om Hem te danken. Werken zijn nooit voldoende! Geef je leven aan Hem en vier werkelijk (elke dag) Pasen! Ik wens je een gezegend Paasfeest toe.
R. Blumink



Spreuken 9:10

"De vreeze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is het verstand."

Wat is de vreeze des Heren? Het is niet bang zijn voor de Heer. Er zit wel iets in van bang zijn om Hem verdriet aan te doen. Huiverig ervoor zijn om niet naar Zijn geboden te leven. Het betekent vooral ontzag en eerbied hebben voor de Heer. En met eerbied tot Hem naderen. Met eerbied over Hem spreken en met eerbied voor Zijn aangezicht leven. Uit de vreeze des Heren komt wijsheid op. Wij zien het bij Jozef die niet inging op het aanbod van de vrouw van Potifar, maar zei: "Zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God?" Door de vreeze des Heren ging Jozef de weg van de wijsheid. Daarom is de vreeze des Heren niet alleen het begin der wijsheid, maar ook om het kwade te haten (Spreuken 8: 13).

E. Doppenberg

Waarom de vrouwen, tijdens de erediensten, een hoofdbedekking dienen te dragen

Is de hoofdbedekking van de vrouw slechts een symbool, een uiterlijk teken of heeft de hoofdbedekking van de vrouw ook een wezenlijke geestelijke betekenis?

De vrouwen in de gemeente dragen een hoofdbedekking om te laten zien dat de gemeente er zich van bewust is dat niet zij, als gemeente, maar Christus in haar openbaar moet worden. De vrouw, als beeld van de gemeente (de gemeente is de bruid, een bruid die bestaat uit mannen en vrouwen), bedekt zich. Zij draagt de hoofdbedekking om aan engelen en de mensen te laten zien dat het niet om haar maar om Christus in haar gaat.



Het is belangrijk dat wij ons steeds blijven realiseren dat het met de taakverdeling in de gemeente, de hoofdbedekking en de kleding gaat om ieders officiële plaats in de schepping.

De plaats van het openbaar optreden in- en leiding geven aan de gemeente is die van de man.

De vrouw heeft een meer teruggetrokken plaats en daarom wordt haar hoofdbedekking in 1 Korinthe 11 vers 10 'een macht' genoemd, omdat het een teken is van het gezag waaronder zij staat. Want ook al ziet God op de eerste plaats de hartsgesteldheid aan, Hij heeft ook zichtbare tekenen gegeven waaraan de engelen kunnen zien of iemand wel of geen rekening wil

houden met Zijn geboden en verboden. De vrouw is het beeld van de gemeente die Christus navolgt zoals Christus doet wat de Vader doet (1 Korinthe 11 vers 3b: "en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus"). Zoals de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles.



Onlosmakelijk daarmee verbonden en aanvullend, bedekt de man zijn hoofd niet. De man bedekt zich niet, zegt Paulus, want hij is het beeld en de heerlijkheid van God. Hiermee wordt hetzelfde tot uitdrukking gebracht als wat de vrouw tot uitdrukking brengt: het gaat niet om ons maar om Christus in ons.

De man is het beeld van Christus als Heer van de Kerk, als Bruidegom van Zijn bruid.

Op deze manier tonen man en vrouw samen in het wel en niet dragen van een hoofdbedekking om wie het gaat: Jezus Christus.

Als wij de bedekking van de vrouw verloren zouden laten gaan, verliezen wij dus geen gewoonte of een symbool, maar verliezen we het besef waar we mee van doen hebben; verliezen we het besef waar we zijn als we bidden of profeteren; verliezen we uit

het oog om Wie het hier gaat: Jezus Christus.

Wees bewust van de plaats waar je je bevindt; omringd door engelen; staande op een verheven plaats; voor de troon der tronen en het gaat hier slechts om die Ene: Jezus Christus. Het is belangrijk deze principes van God ook vandaag nog toe te passen. Want in onze gemeenten moeten niet mensen het laatste woord hebben, maar God, de Eeuwige, die ons geschapen heeft. Daarom moeten we ons niet laten beïnvloeden door normen die in de moderne samenleving algemeen zijn, maar ons eenvoudig houden aan Gods Woord dat ons oproept om hier niet aan mee te doen. "Maar gij geheel anders: gij hebt de Heer leren kennen!" lezen wij immers in Efeze 4 vers 20.



Je weet nu hoe de Eeuwige denkt over het wel of niet of het gedeeltelijk dragen van een hoofdbedekking tijdens het bidden. Als je nu dus zonder bedekt hoofd of een gedeeltelijk bedekt hoofd staat te bidden, dan weet je dat God dit niet goed vindt.

"Maar, indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, wij hebben zulk een gewoonte niet, en evenmin de gemeenten Gods" (1 Korinthe 11 vers 16). De man is het beeld van Christus als Heer van de Kerk, als Bruidegom van Zijn bruid. Hoe meer je ervan doordrongen bent, hoe stiller je wordt!!

R. Blumink

Zie een kruis(je), wat moet en kun je ermee?

Als de jongerenbazuin verschijnt, is de lijdensstijd voorbij. Veertig dagen van voor- en toebereiding.

Veertig is een getal in de Bijbel dat in verband wordt gebracht met en van een tijd van beproeving en loutering, zie het volk in de woestijn: Mozes op de berg wachtende op de 10 geboden. Denk ook aan de Here Jezus in de woestijn. De kruisiging van de Heer op 'Goede vrijdag' is ook inmiddels voorbij en we begroeten op Paasmorgen met een jubeltoon van dankbaarheid: "De Zoon van God is opgestaan, want Hij is God, bekleed met macht".



Dankbaarheid, want "aan het kruis is onze schuld voldaan". Ja, waarlijk, de schulden zijn betaald, zichtbaar voor de mens aan het kruis en bevestigd met de woorden: "Het is volbracht".

Nu kunnen we denken: "Nou dat is mooi, daar zijn we mooi vanaf, we zijn vrij van iedere schuld". Maar dan moet ik jullie teleurstellen, daar de Heer woorden heeft gesproken en heeft nagelaten met een opdracht, bijvoorbeeld in Math. 10:32-33: "Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor Mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is". Enkele verzen verder: "Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig."

'Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen' is een vrijwillige opdracht die de Heer verlangt gelijk aan het eerste mensenpaar in de Hof. Vrijwillig gehoorzamen dus. Het belijden van de Heer bestaat uit woorden en daden. Het belijden kan ons zelfs in levensgevaar brengen. In het verleden en in het heden zijn er mensen, die aan dit gebod voldeden en voldoen, zelfs van het leven beroofd.

Denk bijvoorbeeld maar aan Stefanus uit Hand. 7. Nadat hij Christus moedig en krachtig beleed voor de mensen, werd hij de stad uitgebracht en daar gestenigd. In Hand 4. lezen we van de apostelen Petrus en Johannes. Ze moesten voor de hoge raad verschijnen omdat zij een kreupele man hadden genezen. Een ieder die daar aanwezig was kon horen dat zij dit hadden gedaan in de kracht van de gekruisigde Jezus. In Hand. 5 lezen we zelfs dat alle apostelen in de gevangenis werden gezet vanwege de wonderen en genezingen die zij deden in de Naam van de gekruisigde Christus. Eenmaal voor de Joodse raad klinkt het getuigenis: "Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen."

De apostelen werden, nadat ze gegegeld waren, vrijgelaten en opnieuw beleeden de apostelen Christus voor de mensen in de tempel en aan huis. Dat men God meer moet gehoorzamen dan de mensen kan dus gevolgen hebben. Johannes, die vele jaren later voor de Romeinse stadhouder te Efeze werd gebracht die Johannes wilde opleggen dat hij Jezus zou afzweren, sprak dezelfde woorden en voegde er aan toe: "Daarom wil ik noch Christus, noch Mijn God verloochen, tot ik mijn ambt, wat ik van God ontvangen heb,



voleindigd heb". De stadhouder, die hierom erg boos werd, gebod Johannes in een ketel vol met kokende olie te gooien. Er geschiedde een wonder: onbeschadigd kwam Johannes uit de kokende olie! Gelijk als in de dagen van Daniel en zijn vrienden werd hij door Gods almacht gered. Johannes werd later naar Patmos verbannen waar hij vele Goddelijke openbaringen ontving. Hij stierf, volgens de Christelijke traditie, op zeer hoge leeftijd als laatste van de twaalf apostelen van Jezus. Volgens de traditie is hij hiermee ook de enige

apostel die een natuurlijke dood stierf. Een van de leerlingen van Johannes genaamd Polycarpus, die tevens bisschop was van Smyrna, het huidige Izmir in Turkije, werd ook voor de stad-



houder gebracht.

Deze vroeg hem of hij inderdaad Polycarpus was. Polycarpus antwoordde bevestigend. Nu begon de stadhouder proberen hem van zijn geloof af te helpen: "Alstublieft, denkt u toch aan uw hoge leeftijd", en meer van dat soort uitspraken die dan worden gebezigd: "Zweer bij de godheid van de keizer. Kom toch tot u zelf. U hoeft alleen maar te roepen: 'Weg met die afgodendienaars!'" Maar Polycarpus wierp een dooernstige blik op heel die massa van boosaardige en verdorven heidenen die de banken van het stadion bevolkten. Hij strekte zijn hand ernaar uit en opziende naar de hemel sprak hij uit de grond van zijn hart:

"Ja, inderdaad. Weg met die goddelozen!" Maar de stadhouder gaf het nog niet op: "U hoeft maar te zweren en ik laat u vrij. Vervloek toch die Christus!" Polycarpus hernam het woord: "Zesentachtig jaar heb ik Hem gediend en ik heb nog nooit ook maar een enkele reden tot klagen gehad. En trouwens, hoe zou ik mijn koning en verlosser kunnen vervloeken?" De stadhouder waagde nogmaals een poging: "Zweer bij de godheid van de keizer!" Waarop Polycarpus weersprak: "Ik weet niet of het u als verdienste zal worden aangerekend, wanneer ik, zoals u dat noemt, bij de keizer zou zweren, maar laat ik u dan nog eens duidelijk zeggen voor het



geval u het nog niet begrepen mocht hebben, wie u voor u heeft. Ik ben christen.

Toen zei de stadhouder: "Als de verscheurende dieren dan geen indruk op u maken, zal ik u levend laten verbranden, tenzij u nu nog tot andere gedachten komt." Polycarpus: "U dreigt met een vuur dat het hoogstens één uur volhoudt. Daarna is het uit. Maar weet u niet dat het vuur van het toekomstig oordeel compleet met de eeuwige pijn die daaraan vastzit, in gereedheid wordt gehouden voor de goddelozen? Vooruit! Waar wacht u op? Doe maar wat u het liefste ziet."

Uiteindelijk werd Polycarpus inderdaad veroordeeld tot de brandstapel. Toen het ernaar uitzag dat het vuur een soort van luchtledige vormde, zodat Polycarpus in het midden daarvan ongedeerd dreigde te blijven, gaf de beul opdracht hem met het zwaard de genadeslag toe te dienen. Er vloeyde zoveel bloed dat het vuur ervan uitging! Gelukkig wonen wij in Nederland, een werelddeel waar dit soort martelingen niet meer voorkomt. Maar elders in gebieden waar de christenen worden vervolgd, gemarteld en zelfs worden veroordeeld tot de dood omdat zij Christus belijden en Hem meer gehoorzamen dan mensen, klinkt er een troostwoord: "Hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is".

Maar dat betekent wel, dat al deze mensen hun kruis opnemen en dragen en achter de Heer aangaan.

"Wie zijn kruis niet opneemt en achter



Mij gaat, is Mij niet waardig." Jezus spreekt hier over het volgen van Hem in het opnemen van het kruis. De kruisdood werd toegepast bij slaven en politieke rebellen. Het was dus niet alleen de meest gruwelijke vorm van doodstraf, maar ook een teken van uitgestoten zijn door de samenleving. De publieke kruisdood van een familielid was de ultieme vorm van schaamte voor een familie.

"Hij was veracht en van mensen verlaten" (Jes. 53:3). Het lijden van Jezus en dat van de discipelen is dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Hij die Jezus wil volgen, moet zichzelf

verloochenen, dat wil zeggen: alle persoonlijke belangen en ambities vaarwel zeggen en zijn kruis op zich nemen. De relatie met de wereld voor het volgen van Jezus verbreken en alle wereldgevoeligheden afleggen en in eenheid met een afhankelijkheid van Hem leven. 'Het kruis dragen' is in deze tijd een figuurlijke uitdrukking voor het verdragen van het een of ander ongemak, soms door de mens zelf veroorzaakt en daardoor zichzelf een kruis opleggend. Dit betekent dat de volgelingen van Jezus bereid moeten zijn de vernedering die daarbij hoort te ondergaan.

De ware kennis van kruisdragen begint bij zelfverloochening, die te maken heeft met de wil. Lijden en schade ondergaan, omwille van Christus, is dus geen passief aanvaarden, maar een actieve keuze.

Het geeft aan dat de zelfverloochening en het opnemen van het kruis aan het begin van de nieuwe levenskeuze gevolgd worden door een voortdurend blijven 'volgen' op de ingeslagen weg van het ware discipelschap.

Zie een kruis, wat doen jullie, ja, wat doen wij allen ermee? Daar klinkt het woord van de Heer als een mokerslag: Wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.

R. van Kommer

Als je durft!

Stel je geloof, hoe je dat dan ook verder invult. Kun je dan vertrouwen op je gevoel?

Nee, je gevoel is namelijk veel te onbetrouwbaar, het verandert voortdurend. Je gevoel vertelt je alleen maar een hoop over jezelf, maar niks over geloof. Geloven op grond van gevoelens is midden op zee in een roeiboot zonder riemen stappen en dan maar hopen dat je ergens aankomt. Nu zou het best mooi zijn als je bewijzen had voor wat je gelooft. Maar dat kun je ook wel vergeten. Die bewijzen zijn er gewoon niet. God - wat Hij dan ook voor iets is - laat Zich niet bewijzen. Hij wil dus kennelijk dat geloven op een andere manier gebeurt dan op grond van bewijzen. Je kunt je wel afvragen: is dat wat ik geloof eigenlijk wel geloofwaardig? Lezen wij maar eens



Hebreeën 11 vers 1: "Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet." Als je er vanuit gaat dat jouw geloof aannemelijk is, dan geloof je God dus niet omdat je Hem voelt, maar omdat je Hem redelijk vindt. Hij spreekt je wel aan, je ziet Hem zitten, je voelt er wel wat voor. Nou, zo gelo-

ven kan alleen maar als je het hebt onderzocht. Want dan weet je waar je over praat. En dan weet je ook met Wie je in zee gaat. Jouw roeiboot heeft in dat geval een Stuurman die je vertrouwt. Waarom? Omdat Hij volgens jou zinnige dingen zegt. Je vertrouwt dan niet op grond van je gevoel, maar op grond van je (geloof)verstand. Maar dat maakt zo'n geloof misschien meteen wel link. Want je legt op basis van je verstand zomaar je hele lot in handen van een ander. Zo'n geloof heeft nogal ingrijpende gevolgen. Want stel je voor dat het allemaal fantasie is, dan heb je je met huid en haar overgeleverd aan niks.....aan een hersenschim. Om zo te geloven moet je dan ook van één ding overtuigd zijn, namelijk: spreekt Hij volgens jou de waarheid of liegt Hij? Is Hij betrouwbaar of belazert Hij je? Durf je het aan met God? Is Hij jouw vertrouwen waard? Geloven is volgens mij niks anders dan dat je God wil dienen en daarom ook besluit 'Hem ga ik achterna'. Maar dat kan alleen als je eerst nagaat Wie Hij is. Op zo'n manier geloven is dus alleen maar mogelijk als je de moeite neemt om jezelf en de Heilige Schrift te onderzoeken. Als je zo gelooft, dan krijg je er ook heel wat voor terug. Je verdwaalt niet, je raakt niet uit de koers met Hem. En alle twijfels over je levensroute verdwijnen. Jouw geloof wordt zekerheid! En je komt uiteindelijk aan op een plek die beter is dan een mens ooit kan bedenken.

Dat komt onder andere omdat zo'n geloof een relatie is met God. Jij en God leren elkaar beter kennen, je stelt je hart voor Hem open. Je mag dan erva-



ren dat God bestaat. Hoe beter je Hem leert kennen, hoe meer je erachter komt dat je eigenlijk nog niks van Hem weet. God blijft je verrassen en uitdagen. Hij troost je, Hij maakt je blij, Hij is jouw uitlaatklep voor je woede en frustraties, Hij irriteert je soms, Hij houdt je tegen of geeft je een duwtje, Hij laat je soms zomaar aan je lot over om te kijken of je geloof nog goed werkt, Hij geeft raad, Hij verbiedt, Hij motiveert je, Hij huult en lacht met je. Geloven gaat eigenlijk vanzelf en kost je helemaal niks. Geloven in God door Hem serieus te nemen vraagt wel volledige inzet van jezelf, maar de koers is zeker, en het reisdoel ook. Hij heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst!!
R. Blumink

Jongerendag 18-03-2012 in Utrecht

De ochtenddienst ging over 'Het zwaard des Geestes'. Herder van de Kraats sprak erover dat wij het woord van God tot ons moeten nemen.

We moeten het onderzoeken door erin te lezen. Door wakende te blijven en ons te omgorden met het ware geloof, zo schouder aan schouder te staan en gaan in deze laatste tijd. De 10 maagden vielen allen in slaap maar 5 ervan hadden voldoende olie, dus zij konden de Heer volgen. Dus wees alert en zorg voor voldoende kennis die wij alleen van Hem kunnen ontvangen! Na afloop van de eredienst was er een rondleiding georganiseerd in de Gertrudis Kapel, een rooms-katholieke kathedraal. Deze ontstond rond 1640.

Prachtige schilderijen waren aan het plafond te zien. Toen we terug kwamen was de tafel al gedekt met heerlijke bolletjes en fruit.



De discussie voor deze dag was het thema 'Strijd schouder aan schouder in

de eindtijd'. De volgende vragen werden er gesteld:
Vraag: Als wij spreken over verlossing, kun je dan uitleggen wat de Psalm dichter bedoelt als hij zingt in Psalm 81: 7a "Ik heb zijn schouder van den last onttrokken;" (lees ter ondersteuning Psalm 81: 1 - 11)?
Antw.: de Psalm dichter spreekt over de verlossing uit Egypte door de HEERE God. De last van de onderdrukking door de Egyptenaren was op de schouder van de Israëlieten. Aan die last heeft de HEERE God hun onttrokken. Het onttrekken van de schouder aan een last betekent dus in positieve zin dat je verlost bent van een last. Verlossing betekent onttrokken zijn aan de last van de zonde door het offer van Christus.

Vraag: Wat is het verschil van de last op de schouder, uit Psalm 81: 7a, en de last op de schouder uit Mattheüs 11: 29, 30?

Antw.: De last van onderdrukking van de Egyptenaren, ziende ook op de last van de zonde, is een zware last voor de mens. Het drukt de mens terneer. Onder deze last bezwijkt de mens uiteindelijk en leidt dit tot de dood. De last van Christus is echter licht en Zijn juk zacht. Het wordt niet gevoeld als een last. Het verdrukt ons niet. Het bevrijdt en verlicht ons eerder. Het juk van Christus leidt ons naar de eeuwige heerlijkheid!

Na de discussie was er nog tijd om wat te drinken voordat de middagdienst aanving. Tijdens de middagdienst lazen wij uit Johannes 17:1-26: Het



hogepriesterlijk gebed. Opdat zij allen één zijn, gelijkewijs Gij, Vader, in Mij, en ik in U. Johannes 17:21. Dit heeft

Jezus gesproken en Hij hief Zijne ogen op naar den hemel en bad voor ons allen, niet voor de wereld die Hem niet kent want wie Hem niet kent, kent de Vader ook niet. Het is onbeschrijfelijk mooi hoeveel de Heer van ons houdt, en hoe Hij dit hogepriesterlijk gebed voor ons aan de Vader heeft opgedragen.

Het was een geslaagde dag met het kleine groepje dat er was, daar kan je het best gezellig mee maken.

A. Doppenberg

Woordzoeker Pasen

N	T	N	E	V	A	R	G	E	B	D	S	E	B	H
E	O	E	I	T	A	T	S	E	R	R	A	H	E	O
G	P	E	V	E	R	R	A	D	E	R	N	E	K	G
R	S	A	B	B	A	R	A	B	R	O	H	M	E	E
O	I	B	IJ	B	E	L	S	W	P	G	E	I	R	P
M	T	E	E	F	O	R	P	S	D	N	D	S	A	R
G	D	O	O	D	A	L	T	R	O	I	R	D	K	I
A	V	O	N	D	M	A	A	L	R	G	I	A	O	E
D	L	IJ	D	E	N	M	B	L	S	I	N	D	N	S
N	M	IJ	P	D	K	A	B	O	T	S	V	I	I	T
O	A	P	I	J	U	D	A	S	G	I	O	G	N	E
Z	L	N	L	W	IJ	N	S	E	J	U	L	E	G	R
S	G	T	A	A	A	J	N	E	E	R	K	R	N	H
G	E	N	T	N	I	O	B	L	Z	K	L	S	E	A
R	V	E	U	E	B	Z	A	I	U	I	E	V	T	I
E	A	L	S	W	B	E	L	T	S	L	E	R	A	R
B	N	E	D	U	A	F	S	R	A	E	D	IJ	D	A
F	G	P	L	O	R	R	E	B	R	O	O	D	L	M
IJ	E	I	E	R	E	D	M	A	L	N	E	D	O	J
L	N	C	G	V	A	P	E	T	R	U	S	L	S	N
O	E	S	L	V	L	I	N	T	O	C	H	T	U	A
G	N	I	D	IJ	R	V	E	B	L	U	C	A	S	A
J	Z	D	E	Z	E	L	A	A	H	C	S	A	P	H
S	A	B	A	C	H	T	A	N	I	S	N	O	P	S

Pascha	Haan	Volk	Brood	Soldaten	Balsemen
Bevrijding	Petrus	Arrestatie	Verrader	Lam(2x)	Zondagmorgen
Avondmaal	Opstanding	Barabbas	Hogepriester	Maria	Sabbat
Spot	Sanhedrin	Discipelen	Joden	Vrouwen	Begraven
Olijfberg	Judas	Beker	Misdadigers	Koning	Jezus
Kruisiging	Pilatus	Wijn	Jozef	Bijbel	Profeet
Eli (2x)	Lama	Sabachtani	Spons	Vader	Vrij
Dorst	Dood	Ezel	Intocht	Gevangen	Kleed
Lucas	Rabbi	Geld	Lijden	Zilverstukken	

Vul de overgebleven letters hieronder in:



Handen in één voor Congo

Sinds 1 jaar zijn we 'in de lucht' om via de acties 'Vrienden voor Congo' en 'Marktplaats voor Congo' geld in te zamelen. De website is na een heel jaar 23 keer bezocht: niet echt een tophit.

Via 'Marktplaats voor Congo' komt er mondjesmaat wel wat geld binnen, maar het houdt niet over. De actie 'Vrienden voor Congo' is nog helemaal niet van de grond gekomen, omdat de communicatie met de bank, op z'n zachtst gezegd, niet lekker loopt. Het aantal aanmeldingen is overigens ook maar beperkt (<10), zodat de kosten vooralsnog hoger zijn de baten.

Maar toch

Via andere acties komt er toch zo langzamerhand geld binnen. In december is er in Haarlem een openlucht-buurtkerstsamenzang georganiseerd. Doel: het kerstgevoel delen met de buurtgenoten. Om de gemaakte kosten te dekken, werd de bijdrage op € 2 per persoon gesteld. Deze schatting was wat aan de ruime kant. Na een fantastische avond met ongeveer 75 buurtgenoten bleek er een bedrag van € 50 'over' te zijn. Iemand van de organisatie (buiten onze kring) stelde voor het bedrag ter beschikking te stellen aan 'Handen in één voor Congo'.

Een vuilniszak met kleding, waarvoor wij als doorgeefluik dienden, resulteerde in een bijdrage van € 20.

Hoewel het organiseren van een rijsttafel komende zomer nog niet veel verder is dan een plan, hebben zich op voorhand al diverse mensen aangemeld.

Het gaat er blijkbaar niet om wat, we doen, maar dat er wat gedaan wordt. Op deze manier blijven we ons bewust van onze afhankelijkheid.

Verder zijn er plannen voor zogenaamde 'underground dinners' al dan niet in samenwerking met 'tweetjemee'. Tweetjemee bemiddelt tussen aanbieders en afnemers van maaltijden. Van elke verkochte maaltijd, die € 5,- p.p. moet kosten, gaat er € 0,50 naar Tweetjemee. Met een deel van deze opbrengst worden elders hongerige magen gevuld via 'The Hunger Project'. Alles wat we zelf minder dan € 4,50 per portie aan ingrediënten uitgeven is voor 'Handen in één voor Congo.' (meer informatie op tweetjemee.nl; kijk naar de mogelijkheden om, als je van koken houdt, ook op deze wijze een bijdrage te leveren).

Wil je meer weten of heb je zelf een idee om geld in te zamelen: neem contact met ons op!

Mirella Leewes en Hester Misset



www.handenin1voorcongo.nl



handenin1voorcongo@gmail.com



handen in één voor Congo



Op die heuvel daarginds

Johannes de Heer 836

Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis,

het symbool van vervloeking en schuld.

Maar dat kruis is voor ons, toch het kostbaarst kleinood,

daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

Colofon

Redactie:

herder R. Blumink
Jeroen v.d. Pavert
Emile Doppenberg
Annabelle Doppenberg
Maurice Thesselaar

Contact:

www.jongerenbazuin.nl
redactie@jongerenbazuin.nl

Uitgever:

Editoo
www.editoo.nl

Een volgende keer in de Jongerenbazuin:

-Het Onze Vader

-Over het bidden – tijd om te bidden

-Wist je dat God met jouw leven een bijzondere bedoeling heeft?

-Een artikel van jou? Mail het ons voor 11 juni!