

# Jongeren bazuin



## Hij, Die overwon!!!

Met het verschijnen van onze eerste Jongerenbazuin van 2014 zijn wij alweer in de Lijdenstijd beland.

Wij moeten tot het besef komen dat, juist in deze dagen, wij moeten stilstaan en opzien naar de kruisheuvel Golgotha. Vandaar komt immers onze verlossing. Christus stierf daar voor onze zonden, Hij Die Zelf de zondeloze was.

Voor de jongeren onder ons is het misschien moeilijk voor te stellen. De Man van smarten ging Zijn weg van Gabbatha naar Golgotha, een lijdensweg die met geen pen te beschrijven is. Hij droeg alle smaad en hoon die eigenlijk voor ons, mensenkinderen bedoeld was. Hij offerde Zichzelf aan dat akelig vloekhout.

Maar wij mogen ook weten dat Hij ten derde dage is opgestaan uit de doden. Hij overwon dood, hel en al haar machten. In Zijn opstanding heeft Hij ons dat eeuwig heerlijke leven geschonken. Wij mogen elke zondag bij

vernieuwing, middels het ambt der verzoening ook nog in onze tijd gesteld, vergeving van zonden en schuld ontvangen.

Natuurlijk zijn wij maar 'gewone, dus zondige mensen', maar wij moeten proberen om naar Zijn heilige wil te leven. Hem volgen, alle dagen van ons leven... en dat is hartstikke moeilijk, zeker als jongere in deze tijd.

Praten over je geloof met anderen lijkt zo moeilijk, soms lijkt het misschien wel of er niemand meer naar de kerk gaat, en toch... Hij wil je helpen, Hij wil en zal je de woorden in de gedachten doen geven die je moet spreken als het erop aan komt.

Hij Die tot ons spreekt door Zijn profetisch Woord: "stel u onder de Efeziërs". En wat wil dat dan zeggen?

Wij zullen allemaal, jong en oud, de werken der Liefde moeten doen.

Voortdurend alles in biddend opzien van Hem verwachten en ook naastenliefde betrachten, en dat is soms niet gemakkelijk.

Ook in de stille week, voorafgaand

## Inhoud van deze Jongerenbazuin

Hij, Die overwon!!!	pag. 1
Doen in Juda	pag. 2
Een profetie voor de jongeren	pag. 2
Vernieuwing in je denken	pag. 3
Spreuken 12: 18	pag. 3
Het Goede en het kwaad	pag. 4
Het Lam	pag. 5
AHAVA	pag. 6
Is God een rots en is Hij keihard in Zijn oordelen?	pag. 7
GROOT!!!	pag. 8
JDH 923	pag. 8

Lentenummer met nadruk op Pasen!

# 2014

De Jongerenbazuin is een uitgave van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland: [www.hazkn.nl](http://www.hazkn.nl)

Dit blad komt 4 keer per jaar uit, in een oplage van 250 stuks, verspreid over de leden van de Hersteld Apostolische Zendingkerk en belangstellenden. Wilt u dit blad opgestuurd krijgen? Mail dan met [redactie@jongerenbazuin.nl](mailto:redactie@jongerenbazuin.nl). Ga naar [www.jongerenbazuin.nl](http://www.jongerenbazuin.nl) om dit blad digitaal te bekijken.

<h1>Doen in Juda</h1> <p>Hiernaast een geheugensteuntje: wat is er dit jaar te doen in de stam Juda?</p>	mei	mei	juni	juni
	10 Zangdienst "Tussen Pasen en Pinksteren" in de gemeente Wageningen	25 Oudere jongerendag in de gemeente Amersfoort	14 Ontmoetingsdag in Utrecht	20-22 Jongerenweekend in Eernewoude (Fr)



aan Goede Vrijdag en Pasen moeten wij altijd maar weer tot Hem naderen, met onze (hoorbare) gebeden, met onze vragen, met onze moeilijkheden. Hij zal uitkomst schenken aan hen die het van Hem verwachten. Wij zullen, met Hem, overwinnaars zijn, lezen wij maar eens Openbaring 3 vers 5: "Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam

geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen". Dat deze woorden ons zullen vertroosten en ook moed zullen geven om op te zien en stil te staan bij het kruishout van Golgotha. Ik wens jullie allen een zeer gezegend Paasfeest toe.  
R. Blumink

## Een profetie voor de jongeren

*Hoort, ja hoort, wat Ik de Grote Herder zal spreken.*

*Hoort, ja hoort, Mijne kinderkens:*

*Ik, ja Ik, zal u leiden naar grazige weiden.*

*Ja, hoort Mijne jongelingen, Mijne lammeren, vreest niet, ja vreest niet, maar volgt Mij.*

*Want Ik heb gesproken door Mijn Geest de Heilige Geest.*

*Hoort, ja hoort, Mijne kinderkens Ik heb u onderwezen.*

*Gaat dan, ja gaat dan in Mijne Heiligheid zonder vrezen.*

*Alzo heb Ik, de Heilige de Waarachtige, Uw Heer en Heiland, Uw Herder tot u gesproken.*

*En Mijn woord is ja en amen. Amen.*

Bepaald bij de jongeren van Juda.

## Uitleg

Hoe aangenaam kan het zijn als kinderen van de grote Herder, te weten dat Hij over ons waakt. Deze Herder heeft alles over voor het welzijn van Zijn schapen. Hij Zelf zal hen leiden tot die geestelijke spijzen, om te groeien en krachtig te staan in het geloof. Kleine kinderen hebben daar misschien geen weet van omdat alles automatisch geregeld wordt door ouders. Maar in de weide van de Heer mogen ook zij weten dat Hij met liefde tot hen komt. Zij, de jongelingen, mogen Hem volgen, waar Hij ook heengaat en zij mogen weten dat de Heer hen voorgaat op de weg naar het eeuwige leven. Bovendien zal de Heer hen voorgaan zodat er geen vrees en angst hoeft te zijn op de weg van het geloof. Als ze Hem volgen, zal de weg veilig zijn.

Hij heeft de jongelingen aanschouwd in het samenzijn in en buiten de dienst, waar zij gemeenschappelijk gebogen waren over Zijn onfeilbaar Woord. En de Heer Zelf was mede hun Leraar opdat ze konden toenemen in kennis daar het onderwijs ook die bewuste dag op de jongeren gericht was.





## Vernieuwing in je denken

In Romeinen 12 vers 2 schrijft Paulus: "En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene (NBG)."

Als je denkt vanuit je vleeselijke gedachten (het wereldse) dan zul je de wil van God nooit leren kennen. Wat Paulus hier bedoelt is dat je je denken in overeenstemming moet brengen met het Woord van God, zodat je zult begrijpen dat God het goede met je voor heeft. Zijn wil voor jou is vooral het laatste: dat het je "best" gaat, overtreffende trap van goed.

De wil van God de Vader is onder andere dat je het eeuwige leven zult beërven, volledige genezing en bevrijding zult ervaren, je doelen zult bereiken en voldoening zult hebben maar ook problemen leert overwinnen. Dit alles altijd in biddend opzien en onder dankzegging voor alle ontvangen zegeningen.



In 3 Johannes vers 2 (NBG) schrijft Johannes aan Gajus "Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat." Hier zie je in deze ene zin alles terugkomen wat hiervoor geschreven staat.

Vaak denken we vanuit onze eigen gedachtegangen en doen we de dingen op onze eigen manier. De satan wil ons laten geloven dat dat de juiste manier is, hij misleidt ons. Wij hebben het voorrecht dat wij de Heilige Geest inwonend hebben gekregen en wij mogen vertrouwen op Gods Geest: dat Hij ons zal leiden.



In Johannes 14: 26 staat: "maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd hebt." In Johannes 1 getuigt Johannes van het vleesgeworden Woord. De Heer Jezus is het Woord, daarom moeten wij het Woord onderzoeken en leren kennen en ons hart volledig openstellen zodat wij Hem volledig zullen kennen en na zullen volgen.

De Psalmist schrijft in Psalm 119: 105 "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad." Het kan ook wel eens tegen zitten in ons leven en stel je de vraag "Heer, waar bent U? Want ik heb U zeer nodig."

Ja, dan moet je juist de Heer zoeken, want Habakuk 3: 17-18 (NBG) zegt: "Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfbboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil."

E. Ausma

## Spreekwoorden 12: 18

Er zijn er, wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing aan.

Onze woorden die we uitspreken kunnen werken als dolksteken. Je hoort mensen wel eens zeggen dat schelden geen pijn doet, maar dat is een leugen. Woorden doen zeker pijn. Ze kunnen je ook kwetsen en je kunt soms dagen rond lopen met de gedachte hoe die ander jou beledigd of gekwetst heeft. Maar woorden kunnen ook zijn als zalf, het kan genezend zijn. Woorden kunnen troosten als iemand verdrietig is, ze kunnen bemoedigen, er kan wijze raad mee gegeven worden in moeilijke situaties. Kortom, woorden kunnen als dolksteken zijn of als zalf. Een vraag: zijn onze woorden helend? Of zijn ze als dolksteken en spreken we de woorden uit zonder er eerst over na te denken wat het met die ander doet? Apostel Jacobus zegt hier iets over in Jak1 vers 19 en 18: "Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn; (toorn betekent: kwaad worden of woede) want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort." Je hebt recht en onrecht, en kwaad worden brengt geen recht in Gods ogen. Deze spreuk heeft dus alles te maken met naastenliefde (Markus 12:31). Hoe gaan wij met elkaar om op school, thuis, op het werk, in de supermarkt, in het verkeer, in de kerk als broeders en zusters? We leven in een wereld waar naastenliefde en waarden en normen minder worden. Laten wij dan een voorbeeld zijn voor onze naasten, onze medemens. Dat wij nog maar een licht mogen zijn voor veel mensen, in ons doen en laten en in ons spreken dat God de Schepper is van hemel en aarde, en dat Hij onze hemelse Vader wil zijn Die ons door dit leven wil leiden tot het eeuwige leven. Wat een toekomst, wat een blijdschap mogen we nu al hebben. De Heer is het Die jou roept en zegt: "volg Mij Mijn kind en Ik zal genezing geven voor je verdriet", je Hemelse Vader de Schepper van Hemel en Aarde." Emile Doppenberg

## Het Goede en het kwaad!

Soms is het moeilijk om iets wat goed lijkt te onderscheiden van bepaalde dingen die (eigenlijk) niet kunnen.

Want wat houdt nu het goede in? Dit is een breed begrip omdat er zoveel vormen van levenswijzen zijn. Maar we kunnen het simpel houden door het goede dit keer te benoemen in God en het kwade te benoemen in satan of in sommige gevallen je eigen weg gaan en niet de wil van onze Vader. God heeft alles uit niets gemaakt. Dat geloven wij en 2,1 miljard christenen over deze aarde, ja zelfs wetenschappers. Maar ook de satan gelooft in God de Schepper. Maar de satan wil ons van



de Verlosser Christus afhouden omdat hij weet dat wij door Jezus alleen gerechtvaardigd kunnen worden en niet anders. Er zijn ook andere geloven, bijvoorbeeld het Deïsme. Hierbij gaat het om een God die weliswaar geschapen heeft, maar vervolgens zijn handen afgetrokken heeft van de wereld, zich er niet meer mee bemoeit! Kort gezegd is Deïsme een dood geloof. Waarom haal ik dit aan? Door de eeuwen heen en ook nu nog geloven alle mensen wel in iets of in niets of niet in één machthebber, dan wel in een Schepper. Dit zette mij aan het denken en misschien jou ook. Hoe kan het dat elk mens al van het begin af gelooft in iets. Zoals ik al zei, er zijn veel vormen van levenswijze maar ook veel soorten van geloven. Je hebt mensen die atheïst zijn (Atheïsme = ontkenning van het bestaan van een god) of Deïst (Deïsme = een God die wel het universum heeft gemaakt maar verder geen bemoeienis maakt met de mens en er dus geen verlossing is) of Pantheïst (Pantheïsme is de leer dat God en de wereld één geheel vormen oftewel god zit in ons en in het heelal en de natuur en in de dieren). Wij geloven in één God,

en wel in een drie-enig God, die duidelijk aantoonde dat Hij bestaat. Lees maar eens 1 Johannes 4. Hierin



staat heel duidelijk hoe wij de goede God kunnen onderscheiden van waartoe de wereld en satan ons probeert te verleiden. Ook staat er in dit kleine hoofdstuk wie God is en dat wij een Verlosser hebben: Jezus Christus die geen ander geloof kent. Een geloof waarin wij kunnen groeien door in God te blijven en Jezus te belijden en zo blijft de Heilige Geest in ons. Wij hebben ook een liefdevolle Vader die ons leert om Hem en onze naasten lief te hebben, en het één kan niet zonder het ander. Als wij de liefde die God ons geeft aannemen en daarin blijven handelen en wandelen, dan ontvang je ook wijsheid van God, iets wat je helpt om het goede te onderscheiden van het kwade. Natuurlijk moeten we hieraan wel blijven werken, en de Heer helpt jou daar ook echt bij en schenkt jou ook dat ware geloof en het onderscheid om zo het goede te doen, wat je dan ook uit liefde blijft doen. Zo blijf je

**Wij leven bij  
wat we geloven,  
niet bij wat  
we zien.**

Visje

WWW.VISJE-POSTERS.NL

in Zijn waarheid wat ons een zekerheid geeft waardoor er geen twijfel meer is want dat is niet uit God. Het

geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Even iets anders. Een gelijkenis die de Heere Jezus ons vertelt over de goede zaaier in Mattheus 13. Hier lezen wij dat goede zaad vruchten voortbrengt, en het zaad ook vernietigd kan worden als daar niet zorgvuldig mee om wordt gegaan. Dan gaat het zaad dood of het stikt terwijl het opkomt. Een mooi voorbeeld zie je in je eigen tuin, waar het onkruid opgroeit met de bloem en er bijna geen onderscheid meer te zien is van wat nu het blad van de bloem is en wat de bloem verstikt. Het onkruid groeit om de stam van de bloem en verstikt langzaam de bloem. Gelukkig is de eige-



naar bekend met zijn bloemen en zorgt hij er ook voor dat het niet te laat is om het kwade van het goede te scheiden. Jullie snappen wel wat ik hiermee wil zeggen en dit lees je ook zo in Mattheus 13: dat onze Heer ons beschermt van dat kwade en al die verleidende geesten die lijken goed te zijn maar ons langzaam kunnen verstikken en wij niet meer weten wat nu goed is en wat niet goed is. Dit zijn dan ook de voorbeelden die ik eerder aangaf over het Atheïsme, Deïsme en het Pantheïsme. Dit zijn verkeerde leringen van een geloof. Daarom is het zo belangrijk om je steeds weer te laten leiden door onze Heer. Dat is de goede weg die ons naar een toekomst brengt die zeker is. Het is geen gemakkelijke weg en daarom hebben wij elkaar zo nodig! De Heere God helpt je daarbij en daar hoef je ook nooit aan te twifelen, Hij zegt blijf in mij (liefde) en Ik blijf in u: Johannes 15.

Ja, wij geloven samen in een heerlijke belofte, een toekomst die God ons geeft door Zijn Zoon onze Heere Jezus Christus, die ons door de Heilige Geest blijft leiden in Zijn Grote Liefde. Gezegend Pasen,  
Annabelle Doppenberg



HET LAM,

HET LAM, GESLACHT EN 'DOOD';  
DE WEG, DE WAARHEID, BROOD  
DES LEVENS, IS HET ÈCHT  
MIJN REDDER, HEER EN HEILAND;  
MIJN GOD, BEN IK ZÓ SLÈCHT?!

LEEF IK, ALS OP EEN 'EILAND',  
ZÓ EGOCENTRISCH, WREED?  
ZÓ 'LIEFDE'-RIJK EN 'HART-BOOS';  
ZÓ VÒL VAN HAAT EN LEED?

BEN IK VERDORVEN, 'WERK'-LOOS;  
ONTBEER IK ÀLLE HOOP?!  
MIJN GOD, IK WIL Ú DIENEN,  
ZEI ÚW STÈM, DIE MIJ 'BEKROOP',  
DÀN KÀN 'HET' NIET VERKEERD,  
DAN HOÈF IK NIET TE GRIENEN;  
DAN WÒRD IK NIET 'VER-TEER-D'...

IK WIL UW LIEFDE GEVEN  
AAN 'JAN EN ALLEMAN',  
VOOR KWAAD-HEID ZAL IK BEVEN;  
IN ÚW NAAM BEN IK 'GROOT'...!

BÉLA D. HOGERVORST

## AHAVA

Dit woord kwam ik tegen in het blad 'Isreality' van december 2013. Meteen schoten er allerlei gedachten door mijn hoofd.

Dat heb je nu eenmaal als je leest, je verbindt iets dat je al weet met iets dat je nog niet wist. Je groeit in kennis en dat komt je later zo maar ineens van pas. Bijvoorbeeld voor een stukje in de Jongerenbazuin. Dat is nu beduidend sneller dan het stuk over de vreemde-ling in het herfstnummer van 2013, daar las ik ± 10 jaar geleden iets over.



We maken de hele tijd keuzes. We kiezen onze vrienden, om maar iets te noemen. Uit allerlei mogelijkheden om onze vrije tijd te besteden kiezen we er ook een paar die ons interesseren. De tijd die je verplicht moet besteden, bijvoorbeeld naar school gaan en huiswerk maken, heeft niet altijd een hoge interesse, is niet altijd onze favoriete keuze.

Keuzes maken. Interesse. Allebei hebben ze iets te maken met beloning. Dat is zelfs zo als je tussen een aantal zaken moet kiezen die allemaal niet prettig lijken. Je kiest dan maar de optie die nog het beste lijkt; je beloning is dan het gevoel dat je de minst slechte keuze hebt gemaakt. Een andere keuze lijkt je veel onaantrekkelijker. Nu "beloning" erbij komt wordt het wel interessanter. We hebben nu ineens bewust te maken met het afwegen van verschillende "beloningen". Gaat het om de beloning die je zo snel mogelijk kan krijgen? Gaat het om de grootste mogelijke beloning die de keuzes bieden? Welke "beloning" is er verbonden aan personen A, B en C als je van een van hen de vriend wordt; krijg je aanzien en "hoor je erbij"? Welke "beloning" heeft jarenlang intensief oefenen om viool te leren spelen? Of om heel goed in voetballen te worden? Of om met hoge cijfers je school af te maken en een vervolgopleiding te doen. Leg dit stukje gerust even weg om eens na

te denken over "beloningen" die keuzes die je kunt maken je opleveren.

Als we even verder denken: je hebt een keuze gemaakt en niet lang daarna komen weer andere keuzes in beeld, nieuwe zaken die je interesse wekken. Moet je dan aan eerdere keuzes trouw blijven (ik laat persoon B niet vallen, het is mijn vriend; ik blijf intensief tijd besteden aan voetbal) of mag je gerust persoon B en het aanzien dat hij je brengt, of je voetbalteam, de rug toekeren omdat een andere keuze je plezieriger, beter lijkt, je een grotere beloning geeft? Is het relevant hoe B en zijn andere vrienden, of je voetbalteam, over je zullen spreken als je ze, voor hun gevoel, in de steek laat? Maakt dat wat uit?

Als het goed is bekruipt je inmiddels het gevoel dat mensen waaraan je je hebt verbonden er wél toe doen. Je bent mens door je relaties met andere mensen. Maar moet je ook rekening houden met mensen waar je geen relatie mee hebt? Er zijn natuurlijk mensen die "over lijken gaan" om hun keuzes, hun interesses, te bereiken. Wil je daarop lijken? Het is immers een vrije keuze.

Bij je dood eindigen alle gevolgen voor jou van je keuzes. Welke beloningen kan je meenemen? Wat hebben al die jaren vioolstudie je opgeleverd?



In deze geestelijke duisternis waar men vroeger (en nu weer) in leefde was de boodschap van de discipelen van Jezus Christus als een bom die ontplofte. Iemand werd gekruisigd omdat Hij zei dat Hij God was. Hij had wonderen gedaan die onmogelijk waren, zoals

mensen genezen die vanaf de geboorte blind of invalide waren, Hij vergaf mensen hun zonden, wat alleen God Zelf kan, Hij vertelde en liet zien dat God van de mensen houdt, dat God de



mens zó liefheeft dat Hij Zelf de kruisdood zou sterven, Hij leerde dat je eeuwig bij Hem kan leven als je in Hem gelooft, en Hij stond op uit de dood waarmee Hij bewees dat alles wat Hij gezegd had wáár was. Wat je doet in je leven op aarde hééft zin, is belangrijk. Je mag eeuwig bij Hem leven. God is liefde.

Dat is een interessante beloning, tenminste, als je voor Hem kiest. Het is geen snelle beloning maar Hij zegt dat die beloning zeker is (wat voor de beloningen in de wereld zeker NIET geldt). Hij vraagt je Hem op Zijn Woord te geloven.

Is het een makkelijke keuze? Zou je dat ook vragen als je "al je tijd" besteedt om voetballer of violist te worden? Zulke langdurige, tijdvreterende, levenbepalende keuzes zijn Belangrijke Keuzes. Dus ook de keuze voor het geloof is, als Belangrijke Keuze, zeker in deze laatste tijd geen makkelijke keuze. Maar, in tegenstelling tot de Belangrijke Keuzes in de wereld maak je de keuze voor Jezus niet alleen. Jezus komt je door de Heilige Geest te hulp, dat is zeker. Het wordt nog makkelijker als je samen met Hem de vervolgoeuzes maakt, de zaken die Jezus geeft en die zijn geschonken om de keuze te blijven maken. Ik schrijf 'blijven maken' niet voor niets natuurlijk, we ervaren steeds de druk van andere keuzes die mooie, snellere beloningen beloven.

We komen nu toe aan de titel van dit stuk, ahava. In het Hebreeuws is er geen letterlijk woord voor 'liefde', las ik. Het Hebreeuwse woord dat we met 'liefde' vertalen is 'ahava'. Het betekent letterlijk 'ik zal ons geven'. Het geloof komt in de praktijk dus neer op het geven aan anderen, waardoor we onszelf wat geven. In de Bijbel staat het zo: "Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde" (Gal. 5:13).

Als we geloven in Jezus Christus en

daarmee de door Hem toegezegde "beloning" op de juiste waarde schatten besteden we tijd aan en met God, aan en met elkaar en aan en met mensen die niet geloven. We leren de liefde van God aan elkaar uit te delen en als "beloning" groeien we. In liefde. Geef God de ruimte en de rust om jou Zijn liefde te laten ervaren. Vul je agenda eerst met de zaken van het geloof, jongerenavond, jongerenweekend enz. Ga op zondag trouw tweemaal naar de kerk. Probeer elke dag te bidden en vraag daarin God je te helpen met dit "programma". Vraag Hem dat

je iedere dag mag herkennen wie van je naaste door jou de liefde van God mag ervaren (let daarbij dus NIET op de "stemmetjes" die je vertellen dat je het druk hebt, dat er anderen zijn die beter kunnen helpen enz.). Lees iedere dag een stukje uit de Bijbel; het zou mooi zijn als je dan ook wat tijd neemt om die teksten in alle rust te overdenken.

Veel moeilijker is het niet. Veel moeilijker kán het ook niet zijn omdat God niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat (Mat. 18:14).

Michèl Keijsper



## Is God een rots en is Hij keihard in Zijn oordelen?

**Deze vraag hoor ik wel eens. God wordt inderdaad weleens vergeleken met een Rots, maar wat betekent dat dan? Lezen jullie maar eens Psalm 18 vers 32; Psalm 19 vers 15 en Psalm 28 vers 1.**

We zullen dus ook zeker moeten kijken naar de context waarin dit gezegd wordt door iemand, want daaruit zal moeten blijken wat de betekenis is. Mozes is de eerste die de beeldspraak gebruikt en wel in Deuteronomium 32 vers 4, waar staat: "Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij." Het woord 'rots' komt zevenmaal voor in dit hoofdstuk en geeft de rotsvaste betrouwbaarheid van de Here aan. Mozes had immers veel ervaring met rotsen en had vele malen in zijn leven van hun veiligheid genoten. Mozes zegt hier dat God waarheid is, rechtvaardig en recht, maar niet dat Hij hard is.

Een tweede betekenis is die van de rots als schuilplaats. De rotsformaties in Is-

raël bevatten talloze spelonken en grotten. Wij lezen dat David zich in de grot van Abdullam (1 Samuël 22 vers 1) en in de rotsen rond Engedi (1 Samuël 24 vers 3) verborg voor Saul.



Ten derde lezen wij over water dat uit de rots komt om het volk Israël te drinken te geven in de woestijn (Exodus 17

vers 6; Numeri 20 vers 11). Het is een bekend kenmerk van kalksteenrotsen dat het water zijn weg vindt door allerlei spleten en scheuren en op een onverwachte plaats in de vorm van een fontein eruit komt. God bracht Mozes en het volk naar plaatsen waar dit gebeurde.

Het is dus inderdaad zo dat God een Rots is voor Zijn volk. Dit beeld wordt in het Nieuwe Testament overgebracht op Jezus Christus, die de geestelijke steenrots wordt genoemd (1 Korinthe 10 vers 4). Maar hier wordt ook de betekenis erbij genoemd: Hij is de Rots waaruit het volk dronk.

Wij hebben dus in deze drie betekenissen gevonden voor God als zijnde 'de Rots'. Het spreekt over Zijn rotsvaste betrouwbaarheid, dat Hij een schuilplaats voor Zijn volk is en dat Hij de bron is waaruit het volk drinkt. Maar over een God die zo hard is als een rots, of zo hard oordeelt vinden wij niets.

Dat wij allemaal ons vertrouwen willen stellen op Hem, Hij Die de Rotssteen voor een ieder wil zijn. Hij Die Lieflijk, genadig en barmhartig is.

R. Blumink

## GROOT!!!



Ik denk dat iedereen wel eens momenten heeft waar enorm tegenop gezien wordt.

Proefwerken, lastige gesprekken, operaties... Ook in ons geloofsleven komen we momenten tegen die niet gemakkelijk zijn. Vooral in de wereld waar we nu in leven kunnen we veel weerstand verwachten. Sla de krant maar open of zet de televisie maar aan. Je merkt dat de anti-christ hard bezig is. Soms is dit best wel beangstigend.

Maar wat heerlijk dat wij het Woord van God hebben gekregen. Hierin staat hoe we deze angsten kunnen overwinnen.

De Israëlieten waren in strijd met de Filistijnen. De Filistijnen hadden Goliath, een reusachtige man. Ze daagden de Israëlieten uit om met hem te vechten. 40 dagen lang kwam Goliath naar buiten om ze te bedreigen. Hoe langer de Israëlieten er naar keken, des te banger ze werden.

Toen kwam de jonge David. Hij was niet bang. Hij keek niet naar de grootte van Goliath, hij keek naar de grootte van God! "De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets (Psalm 23: 1)." Hij wist dat God het was Die met hem was. Hij wist dat God het was die hem zou beschermen. Maar hoe wist hij dit dan? Hoe kwam hij aan die zekerheid? Waarom ben ik al onzeker als ik voor een grote groep mensen moet spreken, terwijl hij een reusachtige man zonder blikken of blozen doodde?

Een mooi gebed van deze David: "Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen, en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld (Psalm 17:15)." Wij leren de grootheid van de Heer kennen door ons te verzadigen met Zijn beeld, door Hem te leren kennen vanuit Zijn Schrift. Alleen op die manier weten wij met Welke Grootheid we

te maken hebben. Alleen op die manier zullen onze angsten verdwijnen. Alleen op die manier kunnen wij ons verzetten tegen de anti-christ. We hebben God! Kijken naar de wereld beangstigt ons alleen maar. Hoe langer we er naar kijken we, hoe banger we worden.

Kunnen we de discipline opbrengen om, net als David, ons elke dag te verzadigen met het beeld van God in plaats van met het beeld van de wereld? De Heer geeft je hiervoor de tijd, ondanks je drukke bestaan. Maurice Thesselaar

WIE ZIJT GIJ HEER DAT IK ZOU WANDELEN  
NAAR UW WIL EN HEILIGE WET  
IK WIL ZELF NAAR EIGEN INZICHT HANDELEN  
EN IK VOEL OOK NIETS VOOR EEN GEBED  
ZOVEEL IK KAN , WIL IK GENIETEN  
VAN WAT DE WERELD AAN MIJ BIEDT  
DAAR LAAT IK GRAAG DE KERK VOOR SCHIETEN  
MET SAAIE PREEK EN GEESTELIJK LIED

MAAR HOE IK OOK MOCHT TEGENSTREVEN  
UW GEEST WAS OOK VOOR MIJ TE STERK  
VERANDERDE GEHEEL MIJN LEVEN  
EN BRACHT MIJ VOORTAAN IN DE KERK  
WAT EERTLIJS MIJ NIET KON BEHAGEN  
WAARIN IK HELL OEN ZIN OOK HAD  
WERD NU MIJN SMEEKEND NEDERIG VRAGEN  
"SCHENK MIJ UW GEEST ALS GROTE SCHAT"

NU MAG IK VOORTAAN VERDER LOPEN  
GELEID DOOR VADERS TROUWE HAND  
DE WEG DIE NAAR IK VAST MAG HOPEN  
OOK LEIDEN ZAL NAAR HET VADERLAND  
WAARIN IK EENS GOD ZAL AANSCHOUWEN  
EN DANKEN VOOR ZIJN WIJS BELEID  
DIE GOD WAAROP IK HIER MOCHT BOUWEN  
DIE PRIJS IK STRAKS IN EEUWIGHEID.

(Liednummer 923, Bundel Johannes de Heer)



## Colofon

### Redactie:

herder R. Blumink  
Jeroen v.d. Pavert  
Emile Doppenberg  
Annabelle Doppenberg  
Maurice Thesselaar

### Contact:

[www.jongerenbazuin.nl](http://www.jongerenbazuin.nl)  
[redactie@jongerenbazuin.nl](mailto:redactie@jongerenbazuin.nl)

### Uitgever:

Editoo  
[www.editoo.nl](http://www.editoo.nl)

## Een volgende keer in de Jongerenbazuin:

-Hoe kijken ouderen en jongeren in de kerk naar elkaar?

-Vakantie!

-Een spreuk

-Een artikel van jou? Mail het ons voor 30 juni 2014