

Jongeren bazuin



Lijdensweken

Zoals jullie allemaal weten leven wij momenteel in de lijdenstijd. Als ik dan de krant opensla, zie ik en lees ik dat er heel veel en verschrikkelijk lijden is op de wereld.

Denken wij maar eens aan de vreselijke onthoofdingen van 2 Japanners door Islamitische Staat. Denken wij maar aan de aanslagen in Parijs, de aanslagen in Kopenhagen en de onthoofdingen van 21 koptische christenen. Ons aller hart gaat uit naar de nabestaanden en natuurlijk naar de onschuldige slachtoffers van deze aanslagen. Wij denken ook aan de vele duizenden en duizenden vluchtelingen uit Soedan, Syrië, Afghanistan en die vanuit Libië naar Italië vluchten. Ook ons hart bloedt als het ware, vanwege al het verdriet, de pijn en het onbeschrijflijke leed.

Dat alles bedenkende en overdenkende gaan mijn gedachten naar een ver verleden, naar het land Israël, naar de Olijfberg, net voor de intocht in Jeruza-

lem. Dan lees ik in de Bijbel in Lukas 19 vers 41: "En als Hij nabij kwam, en de stad zag en weende over haar." Hij weende over haar omdat Hij wist wat er ging gebeuren. Hij wist dat Hij de Man van smarten was. Hij wist dat Hij ondragelijke pijnen moest lijden, dat Hij uiteindelijk gekruisigd zou worden. En dat alles voor jou en voor mij. En toch... Hij wilde Zijn aardse taak volbrengen, Hij wilde de wil Zijns Vaders volbrengen. Hij heeft ons immers lief met een eeuwige Liefde. Maar door Zijn opstanding maakt Hij het ons mogelijk dat wij, iedere zondag opnieuw, met een geheven hoofd mogen opstaan, na onze oprechte zonden- en schuldbelijdenis, door middel van de geschonken vrijspraak door het ambt der verzoening. Hierbij valt al ons aardse lijden in het niet en mogen wij blijmoedig opzien naar de kruisheuvel Golgotha. Wij mogen opzien naar de Zonne der gerechtigheid, Hij Die het al voor jou en voor mij heeft volbracht. Daaraan denkend, mogen wij weten daadwerkelijk getroost te worden door

Inhoud van deze Jongerenbazuin

Lijdensweken	pag. 1
Doen in Juda	pag. 2
Jongerendag	pag. 2
Het Koninkrijk van God	pag. 3
Deze tijd	pag. 4
Ga je mee?	pag. 5
Over een apologet	pag. 6
Spreekwoorden 15:15	pag. 7
Pasen en de wederkomst...	pag. 7
Kahvohd	pag. 8

Hem bij en in alles, wat ons ook overkomt. Dat wij beseffen dat wij Hem alles mogen vragen wat ons hart beroert, waar jij en ik mee zitten, zeg maar. Hij heeft Zijn Trooster, de Heilige Geest, gegeven in ons hart, als dat heerlijke onderpand van onze toekomstige erfenis. Net zoals een jongen aan zijn vader, mogen ook wij, jij en ik,

Lentenummer met nadruk op Zijn komst!

2015

De Jongerenbazuin is een uitgave van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland: www.hazknl.nl.

Dit blad komt 4 keer per jaar uit, in een oplage van 250 stuks, verspreid over de leden van de Hersteld Apostolische Zendingkerk en belangstellenden. Wilt u dit blad opgestuurd krijgen? Mail dan met redactie@jongerenbazuin.nl. Ga naar www.jongerenbazuin.nl om dit blad digitaal te bekijken.

Doen in Juda

Hiernaast een geheugensteuntje: wat is er dit jaar te doen in de stam Juda?

april

19
Jongerenmiddag
in de gemeente
Amsterdam

mei

30
Ontmoetingsdag
in Utrecht

juni

7
Oudere jongeren-
dag in de ge-
meente Amersfoort

juni

19, 20 en 21
Jongerenweekend

alles vragen aan onze hemelse Vader. Hierbij denk ik aan Spreuken 4 en in het bijzonder vers 4, waar staat: "Hij nu leerde mij, en zeide tot mij: Uw hart houde mijn woorden vast, onderhoud mijn geboden, en leef." Dat wij van Hem zullen willen leren, al hetgeen nodig is tot ons behoud en dat het mag zijn tot meerdere eer en glorie van Zijn Naam.



Onlangs hebben jullie een boekwerkje gekregen van de plaatselijke bediening. Dit boekje heeft als titel: 'Is Christus de sleutel van ons leven en ons hart?' Daarop zullen wij moeten gaan antwoorden. Ondanks alles wat ons overkomt, ondanks zorgen, moeite, verdriet, lijden en pijn.....kunnen wij hier dan nog steeds een positief antwoord op geven? Ik hoop het van ganser harte. Omdat Hij daadwerkelijk in ons hart woont en werkt, omdat Hij

ons ook nog een heerlijke belofte heeft gedaan, die wij o.a. opgetekend vinden in Johannes 14 vers 3: "En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben." Wat een heerlijke toekomstverwachting hebben wij toch. Wij zullen menigmaal door Hem beproefd worden in ons leven, maar met het doel om daardoor gelouerd te worden. Dat wij zo als levende stenen gebouwd zullen worden tot een tempel des Heiligen Geestes. Tot slot van dit stukje nog een mooie tekst, en wel uit Spreuken 4 vers 18: "Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe." Dat wij allemaal, jullie en ik, zullen leven met dat verlangen in ons hart naar die heerlijke volle dag, de dag waarop Hij zal komen op de wolken des hemels om Zijn uitverkorenen, Zijn Bruid, Zijn liefste, Zijn Sulammith te halen. Dat wij allen onze uitverkiezing waard mogen zijn en uiteindelijk onze plaats mogen innemen in Zijn heerlijk Koninkrijk, de plaats die Hij ons heeft bereid.

R. Blumink



Jongeredag

Een jongeredag is een gezellige, leuke en leerzame dag. Je ontmoet hier jongeren met hetzelfde geloof: zo weet jij dat je er niet alleen voor staat.

Het wordt in alle gemeentes van onze kerk gehouden. Je wordt op-



gehaald en weer naar huis gebracht. Het is een hele dag, je hebt dus een ochtend- en avonddienst. Na de dienst ga je meestal een stukje lopen. De bezienswaardigheden in een stad die vlakbij de kerk zijn laten ze je zien. Daarna is het eten klaar gemaakt en gaan we eten. Na het eten discussieer je over een onderwerp. Dit is fijn, want zo weet je hoe anderen over dit onderwerp denken en kan je je mening erover geven. Hierna begint de avonddienst alweer bijna. Tijdens de diensten worden er speciale jongerenpreken gegeven. Dit is fijn omdat we de preek dan beter begrijpen, hierdoor leer je meer. Na de dienst eten we nog wat en daarna is de dag alweer voorbij en word je naar huis gebracht. Ik vind een jongeredag altijd fijn, omdat je dan met andere gelovigen kan praten. Je leert van de preek en van het onderwerp waar je over discussieert. Het is ook gezellig, omdat er leeftijdsgenoten zijn. Je bouwt hierdoor nieuwe vriendschappen op. De eerste jongeredag is altijd spannend, je kent nog niemand en je weet niet wat je te wachten staat. Nadat je een paar keer bent geweest is het veel leuker en gezelliger. Quinty van Kommer



Het Koninkrijk van God (deel 2 van 3)

"Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap."

Zij vielen alle tien in slaap.....

Wat wil dit ons zeggen?

Hier zijn we de vorige jongerenbazuin mee geëindigd. En? Hebben we gesla-



pen? Ik hoop van niet, want als we (geestelijk gezien) slapen dan betekent het dat wij dus niet wakker zijn, oftewel niet waken!!!

De Bijbel zegt ons hier veel over, zoals in Lukas 21 vers 36: "Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen" (SV). Hier spreekt Jezus over Zijn wederkomst.

De Statenvertaling is voor velen in onze generatie lastig te begrijpen, het staat in een ouderwetse taal geschreven. Toch is het wel de meest zuivere Bijbelvertaling die wij erkennen en gebruiken in onze kerk. De zin hierboven, uit Lukas 21 vers 36, is een goed voorbeeld als we het hebben over begrijpend lezen, want Jezus zegt in deze zin dat er moeilijke tijden zullen komen en dat we moeten waken en bidden. Dat wij behouden zullen blijven als Hij

weder zal komen! En vooral waardig geacht mogen worden. Dat wij dus in God Zijn ogen erbij zullen zijn wanneer Jezus zal terugkomen op aarde voor Zijn geliefden.

Dit is ook een belangrijk punt dat ik in deze gelijkenis van de tien maagden naar voren wil brengen. Wij weten niet wie in de ogen van God waardig zijn, maar we weten wel door de Bijbel aan ons gegeven en het woord van Profetie wat wij nog hebben in onze apostolische gemeentes, dat de Heer ons toekomstige zaken bekend wil maken en dat wij ons moeten afzonderen van al de verkeerde zaken die ons van Hem afhouden. Dus waakt! Let goed op met wie je omgaat, wat je doet of waar je bent! We kennen het spreekwoord: 'waar je mee omgaat, word je mee besmet!'

Laten we weer verder gaan met de volgende verzen. In vers 6 staat: "En ter middernacht geschiedde een geroep:



Ziet, de bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet!" Midden in de nacht! Het is niet zo vreemd dat de tien maagden in slaap vielen, want het was nacht. Dan behoort je toch ook te slapen? Hier wordt iets anders mee bedoeld, namelijk: in de nacht is het duister en we zien het om ons heen in deze wereld waar het duistere overheerst en soms lijkt het wel alsof het de satan is die

alles in zijn hand heeft. De satan die er voor zorgt dat jij en ik geen tijd hebben om in de Bijbel te lezen of even de tijd nemen om te bidden.

Maar voor de satan hoef je als christen echt niet te vrezen, want het is de Heer die over ons waakt en God regeert deze wereld nog altijd. Hij stuurt ook Zijn beschermende engelen. Dit vinden



we ook bij Jezus toen Hij verzocht werd door de satan, bijvoorbeeld in Matthéüs 4.

In Hebréëën 1:13 en 14: "En tot welken der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten? Zijn zij niet allen gediensdige geesten, die tot dienst uitgezonden worden om degenen wil die de zaligheid beërven zullen?"

Wat is dit een zekerheid die de Heer heeft gesproken!

Laten we niet in het duister blijven wandelen en handelen, maar juist bidden! Dat is de adem voor ons geloof.

Gezegend Pasen! De volgende keer behandelen we de laatste verzen van deze gelijkenis.

Annabelle Doppenberg



Deze tijd

Deu. 20:3; 1 Sam. 7:3; 1 Kon. 11:2; Job 7:17; Spr. 4:23, 7:25; Jes. 57:11; Jer. 4:14; Eze. 3:10, 44:5; Joë. 2:13; Hag. 1:5; Mat. 6:21; Luc. 10:27, 12:34; Efe. 5:19; Kol. 3:16.

Als je deze teksten (en verzen ervoor en erna) hebt gelezen en overdacht kan het zinvol zijn om iets te zeggen over deze tijd.

Overall om ons heen en in de pers en op TV komen we mensen tegen met de meest merkwaardige opvattingen en ideeën. We kwamen tijdens evangeli-



seren iemand tegen die zei dat hij god is; we lezen over mensen die zich christen noemen maar zeggen dat Jezus een verzinsel is, er zijn mensen die zeggen dat het geloof de oorzaak is van alle oorlogen en ellende in de wereld, of dat je geestelijk in de war bent als je gelooft. We horen opvattingen dat alle geloof en religie verboden moet worden en tegelijk ook dat alle geloven hetzelfde zijn: ieder geloof wil vrede met andere mensen (dus verbieden hoeft niet) en ga zo maar door. Opvallend hierbij is trouwens dat iedereen vindt dat hij of zij gelijk heeft en dus de waarheid spreekt.

Vanuit al die 'waarheden' worden dus allerlei zaken als 'juist', 'aanbevelenswaardig', 'gezond' of als 'absoluut verkeerd' gezien, terwijl anderen weer andere zaken na willen streven of verkeerd vinden. We mogen wel zeggen dat het allemaal wat rommelig over-

komt.

Met die waarheden en bijbehorende zaken komen we allemaal in meer of mindere mate in aanraking. School, vrienden, werk, hobby's, sport, clubs enz. hebben als kenmerk dat je met mensen en hun meningen en gedragingen in aanraking komt. Al gauw 'hoor je erbij'.

Vraag: Bedenk eens een aantal dingen die je moet doen of laten om bij jouw activiteiten 'te blijven horen'. Waar moet je je tijd aan besteden? Wat kan je juist niet doen of 'niet maken' om er bij te blijven horen?

Je maakt dus een vrijwillige keuze om ergens bij te gaan horen of te blijven horen of om er niet (meer) bij te willen horen.

Vraag: Is het het waard om die dingen te doen of te laten om er 'bij te blijven horen'?

Het zal na o.a. de Bijbelteksten aan het begin duidelijk zijn dat de Here God aangeeft dat je keuzes er toe doet, belangrijk zijn, gevolgen hebben, ook voor de toekomst.

De meningen waarmee dit stukje begon hebben als overeenkomst dat het antichristelijke meningen zijn. Van alles is waar, maar wat Jezus leert, nee, dat is niet waar; kan niet waar



zijn; mag niet waar zijn.

Waarom mag dat niet waar zijn?

Als je iets niet mag, doe je iets niet of krijg je iets niet.

Jezus kwam naar de aarde om voor jou en mij te sterven. Hij mocht niet sterven maar Hij moest sterven.

Jij en ik zijn zó onvoorstelbaar belangrijk voor Hem dat Hij voor ons wilde sterven. Alleen daardoor kunnen wij voor eeuwig bij Hem en Zijn Vader leven. Het enige dat jij en ik moeten doen om daar 'bij te horen' is dat ca-



deau, die schat, die parel van Hem aan te willen pakken.

Om daar 'bij te blijven horen' moeten jij en ik een paar dingen doen en een paar dingen laten (Mat. 13:46; Joh. 15:13-15).

En weet je wat zo enorm toevallig is? Het zijn maar een paar dingen die we moeten doen en laten om bij onze Vriend te blijven. En precies die komen in conflict met wat antichristelijke mensen vinden. Gek hè?

Nee, helemaal niet gek. Opb. 13 is hier duidelijk over.

Uit de volkerenzee komt een antichristelijk beest op (Opb. 13:1) dat zichzelf, de mens en zijn intelligentie, wetenschap, verheft.

Er wordt een beeld gemaakt (= de leringen achter al die meningen), zie Opb. 13:14, door de valse profeet met valse wijsheid en valse kennis (Opb. 13:11 (= de duivel gebruikt 2 hoornen die lijken op 2 van de 7 van het Lam om mensen te verleiden).

De Heer spreekt steeds indringender dat Zijn komst nabij is en wij 'ons hart op onze wegen zetten'.

Laten we onze vingers natellen, de keuze maken voor Jezus, en 'er vol voor gaan'.

Waakt! Jezus komt!

Michèl Keijsser

We hebben een bijzondere taak



Straten van Jeruzalem

Op de EO-jongerendag in Arnhem willen wij, samen met jou, over de wederkomst van de Heer vertellen. Vertellen dat Hij zeer snel komt.

Jezus zegt vaak: "ga uit in de straten van Jeruzalem." Hij bedoelt hier onder andere mee dat we andere christenen moeten vertellen over Zijn komst als Bruidegom. Eigenlijk precies zoals Johannes de Doper (zie foto hierboven) 2000 jaar geleden deed tegen de Joden: "Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God."

Ga je mee naar de EO-jongerendag? Uiteraard word je niet in het diepe gegooid, we kunnen ons namelijk best voorstellen dat het een beetje eng lijkt. Voordat we op pad gaan, zullen we ons goed voorbereiden. En daarbij: je hoeft niet perse mensen aan te spreken. Er zijn genoeg taken! Trouwens, we hebben ook kaarten om het Gelredome in te gaan!

Als je enthousiast bent geworden, dan kun je je opgeven door te mailen met het onderstaande mailadres of via je jongerenleider. Je krijgt dan meer informatie.

Contact: awcvankommer@gmail.com

Datum: 06 juni 2015

ps. vergeet je ouders niet te vragen of je mee mag ;)

Over een apologeet



'Anderen gaan 's zondags voetballen of nemen pianoles, ik heb het koor als wekelijkse zekerheid.'

Dit is een uitspraak van zanger Stuart Murdoch van de band Belle and Sebastian in de Volkskrant van 10 januari j.l.. 'Hoewel hij gelovig is, was het nooit echt Murdochs bedoeling een trouw kerkganger te worden. Tot hij op een dag met 'een hoofd vol onrust' de Hyndland Church binnenliep. 'Ze hielden me niet alleen, ze stopten me in een koor. Ik zing er 24 jaar later nog steeds,' zegt hij lachend. Over zijn geloof zegt hij nog: 'Ik heb daar nooit geheimzinnig over gedaan, maar het ligt voor veel mensen nogal moeilijk. Ik praat er ook niet over eigenlijk, ik houd mijn geloof in God gewoon voor mezelf.'



Tot geloof gebracht

In het interview vertelt hij dat hij vooral tot geloof gekomen is door het lezen van de boeken van C.S. Lewis, de Engelse auteur van onder meer de Narnia Kronieken, kinderboeken die men nog steeds leest en waarvan ook (Disney-) films gemaakt zijn. Murdoch heeft van Lewis' boekjes ('zijn beste werk is heel dun en herlees ik heel vaak') christelijke normen en waarden leren begrijpen.

Dan gaat het niet om de kinderboeken van Lewis maar om zijn werken over het geloof. 'Lewis was onder heel veel meer een christelijk apologeet (apologie is geloofsverdediging) en volgens mij de beste van zijn tijd. Over een paar eeuwen zullen zijn geschriften net zo gewaardeerd worden als die van Augustinus en Thomas van Aquino,' zegt Stuart. Hij begon met lezen toen hij een jaar of 18 was en werd gegrepen door de 'Screwtape Letters' (Ned.

vertaling 'Brieven uit de hel'). 'In zeer simpele bewoordingen kon hij grote zaken voor mij duidelijk maken. Het nut van bidden bijvoorbeeld. Ik vroeg me af hoe God al dat bidden kon horen, laat staan er iets mee doen. Lewis stelt dat God niet in ons tijdstelsel leeft. Hij heeft op één moment oneindig veel tijd. Ook voor jouw en mijn gevoelens.' Na een stilte: 'Lewis is echt een held voor me. Hij heeft me mijn godsbesef gegeven.'



Lewis

C.S. Lewis (1898-1963) had een gelukkige jeugd tot de dood van zijn nog jonge moeder. Hij kwam daarna terecht op (totaal vier) kostscholen, waar hij zich meestal niet thuis voelde om het vriendelijk te zeggen. Hij werd na verloop van tijd naar een 'private tutor' gestuurd, woonde bij deze al bejaarde man en ontving van hem individueel onderricht. Dat onderricht gegeven door een man, die niet geloofde en onafhankelijk denken erg aanmoedigde, heeft Lewis gescherpt in zijn denken. Het leverde hem ook een felbegeerde plek aan de Universiteit van Oxford op. Vooral de Klassieken, de filosofie en de literatuur boeiden hem. Uiteindelijk heeft hij zijn salaris verdiend met het doceren van de Engelse literatuur. Hij was vervreemd geraakt van het christendom en noemde zich een tijd atheïst. Toch begon daarna een proces van religieuze heroriëntatie. Mede als gevolg van gesprekken met gelovige collega's als J.R.R. Tolkien (ja, de schrijver van 'In de ban van de ring')-bekeerde hij zich tot het christendom. Dit proces beschreef hij later in 'Verrast door vreugde' (1955). Lewis' bekering van het atheïsme tot het christendom had heel wat voeten in de aarde. Lewis vocht jarenlang om God uit z'n leven te houden, maar door het lezen van boeken en gesprekken met christelijke vrienden werd hij – door vreugde verast – uiteindelijk op de knieën gedwongen. Wat hij er zelf over schrijft: 'Je had me moeten zien, alleen in die

kamer in Magdalen (spreek uit: 'modlin', zijn college in Oxford), nacht na nacht, terwijl als ik ook maar even afgeleid werd van mijn werk de gestage,



onverbidelijke aandacht voelde van Hem, die ik zo vurig wenste niet te ontmoeten. Dat wat ik zo ernstig vreesde, kwam op het laatst over mij. In het laatste deel van het schooljaar van 1929 gaf ik me over en gaf toe dat God God was en knielde en bad. Die nacht was ik misschien de meest terneergeslagen en onwillige bekeerling in heel Engeland.'

Bekend

Voor het grote publiek werd hij pas bekend toen hij tijdens de Tweede Wereldoorlog een aantal filosofische en religieuze lezingen bij de BBC gaf. Uit de vele positieve reacties van luisteraars bleek dat Lewis in de moeilijke oorlogsjaren veel mensen een hart onder de riem stak. Een aantal van die lezingen werden later gebundeld onder de Nederlandse titel 'Onversneden christendom'.

Dat boek en vele andere van Lewis zijn prima om te lezen. Het is niet altijd makkelijk wat Lewis schrijft, ook al omdat hij een verstandelijke manier heeft van uitleggen. Maar zijn boeken, als hierboven, maar ook 'Gods Mega-



foon' (over het lijden) en 'Wonderen' of 'De vier liefdes' kunnen iemand die graag meer wil weten van het christendom en hoe zich te verdedigen tegen aanvallen van buiten op zijn minst aan het denken zetten. Andere christenen dan apostolischen hebben vaak veel mooie en leerzame werken geschreven, waarvan het nuttig is er kennis van te nemen. Het onderzoeken van alle dingen en het goede behouden (1-Thes.5:21) is tenslotte een taak die ons past.

Arthur Berkhof

Spreuken 15:15

"Al de dagen des bedrukten zijn kwaad; maar een vrolijk hart is een gedurige maaltijd."

Ben je weleens somber? En zit alles soms tegen op een dag? Dat is niet



fijn en het geeft geen goed gevoel. Je zult maar elke dag zo door het leven moeten, dan zou het geen pretje zijn. Dat is wat bedoeld wordt met de begintekst van deze Spreuk: "Al de dagen des bedrukten zijn kwaad." Het kan ook anders: je stapt uit bed en je bent vrolijk. Je hebt een lach op je gezicht, maar waarom je vrolijk bent weet je niet precies. Je ontbijt en leest wat in de Bijbel, je bidt en na dit ochtendritueel fiets je met een lach op je gezicht naar school of stage/werk. Ben je daar aangekomen, dan vragen mensen: "Wat zie jij er vrolijk uit!" "Ja" zeg je, "want een vrolijk hart is een gedurige maaltijd." Mensen kunnen je dan fronsend aankijken en snappen je misschien niet en je legt het uit. Heb je weleens genoten van een heerlijke maaltijd? Daar kun je echt van smullen en van genieten. Zo is het ook met een vrolijk hart. Je geniet ervan en het geeft een goed gevoel en je dag kan niet meer stuk. In Filippensen 4:4 zegt Paulus: "Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u." We kunnen ons elke dag verblijden in Gods Koninkrijk door samen met Hem te leven en in contact te blijven door gebed. Maak hier een dagelijks ritueel van, dan mogen we ons verblijden in de Heer en met Hem wandelen. Emile Doppenberg

Pasen en de wederkomst van Christus in de eerste opstanding

Jonge vrienden, de wederkomst van Christus is misschien niet iets waar jongeren zich uitgebreid mee bezighouden en al zeker niet met wat het Paasfeest met de wederkomst van de Here Jezus Christus te maken heeft. Toch wil ik jullie deze vraag voorleggen: "Wat heeft het Paasfeest met de wederkomst van Christus te maken?"

Even kort samengevat: Met Pasen vieren wij de opstanding van de Here Jezus uit de dood, nadat Hij op de Goede Vrijdag was gestorven aan het kruis op Golgotha. De Here Jezus stierf op vrijdag en op de derde dag na deze vrijdag, op zondag dus, stond de Heer op uit de dood. Snap ik, zullen jullie zeggen. Maar



wat heeft dit nu te maken met de wederkomst van Christus? Mijn antwoord is: ALLES! Daarvoor moeten wij een klein Bijbelgedeelte lezen. In 1 Korinthe 15: 22 lezen wij het volgende: 'Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.' Ooh! Dus Christus is levend gemaakt met Pasen, en wij zullen dus ook levend gemaakt worden, als wij gestorven zijn, zo schrijft Paulus in dit Bijbelgedeelte. Paulus schrijft nog meer over het levend gemaakt worden met Christus. Hij vervolgt zijn brief in vers 23 en 24a met de volgende uitleg: "Maar

een ieder in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn."



Er is volgorde in opstaan uit de dood. Christus is met Pasen, bijna 2000 jaren geleden, opgestaan uit de dood. Wij, de bruidskinderen en een gedeelte van de bruiloftsgasten, zullen daarna opstaan uit de dood. Er zal zelfs een kleine groep van bruidskinderen zijn, die niet sterven, maar levend veranderd worden. Deze bruidskinderen en bruiloftsgasten zullen opstaan uit de dood of levend veranderd worden bij de wederkomst van Here Jezus. Dit noemt de Bijbel de eerste opstanding. Paulus sluit dit Bijbelgedeelte af met de woorden: 'Daarna zal het einde zijn,' Hij bedoelt daarmee dat aan het einde van de tijd alle andere mensen uit de dood opgewekt worden. De HEERE God zal dan beoordelen of al deze mensen goed geleefd hebben. Gelukkig hoeven wij daar niet over te oordelen, dat doet de Heer. Wij noemen deze algemene opstanding: de opstanding der doden, ofwel het laatste oordeel. Wat heeft nu het Paasfeest te maken met de wederkomst van Christus? Antwoord: Christus is in Goddelijke kracht opgestaan uit de dood met Pasen. De bruidskinderen en een groot gedeelte van de bruiloftsgasten zullen door Zijn opstanding ook levend gemaakt worden bij Zijn wederkomst in de eerste opstanding! Amen!

Renke





Kahvohd (de heerlijkheid des Heren)

"En wij allen, die met een aanzicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is" 2 Korinthe 3 : 18 (NBG).

Als wij toch bij de Heer mogen zijn, als Hij ons roept om opgenomen te worden en we een verheerlijkt lichaam mogen ontvangen en voor eeuwig bij Hem mogen zijn. Is dat niet waar wij naar uitzien?

Paulus schreef zo treffend in 1 Korinthe 2:9: "Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben."

Wij spreken over schaduwbeelden



waardoor het Oude Testament en het Nieuwe Testament verweven is met elkaar. Zo mochten de Israëlieten Gods heerlijkheid ervaren tijdens hun reis door de woestijn door het beloofde land (Exodus 13:21 en 14:19, Numeri 9:15-23).



In Exodus 40 werd de tabernakel opgericht door Mozes. Toen deze klaar was bedekte de wolk de tent der samenkomst. De heerlijkheid des Heren vulde de tabernakel, zodat Mozes de tent der samenkomst niet binnen kon gaan, want de wolk rustte daarop en de heerlijkheid des Heren vulde de tabernakel. Dit gebeurde ook bij de



inwijding van de tempel, gebouwd door Salomo. 2 Kronieken 7:1-2: "Zodra Salomo zijn gebed geëindigd had, daalde het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers; en de heerlijkheid des Heren vulde het huis. De priesters konden het huis des Heren niet binnengaan, want de heerlijkheid des Heren had het huis vervuld."

Toen de Heer Jezus op aarde wandelde en al de heerlijkheid Gods openbaarde en men het kon zien en horen, konden de meesten dat niet verdragen en aanvaarden. Sterker nog, Gods Zoon werd verworpen door Zijn volk en aan het kruishout genageld. Zij begrepen niet dat Hij kwam herstellen wat verbroken was door de zondeval. In Jesaja 4:5 staat: "Dan zal de Here

over het gehele gebied van de berg Sion en over de samenkomsten die daar gehouden worden, des daags een wolk scheppen en des nachts een schijnsel van vlamvend vuur, want over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn." Door Christus mogen wij de heerlijkheid des Heren ervaren. In Openbaringen 20:6 staat: "Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hem heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaar." Wat een heerlijkheid!!! Petrus getuigt hier ook van in 1 Petrus 2:9: "Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn



wonderbaarlijk licht..."

Dat wij allen mogen uitzien naar die dag om de Heer tegemoet te mogen treden in zijn heerlijkheid. Maran-atha Eric Ausma

Colofon

Redactie:

herder R. Blumink
Jeroen v.d. Pavert
Emile Doppenberg
Annabelle Doppenberg
Maurice Thesselaar

Contact:

www.jongerenbazuin.nl
redactie@jongerenbazuin.nl

Uitgever:

Editoo
www.editoo.nl

Een volgende keer in de Jongerenbazuin:

-God in het huwelijk

-Lid zijn van de gemeente van Jezus Christus

-Een spreuk

-Een artikel van jou? Mail het ons voor 5 juni 2015