

Jongeren bazuin



Als de blaadjes vallen...

Als de blaadjes vallen, is het buiten kil en koud. De wereld krijgt een deken en het lijkt soms of niemand van je houdt.

Dan kijk ik terug in de tijd, naar alles wat er gebeurd is. Het lijkt of de wereld in brand staat. Denk maar eens terug aan de ramp met de MH17, de oorlogen in Afghanistan, Syrië, Irak, de verschrikkelijke ebola ziekte in Liberia, Sierra Leone, de christenvervolgingen die ook heden ten dage nog in de wereld plaatsvinden... Duizenden zieken, duizenden doden. Dan kijk ik soms vertwijfeld omhoog en vraag me af... WAAROM... WAARVOOR???

Ik weet dat het Zijn liefde is die alles toelaat over mensenkinderen, maar ik weet ook dat Hij met liefde en barmhartigheid over mensenkinderen is bewogen. Hij was het immers Die sprak: "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven" (Matthéüs 11 vers 28).

En dan is er opeens die lichtstraal, van de ster van Bethlehem. Ik denk dan aan

de opdracht aan een ieder van ons, ja ook aan jou, dat wij moeten/mogen optrekken naar die stal. Daar zal Hij geboren worden, de Verlosser en Zaligmaker. Hij Die de vrede kan aanbrengen, Hem op wie onze hoop en verwachting rust. Van die lichtstraal word ik dan weer blij, het wordt weer licht om mij heen en ik voel Zijn warmte mijn hart verwarmen... ik ben toch niet alleen.

Ook zijn er die kleine straaltes van liefde en van hoop. Denken wij maar eens aan de nieuwe kleine gemeente in Georgië, de lezingen die wij afgelopen maand mochten meemaken in Putten. Hij wil nog trekken met koorden van liefde tot Zijn wonderbaar Licht, al degenen die Hem in oprechtheid zoeken. Hij laat immers niet varen het werk Zijner handen. Hij wil ons zegenen met de keur Zijner zegeningen en daarvoor moeten wij danken. Dat wij dan in wederliefde tot Hem ons in Zijn dienst willen stellen en Hem willen volgen, alle dagen van ons leven. Hem te mogen

Inhoud van deze Jongerenbazuin

Als de blaadjes vallen	pag. 1
Het fundament Jezus Christus is voor altijd	pag. 2
Het koninkrijk van God, wat houdt dat in?	pag. 3
Word wakker, jij die slaapt!	pag. 4
Een feest voor alle mensen	pag. 6
Doe de wapenrusting aan	pag. 7
Altijd advent	pag. 8
Doolhof	pag. 8
Gezang 2	pag. 8

dienen en liefhebben, en de naasten als ons zelve. Dat is Zijn opdracht aan jou en aan mij.

Het Woord zal vlees worden en op aarde komen om ons die Verlossing aan te brengen die alle verstand te boven gaat. Hij wil ons alles schenken wat wij van node hebben op onze reis

Winternummer met nadruk op het Licht!

2014

De Jongerenbazuin is een uitgave van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland: www.hazkn.nl

Dit blad komt 4 keer per jaar uit, in een oplage van 250 stuks, verspreid over de leden van de Hersteld Apostolische Zendingkerk en belangstellenden. Wilt u dit blad opgestuurd krijgen? Mail dan met redactie@jongerenbazuin.nl. Ga naar www.jongerenbazuin.nl om dit blad digitaal te bekijken.

door de aardse levenswoestijn. Dat wij dan samen op weg willen gaan naar de stal van Bethlehem en bidden voor de vrede, ja voor de vrede van Jeruzalem.

Dan zal er geen verdriet, leed en pijn meer zijn. Hij zal uit Zijn barmhartigheid en grote liefde alles aanbrengen wat wij op onze reis nodig hebben. Dat wij Hem zullen vragen om een groot geloof en een vast vertrouwen.

Dat Hij het verlangen naar Zijn komst in heerlijkheid in onze harten mag doen groeien, dat wij mogen uitzien naar Die heerlijke dag wanneer Hij het hemelse Jeruzalem zal doen nederdalen.

Laat ons dan samen, hand in hand, schouder aan schouder, optrekken naar die stal van Bethlehem. Daar zullen wij Hem mogen aanbidden en smeken dat Zijn liefde altijd bij ons mag

blijven. Dat wij gesterkt zullen worden door Zijn Heilig en dierbaar Woord. Dat wij allemaal, een ieder op zijn plaats, mogen getuigen van dat grote wonder dat daar zal geschieden. Dat wij mogen getuigen van onze diepste hoop en verwachting dat Hij spoedig mag komen.

Ik wens jullie allen een heerlijk Advent en gezegende Kerstdagen...

R. Blumink



Het fundament Jezus Christus is voor altijd

Tijdens de jongvolwassenendag mochten we met elkaar spreken over 'de (maatschappelijke) druk van bijvoorbeeld je werk, school en sociaal leven in verhouding tot je geloofsleven.' Hieronder een overdenking.

Onze agenda's staan vol met afspraken. Denk aan familiebezoek, sport,



opleiding, werk, uitgaan etc. We hebben allemaal zo'n agenda. Allemaal zaken die dagelijks voorkomen en op het eerste oog niet verkeerd zijn. Sport of uitgaan bijvoorbeeld zijn vormen van ontspanning en het gezellig samen zijn met vrienden. Opleiding en werk zijn nodig voor onze toekomst maar ook hier halen we een bepaalde voldoening uit. Maar hoe belangrijk zijn

deze bouwstenen (fundamenten) voor ons leven? Staan deze overvolle agenda's en het voldoen aan de maatschappelijke verplichtingen voor ons op de voorgrond of zijn het bijzaken? Misschien zou het voor ons eens goed zijn om onszelf eens te bezien, en na te gaan wat er met ons leven zal gebeuren als deze zaken die we zo belangrijk vinden weg zouden vallen. Zou ons leven, die op deze zaken (fundamenten) zijn gebaseerd, er nog steeds hetzelfde uitzien? We merken allemaal dat hetgeen wat je in het leven kan of 'moet' bereiken steeds belangrijker aan het worden is. De mensen verwachten heel veel van je als je met een opleiding gaat beginnen: daar moet een goede baan uit voort vloeien. Als je werk hebt, wordt er veel tijd van je gevraagd. Het liefst meer dan de 40 uur die in je contract staat: "dat hoort nu eenmaal bij je functie." In veel vacatures staat "Geen negen tot vijf mentaliteit." Als je graag een promotie wilt maken of extra geld wilt verdienen, doe je het maar. In de meeste gevallen nemen wij deze beslissingen ook nog zonder er over na te denken welke consequenties er aan vastzitten. Om

ons heen zien we dat de 24 uur 7 dagen in de week economie in volle opbouw is. De zondagsrust, de dag voor de Heer, is ook ingevuld door andere zaken. We merken allemaal dat we in een tijd en omgeving leven waarin familie, vrienden, collega's etc. God niet meer kennen of willen kennen. Het spreken over het geloof met anderen gaat ook moeizamer. De mensen om



ons heen zijn alleen nog maar met het 'sociale leven' bezig, en hun invulling van de week is gevolg van een druk bezette agenda. Dit is voor deze mensen natuurlijk niet raar als je bedenkt dat zij het alleen verwachten van dit leven. Maar hoe zit het met ons? Zijn wij waakzaam voor al deze zaken en ontwikkelingen? Of laten wij ons meeslepen met de 'wereld' en gaan ook wij

al deze zaken op de voorgrond zetten? Laten wij waakzaam zijn in de stappen die wij nemen, en denken aan de consequenties die het heeft voor ons geloofsleven. Leg het in gebed voor aan de Heer wat te doen. De fundamenten die wij zelf creëren, dus andere zaken op de voorgrond zetten en belangrijker maken dan hetgeen wat de Heer ons voorhoudt is niet stabiel en kan wegvallen. Vergeet nooit dat Het Funda-

ment Jezus Christus altijd zal blijven. Denk er eens over na en wees eerlijk tegenover jezelf en de Heer. Is jouw leven gebaseerd op het Middelpunt Jezus Christus (Fundament), of ben jij het middelpunt?

Matt 6: 31-33 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze din-

gen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. (STV)

Christiaan van Kommer



Het Koninkrijk van God, wat houdt dat in?

De gelijkenis uit Mattheus 25 van 1-13 is bij ons christenen een erg bekend verhaal, en velen van ons vinden dit ook een bijzonder mooi en leerzaam verhaal.



Laten we deze gelijkenis eens dieper uitpluizen en proberen om het geestelijke beeld hiervan te vinden. Dit doen we uiteraard met de Bijbel erbij. Daar vinden we tenminste onze antwoorden! In vers 1 van dit hoofdstuk staat: "Als dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, ..." Wat houdt het getal tien in en wie zijn de maagden in deze gelijkenis? In het Boek voor onze Tijd vinden wij op bladzijde 115 dat het getal tien een symbolisch getal is voor het Koninkrijk van God, ook wel de volkomenheid wat eenheid, volmaaktheid betekent. Maagden zijn reine onbevleete/onbesmette vrouwen (Openbaring 14:4). In 2 Corinthiërs 11:2 staat dat er een reine maagd voor Christus bereid zal zijn, wat inhoudt dat er voor Christus

een reine gemeente zal zijn als Hij zal terugkeren naar de aarde. Rein betekent schoon, puur, en reinheid betekent eerbaarheid, netheid. Dus het Koninkrijk van God is een schone nette gemeente van Christus. We gaan verder..... "welken haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet." In Psalm 119 vers 105 staat: "het Woord van God is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad." Met de kennis van de Bijbel, het Woord, gingen de maagden de Bruidegom Jezus Christus tegemoet. De Bruidegom is Jezus Christus. Mattheus 9:15 vers 2: "En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen." We zien nu dat de groep van tien uit elkaar zijn gehaald en dat er verstandige en onverstandige maagden zijn. Wie wijs is zal luisteren en leren en verstandig worden, staat in Spreuken 1:5. Wie dwaas is, doet dus onverstandige dingen en luistert niet en denkt het zelf wel te weten. Vers 3 en 4: "Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen". Het beeld olie vinden



we terug in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. In het Oude Testament werd de olie als zalf door de priesters gebruikt, vooral als er een nieuwe priester of koning door God was geroepen, dan werd zijn hoofd met olie gezalfd en ontving hij de

Geest (1 Samuel 16:13 en 2 Koningen 9:3,6). In het Nieuwe Testament lezen wij in Lucas 4:18: "De Geest des Heere is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd"; Dit spreekt Jezus. Nog duidelijker staat het in 1 Johannes 2 vers 20-27. Lees dit eens, het is een leerzaam stuk, want hieruit halen wij de verzegeling met de Heilige Geest. Wij



weten dat bij de heilige waterdoop onze erfzonden worden weggenomen, en wij zalig KUNNEN worden als wij in Hem geloven en naar Zijn geboden leven! Handelingen 1:5 of 22:16. Vers 5. "Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap." Zij vielen alle tien in slaap... Wat wil dit ons zeggen? Laten we hier even bij stil staan en zelf onderzoeken wat dit betekent. En val nou niet in slaap ;). Hebben jullie een idee? Graag horen wij jullie idee hierover. Ik ga vast verder met schrijven en zal hiermee in de volgende Jongerenba-zuin verder gaan. Voor nu wens ik iedereen een hele fijne en vooral gezegende Kerst. Annabelle Doppenberg



Word wakker, jij die slaapt!

Marieke was zaterdagavond bij vriendinnen van school op bezoek en ze kwamen tot het besluit om uit te gaan. Eigenlijk wilde ze de volgende dag vroeg uit bed, maar uitgaan is ook wel erg verleidelijk. "Ach, ik doe gewoon beide. Ik red het morgenochtend heus wel."

Het is vroeg in de ochtend en haar wekker gaat. Ze weet dat ze eruit moet, maar... het ligt zo lekker. Gelukkig, de snooze-knop: ze kan nog eventjes genieten, het is nog zo fijn. Voordat Marieke in slaap is gevallen begint de herrie weer. Ze wil er wel uit, maar het lukt niet, ze is te moe. En die drankjes... Ze doet haar wekker uit en besluit te blijven liggen.

Marieke heeft achteraf spijt. Spijt dat ze is blijven liggen en niet naar de kerk is gegaan. "Hoe heb ik nu zo dwaas kunnen zijn? Nou ja, dan ga ik zo wel even in de Bijbel lezen, maar eerst even..." Ze kijkt op haar telefoon of er nog iets op Facebook of Whatsapp te beleven valt. Na een paar uur liken, appen, foto's kijken en profiel updaten is ze het zat en bedenkt ze zich dat ze



dat nieuwe tijdschrift nog moet uitlezen. Om 6 uur beseft ze dat ze niet alleen de ochtenddienst, maar ook de avonddienst heeft gemist. "Hoe heb ik

nu wéér zo dwaas kunnen zijn? Nou ja, niets aan te doen. Dan maar een avondje 'Boer zoekt vrouw'."

Haar hart was brandende, maar...

Marieke is een meisje van jullie leeftijd en een paar jaar geleden tot het geloof gekomen. Ze was enorm onder de indruk toen haar oma haar vertelde over de liefde van de Here Jezus. Tijdens de eerste dienst die ze meemaakte sprak Hij zelfs. Marieke was om, ze wilde nooit meer weg uit de kerk. Haar hart was brandende. Alles wilde ze weten wat er te weten viel over het geloof en ja, ze getuigde er zelfs van. Ze was er zo vol van, dat ze wildvreemden het Evangelie verkondigde. Ze schaamde zich geen moment!



Toen ze echter naar een andere school ging, kreeg ze nieuwe vriendinnen. Vriendinnen met een verkeerde invloed: ze trokken Marieke de wereld in. Ondanks dit bleef ze geloven. Ze dacht: "ik doe gewoon beide. Ik red het heus wel".

Marieke was een vurige christen, maar werd een slapende. Ze was actief, maar werd passief. Ze getuigde, nu zwijgt ze. Ze hoorde de Heilige Geest, nu dringt het niet meer tot haar door. Ze verlangde naar Zijn komst, nu verlangt ze naar... Ze weet het wel. Marieke heeft het heus wel door. Haar geloof is niet meer wat het was. Ze weet

precies wat ze moet doen om zich volledig over te geven aan de Heer.

"Maar ach, laat me nog eventjes genieten, het is nog zo fijn. Ik wil wel, maar het lukt niet, ik ben te druk. Ik kom heus nog wel..."

Wekkers



Even iets anders. Vroeger waren de steden omringt met een muur en wachttorens. Je ziet zulke torens en delen van muren nog weleens in oude steden. Op de wachttorens stonden de wachters. Ze bewaakten de stad tegen de vijanden. Als er een bedreiging richting de stad kwam, bliezen ze op de bazuin (trompet) om het volk te waarschuwen. Hiernaast hadden ze nog een taak: als de zon opkwam bliezen ze de bazuin om het volk wakker te maken. Ze waren als het ware de wekkers van de stad (Jesaja 21:11-12).

In het geestelijk leven zijn de apostelen, profeten, evangelisten en de herders de wachters. Ze staan op de uitkijk. Ze moeten waarschuwen wanneer er gevaar en verleiding dreigt. Hiernaast hebben ze nog een taak: ze moeten aangeven dat de Zonne der gerechtigheid, Jezus Christus, over ons zal schijnen. Ze zijn onze wekkers! Ze vertellen ons dat we alle dingen die ons verleiden en van God afhouden, moeten wegdoen. Ze vertellen ons dat we alleen God moeten navolgen en niemand

anders (Mattheus 18: 1-11, Mattheus 19:16-26), want je kan niet twee heren dienen (Mattheus 6:24). "Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten" (Efeziërs 5:14).

Eerlijk naar jezelf

Lees nu nog eens het eerste stukje over Marieke en kijk welke dingen haar van God afhouden. Wie en wat verleiden haar om God niet meer (volledig) na te volgen? Hoe komt het dat ze vanuit het licht de duisternis in is gelopen? Ik denk dat het niet zo moeilijk is om deze vragen te beantwoorden.

De volgende vragen zijn wellicht wat moeilijker, maar wees vooral eens eerlijk naar jezelf toe: zijn er dingen die jou van God afhouden? Door wat word jij gebonden aan de wereld zodat jij de Heer niet meer volledig kan navolgen? Ga eens na welke dingen dat zijn. Maak eens een lijstje.

Gezang 165 vers 2

Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed,
de nacht is zo lang reeds verdwenen!
Het licht der genade, met blijdschap begroet,
heeft d' aarde reeds eeuwen besche-

nen.

En groots is uw roeping en heilig uw taak,
en d' uren zijn weinig: ontwaak dan, ontwaak!

Nee, nu niet meer snoozen



Nu niet meer die wekker uitzetten en blijven liggen. Nu niet meer denken: "Laat me nog eventjes genieten, het is nog zo fijn..." Luister toch naar de wachters! Stap uit je bed en doe je gordijnen open. Kom uit de duisternis en doe alles weg wat niet deugt. Ja,

dan zal de Zonne der gerechtigheid over je schijnen. Je zult actief worden in het allerheiligst geloof, getuigen over de Here Jezus en vertellen over Zijn komst. Je zult weer vervuld zijn met de Heilige Geest. "Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam" (1 Korintiërs 6: 19-20).

Je behoort immers tot de uitverkorenen, een klein groepje. Niet in aanzien bij de mensen, maar met een grootse roeping en een heilige taak: getuigen over het Kindeke in de kribbe te Bethlehem. Getuigen over de grote Koning Die staat te komen.

Verre moeten we ons houden van de verleidingen van de wereld. Verlicht zullen we dan worden door de Zonne der gerechtigheid. Verlangend moeten we uitzien naar Zijn aanstaande komst. Ja, dan kunnen we met verwondering en dankbaarheid het feest der Lichten vieren en met blijdschap zingen: Komt verwondert u hier mensen, ziet, hoe dat u God bemint!
Maurice Thesselaar





Een feest voor alle mensen

Jongeren van Juda, ieder jaar vieren we in deze tijd, de genoemde donkere dagen van het jaar, het feest van Christus' geboorte, ook wel het feest van het licht genoemd.

Bij de meeste van ons zijn deze beide Kerstdagen, dagen om zoveel mogelijk met elkaar te zijn. Dat kan bij familie of bij vrienden. Maar laten wij dat vooral doen in de gemeenschap van de kerk, want de Kerstboodschap brengt ons toch samen.

Laat het dan ook waarlijk voor ons een feest zijn: want een Kind is ons geboren! Een feest dat als voorbereiding werd ingeleid door de Adventstijd. In deze Adventsweken hebben wij mogen verkondigen dat de genade van God zichtbaar is geworden voor de gehele mensheid op aarde, in Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus. De Here God heeft de belofte gegeven dat Hij verlossing zal brengen. Want het is Zijn liefde en genade welke in de wereld is gekomen, een wereld die in



duisternis wandelde. En dat is nu niet veel beter.

Jesaja spreekt hier over: "Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen"

(Jes.9:1). Wie dat licht is, weten wij. Het is hetzelfde rijsje uit de stronk Isai, de scheut uit zijn wortel, voortgekomen uit Juda.

Ja jongeren van Juda, dat licht straalt ook nu nog over de wereld. "Want een



Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Zijn Naam zou zijn, Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst."

Wonderlijk, hierin ligt opgesloten, dat wij in dit leven Gods werken nooit volkomen zullen verstaan, wonderlijk is ook Zijn geboorte, Zijn komst op aarde. Raad, de Psalmist spreekt van: de Raad des Heren welke bestaat in eeuwigheid. Ook de profeten Jeremia en Jesaja spreken van de Heer, met de woorden: "Geen ding is U te wonderlijk, Gij zijt groot van raad en machtig van daad." Hierin vinden wij een heenwijzen naar de Raad Gods, welk ons in Christus is geopenbaard. Sterke God, zo hebben zij, die tijdens de omwandeling van de Heer op aarde met Hem hebben vertoefd, de sterke God in Hem mogen ontdekken. Vader der Eeuwigheid! Deze naam duidt er wel in het bijzonder op het één zijn van Christus met God en houdt ook in de beschermende liefde Gods met ons. En tenslotte de naam Vredevorst! Hiermee zijn de namen van het 'Kind' die door Jesaja waren voorzeggd, volbracht, een

samenvatting van de gehele Naam en van het gehele Wezen! Wat ons tot blijdschap moet zijn.

Wie verlangt niet naar vrede? En hoe dikwijls kan deze vrede verre van ons zijn, als wij ons niet ten volle bepalen bij de genade van God. De stronk Isai heeft zijn vrucht gegeven, en de belofte aan het geslacht Juda is vervuld geworden. Juda die als een groot leider was gesteld, en waarvan de scepter niet zou wijken tot Zijn komst (Gen.49:10).

Ja, eenmaal zal voor Hem alle knie zich buigen en zij zullen Zijn Naam eeuwig prijzen.

Jongeren, wat voor iets moois staat ons te wachten, om Zijn heerlijkheid te mogen aanschouwen, ja, om in de nabijheid van Hem te mogen zijn. Velen hebben het voorrecht gehad om met het vleesgeworden Woord te mogen wandelen, zij hebben de heerlijkheid van Hem aanschouwd als het Kerstkind van Bethlehem.



Jongeren van Juda, laten wij ons verblijden in het feest van Jezus Christus, onze Heer en Zaligmaker. "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en eindeloos zal de vrede zijn."

G.D. van de Kraats

Doe de Wapenrusting aan!

In Efeze 6:10 wordt verteld door apostel Paulus over de geestelijke wapenuitrusting.

Hij wijst ons erop om die aan te doen. Waarom? Om staande te blijven tegen de listige verleidingen van de duivel (Efeze 6:11). Laten we de onderdelen één voor één bespreken, om zo te kijken hoe we de wapenuitrusting het beste aan kunnen doen.

1 De gordel van Waarheid

Dat is Gods Woord, de bijbel. Dat staat in Joh 17:17.

Als we de Bijbel geloven, dan nemen we alles wat in de bijbel staat aan als de volledige waarheid. Als je dat doet maakt het je sterk. Je gaat dan niet meer twijfelen als mensen bijvoorbeeld zeggen dat de aarde is ontstaan door een oerknal. Je weet dan dat God de Schepper van hemel en aarde is, want dat is wat er staat in het Woord dat Hij gegeven heeft. We hebben nu als eerste onderdeel de gordel van de Waarheid om gedaan: wij nemen Gods woord aan als de Waarheid.

2 Pantser van gerechtigheid

Wij kennen allemaal de geschiedenis van Job. Hij was een eerlijk en oprecht man: hij deed de wil van God. In Job 29:14 staat: "Met gerechtigheid bekleedde ik mij, en mijn recht bekleedde mij als mantel en hoofddoek." Job deed wat recht is in de ogen van de Heer. Ook wij moeten dus doen wat goed is en altijd eerlijk zijn. Als we



dat doen, hebben wij het pantser aangedaan van gerechtigheid. Als we dat niet doen, staan we bloot voor de boze. Lees deze teksten ook eens: Ps 37:1-6, Micha 6:8, Lukas 1:74:75, 1 Petrus 1:13-16.



3 Voeten geschoeid hebben met de bereidheid van het evangelie van vrede

We doen elke dag wel schoenen aan onze voeten om naar buiten te gaan. Zo hoort het ook met 'het vertellen over het evangelie' te zijn, om zo elke dag bereid te zijn voor Zijn wederkomst. We behoren een voorbeeld te zijn voor de mensen om ons heen, oftewel: een licht in deze wereld. De Here Jezus geeft ons in Mattheüs 28:19 een opdracht om het evangelie te verkondigen. Als we dat doen, hebben we onze voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie.

4 Schild van geloof

Koning David zegt in Psalm 18:30 dat hij met God een leger bende in loopt, en met God springt hij over een muur. Zo'n vertrouwen had hij in de HEER. Verder in vers 31 staat dat Gods weg volmaakt is: "Des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen." Dat betekent dat op momenten dat we bang worden naar de HEER moeten gaan in gebed en geloven en vertrouwen dat Hij altijd bij ons is en ons helpt. Wij moeten ons zelf er wel elke keer aan herinneren dat Hij met ons is. We moeten ons erin trainen, want als er een keer wat gebeurt waarvoor je bang wordt, dan

vergeet je weleens dat de Heer altijd met je is. Je denkt dan achteraf: "waarom heb ik me nou zo druk gemaakt, de Heer is toch bij me." Als we dat doen, is het geloof een schild en kunnen we bij de Heer schuilen.

5 De helm der zaligheid

De Here Jezus is voor ons gestorven. Als we Hem aannemen als onze Verlosser, dan hebben we de helm op. Ja, dan mogen wij samen met Hem het eeuwig leven ontvangen (1 Tessalonicenzen 5:8-10).

6 En als laatste: het zwaard

We hebben net de gordel van de waarheid al aangedaan en we geloven dat alles wat in de Bijbel staat waar is. Als we dat doen dan kunnen we ook Gods Woord als zwaard gebruiken om ons te verdedigen. De Here Jezus deed dat ook toen Hij verzocht werd in de woestijn. Lees maar eens Mattheüs 4. Dit is best indrukwekkend. Hij zei: "Ga achter Mij satan want er staat geschreven." Zo gebruiken we Gods Woord als een zwaard om ons te verdedigen tegen verzoeken. Maar, ook als er een leugen wordt verteld over de Bijbel, dan moeten we ons vast houden aan de Bijbel.

Loof dan de HEER, want Hij is goed, en strijd de goede strijd.

Emile Doppenberg

De redactie van de jongerenbazuin
wenst jullie gezegende kerstdagen toe

Altijd Advent

Het ganse mensenleven
is voor al wie Jezus kent,
een heerlijk, zalig wachten.
één vrolijke Advent.

Hij komt!, dat is ons hopen,
Hij komt!, dat is de vreugd,
die 't hart van 's Heren kinderen
van dag tot dag verheugt.

Zo zien wij onder 't strijden
uit naar Zijn Koninkrijk,
en bidden wij gedurig;
"O Heer, kom haastiglijk".



Gezang 2

Daar komt een schip
geladen
tot aan het hoogste
boord,
draagt Gods Zoon vol
genade,
des Vaders eeuwig
Woord.

Colofon

Redactie:
herder R. Blumink
Jeroen v.d. Pavert
Emile Doppenberg
Annabelle Doppenberg
Maurice Thesselaar
Contact:
www.jongerenbazuin.nl
redactie@jongerenbazuin.nl
Uitgever:
Editoo
www.editoo.nl

Een volgende keer in de Jongerenbazuin:

- God in het huwelijk
- Kerkdienst
- Een spreuk
- Een artikel van jou? Mail het ons
voor 17 februari 2015