

# Jongerenbazuin

## Een Kind is ons geboren

**In de vier weken voor het Kerstfeest, de Adventstijd, bepalen wij ons als voorbereiding in het bijzonder bij de vele voorzeggingen die in de Bijbel opgeschreven staan over de komst van de Verlosser, de Zaligmaker der wereld.**

Nu moeten wij goed beseffen, dat die komst, de geboorte van onze Here Jezus Christus in het vlees een belangrijk deel van Zijn diepe vernedering is. Deze vernedering zit hem niet in de eerste plaats daarin, dat Zijn ouders eenvoudige mensen waren, dat Hij in het onaanzienlijke Bethlehem geboren werd, dat een stal Zijn eerste woning was, en Hij in doeken gewonden in een kribbe, een voederbak werd gelegd. Ach, dit alles maakte maar een klein deel van Zijn vernedering uit. De vernedering van Christus bestond voornamelijk daarin, dat Hij onze door de zonde gebroken menselijke natuur heeft willen aannemen en zo deel was geworden van een mensengeslacht, dat onder het oordeel van God lag. Hij Zelf kende de zonde niet, maar was beladen met de vloek, die door de zonde over

ons gekomen was. In Filip. 2: 6-7 staat: "Die in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is." Deze nederige geboorte van Christus werd echter door de glans van de Goddelijke heerlijkheid met licht omstraald en omgeven. Want een engel bracht de heerlijke boodschap aan de herders in de velden van Bethlehem. De heerlijkheid des Heren openbaarde zich, en een menigte van hemelse heerlegers bezong daar Gods lof, die in de menswording van Christus al Zijn deugden, Zijn heerlijke eigenschappen, ja Zijn heerlijkheid op het schitterends deed stralen. En over dat zwakke hulpbehoevende kindje in de kribbe, ruist de stem van God bij de verheerlijking van Christus op de berg: "Deze is Mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!" (Matth. 17:5). Nu kunnen wij ons afvragen... wat bewoog Hem, wat bracht Hem er nu toch

## Inhoud

	Pag.
- Een Kind is ons geboren	1
- Een schaduwbeeld	2
- Eredienst	3
- Vraag en Antwoord	4
- Satans conferentie	5
- Kerstgedachte	7
- Puzzel en rebus	8

toe, om Zich zo diep te vernederen. Wel, dat was de liefde tot de zo diep gevallen mens, de liefde tot ons zondige mensen, zodat wij door Zijn armoede rijk zouden worden. "Gij kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede rijk zoudt worden." (2 Kor. 8 : 9). Dit te weten, geeft ons toch grote blijdschap en dankbaarheid? O, verheugen wij ons daar toch in, dat Christus zich zo diep heeft willen vernederen voor ons. De engel zei tot de Herders: "Ziet, ik verkondig u grote blijdschap." Is de geboorte van onze Heer en Heiland ook voor jou, voor u en mij een grote blijdschap? Als dat zo is, en

**Kerstnummer  
met nadruk op  
'Let op!'  
2018**

De Jongerenbazuin is een uitgave van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland: [www.hazknl.nl](http://www.hazknl.nl). Dit blad komt 4 keer per jaar uit, in een oplage van 250 stuks, verspreid over de leden van de Hersteld Apostolische Zendingkerk en belangstellenden. Wilt u dit blad opgestuurd krijgen? Mail dan met [redactie@jongerenbazuin.nl](mailto:redactie@jongerenbazuin.nl).

wij hebben leren inzien en gevoelen, hoe nodig en hoe onmisbaar Hij voor ons is, en als we ons bewust zijn van onze zonden en tekortkomingen, en daardoor weten, dat Hij alleen onze Redder en Verlosser is, dan geeft dat vreugde en vrede in onze harten. De mens die wat betreft zijn eeuwig heil onverschillig blijft en Jezus Christus niet nodig denkt te

hebben, zal zich nooit over Zijn komst echt verblijden, en daarom ook geen deel hebben aan het grote heil, dat Hij heeft aangebracht. Echter zij, die in oprechtheid ernstig hebben leren vragen: "Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?" (Hand. 16:30), zij mogen het verstaan, dat alleen dat Kindje, dat geboren is in de stal van Bethlehem, hen redden en

verlossen kan. Zij zullen zich met intense vreugde daarin kunnen verheugen, dat "Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden." (1Tim.1:15). "Een Kind is ons geboren!"

Allen een gezegend Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar toegewenst.  
Herder J. v.d. Akker.



**Renke**

## Een schaduwbeeld (de ster en de engel)

**Jonge vrienden en vriendinnen, in de vorige Jongerenbazuin heb ik jullie wederom een nieuw schaduwbeeld beloofd.**

Om jullie nog even in herinnering te brengen: een schaduwbeeld in de Bijbel is een natuurlijk voorbeeld met een belangrijke betekenis voor ons geloof.

Deze keer wil ik met jullie twee geestelijke beelden bespreken, de ster en de engel. Hoe kan het ook anders in het kerstnummer van de Jongerenbazuin? Zowel de ster als de engelen vergroten de vreugde over de geboorte van de Here Jezus in Bethlehem. De engelen zongen het "Ere zij God" voor de herders. De ster leidde de wijzen uit het oosten naar de plaats waar het Kindje Jezus op dat moment was.

### **De ster en de engel horen bij elkaar**

De geestelijke betekenis van de ster en de engel zijn met elkaar

verbonden. In het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, verbindt de Here Jezus deze twee namelijk aan elkaar. Hij zegt in Openbaring 1: 20 "De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten." De geestelijke betekenis van de ster is daarmee: engel. Ze horen bij elkaar. De ster en de engel hebben voor ons eenzelfde geestelijke betekenis.



Om achter de betekenis van beide beelden te komen zullen wij daarom onderzoek doen naar wat er in de Bijbel over de engel geschreven staat. In Maleachi 2:7 geeft de Bijbel ons de geestelijke betekenis van de engel prijs. Wij

lezen in Maleachi 2:7 "Want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijn mond de wet zoeken; want hij is een engel des HEEREN der heirscharen." De HEERE God ziet een priester of geroepen dienaar in geestelijke betekenis als een engel.

Als jullie in de Bijbel over een engel of een ster lezen en het Bijbelgedeelte gaat over geestelijke taal, dan kun je de engel en de ster in de meeste gevallen vertalen met dienaar of priester van de Heer. Het wonderlijke is dat beide geestelijke beelden voorkomen in de kerstgeschiedenis. Bij de geboorte van de Here Jezus liet de Heer al zien hoe hij de mensen tot zich wil brengen, door de engelen en door de ster, dus door Zijn dienaren.

De ster en de engel hebben daarmee als geestelijke betekenis: de dienaren van Jezus.

# Eredienst

**Het is best lastig om je te kunnen concentreren in de dienst. Er gebeurt veel in een week, leuke en minder leuke dingen. Hier kun je tijdens de dienst per ongeluk over nadenken. Toch is het de moeite waard om je gedachten bij God te houden.**

Het nadenken in de dienst over dingen die niets met de Heer te maken hebben, gebeurt ons allemaal wel eens. Toch zal dit verminderen als je meer betrokken raakt bij de dienst en bewust bent waar het om gaat. Daarom gaan we weer een stapje verder in de dienst. Waar waren we ook alweer gebleven? Je bent binnengekomen in de kerk en hebt gebeden. Ook de dienstknechten zijn in de kerk en we worden gewijd tot de dienst.

## Schriftlezing

Na het openingslied worden er twee stukjes uit de bijbel voorgelezen door de dienstknecht(en). Het eerste stukje is iets uit het oude testament



of brieven (epistels) uit het nieuwe testament. Het tweede stukje is een gedeelte uit de evangeliën (eerste

vier boeken van het nieuwe testament). Omdat in de evangeliën de Heer zelf de gemeente aanspreekt, staan we uit eerbied. Deze twee stukjes tekst hebben met de preek te maken. We weten nu waar de preek ongeveer over zal gaan.

## Schuldbelijdenis

De dienstknecht houdt nu een toespraak voor de schuldbelijdenis. Het is belangrijk om goed te luisteren wat er gezegd wordt. Hij wekt ons op tot het hebben van spijt



van onze zonden, het erkennen van wat we verkeerd hebben gedaan tegenover God en de mensen om ons heen. Hij eindigt vaak met de woorden van de apostel Paulus in 2 Kor.5:20b-"Laat u met God verzoenen."

Na een toepasselijk lied gaan we (indien mogelijk) allen op onze knieën; we buigen onze geestelijke harten voor de Heer. De priester spreekt, als **vertegenwoordiger van de gemeente**, de zondebelijdenis uit en dit wordt door de gemeente zachtjes meegedaan. Ook jij mag zachtjes deze belijdenis uitspreken. Als je de tekst wil weten: dit staat

vooraan in de bundel.

De dienstknecht staat nu op en spreekt, als **vertegenwoordiger van de Heer (Joh.20:23)**, de vrijspraak uit. Deze vrijspraak, elke week, is nodig om door de Heer geheiligd te worden en later in de dienst het Heilig Avondmaal te kunnen ontvangen.

Dit is trouwens ook een voorafschaduwing van de toekomst, waar we uiteindelijk in de hemel fijn wit lijnwaad zullen ontvangen, het symbool van de rechtvaardigmaking der heiligen. Nu ontvangen we nog witte wisselklederen, die we weer vuil zullen maken in de komende week. Dan, in de toekomst van Christus, zullen we niet eens meer kunnen zondigen. Wat een heerlijk uitzicht!

## Vorgebed

In dit gebed danken we de Heer voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft de afgelopen week. Hij heeft ons beschermd tegen het kwaad en is genadig geweest: we zijn in het geloof gebleven. We vragen Zijn zegen over de dienst en als er iemand jarig is, of ziek, dan wordt er voor diegene gebeden. Je weet toch dat er ook voor jou gebeden kan worden?

In gedachten kun je altijd meebidden. Een bijkomend voordeel is dat je dan niet of moeilijk afgeleid kunt worden door andere gedachten. Je zult dan ook zien dat een gebed helemaal niet saai is.



# Vraag en Antwoord

## 1) Naam:

Johnny van Dusschoten

## 2) Geboren:

1 juni, Nijkerk

## 3) Woonplaats:

Nijkerk (Gelderland)

## 4) Verliefd verloofd getrouwd:

Geen een van alle.

## 5) Kinderen:

Nog niet.

## 6) Dieren:

We hebben thuis 3 honden, cavalier king charles spaniel.



## 7) Hobby's:

Ik zelf ben druk met me werk en school maar in me vrije tijd ben ik in de avond met me maten op stap.

## 8) Opleiding:

Ik zit op ROC Midden Nederland in Nieuwegein op school en doe ik niveau 2 voor lasser. Dan zit ik twee dagen op school en 3 dagen werken.



## 9) Wat vind je leuk aan deze opleiding?

Het leuke is dat ik maandag 4 uur lessen heb en de dinsdag 4 uur constructie zo kan ik al veel leren.

## 10) Huidige beroep/stage/baan:

Ik werk woensdag, donderdag en vrijdag bij Itec daar leer ik het vak lassen. Vrijdagavond en zaterdag werk ik ook nog bij Keurslagerij Tim de Gier als extra.

## 11) Wat vind je leuk aan dit werk?

Bij Itec werk ik met me handen en maak uiteindelijk een mooi product voor de klant. Bij de slager is het leuk omdat je veel met mensen in contact bent en ook

nog soms bij feesten mag gaan barbecue-en samen met een collega.

## 12) Favoriete sport:

Ik ben zelf niet sportief en heb ook geen tijd om te gaan sporten maar zelf hou ik wel van voetbal en ben een echte Ajax supporter.

## 13) Favoriet vakantieadres/land:

Het liefste ga ik naar Turkije met me ouders altijd lekker weer en als je op het strand ligt zat mooie dames.

## 14) Verder actief:

Ben altijd druk met school en me werk.

## 15) Wat zou je nog eens willen doen?

In april ben ik naar het mega piraten festijn in Barneveld geweest en Jannes zou daar optreden als laatste artiest maar ik heb het niet kunnen zien omdat me moeder eerder naar huis wou omdat ze de volgende dag moest werken. Dus ik zou nog eens naar een concert van Jannes willen.

## 16) Favoriete kerkelijke activiteit (en waarom):

Ik vind het jongerenweekend altijd leuk omdat het altijd gezellig is.

## 17) Favoriete bijbelboek (en waarom):

Wat mij het meeste interesseert is Openbaring omdat het over je toekomst gaat.

## 18) Favoriete bijbelverhaal (en waarom):

De schepping vindt ik het mooiste verhaal. Als je ziet wat God allemaal kan en hoe de wereld gemaakt is in 6 dagen.

## 19) Favoriete gezang c.q. psalm (en waarom):

Ik heb eigenlijk geen favoriet lied in de kerk.

## 20) Favoriete bijbelvertaling (en waarom):

NBG vertaling vind ik het fijnste om uit te lezen omdat ik het duidelijk vind.

## 21) Meest aansprekende Bijbelfiguur

### (uitgezonderd de Here Jezus):

Ik vind Job toch wel het meest aansprekende Bijbelfiguur hij verloor alles en ondanks dat bleef hij God trouw.



**22) Welke gelijkenis spreekt je het meeste aan?**

De verloren zoon

**23) Ben je van kinds af aan opgegroeid in het Apostolisch geloof of ben je later tot het geloof gekomen c.q. in de Hersteld Apostolische Zendingkerk terecht gekomen?** Ik ben als klein kind al opgevoed in het geloof in de gemeente Amersfoort.

**24) Leef je in een gelovige omgeving?**

Voor me gevoel niet echt, al me maten die gaan niet naar de kerk maar in Nijkerk gaan als nog veel mensen naar een kerk.

**25) Wanneer je niet in een gelovige omgeving leeft hoe beleef je dat?**

Denk dat het best naar kan zijn. Toen ik net begon te werken bij de slager en zei dat ik naar de kerk ga geloofde niemand me dan zeggen ze bijvoorbeeld zo ben jij niet maar gelukkig geloven ze me nu wel.

**26) Praat je makkelijk over je geloof?**

Ik zelf praat makkelijk op school en bij me maten over het geloof.

**27) Als je ja hebt geantwoord, hoe doe je dat dan?**

Als me maten of docenten op school vragen hebben geef ik er ook makkelijk antwoord er over. Ik schaam me ook niet dat ik naar de kerk ga of gelovig ben.

**28) Wat vind je van de Jongerenbazuin?**

Best interessant lees alleen niet vaak er uit.

**29) Welk onderwerp zou je graag in de Jongerenbazuin behandeld willen hebben?**

Mij maakt dat niet zo veel uit, vind alles wel best.

**30) Het estafettestokje gaat door naar:**

Davis Hernandez van de gemeente Amersfoort

**31) Omdat?**

Anders had ik het aan me broertje Justin kunnen vragen.

**Michèl Keijsper**

# Satans conferentie

**Het ging er meer en meer om spannen. Hij had nog maar weinig tijd om die christenen te laten vallen. Hij werd een 'briesende leeuw' genoemd, nou, dat zou hij ze laten merken. Maar hij moest zijn troepen niet wijzer maken natuurlijk. Hij moest ze opzweepen.**

Op wat wel eens hun laatste wereldwijde conferentie zou kunnen zijn, sprak hij al zijn demonen toe: "We zijn er bijna, de afval van het Vijandelijk geloof neemt steeds sneller toe. We hebben de wereld overtuigd dat we niet bestaan (groot gejoel en gejuich) en van de Vijand hebben ze zich door onze inspanningen allerlei eigen voorstellingen gemaakt. Ja, de meeste mensen geloven niet meer dat Hij bestaat! (schaterend en hatelijk gelach). Door die afgoderij en dwalingen hebben ze zich, zonder het te beseffen, zelf al aan ons uitgeleverd! (nog groter gejuich). Ik vraag van jullie een uiterste inspanning om ons werk af te ronden. Onze zege is zeker! Willen jullie horen hoe we dat aanpakken? (een uitbarsting van uitbundige vreugde). Luister goed! (het wordt doodstil in de zaal).

De laatste Vijandelijke restanten gaan trouw naar de Kerk. Ze lezen niet alleen hun Bijbel maar studeren zelfs daaruit om Hem beter te leren kennen. Ze bidden tot de Vijand, wandelen met Hem en hebben een intieme relatie met Hem (een rilling trekt door de gelederen). En het gaat nog veel verder maar daar

zwijg ik over; dat kunnen onze oren niet verdragen. Dit walgelijke gedrag kunnen we niet makkelijk de kop indrukken, maar met gerichte acties kunnen we ze zeker in onze helse handen krijgen (vals geginnik en wat gejoel).

De tijd die ze aan Hem besteden moet verdwijnen. Zonder tijd voor Hem gaat het geloof in Hem en de relatie met Hem vanzelf dood. Hoe laten we die tijd verdwijnen? En let op: als jullie je toegewezen slachtoffers hierin goed begeleiden merken ze het niet eens! Ook onze hoofdprijs, de verzegelden, de bruid, niet.

Al hun tijdsbestedingen hebben een doel, een nut, geeft ze iets dat ze 'nodig hebben' of zelfs 'gelukkig maakt'. De tijd die ze aan de Vijand besteden ziet op Zijn doel, ver in de toekomst, Zijn wederkomst. Maar die dag zal nooit komen. Hij hoopt van wel, maar Hij zal falen. Wij zullen Hem de laatste slag toebrengen doordat Zijn laatste restanten zich van Hem afkeren. Zijn verre doel kan namelijk verduisterd worden door wat wij de mensen direct geven. De mens wordt gedreven door begeerten. Wij geven ze dus iets dat sneller en meer bevredigt dan Zijn, nergens op gebaseerde, toekomst.

Houd ze bezig met het nutteloze van het leven, geef ze dingen waar ze graag hun aandacht aan geven, ja, die ze zelfs een goed gevoel geven. Dat is niet naar onze aard, maar daar moeten we ons nu even overheen zetten. Straks vieren we eeuwig feest (gejuich).

De ouders moeten geen of te weinig tijd voor hun kinderen hebben. Ze moeten liefst allebei te druk zijn met werken, winkelen, geld lenen om te krijgen wat hun ogen zien. Er mag geen rust meer zijn in hun huizen!

Inderdaad. Geef je slachtoffers, jong en oud, geen rust! TV, Netflix, Spotify, radio, YouTube, social media, school, evenementen, verkeerde vrienden en vriendinnen met veel geroddel en problemen, uitgaan, concerten (geen christelijke muziek natuurlijk), pretparken, baantjes, sporten, bioscopen, gamen; er moet geen einde aan komen.



Ze moeten zich opwinden over wat er in de wereld mis is of lijkt te zijn, over de politiek, over wat opiniemakers, de pers enz. melden. Ze moeten in actie willen komen. Laat ze ontwikkelingen in mode, woninginrichting of wat dan ook willen volgen, en ze moeten vinden dat ze in hun vrije tijd intensief bezig moeten zijn.

Overstelp hun computers, tablets en mobieltjes met nieuwsberichten, spelletjes en alles wat voor je slachtoffers maar verleidend kan zijn. Breng zo hun gedachten naar uiterlijke zaken die ze ontevreden maken, ontevreden over zichzelf en ontevreden over elkaar. Zorg daardoor dat mannen en vrouwen geen tijd voor elkaar hebben, of beter nog: niet willen hebben.



Overtuig ze dat ze uren lang zaken moeten vergelijken voordat ze iets kopen, dat een gezond lichaam heel veel inspanning en tijd nodig heeft, dat alles meteen moet, en ga zo maar door. Verleid politici en mensen dat de zondag een gewone werkdag is, dat gezinnen en huwelijk en vaste contracten bij een werkgever achterhaald zijn en dat het hele leven eigenlijk om jezelf gaat, dat jij tot je recht komt en hoort te doen wat jij wilt. Dat jouw gevoel het enige is dat telt. Vertroebel en verwar zo steeds hun gedachten, leidt ze af, dat er geen gelegenheid voor rust meer gevonden wordt en ze 's avonds kapot zijn.

Vrienden, de boodschap is: Mat ze af!" Onze zege is nabij!!! (Stormachtig, uitzinnig en urenlang gejuich)

=====

#### Enkele tips

Dat de tijd die we hebben voor onze relatie met Jezus onder druk kan komen is niet verwonderlijk. De weg die we gaan is ook in dat opzicht smal. We weten dat Jezus' komst nabij is. De tijd tot Zijn komst zal moeilijk zijn, zwaar en donker zijn. De strijd die we te strijden hebben moeten we samen strijden, schouder aan schouder staande. Dat betekent dat we verbonden met elkaar moeten zijn, verbonden in Christus; we zijn samen één bruid. We moeten allen beeldridders zijn.

Verbondenheid, één zijn in Christus en in liefde met elkaar (Joh.14) bereiken we door bv. 1 Pet. 3: 8-16, door te laten zien dat je in alles te vertrouwen bent, door voor elkaar te bidden.

## OOK ZONDER TWITTER KUN JE JEZUS VOLGEN



Bid voor de gave van de onderscheidingen der geesten, zodat we niet verleid worden. Die gezamenlijke verbondenheid met God en met elkaar, die bv. verder gaat dan het wekelijkse Avondmaal, ziet de satan als een muur van mensen die, met de wapenrusting Gods uitgerust, schouder aan schouder staan. "Wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden." (Jak. 4:7).



ALCATEL

BlackBerry

htc



SONY



NOKIA



HUAWEI

SAMSUNG

# Kerstgedachte

**Buiten is het guur en koud, de winter laat zich al een klein beetje zien. Binnen is het warm en we zitten gezellig bij elkaar.**

We bevinden ons in de Adventsdagen en we weten dus 'Het komt aan!' Wat komt dan aan vragen wij ons misschien af? De Zoon Davids zal worden geboren in Bethlehems stal, als Kindeke klein en teer. Hij, het Vleesgeworden Woord van God. Hij komt naar de aarde tot ons behoud. Hij zal de weg gaan van de kribbe tot het kruis, voor jullie en voor mij.

Beseffen wij dat wel, jongelingen van Juda? Begrijpen wij goed wat er gebeurt, daar in de stal van Bethlehem? Wij mogen het Koninkrijk ontvangen, en om dat Koninkrijk te ontvangen worden er door de Heer ook voorwaarden aan verbonden. Voorwaarden waar jullie en ik aan zullen moeten voldoen. Welke zorgen, moeiten of strijd die wij in ons dagelijkse leven ook mogen hebben, ze mogen niet alles overheersend zijn. Als we alleen maar in deze wereld leven om het zo goed mogelijk te doen en te hebben, en daarbij niet denken aan de eeuwige dingen, dan kan Gods welbehagen ook niet op ons rusten. Wij zullen, zoveel als mogelijk is, onze plicht moeten vervullen. De Heer zei tot Zijn discipelen, dat zij niet bezorgd hoefden te zijn voor hun leven, wat zij eten zouden, of voor de kleding waarmee zij zich kleden zouden. Het leven van de mens, van jullie en van mij, is in Gods hand en wie kan, door bezorgd te zijn, in het leven blijven? De natuurlijke mens heeft schijnbaar geen behoefte aan de Woorden Gods en zijn of haar leven is ingesteld op de dag van vandaag. Men besteedt veel zorg aan kostbare kleding, of aan

sieraden van grote waarde. Daarom zijn er weer zorgen over inbrekers en dieven dat zij hun spullen zullen wegnemen.

Als God de raven van voedsel voorziet en de leliën laat groeien met een pracht, waarbij de gemaakte klederen van Salomo niet te vergelijken zijn, dan hoeven ook wij niet bezorgd te zijn voor



ons leven en ook niet wankelmoedig te worden. Al deze dingen zoeken de mensenkinderen, maar onze hemelse Vader weet wat wij nodig hebben. Wij zullen niet onverschillig zijn t.a.v. onze plichten, die wij te vervullen hebben, wij zijn/voelen ons verantwoordelijk. We werken voor ons bestaan en het ontvangen loon besteden we aan onze aardse behoeften en Kerk. Wanneer wij ons vertrouwen op God zullen stellen, zal dat vertrouwen ook niet beschaamd worden, als het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid van harte wordt gezocht. De gerechtigheid is

immers aan het Koninkrijk verbonden, het is dus niet alleen maar geloven, maar ook Gods wil volbrengen. Hij zal schenken, vanuit Zijn volheid en genade, alles wat wij van node hebben. Willen wij aan de gerechtigheid Gods voldoen, dan zullen wij allemaal naar ons vermogen moeten bijdragen aan het uitdragen van Zijn getuigenis.

Dan zal Zijn welbehagen op ons rusten en wij hoeven niet te vrezen, wij hoeven niet te

gaan twifelen. Gods welbehagen is de Liefde tot Zijn kuddeke.

Laat ons samen in ootmoed en nederigheid knielen bij de kribbe in Bethlehem, en laat ons getuigen zijn van Zijn komst in Bethlehems stal, tot behoud van ons allemaal.

**Ik wens jullie allemaal een gezegende Adventstijd, gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2019.**



Vul het antwoord in. Vorm daarna met de gele letters het antwoord op de vraag: Wat is een van de namen van het Rijsje waarover in Jesaja 11:1 gesproken wordt? Dit antwoord staat wel in Jesaja maar niet in hoofdstuk 11.

Let op, de vragen staan niet in de juiste volgorde om het bedoelde woord te vormen. Voor deze puzzel gebruiken we de Statenvertaling. Met de tip kan je het antwoord vinden. Als in een woord (ook in het antwoord) een ij voorkomt zijn dat twee letters.

# Puzzel

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Zevende letter van het Hebreeuwse alfabet              | Tip<br>Klaa. 1 |
| 2. Echtgenoot van de nicht van Maria                      | Luk. 1         |
| 3. De dag van gisteren is in de ogen van God als tien . . | Ps. 90         |
| 4. Vader van Gídeon                                       | Rich. 6        |
| 5. Názareth ligt in                                       | Mar. 1         |
| 6. Degene die zei dat hij Saul doodde was een . .         | 2 Sam. 1       |
| 7. Vierde letter van de naam die we zoeken                | Jes. 9         |
| 8. Hoort bij Efratha                                      | Mic. 5         |
| 9. Zoon van Juda  | Gen. 46        |
| 10. Zoon van Aházia                                       | 2 Kon. 11      |



Antwoord vorig nummer: Sulammith

## Rebus



In het vorige nummer was vraag 9 weggefallen.  
De vraag was: Dit is van purper (tip: Hoo.3)

### Colofon

#### Redactie:

Herder J. van den Akker  
Annabelle Doppenberg  
Arjé Rijnders  
Emile Doppenberg  
Jeroen van de Pavert  
Maurice Thesselaar  
Michèl Keijsper

#### Contact:

redactie@jongerenbazuin.nl

#### ISSN:

2589-983X

#### Uiterste inleverdatum kopij:

8 maart 2019