

# Jongerenbazuin

## Het graf is leeg

We zien een bang en intens verdrietig groepje mannen en vrouwen. Ze waren gevlucht bij de gevangenneming van Jezus. Ze waren geschokt door de kruisiging van hun leider Jezus, de Mensenzoon, de Zoon van God.

Ze wisten zich geen raad. Ze waren niet bepaald een vastberaden en goed gemotiveerd groepje. En toen was het graf ook nog leeg. Dat was een grote schrik. Maar Jezus' volgelingen werden vrij snel overtuigd. Kijk maar naar Zijn verschijning aan de Emmaüsgangers, aan Maria Magdaléna en de ontmoeting met Thomas, die er de eerste keer niet bij was. De uitdrukking 'ongelovige Thomas' komt daar vandaan...

En het graf was leeg.

Oeps. Dat was een probleem. Niet alleen voor Jezus' volgelingen maar nog veel meer voor de religieuze machthebbers van die tijd. De Opstanding van Jezus, die Hij had voorgezegd, zou hen niet goed uitkomen, dat hadden de religieuze machthebbers ook al

begrepen (Mat. 27:62-66). Niet voor niets vroegen ze de Romeinen een wacht voor het graf te plaatsen. Dat was voldoende zekerheid dat er niets met het stoffelijk overschot van Jezus kon gebeuren. En toen was dat lichaam toch weg. De wacht was niet overvallen, er was geen gevecht geweest en ze waren niet in slaap gevallen (Mat. 28:2-4, 11-15).

Het was écht weg. Het lichaam werd niet later tevoorschijn gehaald door de machthebbers toen Jezus' discipelen zeiden dat Hij was opgestaan. Dat zou beslist zijn gebeurd als bv. de vrouwen zich in het graf vergist hadden (heb je ooit vlak voor zonsopgang een tuinman zien werken?). Het werd overal verteld dat het graf leeg was. Dat zal best veel opschudding hebben gegeven. Jezus, de profeet uit Galilea, was nogal bekend in Jeruzalem en omstreken [Symbool].

Jezus' opstanding overtuigde Zijn volgelingen. Toen met Pinksteren Jezus' discipelen door de werkzaamheid van de Heilige

## Inhoud

	Pag.
- Het graf is leeg	1
- Eredienst deel 3	2
- Is levensheiliging...	3
- Vraag en Antwoord	5
- Schaduwbeeld	6
- Wist je dat?	7
- Puzzel	8

Heilige Geest Zijn opstanding en Zijn Evangelie verkondigden, was het niet iets kleins dat alleen maar plaatselijk belang had. Binnen de kortste keren bereikte het christelijk geloof de uithoeken van het hele Romeinse Rijk. Door eenvoudige mensen, zoals een twijfelaar als Thomas, een kleingelovige visser als Petrus, een tollenaar, een paar vrouwen en nog wat anderen. De Opstanding van Jezus in een verheerlijkt lichaam was het bewijs dat het Evangelie, dat Jezus verkondigde, waar is. Zijn discipelen verkondigden Zijn leer, de leer der Apostelen.

Door Zijn offer aan het kruis is de scheiding tussen God en de mens

Lentenummer  
met nadruk op  
'Geloof!'  
2019

De Jongerenbazuin is een uitgave van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland: [www.hazknl.nl](http://www.hazknl.nl). Dit blad komt 4 keer per jaar uit, in een oplage van 250 stuks, verspreid over de leden van de Hersteld Apostolische Zendingkerk en belangstellenden. Wilt u dit blad opgestuurd krijgen? Mail dan met [redactie@jongerenbazuin.nl](mailto:redactie@jongerenbazuin.nl).

# Wat te doen in Juda

28 april

Jongeren-middag  
in Utrecht

9 mei

Oudere  
jongerendag in  
Amersfoort

25 mei

Zangdienst in  
Wageningen

15 juni

Ont-moetingsdag  
Nieuwegein

21 - 23

juni

Jongeren -  
weekend

opgeheven. We kunnen in eeuwigheid bij God zijn, in plaats van gescheiden van Hem te leven (Mar. 12:27). Door de Heilige waterdooop zijn wij kinderen van God. Door de Heilige Verzegeling zijn wij Zijn bruidskinderen.

Binnenkort komt Jezus Zijn bruid en gasten bij de bruiloft halen voor de Bruiloft van het Lam (Opb. 19:9). Dat we er allemaal bij kunnen zijn (Mat. 25:1-13).

Michel Keijsper

## Eredienst deel 3

**De dienst is nog geen twintig minuten bezig of er is al heel wat gebeurd in de kerk: we zijn gewijd tot de dienst, we hebben ons voorbereid op de predicatie (schriftlezing) en Hij heeft al onze fouten vergeven.**

We zien het niet, en misschien voelen we het niet, maar er gebeurt daadwerkelijk iets groots met ons en om ons heen. Onthoud dat, dan zul je er altijd eerbiedig en met grote blijdschap mee omgaan.

### Vorgebed

In dit gebed danken we de Heer voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft. Hij heeft ons beschermd tegen het kwaad en is ons genadig geweest: we zijn in het geloof gebleven en Hij heeft al onze schulden vergeven. We vragen Zijn zegen over de dienst en als er iemand jarig is, of ziek, dan wordt er voor diegene gebeden. Je weet toch wel dat er ook voor jou gebeden kan worden?

In gedachten kun je altijd meebidden. Een bijkomend voordeel is dat je niet of moeilijk afgeleid kunt worden door andere gedachten. Je zult dan ook zien dat een gebed helemaal niet saai is, maar een gesprek met de Allerhoogste.

### De preek

We moeten groeien in het geloof, en daarvoor hebben we geestelijk voedsel nodig (Rom.10:14,15). Er bestaan 4 verschillende soorten geestelijk voedsel, en dit hebben we alle vier nodig. Mede daarom hebben we vier verschillende soorten dienstknechten. Ze hebben alle vier een ander karakter, en daarom zullen ze alle vier een andere soort predicatie hebben. Misschien herken je de karakters wel:

**De Apostel: wilskracht;**  
**De Profeet: heilige fantasie;**  
**De Evangelist: verstand en kennis;**  
**De Herder: gevoel en medeleven.**

## Maurice Thesselaar

De dienstknechten moeten er hard voor studeren en veel tijd voor over hebben. Stel je voor dat jij elke week een spreekbeurt moet doen, dat is toch een zware opgave? Ze worden gelukkig geïnspireerd door de Heilige Geest om de preek te maken. Maar dat houdt niet in dat er vanzelf woorden op papier komen.

De preek wordt meestal onderbroken door een lied. We hebben dan even de tijd om hetgeen wat gezegd is te overdenken.

Ook worden dan de collecten meestal ingezameld, ook wel liefdegaven genoemd. Deze zijn bedoeld voor kerkonderhoud, diaconie, evangelisatie, orgelfonds of zijn voor een bijzonder doel zoals het werk van de zending (op feestdagen).



# Is levensheiliging in deze tijd nog mogelijk?

Sven Buijtenhuis

**Is levensheiliging in deze tijd nog mogelijk? Is het niet dat we in de wereld het tegenovergestelde zien? Mensen worden goddelozer, en onreinheid vult de gedachte en het hart van de mensen meer en meer.**

In de wereld is er op dit moment een omgekeerd proces te zien van wat God eigenlijk wil (1 The. 4:3-7). Een proces van het steeds onreiner en goddelozer worden van de mens. Wanneer mensen God loslaten of zelfs nooit gekend hebben, dan zijn zij een speelbal van de duivel, maar ook wij christenen kunnen dat worden, wanneer wij ons niet bewust zijn van de maatschappij die steeds wereldser wordt. Doordat wij ons er niet van bewust zijn, kan de duivel stapje voor stapje ons hart steeds verder van God vandaan brengen, en beetje bij beetje het steeds meer vervuilen met wereldse gedachten zoals; Ik beslis zelf wat ik wil, ik heb geen God nodig, je leeft maar één keer, etc.

Het hart van ons mensen wordt niet in een dag vervuild. Het is een

geleidelijk proces. Dit maakt het ook zo gevaarlijk omdat wij mensen dit niet snel door hebben en als het ware met de stroming van de wereldse rivier mee drijven. Het mee drijven met de wereldse rivier gebeurt wanneer we ons niet bewust



zijn van alle onreinheid in de wereld die ons hart wil vervullen. Wanneer wij ons niet bewust zijn van die wereldse rivier dan hebben wij ook geen idee dat we ons ertegen moeten verzetten. Doordat we er geen weet van hebben of misschien wel, maar we er ons niet tegen willen verzetten, dan drijven we als een boomstronk mee met de rivier die steeds verder afdwaalt van God. Wanneer we ons wel bewust zijn van

de wereldse rivier die ons steeds verder van God af wil drijven, is daar dan een mogelijkheid om tegen de stroming in te gaan zwemmen richting God? Is het mogelijk om in deze wereld die steeds wereldser wordt, in heiliging volmaakt te worden? (2 Cor 7:1)

“Gode zij dank door Jezus Christus, Onze Here!” Rom. 7: 25.

Hij is het die verlossen kan van de boze machten en krachten in deze wereld. Hij is het die ons niet alleen heeft achter gelaten op deze wereld, maar Hij heeft ons gegeven een Trooster die ons zal leiden naar een weg die hoger leidt dan hier op aarde. Namelijk richting God, het eeuwige leven met Hem! Dat is de weg waar de Heilige geest ons naar toe wil leiden.

Het is de Heilige Geest die het mogelijk maakt dat wij in deze goddeloze maatschappij, juist steeds dichter tot God gaan groeien, omdat Hij ons wil volmaken in de heiliging

in Christus en ons wil verlossen van het juk van de zonden en de dood. "Gij geheel anders" mag toch diep in ons hart doordringen, wij zijn toch anders dan de wereld waarin we leven? Want wij hebben Christus leren kennen, laten wij dan afdoen onze oude mens die voor zichzelf wil leven, maar uiteindelijk ten verderve gaat, en aandoen onze nieuwe mens die verlangt om met God te leven en die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid, Efeze 4: 20-24.



Maar hoe kan ik dit praktisch in mijn leven toepassen zul je denken? Door een bewuste keuze te maken in overgave te willen leven met God; niet meer mijn ik leeft, maar Christus leeft in mij. Wanneer wij in zulk een overgave mogen leven, dan zal God ons door de werking van de Heilige Geest laten groeien in de volmaking der heiliging. Wij zouden dat nooit van onszelf kunnen, maar doordat Christus in ons leeft, kan het! Hij werkt zijn wonderlijke werken in

ons hart en kan van een hart dat nog zo duister is, het Licht laten schijnen zoals de Zon aan de hemel schijnt. Wie wil dat nou niet? Een Hart vol van Gods liefde en gerechtigheid. Die liefde die wij nu al mogen ervaren, maar laten wij de Liefde van God en het Licht van Christus toch niet voor onszelf houden, maar laat het schijnen in de wereld, opdat ook andere tot geloof mogen komen en God verheerlijkt wordt; Mat. 5:14-16. Voor zover wij toch nog naar onze oude mens leven of waarbij er nog duistere plekken zijn in ons hart, daarvoor mogen wij genade ontvangen van Christus, wanneer wij met een oprecht hart en een heilig voornemen tot betering onze zonden en schulden belijden. Hij zag op onze zwakheid toen Hij aan het kruis hing. Hij zag jou, Hij zag mij, Hij zag ons; ons hart dat wel wil, maar het vlees dat o zo zwak is. Hij aanschouwde onze verlorenheid en hing voor ons aan het kruis, opdat wij genade mogen ontvangen en vanuit onze zwakheid voortaan in Hem mogen leven. Niet om onszelf te blijven, maar om elke dag steeds meer op Hem te mogen lijken. Want Christus is Heilig 1 Pet1:16.

Het is dus nog steeds mogelijk om als christen in een tijd waarin de maatschappij steeds verder van God afgaat, te groeien in de volmaking der heiliging. Daarvoor heeft Hij aan ons "Zijn Lichaam"

het benodigde geven; de viervoudige bediening, de waterdoopt, de heilige verzegeling, het Avondmaal, de Gaven van de Heilige Geest, om ons 'Zijn lichaam' op te bouwen en zo ons gelijkvormig te maken aan het beeld van Zijn Zoon.



Laten wij ons daarom niet onthouden van dat alles, maar laten we genieten om die volle maaltijd te mogen nuttigen. Zodat het verlangen in ons hart ligt om met Christus te mogen leven al de dagen van ons leven en het verlangen om door de werking van de Heilige Geest af te leggen onze oude mens en in de heiligheid van onze nieuwe mens te groeien naar het evenbeeld van Christus. Het maran-atha moge diep vanuit ons hart opklimmen tot God onze Heer en Heiland.



# Vraag en Antwoord

**1) Naam:**  
Davis Hernandez.

**2) Geboren:**  
9 maart 2005

**3) Woonplaats:**  
Nijkerk (Gelderland)

**4) Verliefd verloofd getrouwd:**  
Geen een van alle.

**5) Kinderen:**  
Nog niet.

**6) Dieren:**  
We hebben geen huisdieren.

**7) Hobby's:**  
Met m'n vrienden afspreken om iets leuks te gaan doen.

**8) Opleiding:**  
In het 2e jaar van het VMBO op het Corlaer College.



**9) Wat vind je leuk aan deze opleiding?**  
Eigenlijk niks het is gewoon school.

**10) Huidige beroep/stage/baan:**  
Geen beroep nog maar wil graag herenkapper/Barber worden.

**11) Wat vind je leuk aan dit werk?**  
Gewoon mooie kapsels knippen bij mensen, zelf hou ik ook vaak mijn kapsel bij en probeer ik graag wat uit.

**12) Favoriete sport:**  
Voetbal en kickboksen.



**13) Favoriet vakantieadres/land:**  
Amerika, Californië waar mijn vader vandaan komt.



**14) Verder actief:**  
Druk met school en voetbal.

**15) Wat zou je nog eens willen doen?**  
Een wereldreis maken met vrienden.

**16) Favoriete kerkelijke activiteit (en waarom):**  
Ik vind het jongerenweekend altijd leuk, ook de spelletjes en gesprekken.

**17) Favoriete bijbelboek (en waarom):**  
Openbaringen intreseert me. Het vertelt ons veel over de toekomst

**18) Favoriete bijbelverhaal (en waarom):**  
Simson. Wat ik mooi vind is dat God hem nog 1 keer zijn kracht gaf.



**19) Favoriete gezang c.q. psalm (en waarom):**  
U zij de Glorie

**20) Favoriete bijbelvertaling (en waarom):**  
Weet ik nog niet.

**21) Meest aansprekende Bijbelfiguur (uitgezonderd de Here Jezus):**  
Mozes omdat hij de leiding kreeg van God over het volk om ze door de woestijn te leiden. Dat vind ik wel mooi.

22) Welke gelijkenis spreekt je het meeste aan?  
De barmhartige Samaritaan.

23) Ben je van kinds af aan opgegroeid in het Apostolisch geloof of ben je later tot het geloof gekomen c.q. in de Hersteld Apostolische Zendingkerk terecht gekomen?  
Ja ik ga vanaf kinds af aan al mee naar de kerk met mijn moeder.

24) Leef je in een gelovige omgeving?  
Wel een paar maar niet veel

25) Wanneer je niet in een gelovige omgeving leeft hoe beleef je dat?  
Ik vind het wel jammer maar sommige kunnen er ook niks aan doen, die zo zijn opgevoed

26) Praat je makkelijk over je geloof?  
Ja met sommige vrienden praten we bijvoorbeeld: 'wat geloof jij'? Ik heb een paar moslimvrienden en dan praat ik ook open wat ik geloof. Zij weten dat ik christen ben.

27) Als je ja hebt geantwoord, hoe doe je dat dan?  
Heb ik eigenlijk al gezegd bij vraag 26.

28) Wat vind je van de Jongerenbazuin?  
Lees er eerlijk gezegd niet vaak in.

29) Welk onderwerp zou je graag in de Jongerenbazuin behandeld willen hebben?  
Weet ik niet.

30) Het estafettestokje gaat door naar:  
Het estaffettestokje gaat naar Vera Verweij uit de gemeente Amersfoort.

31) Omdat?  
Ze zit bij mij in de kerk en we hebben samen catechisatie.

## Een schaduwbeeld / een geestelijk beeld (de koperen slang)

Renke

**Jonge vrienden en vriendinnen, wederom wil ik jullie een schaduwbeeld voorhouden. Deze keer behandelen wij het schaduwbeeld van de koperen slang.**

Dit schaduwbeeld is van toepassing op het kruisoffer van de Here Jezus Christus op Golgotha. Om jullie nog even in herinnering te brengen: een schaduwbeeld in de Bijbel is een natuurlijk voorbeeld met een belangrijke betekenis voor ons geloof.

In *Johannes 3: 14* zegt de Heer tot Nicodemus, een Schriftgeleerde: **'En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, also moet de Zoon des mensen verhoogd worden;'** De Here Jezus toont ons een wonderlijk

schaduwbeeld met haar geestelijke toepassing. Wij brengen namelijk de slang toch niet in verband met de Here Jezus.



Wij zien in de slang veel meer de satan, de oude slang die Adam en Eva verleidde tot zonde. Zo wordt de satan in *Openbaring 20: 2* ook genoemd. Toch brengt de Here Jezus de koperen slang uit *Numeri 21: 8* met zichzelf in verband.

Numeri 21, de koperen slang:  
In *Numeri 21* kreeg Mozes de opdracht om een slang van koper te maken en deze op een staak (een paal) te plaatsen. Het volk van Israël in de woestijn had een grote zonde tegen de HEERE God gedaan. De HEERE God strafte hen met dodelijk giftige slangen. De Israëlieten die gebeten werden stierven als gevolg van dit dodelijk gif.



Het volk bekeerde zich tot de HEERE God en beleed haar zonden. Daarop kreeg Mozes de opdracht om de koperen slang te maken en op een paal te zetten. Wie nu naar de koperen slang op de staak keek, bleef leven en werd weer gezond. De HEERE God vroeg de Israëlieten om geloof bij dit kijken naar de koperen slang ter genezing.

Christus' kruisoffer:  
Het koper dat Mozes gebruikte om de slang te maken, ziet op de zonde. Koper is het beeld van ernstige zonde (lees: *Jeremia 6: 28*). Waar het koper ziet op de zondige staat van de mens, daar ziet de staak waar de koperen slang op geplaatst werd, op het kruis waaraan Christus genageld werd. De Here Jezus spreekt in *Johannes 3: 14* dan ook over Zijn verhoging aan het kruishout op

Golgotha. Christus, Die zonder zonde is, heeft al onze zonde op zich genomen en deze aan het kruis genageld en verlossing en genezing aangebracht.

Het geestelijk beeld van de koperen slang ziet op het dragen van onze zonden door de Here Jezus Christus aan het kruis op de Goede Vrijdag.

## Wist je dat.....

Van alle reine dieren gingen 7 paartjes in de Ark, en van de onreine 2 paartjes (*Gen. 7:2*).

Alle mensen ouder dan 20 jaar, die in Egypte en tijdens de exodus tienmaal ontevreden waren en geklaagd hadden tegen God en Hem daarmee hadden geërgerd, mochten het beloofde land niet in.

Alleen Kaleb en Jozua, die toen ouder dan 20 jaar waren, mochten het beloofde land in. (*Num. 14:19-24*)

In het Nieuwe Testament nergens staat dat apostelen en profeten alleen voor de eerste jaren na Pinksteren nodig waren. De uitdrukking 'de laatste apostelen' in *1 Kor. 4:9* betekent dat Paulus en Apollos zich 'de minste' onder de apostelen voelden. Immers, de Heilige Geest leidt de gemeente en roept apostelen en de andere 3 ambten (*Efe. 4:11-16*); het spreken van

God door profetie eindigt pas als het volmaakte is gekomen. (*1 Kor. 13:8-10*)

De besnijdenis op de 8e dag moest plaatsvinden en de wetenschap pas in de 20e eeuw ontdekte dat in je hele leven een bloeding op de 8e dag het beste stolt.

De konijn en de haas herkauwers zijn (*Lev. 11:5-6*), iets wat de wetenschap ook in de 20e eeuw concludeerde.



# PUZZEL

## Pasen 2019

Vul het antwoord in. Vorm daarna met de gele letters het antwoord op de vraag: *Op de eerste dag van de week geschiedde een .....* (Mat. 29)

**Let op**, de vragen staan niet in de juiste volgorde om het bedoelde woord te vormen. Voor deze puzzel gebruiken we de Statenvertaling. Met de **tip** kan je het antwoord vinden. Als in een woord (ook in het antwoord) een ij voorkomt zijn dat twee letters.

Antwoord vorig nummer. **Wonderlijk**



Antwoord Rebus vorig nummer: **Gaat uit over de hele wereld en verkondigt**

### Tip:

1. Schreef twee boeken in het Oude Testament Mat. 27
2. Was de eigenaar van een sprekende ezelin Num. 22
3. Aantal vrouwen in de ark Gen. 7
4. Vrouw van Adam Gen. 4
5. Hier werd Jona in geworpen Jon. 1
6. Vervolger van volgelingen van Jezus Han. 8
7. Ernstige ziekte Lev. 13
8. Aantal zonen van Noach Gen. 6
9. Vrouw van Adam Gen. 2
10. Hoofdschedelplaats Joh. 19

### Colofon

#### Redactie:

Herder J. van den Akker  
Annabelle Doppenberg  
Arjé Rijnders  
Emile Doppenberg  
Jeroen van de Pavert  
Maurice Thesselaar  
Michèl Keijsper

#### Contact:

redactie@jongerenbazuin.nl

#### ISSN:

2589-983X

#### Copyright:

Overname van artikelen alleen met toestemming, ongewijzigd en met bronvermelding.

*Uiterste inleverdatum kopij:*

22 juni 2019

