

# **DE LAATSTE BAZUIN**



**HERSTELD APOSTOLISCHE  
ZENDINGKERK**



Broeders en zusters van Juda,

Wij mogen de Heer loven, prijzen en eren want Hij heeft Zijn werk voortgezet. Hij is onze Leidsman en elke stap mochten wij samen met de Heer zetten. Wij zullen Hem navolgen. Wij mochten aanschouwen dat het geen mensenwerk is en de Heer heeft hersteld wat verloren is gegaan.

De viervoudige ambtsbediening is weer terug geschonken en de Heer heeft gesproken; “Zet het werk voort”.

En zo mogen wij, Zijn bruidsgemeente, voortgaan en de ark navolgen die door de priesters in gelijke tred wordt gedragen. Zoals ook het volk van Israël, de ark gedragen door de priesters, moest volgen in de weg, die zij niet eerder gegaan waren, door de Jordaan naar het beloofde land. Dit op aanwijzing van de Heer (Joz. 3:1-17). En zo gaan wij dan ook voort, op aanwijzing van de Heer in de weg die voor ons ligt. Om in het Apostolisch Profetisch getuigenis te blijven staan, in de Waarheid en het Leven.

En de Heer gaat met ons, ook in de komende tijd, wanneer wij op aanwijzing van de Heer weer mogen uitgaan in de Evangelieverkondiging in de Gelderse Achterhoek. Wij mogen dan van Hem getuigen, Zijn Naam groot maken en verkondigen over Zijn liefdewerken en komende wederkomst.

Op bevestiging van de Heer mogen wij dit najaar ook weer samenkomen in een Maran-athadag. De onderlinge liefdeband verstevigen, horende, lerende en verlangende naar Zijn wederkomst. Hier zullen wij u binnenkort verder over informeren.

Wij wensen u allen Gods zegen toe voor de komende tijd.

De redactie.

## **Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. (Rom. 8:17)**

Wij mochten enige tijd terug viëren hoe op die grote Pinkstermorgen de uitstorting van de Heilige Geest, als belofte werd vervuld (Hand. 2). Haastelijk, uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind. Zie hier zo mooi opgetekend hoe bijzonder deze tekenen waren en ook plotseling maar wel naar de verwachting. Men verwachtte de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest, hierom waren de apostelen en de liefhebbers van de Heer eendrachtelijk bijeen en dan toch als het dan geschied, dan is het een wonder vanuit de hemel. Want er staat: “haastelijk uit den hemel.” Het is nedergedaald van God uit de hemel. De Heilige Geest is de belofte van de Vader zoals Jezus Zelf had gezegd in Luk. 24: 49. Het is de kracht uit de hoogte Die nederdaalt en in harten van mensenkinderen woont. De apostelen hadden van de Heer, op de Paasavond, de Heilige Geest al inwonend ontvangen en dan nu mogen zij op Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest vervuld zien. En verdeelde tongen als van vuur werden op hen gezien. En zij werden allen vervuld met den Heilige Geest. Men verwachtte de Heilige Geest, maar men wist niet met welke tekenen Deze zou komen. En hierom is het ook zo wonderlijk want de Heilige Geest werkt onzichtbaar en onhoorbaar, in de tekenen, in de werken en in de krachten mogen wij het zien dat Hij is uitgestort. Zo kunnen wij lezen, als van een geweldige, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En dan gedenken wij ook aan de woorden van de Heer in het gesprek met Nicodémus, over de wind die blaast waarheen hij wil en de geestelijke wedergeboorte. Want hier zegt de Heer: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan het Koninkrijk Gods niet ingaan. Het geen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.” (Joh. 3:3-8). Hier betreft het geen -zoals Nicodémus; nog levende en denkende in het natuurlijke- een opnieuw lichamelijk geboren worden. Maar hij stelt deze vraag wel aan de Heer, hoe dit dan mogelijk zou zijn? Het betreft hier echter het “als geboren worden van boven” dit is uit God. De Heilige Waterdoop tot bekering en wording van een kind van God en door het ontvangen van de Heilige Geest door de Heilige Verzegeling, in het worden van een erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus. Het betreft een nieuw geboren zijn, een nieuwe aanvang, door God gemaakt met de mens en een nieuw leven, een geestelijk leven. Want de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn, en kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Maar de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen (1 Kor. 3 vers 14,15). De Heilige Geest werkt dit in mensenharten, want God wil door de Heilige Geest woning maken in de harten van mensen. En door de Heilige Verzegeling ontvangen mensen het pand van de toekomstige erfenis.

Daarom zijn wij niet langer kinderen naar het lichaam, maar kinderen van de Geest, kinderen in Christus. En die in Christus zijn, daar is geen veroordeling meer wanneer zij getrouw in Hem blijven. Want die in Christus zijn, zijn kinderen van de Geest (Rom. 8:9). En zo terugkerende op het Pinksterfeest, kwamen de werken en krachten van de Heilige Geest zo heerlijk tot uiting. Petrus mocht dan in zijn toespraak, door de Heilige Geest, getuigen van de grote werken Gods, van de opstanding van Christus, door God de Vader verhoogd, zittende ter rechterhand. En van de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader en de Zoon, Die op deze Pinkstermorgen is uitgestort, is te zien en te horen, door allen die daar aanwezig waren. Dan werd door de omstanders, de toehoorders, elkander de vraag gesteld: “Wat zullen wij doen mannen broeders?” (Hand. 2:37). Dit is een vraag die ook heden ten dagen nog gesteld wordt, op de verkondiging van de blijde boodschap, het evangelie van Jezus Christus, de Koning der koningen en Heer der heren. Velen weten niet wat te doen en stellen zichzelf de vraag en vooral vanuit hun natuurlijk denken, wat zal ik doen ten aanzien van Jezus Christus? Er is voor ieder mens de keuze: voor of tegen de Heer? En hier zijn dan de woorden van de Heer aan Nicodémus zo treffend: uit vlees of geest geboren? En hierop is slechts één antwoord mogelijk: “Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.” (Hand. 2:38). Zo mocht Petrus het verkondigen en werd de eerste gemeente van Jezus Christus, door de uitstorting van de Heilige Geest, door de Heilige Waterdoop en de Heilige Verzegeling als eerste Apostolische kerk gesticht.

En zijn mensenkinderen, door de Geest der aanneming, geestelijke kinderen, kinderen Jacobs geworden. En mochten worden; erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus en zijn hierdoor levend gemaakt door de Geest. Gelijk ook als de Geest die Jezus uit de doden opgewekt, levend heeft gemaakt, zal deze Geest ook onze sterfelijke lichamen levend maken (Rom. 8:11). Wat een liefde en genade schenkt God aan Zijn kinderen, door de Geest der aanneming, verkregen door de verdienste van Christus. Daarom: nu wij ook geestelijke kinderen zijn is ons leven niet langer naar het natuurlijke maar naar het hemelse, het geestelijke. En zoals de verzegelden, de eerstelingen, de erfgenamen van de eerste Apostolische kerk, na het Pinksterfeest toegeteld mochten worden, hebben ook wij, van de Apostolische kerk, in deze laatste tijd, het erfdeel van God in Christus ontvangen. En zullen op die grote dag, tezamen met de ontslapenen, als bruid van Christus en de aanwezige gasten, de Bruiloft des Lams vieren. De bruid van Christus, die bestaat uit de verzegelden van de eerste en laatste Apostolische kerk (BvoT, 5e druk, blz. 684). Wat een heerlijke toekomst heeft de Heer bereid voor hen die staan in de Waarheid, die voortgaan in het Apostolisch Profetisch getuigenis. Die dit eerstelingschap hebben ontvangen, door aanneming.

Johannes de Doper mocht van Christus getuigen, dat Christus de Bruidegom is en een Bruid zoekt maar dat dit niet voor hem was weggelegd. Hij mocht zich verblijden in de stem des Bruidegoms maar is gerekend tot een vriend, tot een aanzittende gast op de bruiloft (Joh. 3:29). Daarom zullen wij Gods Naam loven, prijzen, eren en aanbidden. Zijn Naam groot maken en verheerlijken voor verkrijging van deze grote genade, door de verdienste van Christus en ons erfdeel, niet in de weegschaal te leggen maar Hem volgen waar Hij ons ook voorgaat. Want dit is de voorwaarde: Het geloof in de Heilige Schriften van het Oude- en Nieuwe Testament, dat dit het onfeilbare Woord van God is en de grondslag van leer en leven. Dat God de Schepper van hemel en aarde is en Jezus Christus de Zoon van God en de Heilige Geest Die van de Vader en de Zoon uitgaat, met de Vader en de Zoon één almachtig God is. En dat Jezus Zelf Zijn kerk leidt en bestuurd door ambten en gaven in het Apostolisch Profetisch getuigenis, de volkomen leer der Schriften. En door de Heilige Geest, Die wij inwonend hebben ontvangen, zijn wij navolgers, geestelijk kinderen van Hem geworden. En mogen wij, levenden en ontslapenen, deel hebben in Zijn opstanding, in het Leven, ook al zijn wij gestorven.

Want levenden en ontslapen zijn Hem één, want zij leven Hem allen ook al zijn zij gestorven (Joh. 11:25). Door de aanneming van Christus in het geloof, en door de Heilige Waterdoop en de Heilige Verzegeling zijn wij, uit genade, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus geworden! (Rom. 8:17). Ons verlangen is dan ook om bij Hem te zijn en hierop bidden wij: “Kom haastig Heer, Kom haastig!”

Ik wens u Gods zegen toe!  
apostel R. Kuipers

## Matthéüs 7 vers 13 en 14

“Gaaf in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.”

De weg is nauw of, zoals het in de NBG-vertaling staat, de weg is smal die ten leven leidt. Het leven van christenen die Jezus willen volgen op deze aarde is in deze tijd niet eenvoudig. De wereld om ons heen verandert in een geweldige stroomversnelling, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke. Ik zal maar niet opnoemen wat het allemaal is en wat er staat te veranderen, want het is te veel om op te noemen. Maar Jezus leert ons om in zulke situaties te blijven staan en door te gaan in het geloofsleven. Ik zal dit proberen uit te leggen in een, misschien voor u bekend, voorbeeld. Ik kan mij nog goed herinneren dat wij op de lagere school in de gymles over een evenwichtsbalk moesten lopen. Velen, waaronder ook ik, vielen na enkele stappen er al af. Toen leerde de gymleraar ons het geheim om zo lang mogelijk op die balk te blijven. Hij leerde ons dat wij onze ogen niet moesten richten naar onze voeten, nee, dat we onze ogen moesten richten op het einde van de evenwichtsbalk. En waarlijk, het ging steeds beter en zelfs zo goed dat velen het einde van de balk haalden.

In dit natuurlijk voorbeeld zit het geheim om ook in het geloofsleven het einde te halen. Wij behoren namelijk onze geestelijke ogen te houden op ons einddoel, dat is Jezus Christus. Als wij Hem uit het oog verliezen door alle dingen die in deze wereld gebeuren, dan verliezen wij ons einddoel. Dat wil niet zeggen dat wij ons geen zorgen mogen maken over wat er in deze wereld gebeurt, het doet ons namelijk vreselijk veel pijn. De geschiedenis in de Bijbel leert ons veel van deze situaties en ik wil u meenemen naar de tijd toen de oude profeet Jeremia leefde.

Jeremia is omstreeks 640 voor Christus geboren en heeft in zijn leven het volk, priesters en koningen als de mond van God moeten waarschuwen tegen de afval van het geloof, het dienen van afgoden en van de sabbat ontheiliging. Maar er werd niet naar de stem van God geluisterd en God gaf toen te kennen, ook weer door de mond van de profeet, dat het volk, de priesters en de koning Zedekia weggevoerd zouden worden door koning Nebukadnézar. De profetieën die Jeremia moest brengen, kwamen hem duur te staan. Hij werd gevangengezet en zelfs in de put geworpen.

De naam Jeremia betekent 'Jahweh sticht' en de bekendste Nederlandse schilder, namelijk Rembrandt van Rijn, heeft een schilderij gemaakt van Jeremia toen de stad Jeruzalem werd verwoest door koning Nebukadnézar. Wat God eerder gesproken had door de profeet Jeremia, is namelijk uitgekomen. Rembrandt heeft Jeremia geschilderd als een terneergeslagen profeet in zijn blauw purperen mantel en zijn hoofd rustende op zijn rechterhand, terwijl op de achtergrond de stad Jeruzalem in vlammen opgaat.

Voordat God deze verschrikkelijke verwoesting had voorzien, had God hen gewaarschuwd, zelfs ook met een aanwijzing om door deze verschrikkelijke tijd staande te blijven, zoals Jezus ook in Mattheüs 7 vers 13 en 14 sprak: “smal is de weg die ten leven leidt.” De profeet Jeremia profeteerde in Jeremia 2 vers 32 het volgende: ”Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel, of een bruid haar bindselen?”

Ja, door de wereldse problemen die wij in ons natuurlijk leven ondervinden, zoals armoede, oorlog en angst, kan het geloofsleven in verdrukking en op de achtergrond raken. Jezus spreekt in Lucas 18 vers 8b, het hoofdstuk over de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter: “Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook (het) geloof vinden op de aarde?” Wat er ook gebeurt, de bruidsgemeente mag nooit haar versiersels en haar bindselen vergeten. Want als de bruid dit vergeet en de bruiloft in gereedheid is gebracht door de Vader van de Bruidegom, dan kan de bruiloft niet doorgaan. Ja, de versierselen heeft de bruid van Christus, de Bruidegom, ontvangen bij de Heilige Verzegeling met de Heilige Geest. Het zijn de zeven gaven van de Heilige Geest die wij, als tempel van de Heilige Geest, bij ons dragen en tonen. De zeven gaven staan opgetekend in 1 Korinthe 12: 7 – 11: 1. Gave van wijsheid en kennis 2. Geloof 3.

Gezondmaking 4. Krachten/wonderen 5 Profetie, dromen en visioenen 6.

Onderscheiding der geesten 7. Vreemde talen en uitlegging der talen.

De bruid van Christus vertoeft in het rumoer van deze wereld en ze balanceert op de smalle weg des Heren, met verlangen ziende op het einddoel, de hemelse bruiloft. Openbaringen 19 de verzen 7 t/m 9: “Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid.

En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.”

Wat een heerlijke toekomst staat ons te wachten en zullen wij dan ziende op het heerlijke einde onze sieraden en bindselen vergeten? Nee, laat ons verlangen naar onze Bruidegom Jezus Christus, ons gereed maken met alle zeven versierselen, de gaven van de Heilige Geest, zodat het feest kan beginnen.

Maran-atha, ja de Heer komt eraan, bereidt u.

profeet F.A.J.M. Thesselaar



## **Verblijdt u in de hoop (Rom. 12:12)**

Hoe gelukkig is de mens die wéét, waarop hij zijn hoop gesteld heeft, een hoop die hem niet zal teleurstellen. Een onbepaalde, niet gevestigde hoop, is ijdelere dan de ijdelheid zelve. Een sterke hoop en verwachting van aardse dingen vergaat. Uitgestelde hoop krenkt het hart. Vervlogen hoop leidt tot vertwijfeling. Aan al deze jammeren kan de gelovige mens ontkomen. Die mens stelt zijn hoop niet op de ongestadigheid van wat het tijdelijke leven hem biedt, maar op den levende GOD.

Het kind Gods zegt van den Heere Jezus: “HIJ IS MIJN HOPE!” Het hoopt op niets anders dan op de eeuwige gelukzaligheid, hij is in “hope” zalig. Die hoop is een inwendig bezit en geen wankele, onzekere voorstelling. Deze hoop is verbonden met het geloof, want het geloof is een vaste grond der “hoop”, en een bewijs der zaken die men niet ziet. (Hebr.11:1)

De vaste grond der hope is zonder voorbehoud toegezegd door Hem, Die uwe verwachting en toekomst is. De verwachting der goddelozen zal vergaan, maar de hoop der rechtvaardigen is blijdschap. Tot hen, wier hope “CHRISTUS” is, is gezegd: “Verblijdt u in de hope.” Het kan niet dikwijls genoeg herhaald worden, dat zij, die des HEEREN zijn, zich hebben te verblijden in het eeuwig bezit van het leven uit GOD.

De hoop op CHRISTUS en Zijne toekomst moet alle leed verzachten. Die hunne hoop op CHRISTUS gevestigd hebben en zich niet verblijden, miskennen grotelijks, de grootste weldaad hun geschonken. Indien de ene mens den andere ene grote vreugde heeft bereid, zal diens aangezicht daardoor opklaren, van grote dankbaarheid en blijdschap, ontstaan door de ontvangen grote weldaad. Verblijdt u in de hope, wil zeggen: Weest dankbaar voor de levende hoop, waartoe gij zijt wedergeboren in CHRISTUS, en zal ten gevolge hebben het: “Waardig wandelen en in de roeping, waarmede gij geroepen zijn”, en: “Houdt uwen wandel eerlijk!”

Dankbaarheid, liefde, heiligheid, ziet daar het licht, waarin Gods kinderen wandelen moeten en de glans ervan is blijdschap. Die blijdschap is een zegen, zowel als een plicht. Het is ook een aanbeveling voor het “verblijdt zijn in de hope”, door de kinderen Gods. Die blijdschap, die de wereld niet kent, noch geven kan.

Onze wandel is in de hemelen, waaruit wij den Zaligmaker verwachten, daarom staat er geschreven: “Verblijdt u in de hoop”, en: “Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.” (Fil. 4:4)

De hoop is een helm der zaligheid. (1 Thess. 5:8) Wij staan en roemen in de hope der heerlijkheid Gods, de hoop die ons weggelegd is in de hemelen. Verblijdt u in de hope.

apostel J.G. Kalwij

**Bron:** VzU 12-09-1938



**De erediensten worden op zondag gehouden te:**

<b>Amersfoort</b>	<b>Banckertstraat 3</b> de even maanden, de morgendienst de oneven maanden de avonddienst	<b>10.00 en 17.00 uur</b>
<b>Amsterdam</b>	<b>Burg. Röellstraat 199</b>	<b>10.30 en 17.00 uur</b>
<b>Arnhem en Wageningen</b>	<b>Uitzichtkerk, Zaslaan 22</b>	<b>10.00 en 17.00 uur</b>
<b>'s- Gravenhage</b>	<b>Willemstraat 69</b>	<b>10.00 uur en (17.00 uur 2<sup>e</sup> en laatste zondag van de maand)</b>



**Eindredactie: R. Kuipers**  
**Redactielid: R. Blumink**

**Hersteld Apostolische Zendingkerk**  
**Correspondentieadres:**  
**R. Kuipers**  
**Couperusstraat 24**  
**6824 NK Arnhem**  
**robert.kuipers@outlook.com**  
**www.hazknl.nl**

**DLB22.02**