

# **DE LAATSTE BAZUIN**



**HERSTELD APOSTOLISCHE  
ZENDINGKERK**



Broeders en zusters van Juda,

Inmiddels is dit het derde exemplaar van het blad "De Laatste Bazuin".

En de naam van dit blad is naar heenwijzing van de naam van het eerste exemplaar, dat in 1972, nadat het blad "Vrede zij u" niet meer in Juda werd rondgestuurd is uitgebracht. De naam "De Laatste Bazuin" is dus niet zomaar gekozen, maar is genoemd naar het eerste en enige exemplaar uit 1972, uitgebracht onder dezelfde naam. Want daarna werd de naam van het blaadje al gewijzigd. En toen het eerste exemplaar in 1972 uitkwam mocht apostel J. Schaap het volgende schrijven: *"Toch doet zich bij velen de behoefte gevoelen weer een blad te ontvangen, opdat daardoor medegewerkt wordt aan de versterking en vermeerdering van het geloof en de vernieuwing van de hoop eenmaal de heerlijkheid te mogen beërven, die in des Heren Woord is beloofd."*

Ja geliefde broeders en zusters en zo is het ook heden ten dagen nog. Want wij willen elkaar nog steeds versterken in het geloof, elkaar ondersteunen en in liefde tot onze Heer en elkander onze geloofsweg vervolgen. Wij leven in de hoop en verwachting van de spoedige wederkomst van onze Bruidegom. Zijn komst is zeer nabij! Ja wij verlangen zeer naar onze Heer!

En nu 50 jaar later, in het jaar 2022, en staande kort voor de overgang naar het jaar 2023 mogen u en ik, met eerbiedige dankzegging tot de Heer, onze lofprijzing aan Hem uiten, gelijk staat in Gezang 152 vers 1: "Rijk is Uw volk door Uw zegen."

Het is een vreugdevolle tijd waarin wij mogen leven, opgaande in deze Adventstijd naar het heerlijke Kerstfeest. Waar wij de komst van Christus, de Verlosser en Zaligmaker mogen gedenken.

De Heer is voor ons gekomen in nederigheid maar zal spoedig komen in heerlijkheid!  
Wat een heerlijke toekomst is ons geschonken.

Ja broeders en zusters, gemeente van Christus, de Heer is een Waarmaker van Belofte!  
Hij zegent Zijn liefhebbers en in het Kerstevangelie mogen wij ons wederom zeer verblijden. Zoals de engel Gabriël het mocht verkondigen over de komende Zaligmaker: **"Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijk zal geen einde zijn."** (Luk. 1: 32, 33).

De Heer zij geprezen, Hij is de Koning der koningen en Heer der Heeren tot in eeuwigheid!

Het eeuwige Godswoord,  
Eeuwig Licht des Vaders,  
Zien wij gehuld in het mens 'lijk vlees:  
Goddelijk Kind, gewonden in de doeken!  
Komt, laten wij aanbidden,  
Komt, laten wij aanbidden,  
Komt, laten wij aanbidden dien Koning.  
*Gezang 18 vers 3*

Geliefde broeders en zusters van Juda, ik wens u allen Gods zegen toe, een gezegend Kerstfeest en aan des Heren hand, staande blijven in het geloof, een voorspoedig nieuwjaar.

Kom haastig Heere, kom haastig!

apostel R. Kuipers

## TERUG- en VOORUITBLIK

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

We naderen met rasse schreden het einde van het jaar 2022. Wij mogen dan ook terugzien op een zeer gezegend jaar voor al onze gemeentes.

Waar zee en water groot geluid geven en het roeren der volken is te zien, heeft de Heer der Kerk ons geleid en bestuurd op het smalle pad der gerechtigheid, waarop Hij ons geplaatst heeft.

De Heer heeft dit jaar menig keer in Liefde en genade tot Zijn volk gesproken en Hij heeft alles aangebracht wat Hij nodig en nuttig vond.

Wij bidden voor hen, die eenmaal met ons waren, of de Heer Zijn belofte wil vervullen dat er nog enkele schapen en lammeren mogen terugkeren. Wij bidden ook voor hen die nog in duisternis wandelen, maar zoekende zijn naar het Levende Woord, dat Hij nog mag trekken met koorden van Liefde tot Zijn wonderbaar Licht. Tevens denken wij aan hen die door (langdurige) ziekte of leeftijd niet meer op kunnen gaan naar Zijn huis. Dat de Heer Zich ook over hen wil ontfermen en in Liefde en Genade op hen wil doen nederzien.

Wij moeten ook blijven bidden om de gaven en krachten des Heiligen Geestes. Des Heren handen zijn drupende, om de gaven te kunnen- en te willen schenken, maar wij moeten wel voor- en toebereid zijn om deze te ontvangen.

In februari j.l. mochten wij een dienst der Heilige Dopen voor ontslapenen meemaken.

Op 18 april j.l. beleefden wij een Heilige Roepingsdienst, waarin de Heer der Kerk het viervoudig ambt herstelde en een profeet voor Juda en een herder voor de gem.

's-Gravenhage schonk. Beide broeders werden op 6 juni j.l. gewijd tot hun ambt.

In augustus en september mochten wij, in opdracht van Hem, gaan Evangeliseren in Ruurlo. Alle dagen aldaar heeft de Heer rijkelijk gezegend met de keur Zijner zegeningen.

Op 29 oktober j.l. mochten wij, tijdens een Maran-athadag in Ede, met elkaar spreken over de "Wederkomst des Heren en onze weg daar naar toe." Wij mochten met elkaar, in eenheid des harten, spreken over dit onderwerp. Het was een door de Heer rijk gezegende dag.

Voorwaar zijn wij rijkelijk gezegend in het achter ons liggende jaar. Hij heeft ons staande doen blijven in het Apostolisch Profetisch getuigenis, wij mogen nog zijn die wij zijn en Hij doet ons voortgaan op de weg van het geloof. Dat wij dan niet voort willen gaan in eigen kracht, maar met ons hart en hoofd omhoog naar Hem van Wie wij alles zullen verwachten. Wij willen dan ook handelen en wandelen naar Zijn wil en welbehagen, wij willen in en door Hem leven als zijnde tempelen des Heiligen Geestes.

Wij mogen ons nu voor- en toebereiden voor de (drukke) december maand.

Op 27 november j.l. was het alweer 1ste Advent, "het komt aan", wij zien dan uit naar de ster van Bethlehem, naar dat Grote Licht, het Licht dat de duisternis zal verdrijven.

Wij mogen gedenken het feit, dat de Eniggeborene des Vaders naar de aarde gezonden wordt om Zijn wil te volbrengen, tot het einde toe. Met andere woorden, Hij, De Zoon komt om het Verlossingswerk te volbrengen. Hij, Die wist dat Hij de weg moest gaan van Gabbatha naar Golgotha, om onzentwil. Hij Die wist dat Hij moest lijden en sterven aan het akelig vloekhout en uiteindelijk de woorden sprak: **"het is volbracht."**

Zouden ook wij, u en ik, dan niet Hem willen navolgen op de weg van het geloof? Enkel en alleen proberende te wandelen en te volgen in Zijn voetstappen?

Dat de Heer ons allen een groot geloof en een vast vertrouwen wil schenken, zodat wij, hand in hand, schouder aan schouder, in eenheid en nederigheid des harten, ook verder mogen gaan op onze reis door de aardse levenswoestijn.

Wij hebben toch onze hoop en verwachting op Zijn spoedige Wederkomst gesteld? Wij mogen hoofd en hart opwaarts heffen tot Hem Die leeft tot in alle eeuwigheid.

Dat wij dan ook, uit wedertiefde, Hem zullen dienen waar Hij gediend en gevonden wil worden, namelijk in Zijn huis, in een morgen- en avondoffer, want er staat geschreven:

**"een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders."** (Ps. 84:11a)

Ik wens u allen zeer gezegende dagen toe.

herder R. Blumink

---

Komt en laat ons Christus eren,  
hart en zinnen tot Hem keren!  
Zingt dien trouwen Heer der heren,  
Christ'nen, in Zijn Naam gedoopt!

O, hoe is Hij ons genegen:  
louter goedheid, louter zegen  
komt ons van dien Heiland tegen  
ied'ren dag en ieder uur.

Hem, dien blijde herders vonden,  
toen hun d'engelen verkondden,  
dat Hij redden kwam van zonden:  
Hem zij lof in eeuwigheid!

Zingen wij met dank en bede  
't lied der heil'ge eng'len mede:  
"Eer omhoog, op aarde vrede  
door het welbehagen Gods!"

*Gezang 22: 1-4*

---



## DE KOMST VAN JEZUS

Bij het lezen van deze overdenking ligt de Adventstijd alweer bijna achter ons en het Kerstfeest staat voor de deur. Wij mogen dan stilstaan bij de geboorte van de Zoon Gods, Jezus. Dat is alweer 2022 jaar geleden gebeurd. De geboorte van Jezus is niet opeens gekomen, zodat niemand het zou weten. Nee, de aankondiging van Zijn geboorte is lang van tevoren voorzeggd. In het eerste boek van de Bijbel, Genesis, kunnen wij daarvan lezen, namelijk in Genesis 3 vers 15. Want na de zondeval van de eerste mensen sprak God: **“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.”** Maar bij deze ene voorzegging bleef het niet, meer dan 300 aanwijzingen en openbaringen in het Oude Testament verwijzen ons naar de komst van de Zoon van God. Eén van de bekendste staat in Jesaja 9 vers 5 en 6, welke vaak op eerste Kerstdag wordt gelezen: **“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.”**

Maar ook kunnen wij voorzeggingen vinden in Jeremia 23 vers 5, Jeremia 33 de verzen 14 tot en met 26 en natuurlijk in veel Psalmen. God heeft dus door vele voorzeggingen de geboorte van Zijn Zoon Jezus geopenbaard, zodat het de mensen niet zou overvallen. Want God doet niets zonder dat Hij Zijn plan heeft bekend gemaakt aan Zijn dienaren de profeten. In Amos 3 vers 7 kunnen wij dit lezen. Ja, gelukkig verwachtten destijds ook vele mensen de komst van de Zoon van God. Maar de tijd waarin men leefde was niet makkelijk, men leefde namelijk in de verdrukking van de bezetters van het Romeinse rijk. Wat bijzonder is, is dat er meer dan 400 jaar geen Gods openbaringen kwamen, totdat de engel Gabriël kwam. Gezonden door God kwam hij tot de hogepriester Zachariás en Maria. Hij kwam met de heugelijke blijde boodschap. Voor Zachariás de geboorte van Johannes de Doper en voor Maria de geboorte van de Zoon van God. Gabriël maakte Maria Zijn naam bekend, Lukas 1 vers 31: **“En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.”**

Na 4000 jaar van vele openbaringen is uiteindelijk de Zoon van God geboren. Velen zagen uit naar Zijn komst, maar hoe weinigen hebben Hem aangenomen? Het totale aantal is ons niet bekend, maar wij kennen er enkelen, zoals Jozef, de aanstaande man van Maria, Zachariás en Elisabeth, de herders die in de velden hun wacht hielden over hun schapen en de wijzen uit het oosten. Maar ook natuurlijk Simeon en Hanna, waarvan de ontmoeting zo mooi is opgetekend in Lukas 2, de verzen 25 tot en met 38. Van Simeon staat beschreven dat hij een rechtvaardig en vroom man was en hij de vertroosting van Israël verwachtte. Toen hij de vertrooster, Jezus, zag binnenkomen in de tempel, nam Simeon het kindje in zijn armen en zeide: **“Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord; Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken; Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.”** Maar ook was daar een profetes Hanna. Ze was al op hoge leeftijd gekomen, ongeveer vierentachtig jaar oud, en diende God onafgebroken in de tempel.

Ze kwam op datzelfde ogenblik bij Simeon staan en loofde God en sprak over Hem tot allen, die verlossing voor Jeruzalem verwachtten. Ja, aan hen die de Heer verwachten, zal de Heer zich dan ook openbaren. In de eerste brief aan de Korinthiërs, hoofdstuk 14 vers 22b, staat dan ook niet voor niets dat profetie (openbaringen) niet voor ongelovigen is, maar voor degenen die geloven. Wij geloven en vieren de geboorte van Gods Zoon en daar overheen geloven en verwachten wij de wederkomst van de Heer Jezus. Jezus was gekomen in de wereld zoals Johannes ons beschrijft in Johannes 1 vers 9: Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht. De Heer getuigde daar Zelf ook van in Johannes 8 vers 12: **“Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.”** Psalm 119 vers 105 leert ons dat Zijn woord een lamp voor onze voeten is en een licht voor ons pad. En die weg van de Heer brengt ons naar Zijn wederkomst, want dat heeft de Heer ons Zelf bekend gemaakt. Dat kunnen wij lezen in Johannes 14 vers 1 tot en met 3: **“Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.”**

Ja, de Heer komt weder. Zijn belofte staat dan ook vele malen in het Oude en het Nieuwe Testament opgetekend, zodat het ons niet zal overvallen, maar dat wij gereed staan met een verlangen in ons hart om Hem te mogen ontvangen. Denk hierbij aan Gezang 1 vers 1: “Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet”. Straks vieren wij het feest van Zijn geboorte, Kerstfeest. Maar straks, straks vieren wij het Bruiloftsfeest, als Jezus, onze Bruidegom, ons heeft gehaald en gebracht naar het feest in de hemel, wat Zijn Vader in gereedheid heeft gebracht. Dan zal het klinken zoals beschreven staat in Openbaring 19 vers 6, 7 en 8: **“En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst. Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.”** Wat heeft God aan alle mensen een heerlijke belofte gegeven. Dat het voor eenieder bekend is gemaakt in de heilige Schrift, zodat velen deel mogen hebben, zowel levenden als ontslapenen, aan de komst van Jezus Christus. Mag Kerstviering een vieren zijn met een verlangen naar Jezus Christus onze Bruidegom!

Ik wil deze overdenking afsluiten met waar Paulus mee afsluit in 1 Korinthe 16 vers 22, het laatste woord: Maran-atha, onze Heer komt. Gezegende Kerst en een voorspoedig 2023.

profeet F.A.J.M. Thesselaar



Lieve mensen, Wat hebben wij een heerlijk feest van God ontvangen. Wat een fantastische prediking hebben wij van de Kerstengel tot de herders in het veld van Bethlehem Efratha te overdenken. Ons hart wordt van elk woord, dat hij spreekt, heerlijk warm. Ja, Een blijdschap neemt de overhand als wij de rijke boodschap van de engel tot ons laten doordringen; zo eenvoudig en toch zo diep van betekenis en strekking: **"Ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal, namelijk, dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids."**

Wij zijn al zo blij met dit feest, laat staan die herders van weleer, toen zij deze prediking hadden gehoord. Want nauwelijks hebben zij dit heerlijk Evangelie gehoord, of zij branden van verlangen - zo blijkt uit het vervolg van de geschiedenis - om zich tot die Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, te begeven. Zij weten nu, waar zij Hem moeten zoeken en ook zullen vinden, namelijk in Bethlehem zelf, in de nabijheid waarvan zij de nachtwacht over hun kudde houden. Maar zij weten nog niet, waaraan zij de geboren Heiland kunnen herkennen. Al is dan Bethlehem niet groot, allicht zijn er meer kindertjes, en hoe zullen zij de Heer dan toch kunnen vinden. Maar de Kerstengel komt hun verlegenheid tegemoet, voordat zij onder woorden gebracht is, want hij wijst hen een herkenningsteken aan, waardoor de mogelijkheid om in de fout te gaan uitgesloten is:

**"En dit zal u het teken zijn," zegt hij. - "gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe."** De engel verkondigt hen niet slechts Christus, de Heer, maar hij leidt ze ook naar Hem toe, iets wat in elke ware prediking niet gemist mag worden.

En het teken, waaraan Christus te herkennen is, is er één van duidelijke geringheid. Zo-even had de engel gesproken van de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere. En met het noemen van de naam Heere was hij tot in de opperste hemel geklommen, en nu, terstond daarop, daalt hij tot de diepste diepte neer, sprekende van een kribbe in een stal.

Deze tegenstelling is er één van ontroerende verrassing, want wie maar iets weet van het Oude Testament, dat het Boek van de herders was, weet dat men, als de Heere verschijnt, een heel ander teken verwachtte. De psalmist zingt bijvoorbeeld in de 97<sup>e</sup> Psalm van **"Een vuurgloed gaat Hem voor den ganse hemel door", en even verder: "'t gebergte smelt als was, En wordt geheel tot as Voor 't aangezicht des Heren!"** Ja, smeltende bergen, een vlamme gloed, een rokende Sinaï in heiligheid, dat zijn de tekenen, die bij de hoogste Majesteit passen en waardoor de Godsverschijningen van de Oude Bedeling zich kenmerkten.

En nu vinden wij bij de grote Godsverschijning van het Nieuwe Testament het tegendeel van die aangrijpende tekenen, en worden wij verwezen naar het teken van een Kindeken in doeken gewonden, liggende in de kribbe!

De herders moesten van meet af verstaan, dat de Heere alleen Zaligmaker kon zijn in een weg van diepe vernedering en bittere smart. De lijdensgestalte is het Teken, waaraan de Heiland steeds te herkennen is. Ja, De lijdensgestalte toont zich bij de geboorte in de diepe vernedering, waarmee zij gepaard ging, maar later komt zij in de Man van smarten steeds duidelijker te voorschijn, totdat zij haar volle diepte bereikte in de dood van Golgotha.

Het Teken van de kribbe wordt later het Teken van het kruis, en het Teken van het kruis wordt vervolgens het Teken van de nagelen, waarvan o.a. een Thomas sprak:

**“Indien ik in Zijne handen niet zie het teken der nagelen, en mijnen vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijne hand in Zijne zijde, ik zal geenszins geloven.”** Ja, het Teken van lijden is op de één of andere wijze onafscheidelijk met Christus verbonden, want zelfs in de hemel zien de verlostten Hem staande als het Lam **“dat geslacht is”** En als de Heer straks opnieuw Zijn intrede in de wereld doet, komende in heerlijkheid, evenals op Kerstfeest omstuwd door een menigte van hemelse heirlegers, dan zal wederom het Teken van de Zoon des mensen in de hemel verschijnen. Wat dat Teken zal zijn, een glorierijk Kruis of iets anders, wij weten het niet, maar dat het mogelijk zal herinneren aan de wonderbare vernedering, waartoe de Heiland moest afdalen om zondaren zalig te maken, is te verwachten. Want de hele heilsgeschiedenis is één doorlopende lijn: het teken van de kribbe, het teken van het kruis, het teken der nagelen, het teken van het Lam dat geslacht is, en uiteindelijk dan dat teken van de Zoon des mensen.

Blijde schare, het behoeft geen betoog, dat de herders deze samenhang van de dingen niet van het begin af konden doorzien, zoals wij, die achter de geschiedenis staan en alles kunnen overzien. Want die herders zagen natuurlijk niets anders, dan de samenvoeging van de hoogste Majesteit en de diepste vernedering, precies zoals de Messias in het Oude Testament getekend was. Enerzijds wel als de hoogste Koning; ja, als God Zelf, maar daarnaast ook als de lijdende Knecht des Heren.

Uit die overeenstemming van profetie en vervulling was voor hen zeker af te leiden, dat in het Kindeken de lang beloofde Messias verschenen was. Maar wat er vooral door hen uit opgemaakt kon en moest worden, was, dat zij op Christus geen aardsgezinde verwachtingen moesten bouwen. Want algemeen heerste toentertijd de mening, dat de Messias een werelds Koninkrijk zou stichten in de trant van Davids rijk, en dat de Messias Israël tot uitwendige eer zou brengen, zoals Zijn grote voorvader dat ook had gedaan. Het volk der Joden zou dan uit zijn diepe smaad verlost worden en als heerser in het midden van de volkeren staan. Het zou tot een hoogheid geraken, waarin het een ruime vergoeding zou vinden voor de diepe vernedering, waarin het thans neergebogen lag. Zo'n rijk komt er wel, maar veel later. En zo werd met één slag deze roemrijke verwachtingen voor dat moment en die tijd door de Kerstengel vernietigd. De Zaligmaker brengt geen heerlijkheid van zulk een uitwendige aard. Er is voor Hem nog geen aardse troon, maar een kribbe. Geen koninklijk paleis, maar een stal. Geen machtskleding, maar eenvoudige doeken, waarin Hij als een hulpeloos kindeken gewikkeld is. En waar de Koning in zulk een laagheid verschijnt, geliefden, daar mogen de onderdanen hun heil niet in natuurlijke voorspoed zoeken, ja, is het ons duidelijk, dat er allereerst innerlijk, geestelijke verlossing bij Christus te vinden is. De windselen van de Heiland worden op deze wijze een ernstige waarschuwing om zich niet bij de Zaligmaker aan te sluiten op hoop van aardse rijkdom; om Hem te belijden met het doel zich een hoge positie in de wereld te verwerven; of om een zorgeloos leven te leiden. Neen, het zal uitsluitend een geestelijke behoefte van het hart moeten zijn, want gewis de Heer schenkt wel glorie, maar van een andere aard en op een andere wijze, namelijk door de glorie van de schuldvergeving door Zijn bloed. De glorie van het kindschap van God, dat ons tot de hoge God Abba-Vader leert zeggen. De glorie van levens- en stervensmoed. Ja, de glorie van het Paradijs met zijn spuitende fontein van de wateren des levens! De glorie van eeuwige heerlijkheid als Zijn bruid bij Zijn wederkomst.

Ja, werkelijk de kribbe, de windselen en de stal zijn tekenen van de neerbuigende God. Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint.

Er ligt in het teken van de kribbe echter ook nog een andere lering, die ons van de barmhartigheid van God spreekt. De oude vromen wisten het reeds, dat niemand de ongesluisde heerlijkheid van de Heer kan zien zonder te sterven. Want de smetteloze heerlijkheid van de Heer is zo fel voor het zondaarsoog, dat het er door vernietigd zou worden, indien het door die glans getroffen werd.

Niemand kan God zien en leven, zolang hij geen reine van hart is geworden.

De Godsmen Mozes heeft eenmaal aan de hoogste Majesteit gevraagd: **"Toon mij Uw heerlijkheid."** En toen heeft het de Allerhoogste behaagd al Zijn goedigheid voorbij zijn aangezicht te laten gaan. Maar de Godsmen kon het volle gezicht op die Goedheid Gods, die Zijn heerlijkheid uitmaakt, zelfs niet dragen. Daarom verborg de Heer hem allereerst in de kloof van een steenrots, en overdekte hem vervolgens met de holligheid van Zijn hand, en *toen* ging Hij aan hem voorbij, maar dan nog zo, dat Mozes alleen de achterste sleep of delen van het kleed van Zijn majesteit kon bespeuren, - de Heer kon hem, met andere woorden, slechts een glimp van Zijn heerlijkheid tonen. Éx.33:18-23. En toch is het nodig, indien wij zalig zullen worden, dat die Hoogverheven God tot ons afdaalt en in innige gemeenschap met ons treedt, aangezien wij immers niet tot Hem kunnen opklimmen. Hij is dan ook tot ons afgedaald in de Zoon Zijner liefde, die Hij aangewezen heeft om de Middelaar tussen Hem en ons te zijn. Maar ook de Heilige Zoon is naar Zijn volheerlijk Wezen God Zelf. En wij zouden Zijn Majesteit evenmin kunnen verdragen als die van de Vader, indien Hij haar niet voor ons bedekt had, indien Hij haar niet omhuld had met de sluier van Zijn menselijke gedaante, ja met de nederige windselen in de kribbe, waardoor Zijn Goddelijke glans als het ware verborgen werd. Dat is de barmhartigheid van de Heer, om Zich klein en gering te maken, om zo tot ons kleinen en geringen, of beter gezegd, tot ons zondaren te komen, ten einde ons niet door de gloed van Zijn majesteit te verteren. Dat is een liefde, die alleen in het Goddelijk hart kon opkomen, om Zichzelf volkomen te ontledigen en Zijn heerlijkheid vrijwillig af te leggen, ten einde ons niet te verschrikken en door Zijn nabijheid te verderven.

En zo worden wij met Kerst opnieuw herinnerd aan Mozes, de middelaar van het Oude Verbond, die een type was van de Heer Jezus, de Middelaar van het Nieuwe Verbond. Want toen Mozes alleen bij de Heer op de berg geweest was, en uit die heerlijke hoogte neerdaalde tot het volk in de vlakte, droeg hij een weerschijn van Goddelijke glorie op zijn wezen, want de huid van zijn gezicht glinsterde van bovenaardse gloed. Het volk werd door die glans op een afstand gehouden en vreesde tot hem toe te treden. Daarom nam Mozes een sluier en wierp die over zijn stralend gezicht, en zo kwam hij met omsluisde heerlijkheid in de vlakte onder zijn volk. Hierin is een beeld van Christus, de Heilige Zoon van God, te vinden in Wiens Wezen het alles één schittering van heiligheid en heerlijkheid is. Afdalende van hoger hoogte dan de hoogte van Horeb, heeft Hij om onzentwil die hemelse glorie omwonden met de sluier van nederigheid, opdat wij niet zouden vrezen, maar Zijn omsluisde heerlijkheid zouden durven naderen, ja om op Zijn roepstem met vertrouwen tot Hem toe te treden. Hier is geen pracht en praal, die de vreesachtige van verre doet staan en schuchter weerhoudt om te naderen, maar hier is een stal, die toegankelijk is voor eenieder, die behoefte aan schuldverzoening heeft.

Hier is geen paleis, waar men eerst moet worden aangediend en aanbevelingsbrieven moet tonen, maar in de stal en bij de kribbe is een plaats, waar een open deur alle zondaren uitnodigt om met geen andere aanbeveling te komen dan de grootheid van hun zonden en schuld.

Ook tot ons komt het **"Vreest niet"** van de Kerstengel tegemoet, want er is geen schepsel zo arm, geen sterveling zo verstoten, geen zondaar zo groot, of hij durft toch wel in zulk een stal binnen te treden om neder te knielen bij zulk een kribbe, om vergiffenis te smeken aan de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere. Ik kniel aan uwe kribbe neer.

Het nederige teken van de kribbe is dus de vriendelijke roepstem, als wilde de Zoon van God daar reeds zeggen: **"Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen."**

Daarom geloof eerbiedig in het geboren Kind van Bethlehem, want Hij schenkt eenieder, die tot Hem komt, de rijke volheid van Zijn genade.

Als Zijn genade in ons hart woont, dan zijn ook wij klein en gering; ja, dan leeft Christus in ons door Zijn Heilige Geest als in een kribbe en een stal. Dan voelen wij ook welke rijke genade wij hebben ontvangen, zodat ons hart voor God en de mensen ootmoediger wordt. Want de zwaarst beladen halm buigt ook het diepst naar de aarde. Wij als Zijn bruid, de gezegende onder de vrouwen, zullen dan ook werkelijk een dienstmaagd van de Heer zijn. Omdat wij geloven in het heil van de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere. **"Ere zij God in de hoge, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen."** Maran-atha. Amen.

evangelist H. Kuipers

## KORTE IMPRESSIE VAN DE MARAN-ATHADAG 2022

Op grond van het profetisch woord (47/2022 d.d. 26-06-2022) is deze dag georganiseerd. Onderwerp was: **De wederkomst van Christus en onze weg daar naar toe.**

Na de ontvangst met koffie/thee werd deze dag op geëigende momenten in de kerkzaal gezongen door de Gemeente en/of het Judakoor. Op gebed, lezingen en de inleiding volgde 's morgens het in groepjes spreken over profetie 22/2019. De prima verzorgde lunch sterkte het lichaam voor de middag, waarin gesproken werd over profetie 37/2019. De dag werd beëindigd met een Eredienst, waarin apostel R. Kuipers voorging. De zondagschool werd verzorgd door zr. S. Kuipers-van Hameren en zr. H. Misset-Rijnders.

De hele dag was sprake van een open en ongedwongen en toch eerbiedige sfeer. Het was een hartelijke ontmoeting van broeders en zusters, jong en oud, in liefdeband met elkaar verbonden, rondom ons gezamenlijk verlangen en onze gezamenlijke hoop: De wederkomst van Jezus Christus, waarvan we weten dat die aanstaande is.

De gesprekken vonden plaats in een goede, opbouwende stemming. Iedereen die wilde kon spreken in de groep waarin hij/zij geplaatst was. Er was ruimte voor eigen verhalen, emoties en troost. Het viel op dat personen die in voorgaande jaren wat stil bleven nu ook gingen deelnemen aan de discussie.

In de pauzes werd veel met elkaar gesproken, ook over allerlei andere zaken.

Gezamenlijk bespraken wij:

- wat er in de wereld vooraf gaat aan de wederkomst,
- wie de Heer zullen zien wanneer Hij komt,
- wat onze taak is in de tijd tot Zijn komst,
- wat de Heer bedoelt met "bereid zijn voor Zijn komst",
- hoe we ons los moeten maken van de aarde,
- voorwaarden voor het ontvangen van de sieraden van de Bruid,
- is het ontvangen en dragen van Zijn sieraden een voorwaarde voor onze Bruidegom?

Hierdoor werden wij versterkt in ons geloof en werd een ieder nog duidelijker dat wij leven in een niet eenvoudige tijd, die nog wat moeilijker gaat worden.

- wij moeten stevig staan in het geloof door de wapenrusting Gods aan te trekken,
- door de liefde voor de naaste moet de vrucht van de Geest meer zichtbaar worden,
- wij moeten bidden en ons zó gedragen dat de Geest Zijn gaven aan de Gemeente kan gebruiken,
- wij moeten **dus** ons hart niet zetten op allerlei wereldse geneugten en andere zaken,
- wij moeten **dus** het Evangelie verkondigen in de wereld, ook om ons heen. Dit kan moeilijk zijn omdat je daarvoor schroom en angst moet overwinnen. Bidt daarvoor!

Tijdens de Eredienst was het onderwerp van de prediking in het verlengde van deze dag: "het verlangen" naar Zijn wederkomst. Daarnaast natuurlijk onze grote dank aan de Heer dat Hij deze dag aanwezig was. De bidstond bood de mogelijkheid aan de gemeenteleden om de Heer te danken en te bidden wat op het hart van de gelovige lag. Ook openbaarde de Heer Zich door het Woord der profetie.

Zoals alles is het voorgaan alleen mogelijk met hulp van de Heer.

Hij wil gebeden zijn. Zonder Hem kunnen wij niets.

Zijn komst is nabij!

br. M.J.J. Keijsper

---

## ERE ZIJ GOD

Ere zij God, ere zij God  
in de hoge, in de hoge,  
in de hoge!  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
in de mensen een welbehagen.  
Ere zij God in de hoge,  
ere zij God in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
vrede op aarde, vrede op aarde,  
in de mensen, in de mensen  
een welbehagen,  
in de mensen, een welbehagen,  
een welbehagen.  
Ere zij God, ere zij God,  
in de hoge, in de hoge,  
in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
in de mensen een welbehagen.  
Amen, amen.

---



# Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen...



## Adventszangdienst

### Uitnodiging

U bent uitgenodigd om, samen met het Judakoor, de Heer te mogen prijzen in een samenzangdienst. We mogen Hem loven voor hetgeen Hij voor ons gedaan heeft: Hij is op aarde gekomen om ons te verlossen. Maar er is ook een toekomst waar wij op hopen: Hij komt weer terug op aarde!

Voor meer informatie:

R. Kuipers:  
Mobiel: 06-54744075  
Email: robert.kuipers@outlook.com

Op: zaterdag 17 december  
2022

Waar: De Wildenborchse kapel  
Kapelweg 1, 7251 KM  
Vorden

Aanvang: 15:00uur tot 16:00uur

Toegang: vanaf 14:30uur

Info: De toegang is gratis. Na  
afloop is er gelegenheid  
om een kopje koffie of  
thee te drinken.

**De erediensten worden op zondag gehouden te:**

**Amersfoort**      **Banckertstraat 3**      **10.00 en 17.00 uur**  
de even maanden, de morgendienst  
de oneven maanden de avonddienst

**Amsterdam**      **Burg. Röellstraat 199**      **10.30 en 17.00 uur**

**Arnhem en Wageningen**  
**Uitzichtkerk, Zaslaan 22**      **10.00 en 17.00 uur**

**'s- Gravenhage**      **Willemstraat 69**      **10.00 uur en (17.00 uur 2<sup>e</sup>  
en laatste zondag van de  
maand)**



**Eindredactie: R. Kuipers**  
**Redactielid: R. Blumink**

**Hersteld Apostolische Zendingkerk**  
**Correspondentieadres:**  
**R. Kuipers**  
**Couperusstraat 24**  
**6824 NK Arnhem**  
**robert.kuipers@outlook.com**  
**www.hazknl.nl**

**Wintereditie**

**DLB22.03**