



# DE LAATSTE BAZUIN

Zomereditie 2023

## Ruth 2: 20

"Toen zeide Naómi tot haar schoondochter: Gezegend zij hij den Heere, Die Zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden! Voorts zeide Naómi tot haar: Die man is ons nabestaande; hij is een van onze lossers."



Hersteld Apostolische Zendingkerk

# Colofon

Eindredactie: R. Kuipers  
Redactielid: R. Blumink  
Vormgeving: M.F. Thesselaar

## Hersteld Apostolische Zendingkerk

Correspondentieadres:  
R. Kuipers  
Couperusstraat 24  
6824 NK Arnhem  
robert.kuipers@outlook.nl  
www.hazknl.nl

Wat wonderlijk is dit: dat Gij almachtig God,  
Die sterren en planeten roept bij name,  
Die waat'ren, bergen wenkte en zij kwamen,  
Die mensen hebt geschapen en bepaalt hun lot,

dat Gij, almachtig God, dit alles met Uw hand  
omvat, en elke dag omringt met liefde,  
de zeeën droogde en de golven kliefde  
en ons wilt leiden naar 't Beloofde Land,

dat ik, almachtig God, U Vader noemen mag  
en dat ik in Uw armen weg mag schuilen  
als ik de stormen van de angst hoor huilen -  
Ik dank U, God, dat ik dit vast geloven mag!

Nel Benschop

# In geloof en waarheid Hem dienen

apostel R. Kuipers

Geliefde broeders en zusters, vele malen vinden wij het woord **"waarheid"** in de Heilige Schrift. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. In Genesis 24 lezen wij dat in opdracht van Abraham zijn knecht naar het land gaat van zijn maagschap om daar een vrouw voor Izak te vinden en wanneer hij Rebekka gevonden heeft dan spreekt hij de volgende woorden:

**"Geloofd zij de HEERE, de God van mijn heer Abraham, Die Zijn weldadigheid en waarheid niet nagelaten heeft van mijn heer."** (Gen. 24:27a). Hier lezen wij dat de Heere zij geloofd in al Zijn weldadigheid en waarheid, want Hij heeft alles in Zijn grote liefde geleid tot zegen voor een bruid voor Izak. In Izak mogen wij het type van de Grote Izak zien, de Bruidegom, dit is onze Here Jezus Christus en Rebekka, de bruid, is het type van de bruidsgemeente. Ja, waarlijk de beloften van de Almachtige God zijn ja en amen. Zijn Woord is waarheid, Hij heeft Izak een

reine schone bruid geschonken (Hoogl. 6:9).

En ook Mozes getuigt van de waarheid. Want nadat Jozua als opvolger door God is aangewezen en voordat Mozes gaat sterven, dan spreekt hij tot de gehele gemeente van Israël: **"Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij."** (Deut. 32:4). Wat een heerlijk getuigenis mag Mozes hier uitspreken. De Heer had Zijn volk uit Egypteland gered en rijkelijk gezegend. Mozes, Zijn knecht, weet dat het alleen in geloofsvertrouwen van God te verwachten is, Hij Die is de Rotssteen en de Waarheid. In geloof en waarheid, dat is hoe de kinderen Gods mogen voortgaan. En daartoe had God met Abraham ook het verbond gesteld om door de besnijdenis kinderen Gods te worden. Maar onder Mozes, in de veertig jaren in de woestijn, was deze besnijdenis achterwegen

gebleven, echter wanneer Jozua en het volk van Israël in het beloofde land zijn, dan moeten de kinderen Israëls van God weer besneden worden (Joz. 5:2-9). Zodat zij weer als kinderen Gods in geloof en waarheid naar Gods ordeningen en inzettingen zullen handelen en wandelen.

Dan opnieuw, gelijk bij Mozes, zien wij dat ook Jozua vlak voor zijn sterven alle stammen van Israël bijeen verzamelde en de volgende woorden sprak: **"En nu, vreest den HEERE, en dient Hem in oprechtheid en in waarheid."** (Joz. 24:14a). Hier lezen wij dat Jozua het volk opriep de Heer te vrezen en te dienen. En niet in de zin van een angst hebben voor de Allerhoogste maar één van een eerbiedige, aanbidde Heilige vreze, vanwege Zijn Majesteit en Heiligheid. Hem te dienen, in oprechtheid en waarheid, want God, Die de Waarheid is, wil door Zijn kinderen gediend worden in geloof en in waarheid.

Het komt hier tot een oproep van Jozua aan het volk om geloof te tonen en in waarheid te wandelen. Want zij zijn door de besnijdenis geworden; kinderen van God, het volk van God, het volk van Israël (Gen. 18:9-27).

Wanneer de Here Jezus in het Nieuwe Testament in gesprek is met de Joden en hen zegt: **"en de waarheid zal u vrijmaken."** (Joh. 8:32), dan stellen zij de Heer in de vorm van een wedervraag dat zij alrede vrij zijn omdat zij Abrahams zaad zijn en nooit iemand gediend hebben. Hoe zou de Heer dan kunnen zeggen: **"Gij zult vrij worden?"** (Joh. 8:33). En dan maakt de Heer het hun bekend. De Heer, Die Zelf de Waarheid en het Leven is, zegt hen dat zij allen nog in de zonden zijn en een dienstknecht der zonden zijn. Want hoewel zij door de besnijdenis kinderen Gods zijn, als verbondskinderen uit Abraham mogen leven, was ook het volk van God, het volk van Israël, gelijk als alle andere mensenkinderen nog in de zondeval. Maar de Belofte van de Verlosser en Zaligmaker is in hun midden gekomen, zo spreekt de Heer tot hen. Want de Heer is gekomen voor alle zondaren, gezonden door de Vader, om hen de waarheid te zeggen (Joh. 8:45). Want de Heer is gekomen om te dienen en de zonden te betalen door Zijn sterven, waardoor allen, die Hem in geloof en waarheid zullen aannemen, vrijgemaakt worden.

Hierin zien wij de liefde van God tot de mens. Want waar Abraham, Mozes, Jozua en vele andere geloofshelden uit het Oude Testament van de waarheid Gods hebben getuigd,

het volk hebben opgeroepen God te dienen in geloof en waarheid. Is het in het Nieuwe Testament de Waarheid Zelf, de Verlosser en Zaligmaker, de Zoon van God, Die voor Zijn sterven tot het volk van Israël is gekomen en hen heeft opgeroepen de Belofte van de Vader te aanvaarden en Hem in



geloof en waarheid aan te nemen. Zich hiertoe te laten dopen door de Heilige Waterdoop tot wedergeboorte als een geestelijk kind van God, de geestelijke besnijdenis. Want gelijk Jozua het volk van God opnieuw moest besnijden, is het nu de Grote Jozua, De Here Jezus, Die allen oproept gehoor te geven aan de wedergeboorte door de Heilige Waterdoop tot bekering en behoudenis. In Zijn grote liefde om Israël toch tot geloof te laten komen sprak de Heer zelfs de volgende woorden: **"Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest."** (Joh. 8:56).

Maar Israël heeft verlangd naar hun natuurlijke begeren en hebben hun Messias, de Verlosser en Zaligmaker, Die in nederigheid gekomen was om te dienen en te verlossen niet aanvaard. Zij hebben Hem veracht en gedood.

Maar wij, het geestelijke Israël, hebben Hem in geloof aangenomen, zijn door de Waarheid en het Leven tot kinderen Gods geworden door de Heilige Waterdoop. En door de Heilige Verzegeling zelfs een eersteling, een Rebekka voor Izak, een bruid voor de Bruidegom. Wat een heerlijke

waarheid is ons deel geworden. Want het Evangelie van Jezus Christus is het levenswoord van waarheid (Kol. 1:5). De Heer is op de Paasmorgen heerlijk opgestaan, in Zijn hemelvaart is Hij verhoogd en op de Pinkstermorgen heeft Hij Zijn Belofte, de Trooster, Die van de Vader en de Zoon is uitgegaan, uitgestort. En door Zijn Heilige Geest roept de Heer nog steeds op! Want ook vandaag aan de dag wil Hij Zijn kinderen nog bijeen verzamelen door de wereld te overtuigen van zonden, gerechtigheid en oordeel (Joh. 16:8) om zo te komen tot behoudenis. Om te wandelen in geloof en waarheid: het Apostolisch Profetisch getuigenis van Woord en Geest in Ambten en Gaven. Het is de Heilige Geest, Die ons in alle Waarheid leidt naar die heerlijke dag, naar onze toekomst, waar wij zo zeer naar verlangen. De dag dat de Heer wederkomt en levenden en ontslapenen, de bruidsgemeente, en allen die deel

hebben aan de eerste opstanding, opneemt in Zijn heerlijkheid. Daarom, geliefde broeders en zusters, dat u in grote blijdschap uw geloofsweg in geloof en waarheid, door de kracht en werking van de Heilige Geest mag vervolgen. Want de Heer heeft Zijn liefde en genade aan alle mensen, ook aan u en mij geschonken. Hij vraagt Zijn kinderen om Hem in wederliefde te dienen in geloof en waarheid! Want zoals

apostel Jakobus het schrijft: **"Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen."** (Jak. 1:18). Dat wij allen getrouw zullen blijven aan de waarheid en ons vertrouwen alleen op de Rotssteen, de Almachtige God zullen stellen. Die Zijn Zoon geschonken heeft. Die is, de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Want alleen door Jezus

Christus en Die gekruisigd, kunnen wij tot de Vader komen (Joh. 14:6). Hij leidt en bestuurt Zijn Kerk door Zijn Heilige Geest en zoekt mensenharten waarin Hij woning kan maken, de werkende kan zijn door de Geest der waarheid (Joh. 14:17,23).

Ik wens u allen God zegen toe en de bede uit het hart: Kom haastig Heere, kom haastig! Amen.

# Ingeënt in Jezus tot Zijn komst

Romeinen 11 vers 16

profeet F.A.J.M. Thesselaar

Op het voorblad van de Jongerenbazuin zomereditie 2023 staat onderaan een bijzondere Bijbeltekst uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 11 vers 16: **"En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig."** Laten wij eens kijken wat apostel Paulus bedoelt met deze tekst.

Hoofdstuk 11 gaat over het feit dat Israël slechts ten dele is verworpen. Dit lezen wij in vers 7: **"Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden."** Paulus zegt niet dat God het volk Israël verstoten heeft dat Hij tevoren gekend heeft, nee dat zeker niet, maar wel dat de uitverkorenen het hebben verkregen. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Toen de kerk van Christus geboren was op de eerste Pinksterdag, heeft de geroepen apostel Petrus het totale volk opgeroepen tot bekering. Velen die Petrus hoorden, vroegen aan Petrus en de andere apostelen: **"Wat zullen wij**

**doen mannen broeders?"** (Hand. 2:37). Het antwoord was duidelijk: **"Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal."** Het heil is op die dag tot de heidenen gekomen. En nu



schrijft apostel Paulus in de Romeinenbrief: **"En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig"** Het Pinksterfeest, dat alleen in het Nieuwe Testament voorkomt, komt van het Griekse woord pentèkostè, dat de "vijftigste (dag)" betekent. In het Oude Testament wordt dit feest het "feest der eerstelingen" of het "feest der weken" genoemd. Ja, op die dag, Pinksteren, zijn de Nieuw Testamentische eerstelingen geboren door het

ontvangen van de Heilige Geest. Voor velen geldt de vraag: "hoe ontvang ik nu de Heilige Geest?" Jezus geeft ons het antwoord in Handelingen 1 vers 5: **"Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen."** Hier lezen wij over twee dopen, namelijk de doop met water en de doop met de Heilige Geest, hetgeen Paulus ook schrijft in de Hebreeënbrieff 6 vers 2: **"Van de leer der dopen, en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden, en van het eeuwig oordeel."** Deze handeling staat ook beschreven in Handelingen 8 vers 14-17: **"Als nu de apostelen, die te Jeruzalem waren, hoorden, dat Samaria het Woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes; Dewelken, afgekomen zijnde, baden voor hen, dat zij den Heiligen Geest ontvangen mochten. (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleenlijk gedoopt in den Naam van den Heere Jezus.) Toen legden zij de handen op hen, en zij ontvingen den Heiligen Geest."**

Er staan nog meer verwijzingen in het Nieuwe Testament over het ontvangen van de Heilige Geest door het opleggen van de handen van de apostelen. Maar Christus stelde wel een voorwaarde aan het ontvangen van de Trooster, de Heilige Geest, en dat staat zo duidelijk in het Johannes-evangelie, hoofdstuk 14 vers 15-17:

**"Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn."**

Maar bij het ontvangen van de Heilige Geest is er nog geen zekerheid tot het verkrijgen van de overwinning. Dat is pas als wij, volgens Openbaring 2 vers 7, overwinnen: **"Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt."** Als de Heer Jezus, onze Bruidegom, ons roept, dan hebben wij overwonnen.

Apostel Paulus schrijft in Romeinen 11 vers 16b: **"zo is ook het deeg heilig"**. En diezelfde apostel schrijft het volgende over een nieuw deeg in 1 Korinthiërs 5 vers 7: **"Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus."** Ja, wij kunnen alleen eerstelingen zijn als wij geheel

het oude, de zonden, achter ons laten, zodat wij een nieuw deeg zijn geworden door de reiniging door het bloed van Christus. De oude mens is met Hem gekruisigd, opdat wij een nieuw mens zijn geworden in Christus, want Christus is Eersteling en wij worden eersteling door Christus. Verder staat in onze uitgangstekst: **"en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig."** Als het begin,



de oorsprong, heilig is, dan is alles wat daaruit voortkomt ook heilig. En wij, Zijn bruidsgemeente, zijn ingeënt in Jezus Christus, de wortel van al het goede waarvan de profeet Jesaja sprak. Apostel Paulus herhaalt dit in Romeinen 15 vers 12 en 13: **"En wederom zegt Jesaja: Er zal zijn de wortel van Jessai, en Die opstaat, om over de heidenen te gebieden; op Hem zullen de heidenen hopen. De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes."**

Ja, Jezus zegt niet voor niets tegen ons: **"Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. Alle rank, tak, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij."** Dit is wat wij elke zondag, als wij in oprechtheid onze zonden belijden, mogen ontvangen door het ambt der verzoening, hetgeen apostel Paulus zo

duidelijk beschrijft in 2 Korinthiërs 5 vers 18 en 19: **"En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelfen verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met Zichzelfen verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd."** Wij zijn dan rein geworden door het woord van de bediening der verzoening en daarom mogen wij blijven door Zijn genade, ingeënt in de ware Wijnstok Jezus Christus. Jezus zegt ook: **"Ik ben de Wortel en het geslacht van David."** Jesaja noemt Hem in hoofdstuk 11 vers 1 een Rijsje uit de afgehouden tronk van Isai, een Scheut uit zijn wortels, Die in die beloofde tijd van de vrede vrucht zal voortbrengen. Ook de oudste (Openb. 5:5) die met Johannes spreekt, noemt Hem: de Wortel van David. Als Zoon van David vormt Hij ook zijn geslacht, dat in de mens geworden en verheerlijkte Jezus niet kan sterven, maar voortleeft tot in eeuwigheid. **"Ik ben de blinkende Morgenster"**, die het aanbreken verkondigt. Het aanbreken, dat is waar wij naar uitzien. Dat is als Jezus als Bruidegom ons, Zijn uitverkorenen die verzegeld zijn met de Heilige Geest, komt halen. Broeders en zusters, wat heeft deze bijzondere Bijbeltekst op de Jongerenbazuin zomereditie 2023 ons veel te zeggen: **"En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig."** Ja, heilig zijn en blijven is afgezonderd zijn van deze wereld en ingeënt zijn in Jezus tot Zijn komst.

Maranatha de Heer komt! Amen.

# Plaatsvervanger/representant/ vertegenwoordiger

evangelist H. Kuipers

Op aanwijzen van de Heer, hebben wij het voornemen om ontslapenen - gestorven mensen, die geestelijk in het dodenrijk verblijven - de Heilige Waterdoop en de Heilige Verzegeling of alleen de Heilige Verzegeling door plaatsvervangende mee te delen. De Heilige Geest heeft dit ons door het Woord der profetie geopenbaard.

Ter inleiding en overdenking willen wij ook Gods Heilig Woord, de Bijbel, laten spreken over het verkrijgen van geestelijke goederen door middel van een plaatsvervanger, een representant dan wel een vertegenwoordiger. Paulus schrijft hierover in het door ons te lezen epistel uit 1 Korinthe 15 vers 20-29, alsmede lezen wij ook over de toestand van de ontslapenen in het dodenrijk in de ons bekende gelijkenis uit het evangelie van Lukas 16 vers 16-31.

Allereerst even enkele voorbeelden uit het natuurlijke leven. Een broer kon vroeger in militaire dienst voor een andere broer de dienstplicht vervullen, omdat deze bijvoorbeeld zijn plicht niet kon of wilde vervullen. De plaatsvervangende broer, ook wel remplicant genoemd, had dan in de plaats van de dienstplichtige broer alles te doen, wat van hem geëist kon worden, ook zelfs om op leven of dood te strijden tegen de vijand. Een ander voorbeeld: Wanneer twee jonge mensen samen willen trouwen, en de bruidegom is in het buitenland - gevangen bijvoorbeeld - dan kan zijn plaats door een ander

worden ingenomen. En als het huwelijk dan aldus voltrokken is, dan heeft die vrouw recht op alles wat van haar man is. En al zou hij in die tussentijd zijn gestorven, zij heeft nochtans op de erfenis recht, doordat de plaatsvervanger in de plaats van de man staande, dat recht voor haar heeft verworven. Zelfs is het mogelijk om met iemand nog te trouwen, nadat één van de twee is gestorven. Men noemt dit ook wel het huwen met de handschoen. Ook in het oude Testament kende men het plaatsvervangende zijn: bijvoorbeeld in het geval, dat een man stierf zonder kinderen na te laten, dan moest zijn broer de weduwe huwen. De eerstgeboren zoon uit dit huwelijk gold dan als de eigen zoon van de overledene. Men noemt dit ook wel het liviraats- of zwagerhuwelijk (Deut. 25:5-10).



Zo werd ook de Heer Jezus Christus voor alle zondaren de Plaatsbekleder. Hij kwam, om in onze plaats de vijand zijn prooi te ontnemen, die hij aan het

Rijk van de Grote Koning, van God dus, ontroofd had. De aartsvijand, satan, had door list, de mens, ja Gods volk tot opstand en afval verleid, en van alle rechten op enig Goddelijk goed ontbloot, waardoor God de vloek over de mens uitsprak en het doodvonnis over de schuldigen. Allen waren schuldig en zijn wij nog. Niemand was op aarde te vinden, die redding en verlossing kon aanbrenge. Een zuchten van levenden en gestorvenen kwam op tot God. Maar Zijn liefde, Zijn Zoon, sprak tot Hem: "Zend Mij, om Uw wil te doen." en "Laat Mij Plaatsvervanger worden." Alle mensen hebben dus opstand gepleegd en daardoor vloek en dood verdiend. En wil de mens aan alle eisen der gerechtigheid voldoen, dan moeten zij zich bekeren tot de Heer Jezus en zich laten dopen in de driemaal Heilige Naam van God. Dit is een doop met water tot vergeving van zonde. Want de Zoon van God heeft de plaats van zondaren ingenomen. Hij is als het Lam van God gestorven voor alle zondaren. Hij is de Plaatsbekleder van de krib tot het kruis. Hij heeft de zonden weggenomen en ze geheel uitgedelgd door Zijn dood in onze plaats. Ja, in de plaats van alle mensen, niet alleen als Tweede Adam, als levend natuurlijk Mens en als Plaatsvervanger voor de toen levende mensen, maar Hij is het Lam Gods dat de zonden van deze gehele wereld heeft weggedragen. Derhalve ook voor allen, die afstammen van de eerste Adam tot op Christus,



de Tweede Adam, maar ook voor die allen, die geleefd hebben en gestorven zijn. Ook is de Heiland de Plaatsvervanger voor die mensen, welke bij en na de kruisiging nog niet geboren waren, en later geboren zijnde, toch ook gestorven zijn, tot op onze tijd, want de doop, waarvan de Heer Jezus sprak in Lukas 12 vers 50, dát onschuldig lijden en sterven, dát bloedvergieten van onze Plaatsbekleder is een bron of fontein van alle genademiddelen. Door zich te laten dopen met water en Geest, krijgen wij deel aan de water- en Geestesdoop, en aan het Heilig Avondmaal, mits zij aan ons door zicht- en tastbare mensen, als bedienaren van Gods genademiddelen gegeven en toegediend worden.

De Heer Jezus heeft de genademiddelen verworven door Zijn overwinning, door vernedering behaald, want Hij ontving uit de Hand van de Vader het Gods- en mensenleven terug in Zijn opstanding, en de Vader gaf Hem een oneindige heerlijkheid.

En Gods genademiddelen worden ook thans nog geschonken door bedienende personen; door zicht- en tastbare mensen in wie de Heer

Jezus als Koning en Hogepriester door Zijn Heilige Geest woont en door hen handelt. Mensen, die in de plaats van de Heiland staan, en door Hem de handelende plaatsbekleders zijn op aarde. De Heer Jezus heeft Zijn twaalf apostelen geroepen, toebereid en gezonden. En de zeventig had Hij ook geroepen. Hij zond ze allen uit om het Evangelie te prediken. En wij weten uit de Heilige Schrift welke macht en taak zij gekregen hebben; ja, in de Naam van Christus Zijn plaatsbekleder hier op aarde te zijn. Want de Heer wil dit zo. Hij, de Onzichtbare, is door zicht- en tastbare bedienaren de handelende Middelaar. Christus is de dooper met vuur en de Heilige Geest in de apostel. Hij is in Zijn dienaren de Zegenaar in de zegenaar, de Doper in de dooper; de Vergevende in de vergevende; de Uitdelende in de uitdeler. Ja, onder de Hemel is geen andere Naam de mensen gegeven, waardoor wij moeten zalig worden, dan de Naam of de Persoon van Jezus Christus. En de zaligheid is in geen ander. De ontslapenen in het dodenrijk, die door plaatsbekleders van Christus, dit is door levende bedienaren, niet de Heilige

Waterdoop hebben ontvangen, staan buiten het Rijk van de Zaligmaker, want zij zijn niet uit Hem geboren en de gedoopten, die niet de doop met de Heilige Geest hebben ontvangen, zijn geen eerstelingen en bruidskinderen.

De ongedoopten zijn verloren, dat staat op vele plaatsen in de Heilige Schrift, en daarom hebben de gelovigen in Paulus' tijd zorg gedragen voor de doden, opdat zij niet uitgesloten zouden zijn van de hemelrijken in Christus; de tweede; het Paradijs in het dodenrijk en de derde; in de hemelse bruiloftszaal, in de Hemel der hemelen.

Gods genade openbaart ons, dat er nog een doop is, buiten de drie dopen ons in Handelingen 19 vers 1-7 genoemd, namelijk een vierde doop, ja dat er plaatsvervangers zijn, die voor de doden gedoopt worden (1 Kor. 15:29). Dus mensen, die gedoopt worden voor en in de plaats van gestorvenen, opdat door dat dopen de doden aandeel aan het Rijk der heerlijkheid, aan de Zaligmaker Christus, zelfs als bruid aan de Bruidegom, door de verzegeling met de Heilige Geest zullen hebben. Immers de Heiland is Heer over levenden en

ontslapenen, maar Hij schenkt Zijn sacramenten door zichtbare tekenen door tastbare mensen. Wij kunnen als levende gelovigen tot redding van ontslapenen plaatsbekleders zijn, want de gestorvenen zijn door hun sterven niet opgehouden mensen te zijn. Wij mogen en moeten voor hen bidden, opdat voor wie het verlangd om

verlost te worden uit de Hades, uit de plaats van de gestorvenen, zoals de rijke man uit de gelijkenis (Luk. 16: 19-31), ja om uit het vuur van de beproeving gerukt te worden, om door openbaring van de Heilige Geest, genade te vinden bij God, ook de nodige genademiddelen of sacramenten door plaatsbekleding zal ontvangen. Daarom zullen wij voor de



ontslapenen bidden en als de Heer dat van ons verlangd ook ons voor hen, als plaatsvervanger laten dopen en verzegelen, en het Heilig Avondmaal nemen.

## Vragen van onze Heer en Heiland

herder R. Blumink

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, wij mogen in 1 Thessalonicensen 5 vers 16-22 het volgende lezen: **"Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Blust den Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen; behoudt het goede. Onthoudt u van allen schijn des kwaads."**

De Heer vraagt dus, aan u en aan mij, dat wij te allen tijde blijdschap in het geloof hebben. Nooit moede of mat worden om te getuigen van dat heerlijke geloof, het geloof dat alles overwint.



Misschien worden wij wel eens moedeloos omdat het wachten op Zijn komst zolang duurt. Maar wij mogen vasthouden aan Zijn belofte, die opgetekend staat in Johannes 14:3:

**"Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben."**

De Heer zegt dat wij tot Hem moeten bidden, zonder ophouden. Dat wij dan zullen bidden dat Zijn wil in onze levens zal worden uitgevoerd, dat Zijn Heilige Geest ons zal leiden en dat we gevuld zullen zijn met de Liefde Gods. Wij zullen de Heer danken voor alles wat wij in ons leven ontvangen. Alle zaken of dingen die in ons leven gebeuren, al zijn ze nog zo zwaar, wij zullen het kunnen dragen, in Zijn Liefde en genade. Hij geeft ons namelijk geen last die wij niet kunnen dragen. Want Hij wil ons altijd vertroosten en bemoedigen, zoals ook staat in Matthéüs 11:29 en 30: **"Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht."**

Dat wij Zijn Woord blijven onderzoeken, Zijn Woord,

ordeningen en inzettingen willen volgen iedere dag van ons leven. Wij mogen erop vertrouwen dat Zijn Heilige



Geest ons zal leiden in Geest en Waarheid. Dat ons geloof niet wordt uitgeblust en dat wij voort mogen gaan op de weg van het geloof. Wij mogen nog zijn die wij zijn, staande in het Apostolisch Profetisch getuigenis. Dat wij dan ook tot de Heer zullen bidden of Hij Zich nog te midden van Zijn gemeente wil blijven openbaren door de Gaven des Heiligen Geestes, ook middels het Woord van profetie. Dat Hij Zijn Heilige wil aan ons bekend wil maken, zodat wij mogen weten welke weg wij hebben te gaan.

De Heer wil ons ook beproeven of wij standvastig blijven in dat allerheiligst en dierbaar geloof. Dat wij dan niet zullen afwijken ter rechter- of ter linkerzijde.



Dat wij verlangend zullen zijn naar Zijn wederkomst. Dat die hoop en verwachting altijd in ons hart mag zijn, dat die grote dag spoedig mag aanlichten. Want, broeders en zusters, het gaat immers om onze harts-gesteldheid. Wij zullen ons verre houden van al het kwade. Dat wij niemand kwaad voor kwaad zullen vergelden, maar dat wij altijd het goede zullen najagen, niet alleen jegens elkander, maar ook jegens onze naasten. Dat het ons dan ook aan geen enkele gave zal ontbreken, maar dat wij verwachten de openbaring van onze Heere Jezus Christus.

Welke God ons ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onzen Heere Jezus Christus. Voorts mogen wij nog lezen in 1 Korinthe 1 vers 9: **"God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere."** Ten slotte: **"En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal."** (1 Thess. 5:23, 24).

Dat wij elkander dan zullen schragen en dragen, voortgaande op de weg waarop Hij ons heeft geplaatst, een ieder in zijn orde. Dat de dag Zijner komst spoedig mag aanbreken, dat Hij zal komen om Zijn bruid, Zijn Sulammith, Zijn geliefde te halen. Zodat wij dan mogen zijn waar Hij is en dat wij voor eeuwig en altijd bij Hem mogen zijn. Hem kennende van aangezicht tot aangezicht, om Zijn Naam alle eer toe te brengen, die Hem alleen mag worden toegebracht.

Halleluja! Amen.

## Gemeenschap

Wijlen apostel H.F. Rijnders

Een korte maar alleszeggende schets over het leven van de eerste gemeente vinden wij in Handelingen 2:41-47. Hier wordt een prachtig beeld gegeven van een door God gezegende gemeenschap. De Heilige Geest werkte krachtig in de gemeente; men probeerde oprecht het evangelie, zoals het door de apostelen werd verkondigd, in de praktijk te brengen. Men nam deel aan het gemeenschapsleven, met name aan de erediensten: het breken van het brood (viering Heilig Avondmaal) en de gebeden (dienst der aanbidding). De apostelen deden veel wonderen en machtige werken, doordat de Heilige Geest dominant aanwezig was. Allen die tot het geloof waren gekomen sloten zich nauw aaneen en hadden alles gemeenschappelijk. Met andere woorden: er was niet slechts aandacht voor de leer van de apostelen maar er was ook aandacht voor elkaar.



Er heerste gemeenschapszin. De gemeente was een hechte gemeenschap; een geloofsgemeenschap. Het gemeenschapsleven komt het meest optimaal tot uiting in de zondagse erediensten. Daar is de gemeente bijeen als geestelijk huis van de Heer, als tempel van de Heilige Geest. Daar kan de gemeenschap met God en met de broeders en zusters in het geloof werkelijk

worden ervaren. Het ruisen van de Geest zal worden opgemerkt.

### Hiaten

Gebrek aan gemeenschapszin komt tot uiting in het feit dat erediensten gemakkelijk worden verzuimd. Men volhardt niet "in het breken van het brood en in de gebeden" (Hand. 2:42). Duidelijke kentekenen van een

zwakker wordend geloofsleven. Je zou het zo kunnen formuleren: een zwakker wordend geloofsleven gaat hiaten vertonen. Hiaten die eigenlijk stuk voor stuk worden opgevuld met ongeloof. Zijn er in de gemeente veel hiaten, dan is er dus veel ongeloof. Zo'n gemeente vertoont een aanmerkelijk verschil met de gemeente uit Handelingen 2. Want daar konden wonderen en tekenen worden verricht omdat de gemeente volhardde in het geloof! Als de gemeente volhardt in haar geloofsdaden, volhardt de Heilige Geest eveneens in Zijn daden. Met ongeloof gevulde hiaten zullen te allen tijde het werk van de Heilige Geest schaden. De Heer Jezus kon niet veel krachten tonen als er ongeloof was (Matth. 13:58).

### Beloften

De ouderen onder ons weten het zeker. Vroeger waren er in de gemeenten meer gaven van de Heilige Geest. Er was geen gemeente waar niet 'het ruisen van de klederen van de Heer'

kon worden waargenomen. Merkwaardige krachten werden ervaren bij ziekenzalving en handoplegging. Zijn onze huidige hiaten een belemmering voor het krachtig



werken van de Geest? Als wij eerlijk zijn tegenover God en onszelf kunnen wij slechts een bevestigend antwoord geven. De Heer heeft ons vele, vele beloften gegeven. Hij wil uitdelen uit Zijn rijk gevulde schatkamer. Wij zijn dus zelf verantwoordelijk voor het feit dat de Heer Zich vooralsnog

met terughoudendheid opstelt. Het ontbreekt ons aan voldoende gemeenschapszin! Laat het niet bij deze constatering blijven. Wij zijn in staat het tij te laten keren. Als wij het werkelijk willen zal de Heer onze negatief gevulde hiaten wegnemen en ons geloof vermeerderen. Laat ons bidden:

'Heer ontferm u over ons en vermeerder ons geloof opdat u ons door Uw Geest moed en kracht kunt geven om werkelijk een hechte gemeente te zijn. In de Naam van Jezus, amen!'

### Tenslotte

Leest en herleest hetgeen apostel Paulus aan de gemeente schrijft in Hebreë 10:19-39. De gemeente wordt aangespoord te blijven in de belijdenis van het geloof. Dit betekent trouw te blijven aan alle geloofsbeginselen en de erediensten te bezoeken zoveel als mogelijk is. Volharding in het geloof is dringend noodzakelijk opdat de Heer ons kan geven wat beloofd is.

# www.hazknl.nl

De afgelopen periode zijn de volgende artikelen, bewerkt naar onze tijd, op de website gezet:

- De Urim en de Thummim (apostel J.G. Kalwij)
- Het wonder van de olie (evangelist R. Velde)
- Hemelvaart (herder B. Carmiggelt)
- De blinkende Morgenster is opgegaan (herder H. van der Beek)

Wilt u artikelen in uw mailbox ontvangen? Dan kunt u zich inschrijven op [www.hazknl.nl/inschrijven](http://www.hazknl.nl/inschrijven)

### Kolossenzen 3: 16

"Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart."

Hersteld Apostolische  
Zendingkerk

MENU

## Maranatha, de Heer komt!



# Judareis 2023

M.J.J. Keijsper

Op donderdag 22 juni kwamen bijna 40 broeders, zusters en kinderen naar het kerkgebouw waar onze Judareis startte: Open Haven in Zeewolde. Vanaf ongeveer half elf werden we daar ontvangen met koffie en thee.

Het was duidelijk dat men plezier had in het elkaar weer ontmoeten en spreken. Tegen elf uur gingen we zingen tot eer van God. De psalmen en



liederen waren ingedeeld in zes stappen, die ieder werden ingeleid met een Bijbeltekst en een korte toelichting:

- Lof aan de HEERE God (Ps. 100: 1,3; Bundel 26: 3,4; Gez. 146:1-3)
- In nederigheid de Heer volgen (Heer ik kom tot U; Hij die rustig en stil)
- De Heer leidt ons op de geloofsweg (Gez. 222: 1,2,4)
- Israël terug naar het beloofde land (Gez. 112: 1,2,4)
- De heerlijke toekomst voor ons weggelegd (Gez. 122: 1,3,5,7,8; Ps. 93: 1,3,4)
- Gods heil voor ons en onze glorie voor God (Er komen stromen van zegen; U zij de

glorie, opgestane Heer)  
Bij de vierde stap werd ingegaan op de twee gedachten die onder christenen over Israël leven:

1. Alle beloften aan de Joden zullen worden vervuld. Zijn beloften zijn onberouwelijk, wat wil zeggen dat Hij daar geen berouw over kan hebben. Christenen die geen Jood zijn zullen die beloften dus niet smaken.
2. Omdat de Joden (als volk) Christus hebben verworpen, zijn alle beloften aan hen overgegaan op de Christenen (bekend als de "vervangings-leer").

Wij mogen echter op grond van de Bijbel weten dat alle beloften aan de Joden, op één na, zullen worden vervuld. De Joden (als volk) zouden de bruid van Christus zijn, als het gehele Joodse volk Hem als Messias had aangenomen en al Zijn ordeningen en inzettingen voor Zijn Kerk had omarmd. Dat hebben zij, als volk, niet gedaan. Dít belofte alleen is overgegaan op de christenen die Hem wél, zó hebben aangenomen.

De reden voor deze korte toelichting is ons bezoek in de

middag aan "Christenen voor Israël" in Nijkerk. Deze organisatie, die is ontstaan vanuit de Katholiek Apostolische Kerk, hangt de eerstgenoemde opvatting aan.

Na het zingen genoten we in Open Haven van een uitstekende lunch. Hierna was er voldoende tijd om elkaar te spreken, te wandelen enz., waarna we vertrokken naar Nijkerk. Hier bezochten wij de indrukwekkende tentoonstelling "Israël 75 jaar", waar onder meer een aantal wonderlijke gebeurtenissen in de gewapende strijd met tegenstanders werden vermeld. Het bezoeken van deze tentoonstelling is absoluut de moeite waard.

Hierna vervoegden wij ons in restaurant "de Zuidwal" in Nijkerk, waar de inwendige mens werd versterkt met een prima diner en wederom weer plezierig met elkaar werd gesproken.

Na thuis aangekomen te zijn konden wij allen de Heer onder meer danken voor een genoeglijke dag met elkaar en voor Zijn bewarende zorg.





## De erediensten worden op zondag gehouden te:

Amersfoort	Banckertstraat 3 de even maanden, de morgendienst de oneven maanden de avonddienst	10.00 en 17.00 uur
Amsterdam	Burg. Röellstraat 199	10.30 en 17.00 uur
Arnhem en Wageningen	Uitzichtkerk, Zaslaan 22 Arnhem	10.00 en 17.00 uur
's- Gravenhage	Willemstraat 69	10.00 uur en de tweede en laatste zondag van de maand om 17:00 uur