



# Jongerenbazuin

Wintereditie 2023

## Lukas 2: 15-16

En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.



# Advent

Wat zucht je toch in 't donker, kind?  
Ik deed het grote Licht ontbranden.  
Toe, open maar je lege handen  
Je weet het toch; wie zoekt die vindt.

Ik kwam toch voor de rijken niet,  
niet voor de sterken, de gezonden.  
Ik kom barmhartigheid verkonden  
aan elk, die pijn heeft of verdriet.

Heb je geen kleren voor Mijn feest?  
Ik zal je dit te kleed'ren geven.  
't Is moeilijk van gena te leven  
Ik weet 't, Ik ben ook arm geweest.

In Beth'lehem zie Ik je weer,  
daar moet Ik velen plaats bereiden.  
Mijn ster zal hen er henen leiden  
Jij komt toch ook? Aarzel niet meer!

Gedicht door één van onze zusters.



## Opgaan naar Bethlehem

herder R. Blumink

Jongelingen van Juda,

Er wordt momenteel veel en vaak gesproken over 'de donkere dagen voor Kerst'. Als we om ons heen zien klopt dat ook, 's morgens als we van huis gaan is het vaak nog donker en als we 's avonds thuiskomen is het alweer donker.

In de wereld is het overal chaos, veel ellende, veel strijd, veel verdriet, zorgen en moeiten. We hopen dan heel erg dat het, in ieder geval met Kerst, vrede zal zijn. Stilte van de oorlogen, stilte voor alle stormen des levens... rust in ons hart.

Wij leven nu in de Adventstijd en we weten wat dit betekent: "het komt aan". Wij hebben toch de hoop, de verwachting, maar ook het verlangen om samen op te trekken naar de stal van

Bethlehem. Met Kerst mogen wij gedenken aan de komst van onze Heer en Heiland in nederigheid.



Maar dat wetende, dan mogen en moeten wij ook de zekerheid hebben van Zijn komst in heerlijkheid. Die dag staat te komen, Hij heeft het ons Zelf gezegd, namelijk dat Zijn komst zeer nabij is.

Toch laat de wereld ons (nog) niet los, want wij leven toch in de wereld? Gaan naar school, of naar het werk, of wat dies meer zij.

Altijd weer druk ... druk, onze agenda's zitten propvol, iedere week maar weer.

Maar laten we vooral niet vergeten dat wij allemaal, jullie en ik ook, bij Hem de rust kunnen vinden die wij allen zo van node hebben. De Heilige Schrift leert het ons, zoals staat in Mat. 11:28: **"Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven."**

Laat onze hartsgesteldheid dusdanig zijn dat wij Hem zoeken te dienen uit geheel ons hart, uit geheel onze kracht, uit geheel onze ziel en uit geheel ons verstand. Dat wij zullen proberen om te wandelen als kinderen des lichts.

Is dat nu zo moeilijk, vraag ik mezelf wel eens af. Er zitten 168 uur in een week en de Heer vraagt

'slechts' 2 ½ uur van ons om in het Vaderhuis te zijn. Dat kan toch niet zo moeilijk zijn denk ik dan. Is het dat dan 'slechts' 2 ½ uur....neen natuurlijk niet! Wij moeten allemaal onze handel en wandel op Hem richten, Hij is immers onze hoop en verwachting. Wij zullen dus in en door Hem moeten leven, handelen en wandelen.

Het is verschrikkelijk belangrijk om in stilte je handel en wandel te overdenken, je af te vragen wat anders moet en de Heer te vragen om je aan te geven wat Hij wil dat je doet. Alles in het besef wat Hij voor ons heeft gedaan.

Ons hart moet als het ware overlopen van liefde voor Hem; Hij Die het verlossingswerk voor ons volbracht heeft. Om onzentwil heeft Hij daar aan dat akelig vloekhout gehangen.

Dat beseffende is het toch geen enkele moeite om Hem te dienen, gedurende de week, op naar de zondag. Zijn rustdag met ons. Dan willen we ons toch helemaal overgeven aan Hem en als we dat oprecht willen doen zal Hij ons zegenen met de keur Zijner zegeningen.

Laten wij dan als Zijn volkske samen optrekken naar die kribbe in Bethlehems stal. In stilte zullen wij nederknielen en Hem aanbidden, prijzen en eren. Wij zullen één van hart, één van Geest en één van liefde moeten zijn als wij Zijn komst gedenken en Hem, met ons geestesoog, zien nederliggen in de kribbe.

De hemelse heirlegers zullen dat heerlijke lied weer zingen wanneer Hij geboren zal zijn. Dat wij dan feestelijk zullen instemmen met die engelen en

Hem onze lof en eer willen betuigen.

De Heer schenkt ons Zijn Liefde en genade, als wij Hem maar willen volgen op de geloofsweg waarop Hij ons geplaatst heeft. Wij zullen moeten blijven bidden dat wij nog mogen zijn die wij zijn, staande blijvend in het Apostolisch Profetisch getuigenis.

Weliswaar verwachten wij Hem nu in nederigheid, maar Zijn komst in heerlijkheid is zeer nabij. Dat onze hoop en verwachting en bovenal ons verlangen zal zijn, dat Hij spoedig zal komen om Zijn bruid, Zijn liefste, Zijn Sulammith te halen.

Ik wens jullie allemaal zeer gezellige en Gezegende Feestdagen en een voorspoedig 2024.  
Maran-atha... Jezus komt!!!

## "En gij, Bethlehem Efrata..."

Wijlen apostel H.F. Rijnders

al zijt gij klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn over Israël.'

Met deze woorden profeteerde Micha over de geboorteplaats van het kind Jezus. Niet in Rome, het middelpunt van de toenmalige wereld, ook niet in Jeruzalem, het oude centrum van het volk Israël, maar in het kleine Bethlehem zou God een begin maken met Zijn verlossingswerk. De grote daden van God onder de mensheid beginnen altijd in het klein. De Schrift leert ons dat God Zich juist in en door het kleine, grotelijks manifesteert. Ook de Geest getuigt onder ons hierover menigmaal. De aartsvader Abraham heeft dit evenzo ervaren. De Heer beloofde hem dat hij een groot volk zou worden. Een volk dat de gehele mensheid tot zegen zou zijn. Want de Verlosser van de

wereld zou geboren worden uit het volk Israël.



Maar hiervan was in Abrahams dagen nog niets te zien. Aanvankelijk was Abraham zelfs kinderloos en toch noemde de Heer hem toen al de vader van een menigte volken. En Abraham geloofde God. Hij geloofde dat uiteindelijk zijn nageslacht een groot volk zou worden. En te midden van dit grote volk

gaat de Heer Zich opnieuw in het klein openbaren; in het kleine Bethlehem begint het grote verlossingswerk van God met de geboorte van een kind. Bijna niemand is hiervan getuige; slechts een aantal eenvoudige mensen. De priesterschap in Jeruzalem hoort er wel iets van, doch neemt niet de moeite het te onderzoeken. Zij zullen dan ook later in overgrote meerderheid geen enkele rol spelen in de verkondiging van dit Werk.

Waarom stelt de Heer altijd ons geloof op de proef door aanvankelijk zo weinig spectaculair te werken? Het antwoord is dat wij moeten leren hierin de speciale werkwijze van God te herkennen. Deze werkwijze is Gods unieke kenmerk. Dit kenmerk zegt ons steeds dat er geen mensen aan



het werk zijn maar dat wij met het werk van de Almachtige God te maken hebben.

De massa herkent het niet; neemt niet de moeite het te onderzoeken. Maar het kind Gods dat Zijn Vader in Zijn werk herkent zal altijd zeggen: 'Komt, laat ons onderzoeken wat ons door de Heer is bekendgemaakt.' Zij gaan op weg, net als de herders naar Bethlehem, om de kleinheid van het grote Godswerk te gaan bezien.

Het apostolische zendingwerk is ook zo'n klein Godswerk waarin en waardoor de Heer Zijn grootheid wil laten zien. Op

wonderlijke wijze blijft dit werk voortgaan over de wereld. Inderdaad weinigen herkennen het en als zij er iets van horen gaan zij er vaak ongeïnteresseerd aan voorbij. Maar de kribbe van Bethlehem wordt de troon van koning Jezus.

Hij komt, nu niet meer in nederigheid, maar in heerlijkheid om Zijn bruid te halen. En de Heer heeft ons geroepen die komst aan te kondigen. Blijf als een Abraham geloven in Gods beloften en opdrachten en laat het niet afweten zoals velen onder ons in het verre en recente verleden gedaan hebben. Blijf gelovig luisteren naar de Heilige

Geest en iedere keer zal de Heer ons een teken geven dat dit werkelijk Zijn stem is.

De herders vonden zo'n teken in een Kind in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En de God die hen dit teken gaf zal ons ook steeds opnieuw tekenen geven van Zijn wonderwerken. Daarom zullen wij met grote blijdschap weer kerstfeest vieren, de herdenking van een groot Werk dat nietig begon. Daarom stemmen wij ook in met het lied van de engelen, 'Ere zij God in de hoge en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.'

# De geestelijke wapenrusting (deel 4)

Michèl Keijsper

De onderdelen van de wapenrusting Gods:

3. Het schoeisel

**"en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes"** (Éfe. 6:15)

In dit vers komen we tegen: Evangelie, vrede, de bereidheid van het Evangelie des vredes en de schoenen.

Het **Evangelie** is natuurlijk de openbaring van Christus en de genade van God door Hem. Deze verkondiging is het beste nieuws voor zondaren. Onze Evangelieverkondiging is ook een vermaning om het serieus te onderzoeken! Ongelovigen leven in angst en beven, leven zonder

hoop op een eeuwig bestaan bij hun Schepper. Het is logisch dat we bedroefd zijn dat velen het niet hebben gehoord of begrepen, of zelfs hebben verworpen. We bidden voor hen.

**Vrede** is de zegen van het aannemen van het Evangelie; alleen het Evangelie kan die zegen bewerkstelligen. Deze vrede, door de kennis van God, heeft vier elementen:

- vrede met God (verzoening met God)
- vrede in je geweten (verzoening met jezelf. Is nodig omdat je zondigt, bezorgd of angstig bent enz., zie bv. Exodus 6:8 en 1 Samuël 1:7 en vele andere voorbeelden)

- vrede in liefde en eenheid met elkaar (o.a. Marcus 9:50; Johannes 13:35)

- vrede in de beloften van herstel (o.a. Hosea 2:17)  
Deze vrede geeft stabiliteit, weten hoe vrede te blijven ontvangen en te bewaren.

In deze vrede is geen plaats voor trots, hoogmoed, het niet belijden van zonden met de oprechte belofte te proberen het voortaan beter te doen enz. Het maakt deel uit van de vrucht van de Geest (Galaten 5:22).

**Bereidheid van het Evangelie des vredes**

Het Evangelie des vredes brengt onze wil en onze ziel in die staat,

dat we kunnen en willen doen  
wat de Heer wil dat we doen.

- Het Evangelie verkondigen. En  
dat verdedigen tegen aanvallen  
(in spreken en schrijven); dit  
bewijst ons oprecht geloof en  
onze toewijding aan Hem.  
- Lijden als gevolg van ons geloof  
gaan we niet uit de weg. Wanneer  
we ons en ons bezit wegcijferen is  
er geen angst meer.

**De schoenen.** Je moet altijd  
stevig in je schoenen staan.  
Of schoenen mooi en  
aantrekkelijk zijn is niet  
belangrijk.

In het natuurlijke zijn schoenen  
vooral defensief: Ze moeten  
stenen en oneffenheden, regen  
en koude aankunnen. Je kunt ziek

worden door koude en natte  
voeten. Je moet niet struikelen,



uitglijden of vallen door slechte  
schoenen. Ze dragen ons lichaam.  
In het geestelijke draagt onze wil  
onze ziel.

Onze wil (en dus ook ons hart)  
moet paraat en alert zijn. Dan zijn  
we geschoeid: bereid zijn om het  
Evangelie van Jezus Christus aan  
een ieder te verkondigen en er  
zelf naar te leven, dwars door  
tegenwerking, spot, verleiding,  
onrecht enz. heen.  
Zie David in een psalm tijdens  
een vlucht: Psalm 57:8. Hij was  
voorbereid.

De Heer kan ieder moment iets  
van je verlangen (zie bv, Filippus  
en de Moorman, Abraham die Izak  
moest offeren (en niet over een  
maand of zo). Wees voorbereid,  
geschoeid.

## Love III, door George Herbert (1593 – 1633)

uit het Engels vertaald.

Hij spreekt over een gast. In deze vertaling is het de bruid  
(Éfeze 2:19; Hebreeën 11:13)

Liefde verwelkomt mij, mijn ziel deinst terug  
wetend aan schande en zonde schuldig te zijn.  
Een snelle blik van Liefde slaat meteen een brug  
bij mijn entree, Liefde mijn aarzeling ziende, niet klein.  
Komt naderbij, vriendelijk Zich tot mij keert  
„Geliefde bruid, is er iets dat u ontbeert?”

„Als bruid waardig te zijn”, antwoord ik, „om hier te komen”.  
Liefde zegt: „U bent écht die bruid, ga van hier niet wijken.”

„Ik, de onvriendelijke, ondankbare? Ik moet dromen,  
ik durf werkelijk niet eens, u zelfs maar aan te kijken!”  
Liefde pakte mijn hand, antwoordt glimlachend, en raakt  
„Wie anders dan ik, heb de ogen gemaakt?”

„Ja Heer, maar ik heb ze misbruikt, verdien slechts een graf.  
Om mijn vertrek van hier, hoeft niemand te grienen.”  
Liefde zegt: „Maar Wie droeg er ook alweer de straf?”  
„Goed Heer, laat mij U dan bedienen.”  
„Ga maar zitten”, zegt Liefde, „hier is het goed, en fijn.”  
En ik ging zitten, kreeg Brood en Wijn.

# De toekomst

## De satan losgelaten

Maurice Thesselaar



Dit artikel gaat over iets dat pas over meer dan duizend jaar gaat gebeuren. Dit duurt nog zo lang, dus waarom zouden we dit dan moeten weten? Maar je gaat het mee maken, dus dan is het interessant om nu alvast te weten hoe het zit.

Na het duizendjarig vrederijk krijgt de satan nog één keer de kans om mensen te verleiden. Waarom? De mensen kennen dan toch Christus en Zijn heerlijke Evangelie? Er zal toch niemand meer zijn die verleid kan worden tot het kwade? Het antwoord hierop is: "Toch wel!". Het staat namelijk in Openbaring 20: 7-8: **"En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee."** Vóór het laatste oordeel komt, moet namelijk nog blijken wie van de levenden op aarde God echt liefhebben.

Van grote groepen mensen zal blijken dat zij nooit van harte tot Jezus bekeerd zijn geweest, of zij zullen tonen dat hun liefde maar voor eventjes was. David had het al geprofeteerd in Psalm 18:45: **"Zo haast als hun oor van mij hoorde, hebben zij mij gehoorzaamd; vreemden hebben zich mij geveinsdelijk onderworpen."** (geveinsdelijk betekent: niet oprecht, doen

alsof). In het begin van het duizendjarig vrederijk zullen deze mensen nog wel verbaasd en overweldigd zijn door de majesteit

legerplaats der heiligen, en de geliefde stad;". Van deze volken, waar deze mensen toe behoren, lezen wij in Ezechiël 38 en 39. Het



van de Heer. Ze zien de wonderbare gevolgen van Zijn komst en de overvloeiende zegeningen die daaraan verbonden zijn. Ze zullen jaar op jaar samenkomen om aan de Heer hun hulde en hun dankzegging te brengen (Zacharia 14:16). Maar langzamerhand zullen ze gewend raken aan Zijn goedheid en geen belangstelling meer hebben voor de Heer. Ze zullen zorgeloos en nalatig worden in het eren van de Heer en dus langzaam aan afvallen.

Op het moment dat de satan losgelaten wordt, zijn deze mensen rijp om door hem verleid te worden. Ze worden verleid om zich te verheffen tegen God, tegen Jezus en Zijn bruid. Ja, deze afvallige mensen zullen proberen om Zijn heilige stad weg te vagen van de aarde. In Openbaring 20: 9a staat namelijk: **"En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de**

gaat om de volken Gog en Magog. Op pagina 875 van het Boek voor onze Tijd (5e druk) wordt uitgelegd dat Magog valse priesters zijn die de Heer niet meer volgen en niet meer zoeken. Gog is een nieuwe antichrist, de aanvoerder van Magog en andere volkeren (Ezechiël 38:1-23).

De verleiding van de satan moet zo groot zijn, dat de mensen die deel uitmaken van deze volken vergeten zijn hoe groot de macht van de Heer is. Ze hebben geen idee meer met Wie ze te maken hebben. Ze hebben geen benul dat ze geen enkele kans hebben om te winnen. Wij, de bruid, weten dat wel, want er staat geschreven: **"en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden."** (Openbaring 20: 9b). Dit is het vuur waarvan Petrus spreekt in 2 Petrus 3:7: **"Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten**

vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen." Dit zal geen vuur zijn zoals wij dit kennen, maar het oordeel van God. Wij kunnen daarvan lezen in Ezechiël 38:19-23: onderlinge strijd, haat en verdeeldheid en hagel en een overstelpende plasregen, en tenslotte: **"Zij zullen neerstorten, een iegelijk in des anderen zwaard."** (Haggai 2:23).

Dit laatste oordeel over de laatste antichristelijke legerbenden wordt gevolgd door het oordeel over satan. Werd hij na de eerste antichristelijke nederlaag slechts voor duizend jaren in de gevangenis gebonden, nu, als het eindoordeel en het eeuwig leven zal aanvangen, wordt hij ingekerkerd en ontvangt hij zijn oordeel voor eeuwig, zoals blijkt uit Openbaring 20:10: **"En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, alwaar het beest en de valse profeet (reeds) zijn; en zij**

**zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid."** Met de satan ontvangen ook alle gevallen engelen en boze geesten hun vonnis voor eeuwig. Dit is het oordeel waarvan Petrus spreekt in 2 Petrus 2:4 en dat volgens Paulus door de verheerlijkte heiligen over hen zal uitgesproken worden (1 Korintiërs 6:3). (Boek voor onze Tijd 877, 5e druk).

Eén van de bronnen die ik gebruikt heb voor dit artikel is het boekje "Het Godsplan" van de Engelse apostel F. Sitwell (1787-1864). Als slot wil ik hieruit het volgende aanhalen:

*Dan zal ook voor het laatst, ten volle en afdoende, gebleken zijn dat het schepsel door niets voor vallen kan worden behoed, dan alleen door geloof en gehele afhankelijkheid van God in Christus en door Zijn genade, die, als ten antwoord op dat geloof, van Hem uitgaat in de mens.  
Niet de oorspronkelijke*

*rechtschapenheid, niet de natuurlijke wet geschreven in het geweten, niet de geschreven wet, niet de tegenwoordigheid van Christus door de Heilige Geest en zelfs niet de persoonlijke tegenwoordigheid van de HEERE, in recht en gerechtigheid regerende met Zijn heiligen, als koningen en priesters. Niets van dit alles kan iemand 'goed' maken of hem goed doen blijven, maar alleen God in de mens inwonende, door het geloof en de afhankelijkheid van Hem in Christus Jezus, onze Here. En, wanneer alsdan alles wat God aan de mensen en engelen door de schepping, de val en de verlossing, heeft willen leren, zowel in dit als in andere opzichten, zal zijn voltooid en voleindigd, dan zal tenslotte het einde daar zijn.*

Amen

# Wist je dat...

**de ster, die de wijzen uit het oosten zagen, geen ster was?**

**dat de Heer ongeveer 100 jaar geleden heeft geopenbaard dat de ster een engel is geweest?**

**niet in de Bijbel geschreven is hoeveel wijzen in Bethlehem kwamen en ook niet hoe ze heetten?**



# PUZZEL

winter 2023  
kerst



Vul het antwoord in. Vorm daarna met de gele letters het antwoord op: **dit was Maria**(Luk. 1)

**Let op**, de vragen staan niet in de juiste volgorde om het bedoelde woord te vormen. Voor deze puzzel gebruiken we de Statenvertaling. Met de **tip** kan je het antwoord vinden. Als in een woord (ook in het antwoord) een ij voorkomt zijn dat twee letters.



1. onenigheid *Hab. 1*
2. men noemde zijn naam *Gen. 25*
3. materiaal van kleding *Mat. 3*
4. ruzie in Zin *Num. 27*
5. bezit in Baäl-Hamon *Hoo. 8*
6. dit wordt zonde *Rom. 7*
7. dit is God *Tit. 1*
8. hier kwamen de wijzen aan *Mat. 2*
9. zalig zijn de *Mat. 5*
10. lange tijd *Luk. 1*
11. werden verstrooid *Luk. 1*

Antwoord vorig nummer: **volkomen**

**Namens de redactie wensen  
wij alle lezers een gezegend  
Kerstfeest.**



## ERE ZIJ GOD

**Ere zij God in den hoge!  
Vrede op aarde.  
In de mensen een welbehagen.**



### Colofon:

#### Redactie:

Herder J.R. Misset  
Jeroen van de Pavert  
Maurice Thesselaar  
Michèl Keijsper

#### Contact:

redactie@jongerenbazuin.nl

ISSN: 2589-983X

#### Copyright:

Overname van artikelen met  
toestemming en met bronvermelding.

**Uiterste inleverdatum kopij:**  
16 maart 2024