



Jongerenbazuin

Lente-editie 2024

Jesaja 40:11

Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.



U zij de glorie

1

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
In een blinkend stromen daalde d' engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

2

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer.
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heeren, blijd' en welgezind
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

3

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot.
Niets heb ik te vrezen in leven of dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.



"Sterke stieren van Basan hebben Mij omringd"

herder J. R. Misset

Jonge vrienden en vriendinnen,

Ik wil jullie bekend maken met een schaduwbeeld, dat verwijst naar de kruisiging van de Here Jezus. In de Bijbel kunnen wij vele aanwijzingen lezen die hierop betrekking hebben. In Psalm 22 lezen wij profetische verwijzingen naar de kruisiging van de Here Jezus en zelfs naar enkele kruiswoorden die de Here Jezus gesproken heeft. In Psalm 22:2 lezen wij bijvoorbeeld: **"Mijn God, mijn God! Waarom hebt Gij mij verlaten,"** Het zijn letterlijk de woorden die Here Jezus sprak aan het kruis in Mattheüs 27: 46 **"En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! Dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!"**

Ook de verdeling van het kled

van Jezus wordt vermeld, in zowel Psalm 22:19 als in de kruisigingsgeschiedenis en wel in Johannes 19:24. Daar lezen wij: **"Zij dan zeiden tot elkander: Laat ons dien niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal; opdat de Schrift vervuld worde, die zegt: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en over Mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan."**

De profetische openbaring van God de Heilige Geest aan de mens is toch een heel wonderlijke. We worden er stil van. Maar soms zijn deze profetische voorzeggingen ons niet geheel en al duidelijk. Zo lezen wij in Psalm 22: 13 **"Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Basan hebben mij omringd."** Het is een wonderlijk profetisch beeld. Er staat namelijk nergens vermeld,

dat er stieren (een var is een jong rund) rondom het kruis stonden. De profetische Psalm moet daarom wel naar een andere situatie wijzen.

Het schaduwbeeld

Basan was een gebied dat ten oosten van de Jordaan lag op de hoogte van het meer van Galilea. Het stond bekend om zijn rijke weidegronden. De runderen die daar mochten grazen, waren erg sterk en weldoorvoed. Op die weiden leefden ook wilde runderen, die zeer gevaarlijk waren en die met de minste of geringste beweging van hun horens veel schade konden toebrengen, zelfs tot de dood toe. Dat het in Psalm 22:13 om wilde stieren van Basan gaat, mogen wij begrijpen uit het volgende vers, vers 14. Daar lezen wij: **'Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd, als een**

verscheurende en brullende leeuw." De Psalmdichter geeft duidelijk aan dat het hier handelt om woeste stieren, zo woest als een verscheurende leeuw.

De geestelijke werkelijkheid

Dat het hier niet handelt om deze wilde dieren, moge duidelijk zijn. In profetische zin betreft het hier mensen die zich gedragen als wilde dieren. De vijanden van de Here Jezus die hun monden tegen de Here Jezus hebben opengesperd. Zij hebben Hem met de meest vreselijke en onterechte beschuldigingen veroordeeld tot het kruis. Zij hebben het volk voorgelogen en opgehitst om Jezus te doden. Wij lezen in Mattheüs 27:20 dat het volk mocht kiezen wie de Romeinse stadhouder zou vrijlaten en wie gekruisigd diende te worden. En wat lezen wij dan in dit vers: **"Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben den scharen aangeraden, dat zij zouden Bar-abbas begeren, en Jezus doden."** Het is duidelijk wie in Psalm 22:13 bedoeld worden met sterke stieren van Basan. Het waren de overpriesters en schriftgeleerden, de leden van de



Joodse raad, die zich hebben gedragen als woeste, wilde stieren van Basan.

Zij stonden waarlijk rond het kruis als voorzgd in Psalm 22:13 en bespotten de Here Jezus. Marcus 15: 29-31: **"En die voorbijgingen, lasterden Hem, schuddende hun hoofden, en zeggende: Ha! Gij, die den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt, Behoud Uzelven, en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters, met de Schriftgeleerden, zeiden tot elkander, al spottende: Hij heeft anderen verlost; Zichzelven kan Hij niet verlossen."**

Psalm 22 is een wonderlijke en zeer profetische Psalm. Het laat ons zien dat de Heer alles al voorzien heeft, ook de slechte zaken en slechte mensen. De Heer heeft het ons al lang voor het kruisoffer van Jezus geopenbaard. Het mag ons geloof versterken.

"Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Basan hebben mij omringd." Hoe sterk en woest de overpriesters en schriftgeleerden ook waren, het heeft ze niets gebracht, want Jezus Christus is Overwinnaar. Amen.

Moeilijke woorden

In de Bijbel, onze bundel en het Psalmen & gezangenboek staan soms woorden die tegenwoordig weinig of zelfs niet meer in het spraakgebruik voorkomen. Het zijn moeilijke woorden, omdat we niet of niet precies (meer) weten wat ze betekenen.

Woord	Waar (o.a.)	Betekenis
lemmer	Bijbel (1 Sam. 17; Rich. 3)	metalen plaat, snijdend scherp deel van dolk, zwaard, speer enz.
uitverkoren	Bijbel (1 Kron. 28)	zorgvuldig geselecteerd
grimmigheid	Bijbel (Eze. 5)	heilige verontwaardiging, woede, boosheid, gepaard gaande met verdriet

Het ware Geloof

herder R. Blumink

Jongelieden van Juda,

Wie kent niet de geschiedenis 'dat Jezus wandelt op de zee'? (Mat. 14:22-36)

Het is een geschiedenis, ter lering, van geloof in Hem, onze Heer en Heiland. Er staat dat Jezus Zijn discipelen dwong in het schip te gaan en af te varen naar de andere zijde, zodat Hij de scharen van mensen van Zich zou laten.

De Heer klom helemaal alleen op een berg om te bidden tot Zijn Vader. Ook wij mogen op elk moment in gebed tot onze hemelse Vader naderen met al onze noden en vragen om hulp en bijstand van de Allerhoogste.



Het schip met Zijn discipelen was echter op het meer en was in nood gekomen, want het was gaan stormen.

De Here Jezus kwam in de vierde wake af en liep op de zee naar

Zijn discipelen toe. Toen zij Hem zagen werden zij ontroerd en zeiden: "Het is een spooksel! En zij schreeuwden van vreze." Maar de Heer sprak hen vol Liefde toe en zei: **"Zijt goedsmoeds, Ik ben het, vreest niet."**

Zo makkelijk is het dan, vrienden en vriendinnen, **"Zijt goedsmoeds, Ik ben het, vreest niet,"** sprak Hij. De Heer spreekt vaak tot ons allen in een Woord van profetie, ook tot jou en mij, 'vreest niet'. Wij hoeven ook niet bang te zijn, wanneer wij maar op Hem blijven vertrouwen, onze hand in Zijne hand leggen. Hij zal alles wel maken.

Petrus antwoordde Hem, en zei: **"Heere, indien Gij het zijt, zo gebied mij tot U te komen op het water."** Wat een geloof toonde deze Petrus hier, de Heer hoefde maar te gebieden dat hij tot Hem moest komen, zo makkelijk was het eigenlijk.

De Heer zei: **"Kom"** en Petrus klom uit het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Petrus voelde de storm om zich heen blazen en hij werd plotseling zeer bevreesd voor wat hem zou kunnen overkomen. Hij begon te zinken en in zijn nood riep hij het uit: **"Heere, behoud mij!"** (Mat. 14:30b).

De Here Jezus terstond Zijn hand uitstreckende, greep Petrus bij de hand en zei tegen hem: **"Gij kleingelovige, waarom hebt gij**

gewankeld?" (Mat. 14:31b) Hier kunnen wij zien en lezen wat er gebeurt als wij gaan twifelen aan Zijn Woord. Wij zullen ons vertrouwen enkel en alleen op Hem moeten stellen, niet wankelen of bezwijken, maar opzien tot Hem alleen.

Toen zij weer terug in het schip waren gekomen, kwam de wind tot rust en allen die in het schip waren zeiden: **"Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!"**



Hoe is het dan met onze hartsgesteldheid, jongelingen van Juda? Durven wij ons helemaal in de handen van onze Heer en Heiland over te geven? Willen wij volledig op Zijn Woord vertrouwen en Hem volgen, waar Hij ook heengaat?

Als wij dat daadwerkelijk en van harte doen, weten wij zeker dat Hij alles wel zal maken en ons nooit zal beschamen. Dat wij het ware geloof zullen bezitten om Hem, in alles, te vertrouwen. Hij zal onze voor- en achtertocht zijn op onze reis door de aardse levenswoestijn. Wij mogen hoofd en hart opwaarts heffen tot Hem Die leeft in alle eeuwigheid.



De Banier Gods

Michèl Keijsper

De Heer vraagt ons om onze banier hoog te houden. Een banier (of vaandel) is een doek dat aan een stok is bevestigd. In het leger is de banier het symbool van de legereenheid. Ook verenigingen en hun afdelingen hebben vaak een banier. Het is het kenteken, het middelpunt, de trots van de eenheid waartoe het behoort.

Israël tijdens de exodus kende banieren en veldtekens (Num. 1:52, 2:2). In het centrum stond de tabernakel, net zoals in het leger de tent van de aanvoerder in het midden staat. Zó woonde God in het midden van Zijn volk. De slagorden van Israël, gelegd onder hun banieren, waren aangenaam en schoon in de ogen van vrienden, maar verschrikkelijk in de ogen van vijanden.

Het volk had trouwens nog gevochten onder een andere banier! We vinden dat in Exodus 17:8-13. Mozes stond tijdens de strijd tegen Amalek met de staf Gods in zijn hand. Zijn taak was te bidden om de zegen van de overwinning. Aäron en Hur hielpen tenslotte Mozes om zijn hand met de staf hoog te houden.



Die staf Gods was de banier, God had er zich op buitengewone wijze aan verbonden. De staf was

tweemaal veranderd in een slang; de tweede keer verslond hij de in slangen veranderde staven van de Egyptische tovenaars. De wateren werden geslagen en werd bloed, de Schelfzee was gespleten en er stroomde water uit de steenrots.



De Bruidsgemeente van het Nieuwe Verbond is zo'n legermacht met wapperende banieren, onder leiding van de heirvorst Jezus Christus, die de banier draagt over tienduizenden (Hoo. 5:10, 6:4,10). Die Gemeente levert een groots en imponerend schouwspel, en is toegerust voor de geestelijke strijd (Efe. 6:10-17). De liefde is de banier van de Bruidegom (Hoo. 2:4). De Bruidsgemeente heeft bij Hem een veilige toevlucht bij alles wat haar angstig mag maken, haar bestrijdt of tegen haar strijdt. Die toevlucht is Zijn banier. De liefde van haar Bruidegom.

Het hoog houden van de banier Gods betekent ook dat wij meer de liefde van de Heer moeten gadeslaan in al Zijn leidingen met Zijn volk in deze tijd. De geschiedenis van de Apostolische Kerk (vanaf ± 1835) vertelt hoe getrouwe strijders hebben overwonnen in de kracht van Hem die gezegd heeft: **"Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld"** (Mat. 28:20). En we weten dat velen moe werden de handen hoog te houden, maar geen hulp wilden

aanvaarden. De Bruidsgemeente heeft bijna twee eeuwen lang een strijd te strijden gehad. Die heeft droeve sporen nagelaten. De macht van de antichrist, nog niet zijn volle macht natuurlijk, is reeds begonnen in het huis van God (1 Pet. 4:17), waardoor de mens der zonde zich in die Tempel openbaart (2 The. 2:3).

Maar de Heer behoudt Zich altijd een overblijfsel, dat overblijfsel staat tot deze dag. We willen niet bezwijken, dus moeten we strijden, in de kracht van Hem die zegt: **"Ik zal u niet begeven, noch verlaten"** (Deu. 31:8).

Laten wij de banier Gods hoog houden, dan overwinnen wij. Vraag en krijg steun om moede armen hoog te houden, om de banier te laten zien, op te trekken op de Weg van de Heer, strijd te leveren in jezelf en tegen de aanvallers, en te overwinnen, een juichende legermacht te zijn over het heil van de Koning. In te gaan in de Bruiloft van het Lam.

(gebaseerd op 'de vaandels opsteken' vzu 1937-1938)



De toekomst

Het laatste oordeel

Maurice Thesselaar



In de afgelopen zes Jongerenbazuinen zijn de gebeurtenissen uit de bovenstaande grafiek uitgelegd. Dit zevende en laatste artikel gaat over de grote oordeelsdag en wat er daarna gaat gebeuren.

Apostel Johannes was 2000 jaar geleden op een eiland en kreeg een visioen. Hij werd in de geest naar de toekomst verplaatst; naar de dag des Heren (Opb. 1:10). De dag des Heren is het duizendjarig vrederijk. Johannes stond aan het einde van dat duizendjarig rijk, terugkijkende naar wat er zou gaan gebeuren in de Kerk van Christus en de wereld. Hij werd dus naar de toekomst verplaatst, keek naar het verleden en zag de gebeurtenissen die onder andere hierboven in de tijdslijn staan. Aangezien hij het duizendjarig vrederijk inclusief het grote oordeel gezien had (Openbaring 20), kunnen we ervan uitgaan dat hij verplaatst werd naar de grote oordeelsdag (wat een onderdeel is van het duizendjarig vrederijk). Wat hij allemaal zag en meemaakte heeft Johannes in het boek Openbaring beschreven.

Als de satan en zijn trawanten voor altijd in de poel van vuur en zwavel zijn geworpen (de hel), zal er geen opstand meer zijn om het Rijk van Jezus te verstoren. Jezus kan daarom het oordeel uitspreken over alle mensen die ooit geleefd hebben (2 Kor. 5:10, 2 Tim. 4:1). Voordat deze mensen allemaal voor de rechterstoel van de Heer kunnen verschijnen,

moeten de op dat moment nog levende mensen onsterfelijk worden en alle doden moeten opstaan uit hun graven: dit wordt de tweede opstanding genoemd. Ze zullen een opstandingslichaam krijgen en vervolgens voor de troon van Jezus komen om geoordeeld te worden.

Vragen

Op basis van wat worden de mensen eigenlijk geoordeeld? En wat gebeurt er met de mensen die nog nooit van God hebben gehoord? Die kunnen niet in God geloofd hebben, want ze kennen Hem toch niet? Dat is dan toch niet eerlijk? En mensen die bij de bruid en gasten horen, worden die ook geoordeeld? En wat gebeurt er na het oordeel met de mensen die goed geleefd hebben? En met de mensen die niet goed geleefd hebben?

Antwoorden

Als we Openbaring 20 vers 12 lezen, dan zien we dat er op de oordeelsdag boeken worden geopend waarin de zonden van alle mensen staan. Op basis van deze boeken worden de mensen geoordeeld. Er wordt van meerdere boeken gesproken. Apostel Schwartz heeft het in het Boek voor onze Tijd (5e druk, pagina 878-879) over 5 boeken:

1. De mensen, die geleefd hebben van Adam tot Mozes, staan in het boek van het Godsrijk zonder de wet; zij zullen zonder de wet geoordeeld worden (Rom. 2:12a).
2. Het boek van hen die vanaf Mozes onder de wet geleefd

hebben, zij zullen door de wet geoordeeld worden (Rom. 2:12b).

3. Van degenen die onder het Evangelie geleefd hebben en door het Evangelie geoordeeld zullen worden (Joh. 12:48); (Joh. 3:1).
4. Dat van de heidenen, die nog nooit van het Evangelie of de wet gehoord hebben; zij zullen door het boek van het geweten geoordeeld worden (Rom. 2:14-16).
5. Het boek van het Godsrijk van de Heerlijkheid (duizendjarig vrederijk). Die onder deze volle bedeling van de genade geleefd hebben en toch niet in Christus hebben willen geloven, of van Hem afgefallen zijn, worden door de verheerlijkte heiligen geoordeeld (1 Kor. 6:2).



De Here Jezus zal een rechtvaardig oordeel vellen naar hoe zij geleefd hebben (Mat. 16:27). Ook de verheerlijkte heiligen (de bruid en de gasten) zullen voor de rechterstoel van Jezus staan (2 Kor. 5:10), maar niet om geoordeeld te worden, want ze staan in het boek des levens. En wie in het boek des levens staat geschreven, van die wordt niet de zonden en tekortkomingen, niet meer de kwade, maar wel de goede werken opgelezen en gedacht. Hun zonden zijn namelijk uitgedelgd. In tegenstelling tot

wat er vanaf het begin van de kerk (2000 jaar geleden) tot de opname van de bruid met de oprechte, nederige gelovigen is gebeurd (vervolgingen, verdrukkingen, beledigingen, beschuldigingen bij de aardse rechter) en voor iedereen te zien was, zullen dan, voor de rechterstoel van Christus, door iedereen de heerlijkheid van deze oprechte gelovigen te zien zijn (Heb. 11:39-40). De Heer toont namelijk graag Zijn rechtvaardigheid aan al Zijn schepselen.

Aangezien vanaf de oordeelsdag geen kinderen meer geboren worden en de nog levenden mensen onsterfelijk zijn geworden, houdt de eerste dood op te bestaan. En als alle doden opgewekt zijn tot onsterfelijkheid, houdt ook het dodenrijk op te bestaan (Opb. 20:14). Waar iedereen zo bang voor is geweest, de dood en het dodenrijk, zal verdwenen zijn.

Tijdens de oordeelsdag zullen de mensen die niet volgens hun boeken geleefd hebben, gescheiden worden van de mensen die dat wel hebben gedaan (Mat. 25: 32-45).



Degenen die het verkeerd hebben gedaan en niet in het boek des levens zijn geschreven, worden gegooid in de poel des vuurs, de hel dus. Dit is de tweede dood, welke voor eeuwig is.

Voor degene die wel goed hebben geleefd en dus bevonden zijn om geschreven te zijn in het boek des levens, begint de eeuwige zaligheid, de tijd waar geen dood meer zal zijn, geen rouw, geen moeite of pijn.

Het boek Openbaring meldt verder niets over de eeuwige zaligheid. Dat kan ook niet, want Johannes keek vanaf de oordeelsdag naar het verleden. Wat na de oordeelsdag gaat gebeuren, kon hij niet zien. In de rest van de Bijbel staat hierover alleen iets in Matthéüs 22:30 en 1 Korinthiërs 2:9: **"Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklimmen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben."**

Het is best ingewikkeld om te bevatten wat er allemaal staat te gebeuren in de toekomst. Voor een korte samenvatting kun je misschien nog een keer naar de video kijken over de toekomst:

hazknl.nl/de-toekomst



Wist je dat....

al vóór de zondeval de zonde in de wereld was? Eva had in haar gedachten al de hoogmoed omarmd om "gelijk aan God" te zijn vóórdat ze de vrucht pakte (Gen. 3:6a).

dat wij in ons enige formuliergebed, de zondenbelijdenis, dus niet voor niets: "Heilig ons naar lichaam, ziel en geest" bidden? Eva's geest werd door de satan aangesproken en verleid, haar ziel wilde gelijk aan God worden en met haar lichaam pakte zij de vrucht.

Pinksteren ooit een hele week duurde, wat de Heilige Geestweek heette. Na een aantal stappen bleven er in 1414 nog drie dagen over, waarna de synode van Dordrecht (1614) bepaalde dat het twee dagen zou duren.

nog steeds een derde Pinksterdag bestaat in de Zaanstreek "Pinkster Drie" en in Zeeland "Derde Pinkster"?

dat die niets met Pinksteren te maken hebben? In de Zaanstreek woedde tijdens de Pinksterdagen in 1575 een grote strijd tussen de Spanjaarden en de Geuzen. Omdat in de Zaan geen Pinksteren kon worden gevierd kregen ze er voor alle eeuwen een derde Pinksterdag bij. De oorsprong van Pinkster Drie in Zeeland zou liggen in het vieren van de nieuwe jaarcontracten van boerenknechten, met o.a. ringsteken.

je je steeds mag beseffen dat je een zoon of dochter bent van de Koning?

wie precies weten hoeveel mensen er nu al in de hel zitten? (zie het artikel over de oordeelsdag)

PUZZEL

Vul het antwoord in. Vorm daarna met de gele letters het antwoord op: **een ander woord voor verlossing** (*Psalm 32*)

Let op, de vragen staan niet in de juiste volgorde om het bedoelde woord te vormen. Voor deze puzzel gebruiken we de Statenvertaling. Met de **tip** kan je het antwoord vinden. Als in een woord (ook in het antwoord) een ij voorkomt zijn dat twee letters.



1. had twee deuren *Eze. 41*
2. geen gewone weg *Richt. 21*
3. hierop vernachten wij *Hoo. 7*
4. trekt op voor hun aangezicht *Micha 2*
5. geen gewone wegen *Ps. 84*
6. was van 600 sikkelen ijzers *1 Sam. 17*
7. dit was overgebleven *Lev. 10*
8. deze zullen opkomen *Obadja*
9. geen nieuwelingen in het leger *1 Kron. 5*
10. versiering van de rand *1 Kon. 7*

Antwoord vorig nummer: **dienstbaar**



Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. 1 Petrus 1:3

Colofon:

Redactie:

Herder J.R. Misset
Jeroen van de Pavert
Maurice Thesselaar
Michèl Keijsper

Contact:

redactie@jongerenbazuin.nl

ISSN: 2589-983X

Copyright:

Overname van artikelen met toestemming en met bronvermelding.

Uiterste inleverdatum kopij:

15 juni 2022