



Jongerenbazuin

Herfsteditie 2024

Genesis 1: 1

In den beginne schiep God den
hemel en de aarde.



Wist je dat...

- Er al vrij snel na de uitstorting van de Heilige Geest verkeerde leringen en afval onder de christenen opkwamen?
- Dat we dat bijvoorbeeld lezen in 1 Korinthe 3:3-6, 2 Timotheüs 4:10 en Judas 4?
- Dat er nog steeds heel veel verkeerde leringen zijn?
- Dat dat bewezen wordt door de enorme hoeveelheid kerkgenootschappen, die allemaal van elkaar verschillen en allemaal zeggen dat zij Christus volgen (Marcus 13:21-22)?
- Dat de uitverkorenen die de Heer tegemoet gaan in de lucht een kleine schare is (o.a Johannes 15:19b, Openbaring 7:4)?
- Dat dus de vermaning in 1 Thessalonicenzen 5:21 zeer belangrijk is?



Roeping en verkiezing vastmaken

herder R.A. Pesch

2 Petrus 1: 1 - 4

"Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus: Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onze Heere; Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis van Hem, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; Waardoor ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij daardoor de Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvlucht zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid."

Wij hebben een even dierbaar geloof verkregen door de rechtvaardigheid van onze GOD en Zaligmaker Jezus Christus. Een even dierbaar geloof wil zeggen, hetzelfde geloof als de discipelen, die de HEERE JEZUS

volgden tijdens Zijn

rondwandeling op de aarde. Aan jood en heiden is dezelfde kennis geschonken, het is ons overgebracht door het Woord, en door Geest. Ook wij zijn verzegeld en hebben de Geest inwonend ontvangen. Wij hebben het alles mogen ontvangen door de genade Gods. Het is niet onze eigen verdienste. Maar wij zijn allen geroepen tot heerlijkheid en deugd.

Maar ook apostel Petrus weet dat wij moeten werken, dat wij moeten handelen met datgene wat ons geschonken is. Niet stil afwachten totdat onze HEER, CHRISTUS JEZUS weer terug komt. Nee, wij zullen ook aan de slag moeten gaan met datgene wat ons geschonken is. Wij moeten het vermenigvuldigen.

2 Petrus 1: 5 - 11

"En gij, hiertoe ook alle naarstigheid toebrenkende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, En bij

de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij wie deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging van zijn vorige zonden. Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. Want also zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus."

Apostel Petrus begint met het geloof, het geloof dat ons geschonken is, en daarbij moeten wij ons naarstiglijk toebrengen, ja moeten wij ons verder ijverig toerusten bij het geloof.

Wij voegen aan het geloof, de deugd. De deugd is een goede eigenschap die blijkt uit het gedrag, deugd betekent:

goedheid, verstandigheid, rechtschapenheid, eerlijkheid in handel en tegenover de naasten en GOD.

En bij de deugd, kennis. Kennis niet als intellectuele aardse kennis, maar het leren kennen van onze HEERE JEZUS CHRISTUS, leren begrijpen van de genade ons geschonken, leren verstaan het Woord, zodat wij het als lamp voor onze voet kunnen gebruiken.

En bij deze kennis matigheid, matigheid in eten en drinken maar ook matigheid in het opgeblazen zijn. Niet schreeuwende maar bedeesd zijnde. In de grondtekst staat er: bij de kennis, zelfbeheersing. Niet van links naar rechts gaande maar jezelf in orde en rust onder controle houden.

En bij de matigheid dienen wij lijdzaamheid te voegen, lijdzaamheid is het nederig ondergaan. Onder verdrukkingen, niet voor eigen rechter spelen maar in vertrouwen en vasthouden ziende op de belofte Gods. In de grondtekst staat hier ook de volharding. Volharding dat, wat er ook gebeurt, wij staande blijven.

En bij die lijdzaamheid, bij de volharding voegen wij de godzaligheid. Godzaligheid is het wandelen en handelen in eerbied, leven tot eer van HEM alleen.

En bij dit alles de broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. De onderlinge liefde in de gemeente naar elkaar. Broederlijke liefde is elkaar ondersteunende, elkaar dragende en schragende, in liefde naar elkaar omzien. En in die broederlijke liefde, een liefde die wij ook dienen te hebben naar buiten, naar allen. Naar al onze naasten. Naar allen die ons omringen, naar allen die wij tegenkomen. Liefde jegens allen!

Want als deze dingen bij ons zijn, en in ons overvloedig zijn, zij zullen ons niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze HEERE JEZUS CHRISTUS, schrijft de apostel Petrus. Ja, zo komen wij weer uit de op kennis, maar deze kennis is een andere kennis dan die wij moesten toevoegen bij ons geloof. Deze kennis is de volle kennis van onze HEERE JEZUS CHRISTUS en Zijn genadedaden.

Als wij dit niet doen en deze eigenschappen niet naarstiglijk,



ijverig, zullen nastreven dan zijn wij blind en dan zijn wij de genadedaden van onze HEER en Heiland vergeten, zo schrijft apostel Petrus. Vergeten dat wij gereinigd zijn van onze zonden. Vergeten dat wat ons is geschonken, dat wij door hem geroepen zijn. Vergeten dat wij ZIJN eigendom zijn.

Ja, Petrus roept ook ons op vanuit zijn brief om ijverig te zijn. Om de roeping en verkiezing vast te maken. Om zeker te zijn dat wij niet struikelen op de weg naar ons einddoel, om met HEM verenigd te zijn. Ja, wij zullen hier naar moeten leven, in toewijding. Laten wij hiertoe ook waakzaam zijn en ons inspannen. Actief ons geloof vermeerderen door de liefdedaden en de liefde jegens elkaar, de broederlijke liefde maar ook de liefde jegens allen!

Zo schrijft apostel Paulus in Éfeze 4:15-16: **"Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zou opwassen in HEM! die het hoofd is; namelijk CHRISTUS. (...) naar de werking van ieder deel naar zijn maat, den wasdom des lichaams (dat is de gemeente) bekomt, tot zijns zelfs opbouw in de LIEFDE!"** Met het toekomstbeeld voor ogen, naar het moment waar wij naar uitzien. Want schrijft Petrus in 2 Petrus 1:11: **"Alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden, de ingang, in het eeuwige Koninkrijk van onze HEERE en ZALIGMAKER. JEZUS CHRISTUS!"** Wat een uitzicht bruidsgemeente. Maran-Atha, JEZUS KOMT! Amen



Een kandelaar met een opdracht

Herder J.R. Misset

Het is misschien wel een vreemde titel, "een kandelaar met een opdracht". Wij zien een kandelaar toch als een ding, dat van zichzelf niets kan uitrichten. Echter zoals zovele natuurlijke zaken kent de kandelaar een geestelijke, wezenlijke betekenis.

De kandelaar kennen wij in geestelijke betekenis als het beeld van de gemeente. Wij lezen namelijk in Openbaring 1:20b: "**de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten.**" En ook de Here Jezus zelf verwijst in Mattheüs 5: 13–16 naar zijn groep van discipelen als kaarsen in een kandelaar.

In dat geestelijke beeld kunnen wij inderdaad van onszelf weinig tot niets uitrichten in het geloof. De Here Jezus zegt namelijk in Johannes 15: 5: "**Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.**" In Gods kracht kunnen juist heel veel uitrichten. Dat is zelfs de opdracht van de Heer aan ons Zijn gemeente.

De apostelen en wij met hen kregen van de Here Jezus de opdracht om Zijn Evangelie te verkondigen. Wij krijgen zelfs de opdracht om te verkondigen aan vele volken, natiën, talen en koningen. Wij lezen deze opdracht in Openbaring 10:11 en de Heer heeft deze opdracht kort geleden nog maar eens herhaald in het Woord van profetie. Het apostolisch-profetisch getuigenis dient verkondigd te worden. Die verkondiging is in eerste instantie gericht tot de Christelijke volken op deze wereld. Waarom eerst tot de Christelijke volken van deze wereld? De reden is, dat zij kennis

hebben van het Evangelie, het getuigenis van de Here Jezus, maar het niet meer of slechts ten dele begrijpen. Of zelfs misschien niet willen begrijpen.



Daar komt de opdracht van de kandelaar, de gemeente tot uiting. De Bijbel toont ons dit in een geschiedenis in het boek van de profeet Daniël, en wel in het vijfde hoofdstuk. Daarin verschijnt de hand van God en schrijft op de muur van het koninklijk paleis een getuigenis tegen koning Bésazar. Het is het oordeel over het slechte en afgodische koningschap van koning Bésazar. De woorden van dit getuigenis waren: Mené, Mené Tekel Upharsin. De uitleg van deze woorden vinden wij terug in Daniël 5: 26 – 28: "**Dit is de uitlegging dezer woorden: MENÉ; God heeft uw koninkrijk geteld, en Hij heeft het voleind. TEKEL; gij zijt in weegschalen gewogen; en gij zijt te licht gevonden. PERES; uw koninkrijk is verdeeld, en het is den Meden en den Perzen gegeven.**" Het is een ernstig oordeel dat deze koning Bésazar treft als gevolg van het niet geloven in God en Hem niet alle eer toebrengen.

Nu staat er ziende op de opdracht van de kandelaar, een belangrijk vers in dit vijfde hoofdstuk van de profeet Daniël, wij lezen namelijk in Daniël 5: 5: "**Ter zelfder ure kwamen er vingers van eens mensen hand voort, die schreven tegenover den kandelaar, op de kalk van den wand van het koninklijk paleis,**" Het lijkt een logische zaak, dat de hand van God een wand uitkiest die verlicht wordt door een kandelaar. Dan kan een ieder het getuigenis van de HEERE God goed zien en lezen. De Heer heeft echter ook voor ons deze bijzondere plek uitgekozen voor Zijn getuigenis. Want juist daarin ligt de verborgenheid van de opdracht van de kandelaar, de gemeente. De apostolische gemeente dient voor de Christenheid haar licht te laten schijnen op de woorden van het getuigenis van Jezus Christus voor deze wereld.

Waar gelovigen het getuigenis wel kunnen lezen maar niet begrijpen of niet willen begrijpen, is het onze opdracht om duidelijkheid te verschaffen op de woorden van het apostolisch-profetisch getuigenis. De Here Jezus zegt daarom in Mattheüs 5: 16: "**Laat uw licht also schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.**" Bij de oproep tot bekering, ziende op de spoedige wederkomst van Christus, dienen wij ook de Bijbelse onderbouwing en uitleg te verkondigen. Het is namelijk niet ons getuigenis, maar het getuigenis van de Here Jezus, waar wij van mogen getuigen. Broeders en zusters, jong en oud, wij zijn samen een kandelaar met een opdracht. Amen.

De vier ambten van Christus

De vier rivieren

Maurice Thesselaar

We hebben vroeger allemaal geleerd dat Adam en Eva in Eden, in het paradijs waren. Hoe kunnen we ons Eden en het paradijs voorstellen? Eden betekent 'steppe'. Een steppe is een grote grazige vlakte. Het paradijs kunnen we voorstellen als een tuin, een luthof in het midden van die steppe. Eden was dus een grasvlakte en het paradijs de luthof in die vlakte. Vanuit een berg in Eden (Eze. 28:13-14) stroomde er een hoofdrivier naar het paradijs.



Hier splitste de rivier zich in vier andere rivieren, zodat het paradijs bewaterd werd. Door de rivieren werd het paradijs gevoed en vruchtbaar.

In Genesis 2:11-14 worden de namen van de rivieren beschreven. Van drie van die rivieren wordt zelfs gezegd waar ze naartoe stroomden. Waarom zou dit zijn? Waarom zoveel details? Tegenwoordig is niet meer te achterhalen waar deze rivieren precies liepen, wat zou dan het nut zijn om dit in de Bijbel te beschrijven? Alles in de Bijbel heeft nut, het is Gods woord! Laten we eens kijken of de rivieren die beschreven worden te maken hebben met de tijd waarin we nu leven.

Beelden

Het paradijs kunnen we vergelijken met de gemeente van Christus. De hoofdrivier, die van de berg Gods afstroomt (Jer. 2:13),

kunnen we vergelijken met Jezus. Het water dat door deze rivier stroomt, is het ware Evangelie, de geboden en de Heilige Geest. De vier rivieren, die voortkomen uit de hoofdrivier, zijn de 4 ambten die in onze kerk aanwezig zijn.

Taken

Net zoals het paradijs moet de kerk gevoed en vruchtbaar gemaakt worden om goede werken te doen. In het Boek voor onze Tijd staat dat dit gebeurt door de uitstorting van de Heilige Geest, de Goddelijke vermaning en troost, door de prediking van het Evangelie en door het herderlijk opzicht van de voor Christus gewonnen zielen (Boek voor onze Tijd 325, 5e druk). Zie hierin de taken van de ambten terug? **De apostelen** die de Heilige Geest uitdelen door de verzegeling, **de profeten** waardoor de Here God spreekt tot de gemeente en Zijn wil openbaart, **de evangelisten** die het Evangelie verkondigen en **de herders** die de kudde van de Heer weiden.

In Genesis 2 lezen we dat de rivieren het paradijs verlaten om ook buiten het paradijs het water te brengen. Dus niet alleen in de kerk zullen er werken zijn, maar over de hele wereld moet er door de dienstknechten gewerkt worden. Het geeft aan dat de kerk de gehele aarde tot zegen zal zijn. Het heil van Christus moet verkondigd worden aan alle mensen. Het apostolisch-profetisch getuigenis moet door de 4 ambten verkondigd worden aan iedereen!

Elke naam heeft een eigen betekenis en de landen waar ze naar toe lopen hebben ook weer een betekenis. Dit heeft de Heer ons gegeven om duidelijk inzicht

te krijgen in de taken van de vier ambten.

Pison

De eerste rivier wordt Pison genoemd, wat "uitgietende stroom" betekent. Hieruit kunnen we opmaken dat de Pison het beeld is van het apostelambt, waardoor de Heilige Geest met Zijn gaven wordt uitgedeeld en waardoor de vruchtbare werking van het geloof in Jezus Christus wordt uitgedeeld. De Pison loopt om het land Havila, wat "met smart voortbrengend" en "Zandwoestijn" betekent. Hieruit maken we op dat de apostelen met moeite het werk zullen uitvoeren, zoals Johannes de Doper antwoordde: **"Hij zeide: Ik ben de stem des roependen in de woestijn: Maakt den weg des Heeren recht, gelijk Jesaja, de profeet, gesproken heeft."** (Johannes 1:23). Maar ook Jezus had het al gezegd: **"Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen."** (Johannes 16:33). Het zal niet makkelijk zijn om mensen op deze wereld de blijde boodschap, het getuigenis te brengen. Er zal veel weerstand zijn.



In het land Havila werd goud gevonden, wat door de rivier Pison werd gebracht. We weten dat goud het beeld is van de waarheid. Verder vertaald: de apostelen brengen de waarheid, Gods woord, naar alle mensen. Ook werd er bedólah in Havila gevonden, een kostbare harssoort die gebruikt werd bij het samenstellen van reukwerk. Denk hierbij aan de gebeden die voor God als een reukoffer worden opgezonden. Hoe God aanbeden wil worden, hebben de apostelen geleerd. Zij leren het weer aan de gemeente. Ook de steen sardónyx werd gevonden in Havila. Deze steen is zeer geschikt om in te graveren. Daarom is deze steen het type van de verzegeling, waardoor de wet van de Geest op de tafelen van harten wordt geschreven (2 Kor. 3:3). De Pison geeft dus samengevat de volgende werkzaamheden van de apostelen aan: uitbreiding van het Evangelie, zorg voor het bewaren van de ware leer (het goede goud), het leiden tot de ware aanbeding en de verzegeling met de Heilige Geest.

Gihon

De tweede rivier wordt Gihon genoemd, en betekent: "een baanbrekende stroom". Dit is het beeld van het profetenambt, waardoor de Heilige Geest

spreekt tot de gemeente. De profeten worden door de Heilige Geest gebruikt om de woorden van God uit te spreken, te profeteren. De profeten worden gedreven tot het uiten van de door de Heilige Geest gegeven woorden. Het profeteren van de profeten lijkt op een met geweld voortbrekende, zich een baanbrekende stroom. De rivier Gihon omloopt het hele land Kusch. Kusch betekent zwart. Hieruit kun je opmaken dat de profeten zegen brengen aan iedereen die zwart is van de zonden en die door hun zonden zeer ver van God verwijderd waren. De mensen die in geestelijke duisternis leven (een zondig leven hebben), kunnen door profetische openbaringen op het goede pad worden gezet. Door de Heilige Geest, de Trooster, worden wij, de bruid, bemoedigd dat we uit genade geliefd zijn in de ogen van de Bruidegom (Hooglied 1:6).

Hiddékel

De derde rivier heet Hiddékel, wat "de snelle of vrolijk voorthuppelende stroom" betekent. Deze rivier stelt het evangelistenambt voor. Het zijn de evangelisten die de Blijde Boodschap verkondigen, het Evangelie dus. Het land waar de rivier Hiddékel heen stroomde heette Assur, wat "geluk"

betekent. Wat een gelukzaligheid is het om als zondaar te horen van het ware Evangelie, de genade van de Heer! Lees maar eens in Éfeze 2:11-22 wat die genade inhoudt. Voor de evangelisten is een mooie taak weggelegd, want ze mogen de gemeente, maar ook iedereen die daarbuiten is, de blijdschap in Christus verkondigen.

Frath

De vierde rivier heet Frath. Dit betekent "stroom van zoet water". Het stelt het herdersambt voor. Het zoete water zorgt voor vruchtbaarheid in het geestelijk leven. Als er in de grond stoffen aanwezig zijn om groei in het geloof te bewerkstelligen, dan moet er zoet water overheen komen, zodat het geloof gaat groeien. De herderlijke leiding zorgt ervoor dat er wasdom gevonden wordt. Wat zou de reden kunnen zijn waarom er in Genesis 2 niet beschreven wordt waar de Frath naartoe stroomt? Denk er eens over na, met de taak van de herders in je gedachte.

We zien nu in de vier ambten de werken van God tot uiting komen. De werken die ervoor zorgen dat wij voor- en voorbereid worden voor de dag, waarop de Heer zal komen in eeuwige heerlijkheid.

Maran-atha!

Moeilijke woorden

flambouwen	Gez. 112-3	stok of staak deels omwonden met licht brandbare stoffen. Ook: kaars
bloedlicht	Gez. 112-3	weerschijn van het licht van een flambouw dat op het vergoten bloed valt dat in het heeste van de strijd vergoten is
heug'lijkst	Psa. 149-3	uiterst vrolijke gedachten, herinneringen
zegepraal	Psa. 94-2	roemen over een behaalde overwinning
kommer	Gez. 219-1	gekwelde of bezwaarde gedachten



Het Bijbelboek Openbaring

04. De reis door de tijd

Michèl Keijsper

We lazen in aflevering 01 (zomer '21) over het doel van Openbaring: De geschiedenis beschrijven van het Christelijke volk op aarde en in de heerlijkheid. Het is een reisverslag van Zijn volk – vooraf bekendgemaakt. Zijn dienstknechten moeten weten welke dingen gaan gebeuren (Opb. 1:1-3).

In aflevering 02 (lente '22) gingen wij in op de vier lijnen die de Heilige Geest hanteert om de reis van Zijn Gemeente te openbaren. De kandelaar (een licht), het zegel (een boek), de bazuin (een strijdend leger) en de fiool (Zijn huisgezin en de wereld bestraffen).

In aflevering 03 (herfst '23) behandelden wij de taal van de Heilige Geest en de enorme nauwkeurigheid die Hij, in Zijn inspiratie van de schrijvers, heeft gelegd.

In deze aflevering geven wij een overzicht van de inhoud en onderwerpen van het boek Openbaring, dat de apostel Johannes in visioenen (gezichten) heeft ontvangen op het eiland Patmos. Hij was daarnaartoe



verbannen in 94 en 95 na Christus.

In het eerste hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt dat Johannes de Openbaring van Jezus Christus heeft ontvangen, door middel van een engel van God (Opb. 1:1, 19:10). Dat Christus God is wordt sterk benadrukt: Hij is de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde (Opb. 1:8,17). Het is Christus Die Zijn Gemeente wil leiden van de eerste Pinksterdag tot en met de opname van de eerstelingen. En Hij is "met u tot de voleinding

der wereld" (Mat. 28:20). Waar de eerstelingen het Elía-getuigenis zijn (Maleachi 4:5) noemen we de gelovigen tijdens de grote verdrukking het Elisa-getuigenis (Openbaring 7:9-17; 2 Koningen 2:9-15).

De reis van de Gemeente door de tijd deelde de Heilige Geest aan Johannes mee in tijdvakken, zie deel 02 in het lentenummer van 2022. Over die tijdvakken vertellen we iets in de volgende aflevering.

Naast de tijdvakken behandelt de Openbaring de volgende onderwerpen:

<i>Onderwerp:</i>	<i>in o.a. hoofdstuk(ken):</i>
De antichrist	13 en 17
De opname van de eerstelingen	11:11-12, 14:1-5
Bruiloft van het Lam	19:6-10
Grote verdrukking	12:13-17; 14:6-13
De val van de antichrist	18, 19:11-21 en 20:1-3
De eerste opstanding	20:4-6
1000-jarig Rijk	20:3-7
Nieuwe Hemel, nieuwe aarde	21, 22:1-5
Oordeelsdag	20:10-15

P U Z Z E L

herfstnummer 2024

Vul het antwoord in. Vorm daarna met de gele letters het antwoord op: **vol** (Leviticus 16)

Let op, de vragen staan niet in de juiste volgorde om het bedoelde woord te vormen. Voor deze puzzel gebruiken we de Statenvertaling. Met de **tip** kan je het antwoord vinden. Als in een woord (ook in het antwoord) een ij voorkomt zijn dat twee letters.

Antwoord vorig nummer: **gehoorzamen**

1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				

1. zij volharden in *Han. 2*
2. welriekende specerij *Exo. 30*
3. gewas *Psa. 147*
4. dit hebben woorden niet *Job 38*
5. een naam *Ric. 13*
6. besluit dat God overneemt *Opb. 18*
7. temperatuur van woede *Kla. 4*
8. treuren *Ric. 11*
9. transportmethode *1 Kron. 15*
10. dit waren de mensen van Juda *Dan 2.*

'Een stem zegt:
Roept! En hij zegt:
Wat zal ik roepen?
Alle vlees is gras,
en al zijn
goedertierenheid
als een bloem des
velds. Het gras
verdort, de bloem
valt af, als de Geest
des HEEREN daarin
blaast; voorwaar,
het volk is gras. Het
gras verdort, de
bloem valt af; maar
het Woord onzes
Gods bestaat in der
eeuwigheid.'
(Jesaja 40:6-8)

Colofon:

Redactie:

Herder J.R. Misset
Jeroen van de Pavert
Maurice Thesselaar
Michèl Keijsper

ISSN: 2589-983X

Copyright:

Overname van artikelen met
toestemming en met bronvermelding.

Uiterste inleverdatum kopij:

23 november 2024

Contact: redactie@jongerenbazuin.nl

