



# DE LAATSTE BAZUIN

Najaarseditie 2024



**Matthéüs 13:3**

**"En Hij sprak tot hen vele  
dingen door gelijkenissen,  
zeggende: Ziet, een zaaier  
ging uit om te zaaien."**

Hersteld Apostolische Zendingkerk

# Colofon

Eindredactie: R. Kuipers  
Redactielid: M.F. Thesselaar

**Hersteld Apostolische  
Zendingkerk**  
Correspondentieadres:  
R. Kuipers  
Couperusstraat 24  
6824 NK Arnhem  
robert.kuipers@outlook.com  
www.hazknl.nl

Het schilderij op de voorkant  
van deze De Laatste Bazuin  
heet: "De zaaier" en is  
geschilderd door Jan van 't Hoff.

## Amen

Nu alleen maar "Amen" zeggen,  
al is 't met gebroken stem;  
dan je hand in Gods handen leggen,  
op weg gaan, achter Hem.

Nu alleen maar blijven lopen  
in het voetspoor van je Heer;  
blijven strijden, blijven hopen,  
wachtend op Zijn wederkeer.

Nu alleen Zijn woord vertrouwen:  
"Altijd zal Ik met je zijn,"  
als een kind je handen vouwen,  
Zijn getuige willen zijn.

Al je twijfel af te leggen  
en alleen maar "Amen" zeggen.

Nel Benschop

# Het Evangelie tot een getuigenis allen volken

apostel R. Kuipers

Wij als bruidsgemeente van Christus hebben ons verlangen gericht naar onze heerlijke toekomst: om opgenomen te worden, de Heer tegemoet in de lucht en eeuwig heerlijk te leven met onze Bruidegom Jezus Christus. En deze toekomst is ons door de Heer beloofd en zal spoedig daar zijn. De opneming van de verzegelden, of de wijze maagden, zal een ontzettende indruk maken op de achtergebleven gelovigen, de dwaze maagden (Matth. 25:1-13).

Maar voorafgaand aan deze eerste opstanding, aan de eerste wederkomst van Christus, zal eerst nog de afval van de gelovigen in deze wereld moeten geschieden. Dit geheel naar de voorzegging van de Heer uit Mattheüs 24. En hoewel de Heer dit verschijnsel

van afval niet letterlijk bij name noemt, heeft Hij er toch nadrukkelijk op gewezen toen Hij sprak over de vele valse profeten en de valse christussen en de tekenen van de tijd (Matth. 24:24). En ook apostel Paulus schrijft in de brief aan de Thessalonicensen het volgende over de grote afval: **"En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der**

**zonde, de zoon des verderfs."** (2 Thess. 2:1-3). Ja, het ongeloof en de afval van het ware geloof naar de Schriften en de ongerechtigheid zal zeer vermenigvuldigd worden. De liefde van velen zal verder verkouden. Maar ook de ergernissen en de haat over de gelovigen zullen enorm toenemen door hen te bespotten, te vervolgen en ook zelfs geestelijk of lichamenlijk te doden. Ja, te midden van deze grote afval, waarvan wij de tekenen zo duidelijk in de wereld om ons heen zien ontwikkelen, ook binnen onze eigen kleine kring van familie, vrienden en onze broeders en zusters in Christus, is er voor de bruidsgemeente van de Heer toch een zeer belangrijke opdracht om te vervullen. Want in het midden van de strijd heeft Christus aan Zijn Gemeente voorzegt, wat eerst



zal moeten geschieden  
alvorens het einde zal komen:  
**"En dit Evangelie des  
Koninkrijks zal in de gehele  
wereld gepredikt worden tot  
een getuigenis allen volken; en  
dan zal het einde komen."**  
(Matth. 24:14).

Het Evangelie moet dus eerst  
gebracht worden in de gehele  
wereld. Wat is dan in de gehele  
wereld? De Heer verduidelijkt  
dit ons: **"tot een getuigenis  
allen volken."** De Heer spreekt  
hier over twee zaken: het  
getuigenis én allen volken. Dus  
over het ware Evangelie, de  
Waarheid naar Gods Woord, dat  
als een waarachtig tweevoudig  
getuigenis door Woord en  
Geest gepredikt moet worden.  
En dit prediken moet  
geschieden aan allen volken en  
natiën. En Hoe zouden wij als  
klein overblijfsel, van getrouwe  
eerstelingen, dit alles kunnen  
bewerken? Op deze vraag gaf  
de Heer reeds aan de eerste  
discipelen het antwoord: **"Maar  
wanneer de Trooster zal  
gekomen zijn, Dien Ik u zenden  
zal van den Vader, namelijk de  
Geest der waarheid, Die van  
den Vader uitgaat, Die zal van  
Mij getuigen."** (Joh. 15:26).

De Heer zal door Zijn Heilige  
Geest de werkende zijn in deze  
wereld. De Heilige Geest zal  
door de verzegelde bruidsgemeente, de  
Waarheid prediken. Geheel naar de  
woorden van de Heer in  
Johannes 16 vers 8-11: **"En Die  
gekomen zijnde, zal de wereld  
overtuigen van zonde, en van  
gerechtigheid, en van oordeel:  
Van zonde, omdat zij in Mij niet  
geloven; En van gerechtigheid,  
omdat Ik tot Mijn Vader  
heenga, en gij zult Mij niet  
meer zien; En van oordeel,  
omdat de overste dezer wereld  
geoordeeld is."**  
Ja, en dit is een waarachtig



geloven in de werking en  
krachten van de Heilige Geest.  
Het bewijs hiervan is Gods  
Woord. Want het kunnen  
verstaan, dus het begrijpen van  
de Schriften en het verkondigen  
van het Evangelie, dit  
kunnen wij alleen door de  
werking van de Heilige Geest,  
de kracht uit de hoogte. Gelijk  
ook de discipelen van de Heer,  
dit alles hebben kunnen doen:  
**"Hij zeide tot hen: Dit zijn de  
woorden, die Ik tot u sprak, als  
Ik nog met u was, namelijk dat  
het alles moest vervuld  
worden, wat van Mij  
geschreven is in de Wet van  
Mozes, en de Profeten, en  
Psalmen. Toen opende Hij hun  
verstand, opdat zij de Schriften  
verstonden. En zeide tot hen:  
Alzo is er geschreven, en alzo  
moest de Christus lijden, en  
van de doden opstaan ten  
derden dage. En in Zijn Naam  
gepredikt worden bekering en  
vergeving der zonden, onder  
alle volken, beginnende van  
Jeruzalem. En gij zijt getuigen  
van deze dingen. En ziet, Ik  
zende de belofte mijns Vaders  
op u; maar blijft gij in de stad  
Jeruzalem, totdat gij zult  
aangedaan zijn met kracht uit  
de hoogte." (Luk. 24:44-49).**  
De discipelen kregen van de  
Heer de opdracht om eerst te  
wachten op de uitstorting van

de Heilige Geest alvorens hun  
opdracht te gaan uitvoeren. En  
welke opdracht dit was, dat  
heeft de Heer hen concreet  
gegeven: **"Gaat dan henen,  
onderwijst al de volken,  
dezelve dopende in den Naam  
des Vaders, en des Zoons, en  
des Heiligen Geestes; lerende  
hen onderhouden alles, wat Ik  
u geboden heb."** (Matth. 28:19).  
Zij moesten het Evangelie gaan  
prediken aan de gehele wereld,  
en dopen in de driemaal Heilige  
Naam van God, maar eerst  
beginnende van Jeruzalem.

Hoe hadden de discipelen ooit  
kunnen bedenken dat zij, als  
kleine kring van gelovigen, een  
zo'n grote opdracht konden  
uitvoeren? Het verkondigen aan  
allen volken? Dit is naar  
menselijk redeneren toch een  
onmogelijke taak. Maar de  
opdracht was duidelijk. Het  
begin van verkondigen was in  
Jeruzalem. En het einde van de  
Evangelie opdracht heeft de  
Heer ook gegeven: **"En dit  
Evangelie des Koninkrijks zal in  
de gehele wereld gepredikt  
worden tot een getuigenis  
allen volken; en dan zal het  
einde komen."** (Matth. 24:14).  
Wij zullen ons daarom niet  
hoeven af te vragen hoe dit  
alles mogelijk kan zijn om in de  
gehele wereld en aan allen

volken te prediken. Want dit alles is reeds tot aan deze dag, én zal nog steeds geschieden, tot aan het einde door de Heilige Geest. De discipelen begonnen in Jeruzalem. En nu, vele eeuwen later, is de opdracht en het Woord van de Heer, ook door de hervorming, waar de Bijbel weer terug op de kansel kwam, en later door het herstel van de Apostolische Kerk (Éf. 2:20) toch in grote mate wonderlijk vervuld geworden. Van het eerste tot aan het laatste, het zevende tijdvak, waarin wij leven, is over vele delen van de wereld bekend geworden: het heerlijke Evangelie! Maar de opdracht van de Heer is nog niet ten einde. Want nog steeds moet het Evangelie gepredikt worden als een heerlijk licht en heldere bazuin, te midden van de grote afval en duisternis van deze wereld. En de blijde boodschap, het Evangelie, is zo groot en machtig en alles omvattend, dat wij hierin, door de Heilige Geest, de grote Almacht van de Schepper van hemel en aarde mogen zien. Want het Evangelie is ons door God, in en door Christus, de Zoon van God aan deze wereld gegeven, zoals het te lezen is in het eerste vers van Markus: **"Het begin des Evangelies van JESUS CHRISTUS, den Zoon van God."**

Ja, het Woord is vlees geworden (Joh. 1:14). Christus is het Evangelie. Hij is gezonden om de armen het Evangelie te prediken en de Geest des Heeren was op Hem (Luk. 4:18). Het Evangelie is van Gods wege aan de gehele wereld gegeven en moet daarom ook aan alle volken verkondigd worden, zoals Christus het na Zijn opstanding ook als opdracht heeft nagelaten: **"Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen."**

(Mark. 16:15). En dit prediken, het ware zuivere verkondigen, dit kan alleen door de kinderen Gods, door de Heilige Geest, zoals apostel Petrus dit ons leert: **"Die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen Geest, Die van den hemel gezonden is."** (1 Petr. 1:12). Daarom is de opdracht van het getuigen, de Evangelieverkondiging, die de bruidsgemeente van Christus heeft ontvangen om in deze wereld te doen, ook zo belangrijk. Want de bruidsgemeente is verzegeld met de Heilige Geest. En zonder de Heilige Geest, zonder de werking en krachten van de Heilige Geest, Die inwonend ontvangen is door de Heilige Verzegeling, kan de opdracht van de Heer niet volbracht worden. En de opdracht moet volbracht! Opdat spoedig die dag daar zal zijn dat Christus ons opneemt in Zijn heerlijkheid. Want het Evangelie is aan deze gehele wereld gegeven; zowel tot blijde verkondiging en behoudenis maar ook tot verkrijging van de heerlijkheid zoals apostel Paulus het in zijn brief aan de Thessalonicensen schrijft: **"Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus."** (2 Thess. 2:14).

Maar is het Evangelie dan alleen gegeven, tot aan de opname van de bruidsgemeente van levenden en ontslapenen, die dan in Christus verheerlijkt zijn? Nee, want in het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, lezen wij dat het Evangelie een eeuwig Evangelie is (Openb. 14:6). Het Evangelie is van eeuwigheidswaarde geschonken aan het schepsel van God. Het eeuwig Evangelie is een lang voortdurende blijde boodschap, dat zowel in de

grote verdrukking alswel in het duizendjarig Vrederijk aan allen volken verkondigd zal worden totdat het einde zal komen (Openb. 21:11-15). Dus ook nadat de bruidsgemeente is opgenomen gaat de Evangelieverkondiging in deze wereld krachtig door. En dit zal dan geschieden door de op aarde achtergebleven gelovigen, die de dwaze maagden waren, maar door de genade Gods de geestelijke Eliza zullen vormen. Het Eliza-getuigenis. En deze zullen ontvangen de Heilige Geest tweevoudig om de bange strijd van het geloof te kunnen strijden en krachtig het ware zuivere Evangelie op aarde nog steeds te doen laten klinken. Niet alleen tot behoudenis maar ook tot een oordeel: **"Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft."** (Openb. 14:7).

Dat wij als bruidsgemeente van de Heer, door de Heilige Geest, onze taak van de Evangelieverkondiging te midden van de grote afval in deze wereld vurig zullen uitvoeren. Niet denken: "wij zijn slechts met weinigen en hebben kleine kracht", want de Heilige Geest zal het werken. Het is de opdracht van de Heer om het Evangelie van het Koninkrijk van God te prediken. Zodat ook wij, gelijk apostel Paulus, onze loopbaan, die wij van de Here Jezus hebben ontvangen, met blijdschap mogen volbrengen: **"om te betuigen het Evangelie der genade Gods."** (Hand. 20:24).

Kom haastig Heere, kom haastig! Amen.

# De Kerk van Christus

profeet F.A.J.M. Thesselaar

De laatste tijd staat er veel geschreven over het feit dat vele kerken zijn gesloten en dat er ook nog vele kerken gesloten moeten worden. Men vraagt zich af: "heeft de Christelijke Kerk nog toekomst?" Ja, dat is de gedachte van mensen. Maar wat zegt Gods woord hierover? Het is toch Gods werk dat Hij door Zijn Zoon Jezus Christus hier op de aarde met de uitstorting van de Heilige Geest, op de eerste Pinksterdag, is begonnen? Zou de Almachtige iets beginnen wat niet tot een zalig einde komt? Het antwoord vinden wij terug in Gods woord, in Psalm 138 vers 8: **"De HEERE zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE! is in eeuwigheid; en laat niet varen de werken Uwer handen."** Jezus zegt in Matthéüs 28 vers 18-20: **"En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen."**

Als wij de eerste drie verzen van Openbaring 1 lezen, dan lezen wij dat God alles wat staat te gebeuren, openbaart aan Zijn dienstknechten: **"De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en**

**Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij."**



Hier lezen wij dat Jezus Christus aan Zijn dienstknechten de dingen toont die haastig moeten geschieden. Let wel: aan Zijn geroepen dienstknechten, zoals apostel Paulus het zo duidelijk schrijft in de Galatenbrief, hoofdstuk 1 vers 1: **"Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus."**

Ja, zo heeft Jezus Christus aan Zijn Kerk dienaren gegeven om Zijn kinderen voor en toe te bereiden op wat nu en in de komende tijd staat te gebeuren.

Iets wat nu al gebeurt, is iets wat in Nederland en in Europa gaande is: de leegloop van de kerken, de Godshuizen. Dit is waar apostel Paulus ons allen

voor waarschuwde in de eerste brief aan Timótheüs, hoofdstuk 4 vers 1, waar hij schrijft dat in de laatste tijden, de tijd waarin wij nu leven, velen zullen afvallen van **het** geloof. Ik schrijf het woord **"het"** met vette letters, want het gaat om het ware geloof dat niet wordt bevuild met andere leringen.

Apostel Paulus schrijft dat velen zich begeven tot verleidende geesten en leringen der duivelen. De duivel is degene die in de Kerk van Christus verdeeldheid aanbrengt, en helaas zien en horen wij dit. Jezus zegt het ook in het heilig Evangelie van Lukas: zal Ik nog het geloof vinden als Ik kom. Het woordje **"het"** is helaas weggelaten in de Statenvertaling, maar in de Griekse vertaling en in de NBG van 1951 staat het wel met: **"het"**. Lukas 18 vers 8: **"Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op de aarde?"**

Het ware geloof is gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste Hoeksteen is. Ja, Jezus Christus heeft aan Zijn Kerk gegeven: apostelen, profeten, evangelisten en herders en leraars, tot opbouw van het Lichaam van Christus, Zijn Gemeente waarvan Hij het Hoofd is. Dit heeft Hij gegeven zodat Zijn Gemeente de eenheid van het geloof en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt, zodat Zijn Gemeente niet heen en weer geslingerd wordt door allerlei invloeden van verkeerde leringen, ja door de valsheid van mensen die tot





dwaling verleidt, lees Éfeze 4 vers 11-16. Deze Kerk, die zich niet laat verleiden, behoort tot Zijn Lichaam waar Hij het Hoofd van is en bestuurt door de Heilige Geest en door ambten en gaven. Dit heeft de Heer op die eerste Pinksterdag aan Zijn Gemeente gegeven en dit zal blijven tot de volmaking is gekomen, hetgeen apostel Paulus zo mooi voor ons heeft opgeschreven in zijn eerste brief aan de Gemeente te Korinthe over de liefde, 1 Korinthe 13:8-10: **"De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden. Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden."**

Als het volmaakte is gekomen, dan pas zal het profeteren ophouden, dus van de dag van vandaag tot Zijn komst. Ja, tot Zijn komst, het volmaakte, moet het profeteren in Zijn

Gemeente aanwezig zijn. Apostel Paulus noemt die gaven van de Heilige Geest in zijn brief aan de Korinthiërs, 1 Korinthe 12:1–11. Daar lezen wij over de zeven gaven van de Heilige Geest:

1. *De gave van wijsheid en kennis.*
2. *De gave van geloofs.*
3. *De gave van gezondmaking.*
4. *De gave van krachten of wonderen.*
5. *De gave van profetie, dromen en visioenen.*
6. *De gaven van onderscheiding der geesten.*
7. *De gave van vreemde tongen en de uitlegging daarvan.*



Als dit aanwezig is in Zijn Gemeente, dan zullen zij als Kerk blijven bestaan, ja zelfs alleen overblijven. Want het zal zijn in die tijd, zoals de profeet Jesaja profeteerde in Jesaja 1 vers 8: **"En de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in den wijngaard, als een**

**nachthutje in den komkommerhof, als een belegerde stad."**

Het huis van Sion, waar God woont, zal overblijven, wat er ook gebeurt, hoeveel kerken er ook om ons heen zullen sluiten en ook al zullen de spotters het hardst roepen: **"Waar is de belofte Zijner toekomst? Want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen also gelijik van het begin der schepping."** Deze woorden schrijft apostel Petrus in 2 Petrus 3 vers 4. En apostel Petrus eindigt in vers 10 met de woorden: **"Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden."** En die dag zal niet meer ver zijn. Daarom, kinderen van God, blijf in Zijn huis, loof en prijs de Heer daar met liederen, gebeden en met het bedienen van de altaren. In Psalm 84 staat een mooi pelgrimslied voor ons opgetekend om te blijven in Gods huis, vers 10-13: **"Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen. HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt."**

Kinderen van God, blijf in Gods huis en zoek, ook al is uw kerk gesloten of zal uw kerk gaan sluiten. Want tot Sion, Gods ware Kerk, zal de Verlosser Jezus komen. Amen.

# De twee getuigen met zakken bekleed

herder J.R. Misset

Broeders en zusters, in Openbaring 11 vers 3 vinden wij de twee getuigen beschreven. Deze beschrijving vindt zijn voortgang in de daaropvolgende verzen. Maar willen wij de diepgang van deze twee getuigen en hun Getuigenis kunnen begrijpen, dan is het van belang dat wij ook de voorgeschiedenis en de voorbereiding van de twee getuigen kennen en begrijpen. In Openbaring 11 vers 3 lezen wij: **"En ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed."**

In de 17e eeuw schreef een Nederlandse theoloog en predikant het volgende over de twee getuigen uit Openbaring 11:3: *"Getuigen zijn mensen, die de waarheid kennen en belijden; daarom worden de Apostelen in Handelingen 1:8 getuigen genoemd. Twee getuigen worden er hier genoemd; niet dewijl zij juist slechts twee personen zullen zijn, maar vanwege het getuigenis, dat zij hebben af te leggen. Deze beloofde Getuigen zijn niet twee personen, maar een dubbel getuigenis door vele mannen, die dezelfde waarheid verkondigen, welke in den aanvang betuigd werd."* Deze Nederlandse theoloog had al in de 17e eeuw een heel duidelijk beeld over de twee getuigen uit Openbaring 11 vers 3.

Om nu de voorgeschiedenis en de aankondiging van de twee getuigen goed te kunnen begrijpen, gaan wij terug naar de tijd, waarin deze 17e-eeuwse theoloog leefde, de tijd

van de Hervorming. De twee getuigen uit Openbaring 11 hebben namelijk hun ontstaan in die tijd, terwijl hun daadwerkelijke prediking zich vooral richt op de tijd vlak voor de wederkomst van de Here Jezus Christus in heerlijkheid.

In Openbaring 6 vers 12 vinden wij de beschrijving van het zesde zegel. Daar valt ons het volgende op, dat de **"Zon werd zwart als een haren zak."** Als wij het beeld van de haren zak en de getuigen met zakken bekleed in de Bijbel naspeuren, dan vallen wij terug op bijvoorbeeld Johannes de Doper. Hij ging gekleed in een kemels-haren mantel. Of wij denken aan de koning en de inwoners van Ninevé, die zich na de prediking van de profeet Jona met zakken bekleedden en met as overstrooiden. Zij waren, zoals het gezegde aangeeft, in zak en as. De haren zak uit Openbaring 6 vers 12b duidt op: **"boete en droefheid."**

Het met zakken bekleed gaan was in zijn algemeenheid in het oude oosten een teken van droefheid en rouw. De twee getuigen in het laatste der tijden gaan ook bekleed met zakken. Ook deze twee getuigen gaan blijkbaar in boete en droefheid over deze aarde tijdens hun getuigenis, het Getuigenis van God en Christus. Zij zullen ten tijde van hun prediking van 1260 dagen optreden als boetgezanten van God, om de afgefallen Christenheid op te wekken tot rouw en boete over de diepe val van de Kerk en het verlaten van Gods ordeningen en

instellingen. Het met zakken bekleed zijn geeft ook aan, dat deze twee getuigen zélf ook treuren en boete doen met en voor de afgefallen Christenheid.

Wie zijn nu die twee getuigen? Wij hebben al begrepen dat de twee getuigen niet twee personen zijn, maar veelmeer een Getuigenis is door vele gelovige mannen gebracht. Het getuigenis overstijgt personen. De twee getuigen en het getuigenis zijn door de Heer al voorberekt in het zesde tijdvak, de Hervorming.



De zesde engel is het beeld en type van de geestelijkheid in de tijd van de Hervorming. Wij noemen dit het zesde tijdvak. De Eufraat is het beeld en type van het herder-ambt. In de Hervorming had de Heer dit ambt in vorm en uitwerking wederom gegeven aan de Kerk. De tot erkenning van het offer van Christus gekomen gelovigen werden gevoed en verzorgd door werking van dit ambt. Echter na de vervolging

in het eerste gedeelte van de hervormingstijd ontstond een tijd van rust en gerustheid. In deze tijd verviel de Kerk van Christus weer tot oude ketterijen waardoor de zuiverheid van de leer van Christus werd aangetast. Hierdoor ontstonden bittere twisten en grote scheuringen. Al deze zaken droegen er toe bij dat de frisse wateren des levens, het Evangelie door het herder-ambt, langzaam opdroogden.



Dit opdrogen van de wateren des levens was een voorbereiding op de komst van de twee getuigen, die hier worden voorgesteld als de koningen van de opgang der zon. De zon is Jezus Christus. De twee getuigen worden hier koningen genoemd, als tegenover de koningen der wereld staande, die de onreine geesten navolgen die van de draak, de satan zijn uitgegaan (Openb. 16:14). Deze koningen geven daarin ook een heenwijzing wie deze twee getuigen zijn. Het is de Kerk van Christus, welke in de zuivere leer gebleven of gekomen is. Waarom spreekt de Heer over een voorbereiding van de weg der koningen? Aan het begin van het zevende tijdvak was de opdroging van de Eufraat als uitdeler frisse wateren des

levens, het Evangelie, tot algehele vervulling gekomen. Vele gelovigen echter waren op zoek naar het zuivere Evangelie welke zij niet meer in de eigen kerk of geloofsgemeenschap konden vinden. Dit mondde uit in Bijbelonderzoek en gebed tot God om het licht van de Heilige Geest op de Heilige Schrift, maar ook om de openbaring van de Heilige Geest zoals eenmaal in de eerste Christengemeente het geval was. In dit verlangen van de gelovigen uit alle kerken tekenden zich reeds de twee getuigen af, ofwel het tweevoudig getuigenis. Woord en Geest, de Heilige Schrift en de Geest der profetie. Toen de Heer der Kerk dit tweevoudig getuigenis teruggaf aan de Christenheid, waren de twee getuigen der laatste eeuw geboren. Het Apostolisch-Profetisch getuigenis. Éfeze 2 vers 20 spreekt over: *"Het geloof van de huisgenoten Gods, welke gebouwd is op het fundament van Apostelen en Profeten waarvan Jezus Christus de uiterste Hoeksteen is."*

De twee getuigen, het tweevoudig getuigenis van apostelen en profeten der laatste eeuw werd geboren zo rond 1830–1835. Hun getuigen echter duurt slechts 1260 dagen ofwel 3½ jaar.

Wanneer is dit dan? Het getuigenis van de twee getuigen behoort tot de toekomstige dagen en zal plaats vinden in het derde gedeelte van de zevende tijd, het zevende tijdvak. Een tijdvak in de kerkelijke geschiedenis duurt ongeveer 300 jaren, dus het getuigen van de twee getuigen zal plaats vinden in de tijd vlak voor de wederkomst van de Heer. De werkzaamheid van de twee getuigen zal plaatsvinden in de eerste 3½

jaar van de opkomst van het antichristelijke rijk. Wij vinden dit profeteren beschreven in Openbaring 11, de verzen 3, 5 en 6. Hun werkzaamheid is tweeledig. Zij zullen profeteren ofwel getuigen van de aanstaande oordelen van God aan het adres van de afgefallen Christenheid. Het zal een laatste waarschuwing zijn en een dringende oproep om getrouw te blijven aan God en Jezus Christus. In hun verkondiging zullen zij de nadruk leggen op het feit dat het beest, zoals voorzegt in de Openbaring aan Johannes, gekomen is, en dat hij zich openbaart als de staatsregering van Europa en de antichrist is waarvan de Bijbel spreekt. Wij leggen vaak de nadruk op dit profeteren, op dit getuigen.

Het is slechts de helft van het getuigen door de twee getuigen. Het andere onderdeel van hun getuigenis is de schuldbelijdenis voor God aangaande de afgefallen Christenheid. Op de wijze van Daniël de profeet zullen de twee getuigen schuldbelijdenis doen voor zichzelf en het afvallige Christelijke volk.

Ook de werkzaamheid van de twee getuigen, het getuigen-volk is tweevoudig: schuldbelijdenis tot God en profeteren tot de Christenheid. Wij zijn een getuigenvolk in voorbereiding tot die grootse taak. Het wil niet zeggen dat wij nu niet zullen verkondigen. Natuurlijk wel. Echter het grote getuigen is aanstaande. Laten wij daartoe voorbereid zijn! **"En ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed."** (Openb. 11:3). Amen!



# Leven als een Christen

herder R. Blumink

Waarom is het nu zo moeilijk om als een Christen te leven? Is het omdat er staat geschreven: **"In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren."** (Gen. 3:19).

Hebben wij onze voeten, dan wel pinnen, te vast in de aarde geslagen? Hechten wij (te) veel waarde aan stoffelijke zaken, zoals een goede baan, een mooi huis, rijkdom enz.?

De Heer stelt aan ons dezelfde vraag die Hij eenmaal aan Petrus stelde: **"Hebt gij Mij lief?"** (Joh. 21:17). De Heer stelde deze vraag niet eenmaal, maar zelfs driemaal aan Petrus. En de Heer stelt deze vraag ook aan u en aan mij: **"Hebt gij Mij lief?"**

Dat vraagt om zelfonderzoek. Broeders en zusters, hebben wij Hem daadwerkelijk en van harte lief? Willen wij daadwerkelijk navolgers van Hem zijn? Misschien vragen we ons wel eens af of dit niet te moeilijk is. Want als wij volmondig 'ja' tegen de Heer zeggen, dan heeft dit ook de nodige consequenties. Onze hele handel en wandel moet dan op Hem gericht zijn. Niet alleen op de zondag, maar elke dag van ons leven. De Heer geeft ons allen een opdracht, en tot Thomas moest de Heer zeggen: **"Zijt niet ongelovig, maar gelovig."** (Joh. 20:27). Daartoe hebben u en ik toch geen aanmoediging nodig? Discipel van de Heer zijn, wil bijvoorbeeld zeggen dat wij alles, met wat in onze macht ligt, zullen doen om Hem lief te

hebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met geheel ons verstand. Dat betekent: bidden en danken voor onze maaltijd, elke dag een stukje lezen uit de Heilige Schrift en bidden voor onze naasten, op de zondag het Morgen- en Avondoffer bijwonen in Zijn huis.

Wij zullen elkaar moeten schragen en dragen, ondersteunen en liefhebben. Voorwaar geen gemakkelijke zaken, maar... als wij eens bezien wat Hij voor u en voor mij gedaan heeft, dan wordt het een stuk eenvoudiger. Er staat geschreven: **"Wie is er zwak, dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geërgerd, dat ik niet brande? Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid."** (2 Kor. 11:29,30).

Hij, onze Heer, verliet Zijn heerlijkheid bij de Vader om onzentwil, om verlorenen te zoeken en om zondaren te bevrijden. Hij is om onzentwil gehangen aan het akelig vloekhout op Golgotha, maar Gode zij dank, Hij is ten derde dage opgestaan. Hij heeft ons in Zijn Opstanding aangebracht een heerlijke toekomst, het eeuwige leven... als wij maar navolgers van Hem willen zijn, onderhoudende alles wat Hij geboden heeft.

Na dat heerlijke feest kwam de Hemelvaart van onze Heer en Heiland en Hij is nu weer gezeten aan de rechterhand des Vaders, plaats bereidende voor Zijn liefhebbers. De Heer gaf aan de discipelen, maar ook aan u en mij, de volgende opdracht:

**"En gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde."** (Hand. 1:8b).

Hierna kwam de eerste Pinksterdag, de dag van de uitstorting van de Heilige Geest. Die hebben ook wij inwonend mogen ontvangen, door het opleggen van de handen van het apostelambt (Hand. 8:17).

Ook gaf de Heer een belofte: **"Zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben."** (Joh. 14:3). Zo mogen wij dan ook leven in het verlangen en de hoop op Zijn komst in heerlijkheid. Die wederkomst is zeer nabij. Nog een belofte van de Heer: **"Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven. In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u. Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelf aan hem openbaren."** (Joh. 14:18-21).

Laten wij dan leven als ware Judaïeten, als ware Godlovers. Dat wij in Zijn Liefde willen blijven, Zijn geboden bewaren en Hem boven alles lief te hebben. Amen.

# Martelaar

Wijlen apostel H.F. Rijnders

*De begrippen martelaar en moed zijn onverbreeklijk met elkaar verbonden. Wat verbindt hen? Het onvoorwaardelijke geloof in de Drieuldige God!*

Het woord martelaar komt van het Griekse woord martus dat getuige betekent. In de oude Kerk kreeg dit spoedig de betekenis van bloedgetuige: iemand die door lijden en marteldood heen getrouw bleef aan het getuigenis van Jezus Christus. De betekenis van de martelaren voor de Kerk is zeer groot geweest.

Reeds in Handelingen 7 lezen we van de eerste martelaar Stéfanus. Hij werd door de Joden ter dood gebracht en zijn moedig getuigenis maakte grote indruk. Later hebben vele Christenen hun geloof in Jezus Christus met de dood moeten bekopen. De Romeinse overheid heeft gedurende bepaalde perioden de Christenen bloedig vervolgd. Zij werden gekruisigd, voor de

leeuwen gegooid of tot de brandstapel veroordeeld. Maar ondanks wrede vervolgingen groeide de Kerk. Ondanks de gevaren die de christelijke Gemeente bedreigden hadden velen de moed zich te laten dopen. De standvastigheid van de martelaren bevestigde de verkondiging van het Evangelie. Hier zag men dat het getuigenis van de leer der apostelen samenging met daadwerkelijke navolging van Jezus Christus. De Verlosser van de wereld had uit Zijn dienst aan God de uiterste consequentie getrokken. Hij gaf Zichzelf geheel voor de verlossing van de mensheid; zelfverloochening tot in de dood! Veel Christenen zijn hun Heer nagevolgd. Zij hebben laten zien wat navolging van het Evangelie betekende. Velen toonden dat het hun ernst was hun Heer te volgen waar Hij ook heenging. Zij hebben zichzelf verloochend; weigerden, ondanks doodsdreiging, Hem te verloochenen. Ook zij aan-

vaardden de uiterste consequentie van hun geloof: de dood. En deze daden waren geen loos gebaar. Want het bloed van de martelaren werd het zaad van de Kerk. De martelaren verkondigden, met name door hun martelaarsdood, het Evangelie van Christus. Met hun geloofsdaad verheerlijkten zij God!

## **Onze deur voorbij**

De kerkgeschiedenis van meer dan tweeduizend jaar leert dat bij herhaling Christenen om hun geloof zijn vervolgd. Tot heden toe. Wij leren daarvan dat er in onze dagen nog werkelijke geloofshelden zijn. Hoeveel Christenen, bijvoorbeeld in Rusland in het nog zeer recente verleden, werden er niet onderdrukt ter wille van hun christelijk geloof? Zij werden vervolgd, gemarteld, opgesloten in psychiatrische inrichtingen, gevangnissen en concentratiekampen. Velen hebben blootgestaan aan



Stéfanus

verschrikkingen die niet onderdeden voor die destijds de beulen in de Tweede Wereldoorlog bedachten. Laten wij bij dit leed van vele broeders en zusters uit alle tijden en alle plaatsen eens wat langer stil staan. Beseffen wij dat onze geloofsweg tot nu toe eigenlijk van een leien dakje is gegaan vergeleken met hen? Apostel Paulus schrijft aan de Korinthiërs (2 Kor. 11:22-33) dat hij terwille van het geloof veel ellende heeft ervaren. Hij moest doorstaan: gevangenschappen, martelingen, steniging en doodsgedrag. Als overal de gevaren dreigen dan beseft je terdege dat je hier machteloos tegenover staat. Toch gaat Paulus door. Zijn eigen leven telt niet voor hem als hij in dienst staat van de Heer. Al die machteloosheid en zwakte heeft hij juist moeten ervaren opdat de Heer hem kracht kon geven. Hij zegt dan ook: **"Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig."** (2 Kor. 12:10 NBG). Hebben wij ook die ervaringen zodat wij de apostel kunnen

naspreken? Met zekerheid is te stellen dat bijna alles wat hij moest doorstaan onze deur is voorbijgegaan.

### Zaad van de Kerk

Bij deze conclusie kunnen wij het laten. Of zullen wij ons afvragen wat ons te doen staat in het geloofsleven? Ik stel u voor het laatste te kiezen.



De Heer heeft ons vooralsnog vervolging en doodsdreiging bespaard. Maar dat betekent niet dat Hij van ons geen offervaardigheid verwacht. De offervaardigheid (het bloed) van de vervolgde Christenen was het zaad van de Kerk.

Mooie woorden, vrome praat en het eerstelingschap op zich, hebben geen enkele uitstraling als de daad van het offer niet getoond wordt. Nogmaals, onze Heer Jezus Christus gaf voor ons Zijn gehele leven. Hij verwacht van ons algehele navolging; dus ons gehele leven. Ons eigen bestaan moet ondergeschikt gemaakt worden aan het werk in de wijngaard van de Heer. Dat moet je aandurven. Daar is moed voor nodig; geloofsmoed. Het resultaat zal echter zijn dat onze offervaardigheid het zaad van de Kerk wordt. Getuigen met woord en daad zal wasdom opleveren. De Heer wacht op onze daden. Niemand kan en mag achterblijven. Iedereen zal alle consequenties van het eerstelingschap moeten aanvaarden, want een eersteling die zijn taak niet volledig verricht schiet te kort.

*"God roept ons, broeders, tot de daad, Zijn werk wacht; treedt dan aan, en weest gereed om elke weg, dien Hij u wijst te gaan. Wij weten dat, wat komen mag, toch hij slechts wint, die waagt, en wie zichzelf geven wil, door 't donker vlammen draagt."* (Gezang 121:1)

# www.hazknl.nl

De afgelopen periode zijn de volgende artikelen, bewerkt naar onze tijd, op de website geplaatst:

- Stéfanus (herder F. Schoonheim)
- De gelijkenis van het mosterdzaad (apostel A.J. Korff)
- Het werk van de goudsmid of een reinigingsproces (herder Chr.B. Maalman)

Wilt u artikelen in uw mailbox ontvangen? Dan kunt u zich inschrijven op [www.hazknl.nl/inschrijven](http://www.hazknl.nl/inschrijven) Of scan de volgende QR-code:



Hersteld Apostolische Zendingkerk

MENU

## Maranatha, de Heer komt!







## De erediensten worden op zondag gehouden te:

Amersfoort	Banckertstraat 3 de even maanden om 10:00 uur de oneven maanden om 17:00 uur	10.00 en 17.00 uur
Amsterdam	Burg. Röellstraat 199	10.30 en 17.00 uur
Arnhem en Wageningen	'Uitzichtkerk', Zaslaan 22 Arnhem	10.00 en 17.00 uur
's- Gravenhage	Willemstraat 69	10.00 uur en de tweede en laatste zondag van de maand om 17:00 uur